

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

18

2017

WEEKKRANT

3 MEI

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO



Palmzondag heeft twee kanten: Jezus, gezeten op een ezeltje, begroet door de volksmenigte als een man van vrede. En Jezus die de weg gaat, alleen, tot in de dood.



Het lijden is en blijft een onontwarbaar raadsel. We vinden er niet onmiddellijk een zin in. Toch is het lijden een realiteit in elk mensenleven. Maar bij u kan ik er mee terecht Heer. U bent mijn sterkte, hoor dan ons roepen deze avond. Niet alleen de lijdende mensen die ons dierbaar zijn, nemen we vanavond met ons mee in deze viering van **Goede Vrijdag**. Niet alleen onze bekenden die door ziekten en kwalen, tegenslagen, frustraties en mislukkingen een moeilijk leven doormaken. Maar ook de ontelbare in de wereld die lijden omdat ze dagelijks, soms heel hun leven, zwaar onrecht ondergaan. Meestal anoniem, door heel de wereld vergeten. Massa's mensen die creperen door honger, aids, oorlog, discriminatie en uitsluiting; door gebrek vaak aan het meest elementaire. Mensen in kampen, duizenden mensen op de vlucht...

**Toch vieren we
vandaag weer
Pasen:
het feest
van het Leven
dat de dood
kan overwinnen.**

Goede Week 2017 in Sint-Franciscus



Vooraleer aan tafel te gaan hebben we net onze handen gewassen. Dat is niet alleen een vorm van hygiëne, maar tegelijk een spiritueel reinigingsritueel zoals bij de Joden als ze de tempel betreden en Moslims de moskee.

Vandaag komen ook wij hier gezuiverd samen om te vieren rond het gebaar van "breken en delen" dat Jezus ons naliet. Deze donderdagavond is geen doordeweekse avond. Deze avond is immers onlosmakelijk verbonden met Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Witte Donderdag laat ons zien hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde. Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen. Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend. Liefde die wonderen doet, die alles vermag, en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat: Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet omdat ze alles overstijgt, zelfs de grens tussen droefheid en vreugde.



Paaswake

Laat niet alleen het licht spreken van onze redding, laat ook het water zijn verhaal doen. het water kan ons overspoelen en bedreigen; Het water ontbreekt vaak waardoor voor mensen en dieren geen levenskansen meer aanwezig zijn. Water, levensnoodzakelijk vocht. We gebruiken het water voor zoveel dingen dat we niet meer stilstaan bij het belang ervan. De natuur, de mens, de dieren maken gebruik van het levensnoodzakelijke vocht. Water wordt aangebracht en in de doopvont gegoten. Zegen dit water God, dat Gij aan ons geeft als een bron van leven.



Welkom rond het Paaslicht,

dat het duister van de dood heeft overwonnen. Welkom rond het doopwater, dat deze nacht werd gezegend en dat voor ons en de natuur tot een bron van leven werd. Maar vooraleer we kunnen vieren willen we even tot inkeer komen.

Als wij stilstaan bij het leven dan ervaren wij dagelijks hoe klein en kwetsbaar we zijn, hoe hard het leven is voor velen. Is het een sprong in het duister, een sprong gedragen door hoop en geloof een sprong roepend om zekerheid, een sprong naar Nieuw Leven toe. En toch mogen wij vandaag aan elkaar getuigen van een zekerheid die dieper is dan alle angsten: **Christus is verrezen.**



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studieceterium Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo tel. 016 252151
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven, parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)



VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 7 mei
4e Paaszondag
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Fons Boey
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Anna Rusakova

Zondag 14 mei
5e Paaszondag
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 7 mei
Eerste communie
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistent: Eva Voets
Lector: eerste communicanten
Homilie: Eva Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Rita Taes

Zondag 14 mei
5de Paaszondag
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorgangers: pater Romain Clement
Assistenten: Myriam Neves
Lectoren: de vormelingen
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 7 mei
Vierde paaszondag
Geen viering in Don Bosco

Zondag 14 mei
Vijfde paaszondag
10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

18.45 tot 20.15 uur repetitie Frando-vormsel

Woensdag 3 mei

17.15 tot 19.00 uur repetitie eerste communie

Vrijdag 12 mei

19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Donderdag 4 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Sint-Franciscus

Woensdag 3 mei
12.15-15.30 u.: Eerste Communie
20 u.: Koor Blij Rondeel

Dinsdag 9 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Donderdag 4 mei

VM: De Ark
14 u.: Seniorencafé met matcurling
AV: Koor PARCOEUR

Donderdag 11 mei

14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Hart- en vaatziekten voorkomen: is een aspirientje voldoende?

Prof. Peter Verhamme (Faculteit Geneeskunde)
Dinsdag 2 mei 2017

Zal er in 2050 voldoende voedsel zijn voor de wereldbevolking?

Duurzame voedselzekerheid onder druk
Prof. Wannes Keulemans (Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen)
Dinsdag 9 mei 2017

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsstraat 22 - 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

WANDELEN

MET SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 10 en 24 mei 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26

FIETSEN MET SENIORAMA

* Fietsdagtochten

Dinsdag 9 mei 2017 - Kruibekepoolder

- vlak (80 km)

Vertrek met auto: om 9.15 op aanvraag (gids)

Vertrek met fiets: om 10.00 u. stipt Café 't Stamkroegske Hever

- vlak (110 km)

Vertrek met de fiets: om 9.00 u. Wijnmaalbrug (15 km)

Verzekering verplicht

Voor meer info: 016 40 66 58 of 0496 57 47 82

* Fietsen - rit met hellingen (40 km)

Donderdag 11 en vrijdag 26 mei 2017

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.

Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

Misschien de grootste tragedie is dat we ons leven kunnen beëindigen zonder ooit echt in aanraking te zijn gekomen met onze eigen geest. Dat contact betekent dat we de harmonie van ons zijn ontdekken, mogelijkheden tot groei, onze heilheid. Al te veel beleven we slechts vijf procent van onze mogelijkheden in ons leven. Maar er staat natuurlijk geen maat op onze mogelijkheden. De christelijke traditie leert dat die oneindig zijn. Als we ons maar willen keren van het zelf naar de ander wordt de 'ontplooiing van onze geest grenzeloos. Wat het Nieuwe Testament 'beking' noemt is een totale omkering.

John Main – Uit 'Word made flesh'

Op **maandag 22 mei** is de tweede meditatie-avond van deze meimaand. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Bepaalde aspecten van het leven, zoals waarheid en gerechtigheid en trouw komen de mens zo onvoorwaardelijk heilig voor, dat hij het verantwoord acht er zijn leven voor te geven. Omdat het leven van de mens ernstig en heilig is, ervaart hij ook de dood van een mens als ernstig en heilig, in tegenstelling met het afsterven van al het andere in de wereld. Hij stelt zich dan ook de vraag of het de dood dan wel het leven is, dat het laatste woord heeft over de mens en zijn geschiedenis. Als het de dood zou zijn, dan leven wij onder de dictatuur van de absolute absurditeit. Tegen dit antwoord komen wij in verzet omdat daarmee de onvoorwaardelijke ernst van het leven ontkennd wordt. Uit dit contrast nu wordt de hoop geboren, dat er achter dit leven, juist omdat het heilige ernst is, een verborgen macht van goedheid, waarheid en gerechtigheid schuil gaat, die Heer is over leven en dood.

J. Lescauwae

**KIND BEN JE ALTIJD
OUDER KAN JE WORDEN
bzn**

**EEN GLIMLACH
IS DE KORTSTE
AFSTAND TUSSEN
TWE E MENSEN bzn**



Jeruzalem, stad van vrede?

Palmzondag 2017 Don Bosco gemeenschap Kessel-Lo

Inleiding

Jeruzalem betekent stad van vrede. Jeruzalem, bezette stad, geen bron van leven, maar bron van lijden, beslecht in de Joodse oorlog, verwoesting van de stad, verstrooiing van het volk.

Niet hoog te paard, maar op het jong van een ezel, niet als een heerser verlangend naar macht, maar als een dienaar, een mens zonder macht, zal hij Jeruzalem binnen komen, zal hij zijn volk redden, bevrijden, uitleiden uit de Romeinse wereldorde.

Het volk begroette hem met palmen. Is zijn keuze ook de onze?

Zijn wij betrouwbaar op zijn weg?

De Ene heeft het lijden van de arme gezien, het laat Hem niet onberoerd, het raakt Hem. Durven wij dit lijden voor zijn aanschijn brengen?

Trouw aan het woord van leven, zich kwetsbaar gevend tot de dood, overwint zijn solidaire liefde de dood. Het is volbracht. En de dood zal niet meer zijn.

Wij zien en gaan geloven.

Zegening van de palmen

Het hongerdoek op palmzondag

Een witte strook: een grens, een afstand, een scheiding tussen mensen?

Machtige heersers verdelen mensen, versterken de grenzen, vergroten de afstand, om te heersen.

Wij tegen zij, wij tegen andere culturen, andere religies.

Niet wij en zij, elkaars naaste. Wel wij tegen zij, elkaars vijand.

Zij duwen mensen in eenzaamheid.

Een witte strook uitnodiging tot ontmoeting, dialoog, samenleven over de brug van verschillen.

Eenzaamheid doorbroken door solidaire liefde.

Jef Wauters

Lezing uit de profeet Zacharia

Zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een redder is hij, een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!

Lezing uit het evangelie van Johannes

Intrede van Jezus in Jeruzalem. De talrijke schare beschouwt hem als hun koning die hen zal bevrijden van de heerschappij van de Romeinen.

Duiding

1. Ik blijf er mij over verwonderen hoe vlug mensen bereid zijn hun zelfstandigheid, hun vrijheid uit handen te geven en slaafs machtige heersers te volgen.

Als een machtige koning verwelkomt het volk Jezus in Jeruzalem. Dat Jezus hun verwachtingspatroon, hun beeld corrigeert door niet hoog te paard, maar op het jong van een ezel de stad Jeruzalem binnen te rijden, ontgaat hen, zien zij niet.

2. Vrees niet. Deze koning moeten wij niet vrez. Geen onderdrukking, geen onrecht, geen bloedvergieten in zijn spoor. Hij begeert geen macht, hij is een vredevoorst, hij brengt vrede door gerechtigheid.

Ook zijn leerlingen verwachten nog een koning die gewapenderhand zijn volk van de Romeinen zal bevrijden. Bij de arrestatie van Jezus trok Petrus zijn zwaard.

Pas wanneer Jezus, trouw aan de Thora, aan het woord van leven, zijn weg ten einde is gegaan komen zij tot het inzicht dat deze dienaar zonder macht, door zijn solidaire liefde, de machtigen en de dood heeft overwonnen.

3. 65 miljoen vluchtelingen, ieder met een eigen verhaal, zijn er vandaag wereldwijd. Oorlog, geweld, klimaatverandering, mislukte oogsten, honger. Neen, Jeruzalem is geen stad van vrede.

De samenleving is grondig veranderd.

Wij leven niet meer in een homogene cultuur. Mensen uit verschillende culturen, religies met eigen gebruiken en leefwijzen krijgen de opdracht samen te leven.

Dit blijkt niet gemakkelijk te zijn. Vaak voelen mensen zich bedreigd omdat ze de andere niet kennen, omdat ze die taal niet verstaan, omdat zij vrezzen voor hun baan.

Vaak spelen politieke leiders in op dit buikgevoel van mensen en vergroten zij de afstand, verdelen zij de mensen.

De witte strook op het hongerdoek wordt vergroot, krijgt alle aandacht.

Ook bij ons waren er reeds wetsvoorstellen die bepaalde groepen van mensen als minder of tweederangs beschouwden.

Verbanden vallen uiteen, landen plooiën zich terug en gaan zich afschermen; de solidariteit vloeit weg. Oorlogsdreiging neemt toe. Hopelijk volgt niet iedereen Amerika die haar budget voor gezondheidszorg, milieu en klimaat inkrimpt en tevens het budget voor defensie sterk verhoogt.

Beseffen politici dan niet dat een afgesloten kamer met de tijd begint te stinken, zei een vriend me onlangs.

De witte strook op het hongerdoek is een uitnodiging tot ontmoeting, dialoog, en samenleven over de brug van verschillen.

Dat is de weg naar vrede, naar Jeruzalem, stad van vrede, die de man op het ezeltje, de koning van de vrede ons voorhoudt te gaan.

Dat bedoelde Merkel ook met haar "wir schaffen das", ondanks alle kritiek die zij om deze uitspraak heeft gekregen.

4. Is er een levend woord? Wie leert mij dat ontvangen?

Volgens de schriften, getuigenis van Johannes, is Jezus dit levend woord.

Hij is een zoon van mensen, Hij heeft geen macht begeerd, geen aanzien als een god, en heeft zich niet aan de gestalte dezer wereld onderworpen.

Wie leert mij dat woord ontvangen zoals Petrus het heeft moeten leren?

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat ik nooit alleen loop op de weg die mij voert naar later.

Ik besef dat al mijn lotgenoten Godgenoten zijn.

Ik beloof daarom niet alleen van mijzelf uit te gaan, maar ook proberen zal door andere ogen Gods horizon te zien, daar waar de hemel de aarde raakt en alles één wordt.

Ik erken dat dood en onrecht, strijd en onmacht, verdriet en pijn ook mijn verantwoordelijkheid zijn.

Ik geloof dat God het lijden niet wil, maar vrijheid wenst, geluk en vrede. (Jos Brink)

Tafelgebed: Tot zegen

Huib Oosterhuis: Tom Löwenhal

Deze bijeenkomst zij ons tot zegen.

Dit komen tezamen van mensen, gezichten en zielen van hier en overal, aarde en hemel, deze seconde der uren, der eeuwen, zij ons tot zegen.

Moge de donkere nacht onze dagen behoeden, deze nieuwe dag ons zuiveren, sterken, dat onze boeien geslaakt, onze honger gestild, dat niet de dood op ons valt.

Moge het licht van de morgen over ons opgaan, nieuw alle dagen. Moge de kracht in ons varen van Jezus uw dienstknecht, uw kind.

Dat ons voor ogen staat Hij door u geroepen, bestemd en beziel om in ons midden, eens en voorgoed, te zijn uw woord uw voorbeeldmens, aldoende liefde, recht.

Dat waar wij gaan zijn geest ons overschaduw, liefde sterker dan de dood.

Jef Wauters – Uit de viering van Palmzondag in het Don Bosco centrum

16DE BUURTFEEST - ZATERDAG 6 MEI 2017
PARK MICHOTTE, KESSEL-LO 14.30 - 21.00 UUR

Gratis en iedereen welkom.

Gezelligheid troef. Leuke optredens en activiteiten voor kinderen, en ook voor volwassenen. Een kans om je burens te leren kennen en samen een warme buurt te maken.

OPENINGSSTOET - 14,30 u
DE BUURT IN BEWEGING - 18.00 u Creatieve Dansworkshop voor Volwassenen met Move2Create

OPTREDEN DE ARKONAUTEN - 17.00 u

OPTREDEN DE RAMMENAS - 19.00 u Optreden met Nederlandse Covers
presentatie: Roel Steeno

Doorlopend:

GRIME EN AIRBRUSH - 15.00-17.00 u door Metamorfoosium
AFRIKAANSE STRAATPELEN - 15.00-17.00 u door Let Us Change
INITIATIE KORFBAL - 15.00-17.00 u door KC Leuven
FIETSEN GRAVEREN - 15.30-17.30 u
ZOETE SNACKS, BROODJES EN DRANK - 15.00-21.00 u
EEN GEZONDE WARMER HAP - vanaf 17 u ook Veggie

Om er weer een mooi buurtfeest van te maken rekenen we op veel burens!

Info bij Corine (Platte-Lostraat 47) of mailen buurtfeest@plattelo.be.

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto's van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of... mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk. Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma)

aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis.

Seniorama vraagt een bijdrage van €5, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dagen en uur:

- woensdag **10 mei** 2017: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u. en

- dinsdag **30 mei** 2017: 1 persoon om 9.30 u. en 1 persoon om 10.30 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

DIGITAAL FOTOTOESTEL

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Raak je niet wijs uit alle functies en instellingen van je digitaal fototoestel en is de handleiding te complex? Dan kun je hier individuele hulp krijgen.

Iedere woensdagvoormiddag (behalve **vakanties**) **vanaf 10 u.** kan je hiervoor bij Seniorama terecht.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14.

Merk en type van fototoestel opgeven. Toestel moet opgeladen zijn of breng een reservebatterij mee.

Bijdrage: €5, vooraf te betalen. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

LENTEKRIEBELS 30STE EDITIE

MOLENHUIS BERISMENIL



Van woensdag 24 mei, 19 uur, tot zondag 28 mei 2017, 16 uur

Heb jij ook last van kriebels als je de lente ruikt? Groeit er bij jou het verlangen om buiten te vertoeven en sportief bezig te zijn, te wandelen, te kajakken, te klauteren? Dan bieden wij, reeds voor de 30ste keer, een gemengd en beproefd programma aan voor jong en oud die beschikken over een goede fysieke conditie. Met teambuildingsactiviteiten en sport- en spelvariëaties willen we het groepsgebeuren aanscherpen.

Begeleiding: André, Rozette, Alfred, Kristien, Martine, Veerle, Tim
Activiteiten: Varen, mountainbike, klimmen, wandelen, teambuilding

Varia:

- Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 50.
- Muziekinstrumenten en gezelschapsspellen: Zeker welkom!

Het hele gebeuren wordt mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Heb je interesse om ook iets te doen? Zoals: kinderanimatie, een spel, begeleiden van een activiteit, nieuwe ideeën... laat het ons weten.

Deelnemingsvoorwaarden 30ste Lentekriebels

1. Inschrijven vóór 14 mei 2017
2. Vul het online inschrijvingsformulier: "Lentekriebels 2017" in via onze website: www.moulindebellemeuse.be/activiteiten
3. Minderjarigen kunnen maar inschrijven onder de verantwoordelijkheid van minstens een deelnemende volwassene.
4. In principe schrijft men in voor de volledige periode en met actieve deelname aan alle activiteiten.
5. Stort vooraf de volledige deelnemingsom + de gehuurde materialen + de extra's
 - Voor het gebruik en de afschrijving van sport- en spelmateriaal, vervoerskosten, extra verzekering, e.a., vragen we 5 euro extra per persoon vanaf 10 jaar.

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, zaklampen.

Zing nu een lied van vreugde en vrede, zing nu een lied van barmhartigheid. Alle verdriet en pijn zijn geleden, al wie verdrukt is wordt bevrijd.

Laat aan wie treuren uw blijdschap weten.

Alleluia, Christus leeft.

Voor **alle nevenactiviteiten:** stap-schoenen of sportschoenen, sportieve (ravot) kledij, kleine rugzak, drinkbus, regenkleedij.

Voor de vaarders:

- zwemkledij of kleding die nat mag worden (ideaal = wetsuit)
- reservekledij, handdoeken, regenvestje, een plastic vuilniszak (om je reservekledij droog te houden) en eventueel een touw om je boot vast te maken
- vaste sportschoenen waarmee je in het water kan stappen
- De verhuurder voorziet zwemvesten en waterdichte tonnetjes

Voor de terreinfietsers:

- een mountainbike (terreinfiets) is onontbeerlijk (eigen of gehuurd)
- fietshelm is verplicht. De verhuurder voorziet alleen helmen voor zijn fietsen.
- nauwsluitende korte of lange (fiets)broek, best met inlegkruis
- ademende warme fietsskledij en regenvestje, rugzakje, drinkbus
- reserveonderdelen en plakgerief voor je eigen fiets

Voor de klimmers:

- stevige schoenen met antislipzolen

Voor de wandelaars:

- goede waterdichte stapschoenen (geen basketters of sandalen)
- eventueel rubberen laarzen, rugzakje, veldfles of lege plasticen fles, handdoek, zakmes, plastic zeiltje (om op te zitten)

Zeker niet meebrengen:

Drankjes in wegwerpverpakking, privé drank en voedsel (tenzij om uit te delen), muziekinstallatie, huisdieren, zeurkousen...

Kostprijs: volwassenen (+ 18 j.) 20 euro pp/n, kinderen (13-18 j.) 16 euro pp/n, kinderen (6-12 j.) 12 euro pp/n, kinderen (4-5 j.) 8 euro pp/n (Vier nachten)

Extra kost (+ 10 j.) 5 euro, zitplaats in kajak of duo 18 euro, MTB 17 euro.

De prijs mag geen bezwaar zijn. Neem bij twijfel contact op met André.

De ingeschreven deelnemers ontvangen meer informatie rond 18 mei 2017

Verantwoordelijke: André Smets, Landbouwstraat 5, 3010 Kessel-Lo 016 25 05 38 of 0485 71 13 90 / smets.andre@telenet.be
Bankrekening: BE76 9793 8094 7495 van Smets – Moulin de Belle Meuse. Met vermelding: Lentekriebels 2017 met x personen
Actuele informatie over alles rond Het Molenhuis: www.moulindebellemeuse.be

Leef in uw hart met volle vertrouwen, hoop op een toekomst voor iedereen, steun voor wie zwak is, troost voor wie rouwen, vriendschap en goedheid om u heen.

Liefde volstaat om een wereld op te bouwen.

Alleluia, Christus leeft.

UIT ONS GRIJZE PAROCHIEVERLEDEN



Eugene Vanhoorenbeke

* Don Bosco anno 1968 *

HIER EN NU IN LATIJNS AMERIKA

Gedurende de maand juni werden er op de Nederlandse televisie een viertal reportages uitgezonden onder de titel "Hier en nu in Latijns Amerika". In twee van deze afleveringen kwamen enkele merkwaardige interviews voor met E.H. Vanhoorenbeke, onze voormalige pastoor die nu als missionaris werkt in de krottenwijken van Caracas. Enkele mensen van onze parochie hebben getracht de films in leen te krijgen of desnoods te kopen ten einde ze te kunnen vertonen in onze gemeenschap.

Ongelukkig zijn de films enkel geschikt om afgedraaid te worden langs de telecinema. Vooraleer wij dat wisten waren wij reeds naar Brussel getrokken om er de films te gaan proefkijken in de BRT studio's. De reportages tonen aan dat er in 't algemeen een grote kloof bestaat tussen het hogere kerkelijke gezag en de mensenmassa's.

Corpulente bisschoppen beweren vanaf hun troon dat de toestand niet alarmerend is terwijl er uitgemergelden in hun krotwoningen liggen te creperen en terwijl aan de

universiteiten 80% van de studenten communistische sympathieën hebben en slechts revolutie als enig redmiddel beschouwen. Men ziet er het schrijnend verschil tussen de conventionele verouderde burgerlijke Kerk die de mensen laat berusten in hun lot en de dynamische, stuwende, overweldigende Kerk die E.H. Vanhoorenbeke tracht uit te bouwen: de Kerk van de echte liefde en de rechtvaardigheid, de Kerk die heilige huisjes instampt, taboes stuk slaat en breekt met de magische banden waaraan de eenvoudige arme stumperds gekluisterd liggen. Heeft die Kerk nog enige kans om de wedloop in Zuid-Amerika te winnen of zullen wij ook moeten gaan geloven zoals 80% van de Venezolaanse studenten dat enkel nog een communistische revolutie heil kan brengen aan de verwaarloosde massa's?

E.H. Vanhoorenbeke vraagt uw gebed want zonder goddelijke hulp denkt hij de wedloop te zullen verliezen. En ook vraagt hij, indien gij U er niet voor tekort doet, een klein beetje geldelijke steun. Het Caracashulpfonds stuurde tot nog toe geregeld 10.000 fr. per maand naar E.H. Vanhoorenbeke. Dat is zijn enige bron van inkomsten. Maar hoe kan het Caracashulpfonds dat volhouden zonder uw hulp?

- P.C.R.890 van de Kredietbank te Leuven met vermelding "voor rekening nr. 3/00/13/22480 van Caracashulpfonds"

- Ofwel kunt U uw adres opgeven op de Koetsweg 15 en dan komt er een lid van Caracashulpfonds elke maand uw bijdrage ophalen. En dat lid komt, ook al was het maar om 1 fr. af te halen of om even met U te praten over onze verantwoorde-

lijkheid ten overstaan van Latijns-Amerika.

Parochieblad 31 oktober 1968

JONGERENMIS

Op dit ogenblik zijn er twee werkgroepen bezig hun hoofd te breken hoe men een goede jongerenmis zal kunnen uitbouwen. Een groep houdt zich vooral bezig met de muziek, de ander met de liturgische inhoud. Wie wil hieraan nog verder meewerken? Hij laat maar iets horen!

Parochieblad 28 november 1968

OPGELET

Vanaf zaterdag 30 november heeft de avondmis plaats om **18 UUR** en niet meer om 19.15 u. (alleen de zaterdag natuurlijk!)

Parochieblad 28 november 1968

KERKBOUWZONDAG

Heeft ons zeker weeral een heel stapke verder gebracht in onze geldelijke mogelijkheden om te bouwen. Van enkele parochies zijn de uitslagen reeds binnengekomen. We willen ze meedelen naargelang ze ons meegedeeld worden.

Paters Jezuiteten: 2735 fr.

Paters Capucieneten: 3332 fr.

Willebringers: 3000 fr.

Universitaire parochie: 683 fr.

En vooral nogmaals een flinke proficiat voor de goede medewerkers die in de verschillende parochies onze noden zijn gaan bekend maken. Ook een hartelijk dankwoordje voor de vele mensen die in de peterparochies zo zijn meelevende en steunen. Naar het woord van de "predikanten" was het soms echt ontroerend hoe gans belangloos men wil helpen. Dat heeft ons toch dikwijls getroffen.

Parochieblad 26 december 1968



DE GROTE PARADE

7 mei 2017 - 14 u. Brussel-Noord

Twee jaar op rij brachten burgerbewegingen **Hart boven hard** en **Tout Autre Chose** meer dan 20.000 mensen op straat voor een andere samenleving. Wie het nieuws volgt, ziet dat mens en natuur in gevaar zijn. Het is hoog tijd voor een beleid dat investeert in een solidaire, duurzame samenleving, hoog tijd dat we opnieuw de straat op komen.

We bouwen de langste tafel ooit, met plaats voor iedereen.

We steunen elkaars bekommernissen en strijd en we tonen dat delen werkt.

Het kan wel anders!

Schuif mee aan tafel, ook met je dromen over ons klimaat, onze democratie, vrede, internationale handel...

Schuif mee aan, op 7 mei in Brussel! Samen slaan we op tafel en tonen we de kracht van delen.

www.hartbovenhard.be



Op **zaterdag 6 mei 2017** in de namiddag, worden jullie verwacht in Cambiarte, **Hoogstraat 54 te Bierbeek.**

Van harte uitgenodigd op de derde editie **Gusta Guchipas** benefiet nu **KUNST** benefiet genaamd want dit jaar is het allesomvattende thema **K*U*N*S*T*** in al zijn kleuren en vormen: muziek, dans, schilderen, vertellen... En dit jaar is 6 mei de start van een grootse milieucampagne "Trees for life" dus we gaan op symbolische wijze een boom planten tijdens het feest, met jullie aanwezigheid!

Veiling van een werk van gekende cartoonist Joris Snaet!

Workshops: -Dans - Kinderyoga - Circuskoffer en nog meer...

Live muziek: - Renuka - Hot Club van Brabant

Dansbare wereldmuziek met DJ Gudari

Spijs en drank: Heerlijke soep, Paela, Vegetarische chili, Dessertbuffet Streekbieren, wijn, koffie/thee, frisdrank en water.

Inschrijving voor het eten is aangeraden om te vermijden voedsel weg te gooien achteraf...

P.S.: Wil je weten wat we allemaal hebben verwezenlijkt in Colombia? Bezoek onze pagina op facebook: www.facebook.com/comu

nidadguchipas

Je kan de Hoogstraat 54, kasseiwegje tussen 52 en 56, bereiken met de bus vanaf het station van Leuven: bus 6 of bus 7 – halte Lindenboom – 50 m te voet

bus 8 – halte de Borre – en dan nog een 500 m te voet

Met de auto: bedrijvenpark Haasrode, aan de lichten, richting Bierbeek.

Parking aan de kerk (op 50 m)

Inschrijven: ga naar www.gustaguchipas.org

Allen hartelijk welkom!

Sara en Freddy