

KERK & *leven*

14

2017

WEEKKRANT

5 APRIL

JAARGANG 78

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

samana

Sint-Antonius en Park Heverlee samen met 

organiseerde opnieuw een leuke

Zitdag namiddag

op woensdag 22 februari in de Kristoffelzaal
met lesgeefster Veerle Vervoort

En of iedereen er van genoten heeft!



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Aartsbisdom
Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Hans Medart, 015 29 84 17,
hans.medart@kerknet.be
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Leo Swinnen
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
gsm 0496 214 614
leo.swinnen@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016
250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO
Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 25 21 51
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 9 april
Palmzondag
10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap Intentie voor Roger De Greve
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Karel De Rocker
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Donderdag 13 april
Witte Donderdag
20.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Guido Lauwerier en François Barrette
Muziek: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Vrijdag 14 april
Goede vrijdag
15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Lieven Dries

20.00 u. Goede Vrijdagdienst van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lectors: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Gitaar: Leo Page

Zaterdag 15 april
Stille zaterdag
20.00 u. Paaswake
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Jaak Jaeken en Karel De Rocker
Muziek: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 16 april
Pasen
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Karel De Rocker en Guido Lauwerier
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Katleen De Vos
Orgel: Herman Baumers

Maandag 17 april
Paasmaandag
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: François Barrette
Muziek: Thierry Van Craenem

Gij, Enige, bron van licht voor deze wereld, zie ons hier, in de wirwar van tegenstrijdige gedachten en wegen. Met twijfel en onrust in eigen hart, oog in oog met het lijden van zoveel mensen om ons heen. Kom ons nabij met helderheid, klaarheid, inzicht. Dat wij hem volgen ook als de weg lastig is en hij te veel van ons vraagt, hier en nu en in de dagen die komen.
Sint-Franciscusviering 2e zondag van de Vasten

SINT-ANTONIUS

Zondag 9 april
Palmzondag - viering met palmwijding
11 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Myriam Neves en Hilde Pex
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 13 april
Witte Donderdag
20 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistenten: Mathieu Voets en Hilde Pex
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: Walter Verelst
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Mieke Vanhooymissen

20 u. Kruis- en boeteviering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Mirjam Van Lammeren en Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 15 april
Paaszaterdag
20 u. Paaswake opgeluisterd door het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Walter Verelst
Assistenten: Caroline Van Audenhoven en Mathieu Voets
Homilie: Walter Verelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 16 april
Pasen Verrijzeniszonndag
11 u. Plechtige viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistenten: Caroline Van Audenhoven en Myriam Neves
Homilie: Myriam Neves
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

AGENDA SINT-ANTONIUS

Woensdag 5 april
14.00 uur Crea-namiddag Pasen

Donderdag 6 april
14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 7 april
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

DON BOSCO

Zondag 9 april
Palmzondag
10.30 u. Viering
Jeruzalem, stad van vrede?

Donderdag 13 april
Witte Donderdag
20.00 u. Viering
Solidaire liefde

Vrijdag 14 april
Goede Vrijdag
20.00 u. Viering
Leven voor allen

Zaterdag 15 april
Paaswake
20.00 u. Viering
Nieuwe schepping: dag één

Zondag 16 april
Pasen
10.30 u. Paasviering
Nieuwe schepping: dag één

BLAUWPUT
Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN
Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK
Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

KALENDERBLAADJE

Men kan niet zonder meer zeggen: waar mensen zich bevrijden van hun onderdrukkers, waar mensen door anderen bevrijd worden, daar is God. Dat is alleen het geval waar bevrijding voortkomt uit een hernieuwde levenshouding. De geschiedenis heeft ons al talloze malen laten zien dat mensen die zich bevrijden van hun onderdrukkers vaak zelf weer tot onderdrukkers uitgroeien. Dan is het alleen een opschuifstelsel zonder dat de mensen in kwestie echt vrij worden. De waarlijk grote mens is hij die niemand overheerst en die door niemand overheerst wordt, zegt Kahlil Gibran.
S. Konijn

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE



Don Boscocentrum "Ademtocht"

De meditatie is er niet om over God na te denken noch over zijn Zoon Jezus, noch over de Heilige Geest. We beogen iets dat onnoemelijk groter is. Als we ons afwenden van alles wat voorbijgaat of zich toevallig aan ons voordoet, dan is het niet om over God na te denken, maar om met God te zijn, om Hem te ervaren als de grond van ons bestaan. We mogen dan wel weten dat Jezus de Openbaring is van de Vader, dat Jezus onze Weg is naar de Vader, maar ons weten is anders als we Jezus' aanwezigheid in ons ervaren, en vanuit die ervaring in de aanwezigheid worden gebracht van zijn Vader en onze Vader.

Laurance Freeman – Uit: 'Sprekende stilte'

Volgende meditatie op **maandag 10 april 2017**. Op maandag 24 april komen we deze maand een tweede keer samen. Afspraak om 20 uur in de stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:
jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

DOOPSEL

Gedoopt met levend water werden hij herboren in de Naam van Jezus Christus. Uitverkoren door de Vader en gezegend met zijn Kracht. Het Licht van Jezus geeft hem vuur en warmte

Op zondag 26 maart 2017 werd **Tejo CLUTS**, zoon van Kevin Cluts en Miriam De Backer door het doopsel opgenomen in onze warme Sint-Franciscus geloofsgemeenschap.

Welkom Tejo en proficiat aan de ouders, peter en meter en familie. *Volgende week volgt de foto*

AGENDA

SINT-FRANCISCUS

Woensdag 5 april
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 6 april
14 u.: Seniorencafé met matcurling

Vrijdag 7 april
VM: De Ark
NM: Bar Michotte

Zondag 9 april
11 uur: Zondagscafé
AV: Koor Dissonant

Dinsdag 11 april
14 u.: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 12 april
20 u.: Koor Blij Rondeel

LEVEND WATER



Om zuiver water zal het draaien in de toekomst. Voor arme mensen in het Zuiden is het als goud. In Burkina Faso, letterlijk 'het land van de integere mensen', schreeuwt het dorre land om water opdat gewassen die het volk nodig heeft kunnen groeien.

Vandaag horen wij over 'levend water'.

Het is wat wij nodig hebben om gelukkig te zijn:

verfrissende aandacht en bemoediging, het binnensijpelen van wijsheid en inzicht, vrede en solidariteit die ons met elkaar verbinden.

Gij, Enige,

Bron van springlevend water, wakker in ons het verlangen aan ons te laten aan de koele stromen van uw Woord. Wees aanwezig in ons midden en geef dat wij bron van leven worden voor mensen die met ons gaan, hier en nu en in de dagen die komen. Amen.

Eerste lezing: Ex. 17:3-7

Lezing uit Johannes 4:5-42

Homilie

Water, voor ons Belgen kan het soms teveel van het goede zijn met al die regen. Om zuiver en drinkbaar water te krijgen, moeten we echter heel wat betalen.

Voor heel wat landen is water geen vanzelfsprekend goed. Voor arme mensen in het Zuiden is het als goud. In een land als Burkina Faso is er slechts één regenseizoen. Dan valt het er zo overvloedig uit, dat het niet op te vangen is. Alleen met de immense inspanning van mannen, vrouwen en kinderen die stenen naar de velden brengen om er dijkes mee te bouwen, kunnen ze het water opsparen voor hun groentetuin.

Het volk dat de woestijn in trok op weg naar een beter land schreeuwde het uit toen ze na enkele dagen geen druppel water meer hadden. Ze vallen hun leider Mozes aan - 'Had ons maar in Egypte laten sterven in plaats van hier in dit dorre land'. De Ene komt Mozes ter hulp. Met zijn herdersstaf mag hij op de rotsbodem slaan en er welt **een verborgen bron op**. De families stortten zich op het water, al is het vertrouwen in hun leider en in hun beschermende god ernstig aan het wankelen gebracht.

Het evangelie brengt ons bij een **waterbron**. Een waterbron met een hele voorgeschiedenis: het is de put van aartsvader Jakob, doorgegeven aan zijn zoon Jozef. Die waterput ligt nu op vijandig gebied. Samaria is namelijk losgescheurd van het zuidelijke Juda met Jeruzalem. Het is bezet gebied dat allerlei vreemde invloeden onderging. Geen enkele rechtgeaard Jood erkent het nog als een stuk van het volk Israël. Precies daar gaat Jezus naartoe. De grenzen van fatsoen en vooroordelen moeten overschreden worden.

Een Samaritaanse vrouw komt bij de put water halen en Jezus vraagt haar wat drinken. Waarom niet, zou je denken? Maar... er zijn heel wat taboes. Een Jood praat niet met een vreemde vrouw uit Samaria. Ze zegt het ook ronduit. Zij is geen domme vrouw met een besmeurd verleden zoals men vroeger wel eens dacht, wel een zelfbewuste vrouw die in gesprek gaat met Jezus. Zij vertegenwoordigt het Samaritaanse volk dat volgens Jezus evenzeer deel uit maakt van het volk Israël. Daarom laat de evangelist Johannes alles afspelen aan de Jakobsbron.

Jezus draait de rollen om: misschien heeft hij wel water voor de vrouw en haar volk. 'Je hebt niet eens een emmer' repliceert de vrouw. Toch maar wat dieper graven: het gaat om ander water. Om **levend water** dat alles is wat een mens nodig heeft om gelukkig te zijn: het verfrissende van aandacht en bemoediging, de zachte aanraking van wijsheid en inzicht, betrouw-

bare woorden die bij je binnensijpelen, de zo onmisbare ontferming en vergeving, vrede en solidariteit waarmee je verder kan. Kortom, de woorden van God, de Thora, alles wat richting geeft aan de kromme wegen die mensen gaan.

Maar er is nog heel wat **weerstand** op te ruimen. 'Ga je man halen' zegt Jezus. De geschiedenis van Samaria zegt ons dat vreemde goden zijn binnen gehaald, ba'als die vereerd werden naast de god van Israël, de Ene. Dat waren er precies 5. Dat zijn die '5 mannen', die de vrouw zogenaamd gehad heeft. (Het woord 'man' wordt in het Hebreeuws soms ook 'ba'al' genoemd). De ontroof van het volk aan het verbond met de Ene wordt hier benoemd. Maar de vrouw krijgt van Jezus gelijk als ze zegt 'Ik heb geen man', want eigenlijk wil deze vrouw niet onder de heerschappij van die vreemde goden leven. Evenmin onder de heerschappij van de 'man', de 'ba'al' die nu het land bezet, de macht van Rome. 'Degene die ge nu hebt, is uw man niet'.

De vrouw haalt opgelucht adem: 'Heer, ik zie dat jij een profeet bent'. Dan nog dat andere, moeilijke punt aanraken: waar is de plaats om God te aanbidden. Wij hebben hier een berg en jullie hebben Jeruzalem. 'Ge kunt op mij vertrouwen' - zegt Jezus - 'het uur komt dat je noch hier noch elders de Vader moet aanbidden, dat ge hem zult vinden in Geest en waarachtigheid.'

Als Johannes zijn evangelie schrijft is de tempel van Jeruzalem ook al verwoest. Wat ons rest, is God ontmoeten tussen mensen in de beweging van de Geest, zoals hier in deze ontmoeting. Dan, ja - dat beeft de vrouw ten volle - is **de tijd van de Messias** aangebroken. Ze laat haar kruik staan, loopt naar de stad om het iedereen te vertellen. Kom en zie! Scheidingsmuren zijn gevallen. We zijn samen het volk van Israël.

*Waar mensen samen zijn,
Brood en leven delen,
Komt uw geest tot leven.*

We mogen het ook vandaag meema-

ken: **vrouwen die verbinding maken**, dialoog op gang brengen, gedreven door de goede Geest van God. De energieke mama Amssetou uit Burkina Faso is één van hen.

Ook bij ons vinden we zulke sterke vrouwen! Teneinde de mannen in het publiek hier niet nodeloos op de kast te jagen, vermeld ik er graag bij dat het hier niet zozeer over het verschil in geslacht als dusdanig gaat. Het gaat over opstaan tegen structuren die mensen onderdrukken of dat nu op basis van geslacht, afkomst, financiële draagkracht, geloofsovertuiging of een ander aspect is.

Ik leg nog even een link met de kalenderdag van vandaag 19 maart: een eerbetoon aan iemand die opstaat in stilte, in sereniteit, in doortastendheid én in zorg. Al had ook hij zijn momenten van twijfel en verbijstering, aldus het evangelie. Het is **Jozef; de man van Maria**, naamgenoot van de droomverklarende figuur uit het OT: Deze scheidt dooreen en vanuit vernedering, rivaliteit tussen broers en stammen-twisten, een nieuwe toekomst voor zijn volk; op basis van inzicht, volharding, hier en daar een sluwe list, maar zeker geen geweld. Zijn volk overleeft de hongersnood en het stammenverband herenigt zich in den vreemde. Jozef van Maria wordt geplaagd door de bezwarende situatie van zijn verloofde, bij de nakende geboorte moet hij doen wat de Romeinen zeggen: Daarenboven is er zelfs geen plaats in de herberg en de despotische Herodes, krijgt trekjes van een farao. Maar een droom brengt uitkomst, andermaal is het vreemde land Egypte, een toevluchtsoord.

De vijand lijkt bondgenoot, de ha-chelijke situatie kunnen keren, als we durven vertrouwen en durven blijven vasthouden aan een droom, van Levend Water, van een nieuw land.

*Waar mensen samen zijn,
Brood en leven delen,
Komt uw geest tot leven.*

Voorbeden

Om levend water voor alle mensen die lijden:

slachtoffers van oorlog en geweld, mensen op de vlucht voor onrecht en verdrukking, mensen in armoede.

Dat zij in de solidariteit van bondgenoten kracht vinden om hun leven een nieuwe richting te geven.

Zodat nieuw leven mogelijk wordt.

Om levend water voor allen die de weg kwijt zijn, mensen zonder hoop, moed of verwachting.

Mensen op de vlucht voor zichzelf. *Dat zij bondgenoten ontmoeten die hen nabij zijn met aandacht en bemoediging, met wijsheid en inzicht.*

Zodat nieuwe wegen mogelijk worden.

Om levend water voor de mensen in Burkina Faso.

Water is voor hen van levensbelang.

Dat zij durven investeren in nieuwe en duurzame oplossingen om hun woestijnland vruchtbaar te houden. Dat zij vertrouwde wegen durven loslaten en samenwerken in het belang van heel de gemeenschap.

Zodat toekomst mogelijk blijft.

Slotgeded

In geest en waarachtigheid mochten wij U, Enige, ontmoeten.

Nu kunnen we de grens over die mensen van elkaar scheidt, luisterend oor zijn voor de nood van anderen, hartverwarmende woorden spreken. In het levend water, waar de wereld naar hunkert, komt de Messias Jezus ons nabij. Maak dat Hij onze bron blijft in het leven dat ons te doen staat, nu en al de dagen die ons gegeven zijn. Amen.

*Waar mensen samen zijn,
Brood en leven delen,
Komt uw geest tot leven.*

Hermien Den Tandt - Uit de viering van 19 maart 2017 in het Don Boscocentrum land.

BuurTTeater presenteert AUGUSTUS: zinderende hitte



Dit voorjaar heeft BuurTTeater gekozen voor een internationaal spraakmakend toneelstuk.

Mogen we jou uitnodigen op één van de voorstellingen. We garanderen eens te meer een schitterende voorstelling en een boeiende avond. Misschien kan je meteen ook familie, vrienden, collega's of burenmeevragen? Gewoon doen! Voorstellingen op za 22/4, zo 23/4, do 27/4, vr 28/4 en za 29/4, telkens om 20u

Waar: "Zaal De Kring", J. Pierrestraat 58, 3010 Kessel-Lo

Met: Lieve Raymaekers, Hilde Deen, Carine De Bruyn, Ingrid Coosemans, Johan Deputter, Henri Laurent, Nikka Cuypers, Hanne De Winter, Hanne Deputter, Ingo Lipa, Klaas Peeters, José Lambrechts en Mark Vermaerke. Regie: Katleen

Everaerts

Achter de schermen: Christel Verbeeck Zus Luyckx Klaas Peeters Walter Vermeiren Werner Dejongh Pieter Van Emelen Jos Nackaerts Tim Laurent Jo Rommelaere Patrick Van Dievoet Jos Van Emelen Daniela Simons Carla Cox

Violet, matriarch van de Weston familie is verslaafd aan pillen en scherp van tong. Ze aarzelt niet om familiegeheimen op tafel te gooien als het haar uitkomt. Het wordt een ongewone hete augustus die veel oud stof doet opwaaien.

Om plaatsen te reserveren sms/bel naar 0477-37 64 03. Prijs: 8€ Voorafbetaling op: 734-4272540-87 (IBAN BE67 7344 2725 4087)

IK KOESTER DE MOOIE MOMENTEN



We wilden je nog zoveel zeggen en hebben nog zoveel vragen. Je hebt zoveel voor ons gedaan, dat zullen we nooit vergeten. We zullen onze mooie herinneringen voor altijd koesteren. We hielden zo veel van jou, mochten we nog iets tegen jou kunnen zeggen, zou het zeker "dank je" zijn.

Op woensdag 25 maart 2017 namen wij in de Sint-Franciscuskerk te Heverlee afscheid van mevrouw

Maria Pardon echtgenote van Marcel Swinnen, Lid van Ziekenzorg Sint-Franciscus, geboren te Kessel-Lo op 7 augustus 1926 en godvruchtig overleden te Leuven in het UZ Gasthuisberg op 18 maart 2017, gesterkt door het ziekensacrament.

De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2017.

Graag wil ik mijn trouwe en altijd sterke echtgenoot bedanken. Dankzij onze pa heb ik deze mooie leeftijd bereikt. De vele bezoeken en de gezelligheid van familieleden en vrienden hebben mij altijd deugd gedaan.

Ik koester de mooie momenten aan zee, de ondergaande zon

en het ruisen van de golven.

Ik blijf van iedereen houden.

Dank u wel voor alles.

Maria Pardon

BuurTTeater presenteert
"AUGUSTUS: zinderende hitte"
Auteur: Tracy Lys



VORMINGPLUS Jouw mening

Vormingplus Oost-Brabant wil samen met jou timmeren aan een fijne samenleving. Daarom geven we in het activiteiten-aanbod graag een prominente plek aan vernieuwende ideeën. Met eye-openers willen we het respect voor onze planeet aanmoedigen maar ook een aanzet geven voor een beter gebruik van de openbare ruimte en alle kansen geven aan een maatschappij die diversiteit omarmt.

Graag kregen we feedback van jou over de 'experimenten' waarop we broeden. Geef je mening over onze toekomstige cursussen, lezingen, workshops, uitstappen en projecten op www.vormingplusob.be. Geef je mening voor 10 april en misschien win je wel een gratis cursus!

Vormingplus Oost-Brabant, Paul van Ostaïjenlaan 22-24, 3001 Heverlee
tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01
info@vormingplusoostbrabant.be
www.vormingplus.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Paasvakantie: Geen lezingen op dinsdag 11 april 2017

Kernenergie: Quo Vadis? Verrassende waarheden en onwaarheden omtrent radioactiviteit, nucleaire afvalstoffen en scheurtescentrales

Prof. Walter Bogaerts (Faculteit Ingenieurswetenschappen)
Dinsdag 18 april 2017

Inlichtingen: Secretariaat UDLL – Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22-3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01
E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be of Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be
Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>
Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

EEN NIEUWE REUS? INDIA VANDAAG
Lezing Kennis en Maatschappij Georganiseerd door KU Leuven – Alumni Lovanienses

Prof. Idesbald Goddeeris
Donderdag 20 april 2017 van 19.00 tot 22.30 u.

Tijdens deze lezing zal prof Goddeeris

vanuit zijn onderzoek en expertise de enorme uitdagingen toelichten waar het meest bevolkte schiereiland ter wereld mee geconfronteerd wordt.

Programma
19u00 Ontvangst en registratie
19u20 Inleiding door **Erik Gobin**, lid werkgroep Kennis en Maatschappij, adviseur Alumniwerking KU Leuven
19u30 Voordracht door **Prof. Dr. Idesbald Goddeeris**: "Een nieuwe reus? India vandaag."
21u15 Slotwoord en **Afsluitend drankje** in de Jubileumzaal, aangeboden door Alumni Lovanienses en de KU Leuven

Prof. Idesbald Goddeeris is slavist en historicus, doceert aan de faculteit Letteren van de KU Leuven en verricht onderzoek over koloniale geschiedenis, contacten tussen Oost en West, migratiegeschiedenis en geschiedenis van de kou-



de oorlog. Hij was visiting fellow aan de London School of Economics (2009) en aan de University of Pennsylvania (2014) en doceerde de voorbije jaren onder meer aan de universiteiten van Delhi, Mumbai, Kinshasa, Krakow, Irkoetsk en Kolkjata. Hij is ook senior member van het 'Leuven Centre for Global Governance Studies', waar hij de 'Leuven India Focus' coördineert, en zetelt in het Expertpanel (Geschiedenis en Archeologie bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO-Vlaanderen).

Locatie: Promotiezaal Naamsestraat 22 – 3000 Leuven **Inschrijven:** maximum 330 deelnemers. Inschrijven mogelijk tot 14 april 2017

Tarieven: KU Leuven-alumni, betalend lid van een alumnikring: 10 euro
Niet-betalend lid of niet-KU Leuven-alumni: 15 euro
Contact: Erik Gobin – erik.gobin@alum.kuleuven.be <https://alumninet.alum.kuleuven.be>

WANDELEN MET SENIORAMA
Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo)

Woensdag 12 april 2017 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 63 39 26

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)
Donderdag 13 en 27 april 2017
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven.
Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Dinsdag 14 en 18 april 2017
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijkmaalbrug (25 km)
Verzekering verplicht.
Voor meer info: 016 25 44 36

BABEL OP ZONDAG

Zondag 9 april 2017
We horen regelmatig op Seniorama dat alleenstaande deelnemers en vrijwilligers op zoek zijn naar een moment om gezellig samen te zijn. Ze hebben zin in een leuk gesprek, een glimlach of willen hun gedachten vrijblijvend delen met anderen. Ben jij iemand die een gezellige babbel met andere alleenstaanden ziet zitten? Dan nodigen we je graag uit op ons maandelijks ontmoetingsmoment.

Deze gaat door in **taverne 't Paviljoen in Kessel-Lo (Diestsesteenweg 300)**.

Vanaf 14.30 uur is een vrijwilliger van Seniorama aanwezig.

Seniorama vzw

Activiteiten
Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
www.seniorama.be

MOLENHUIS BERISMENIL

Overlijden van medeoprichter Jan Vanden Wyngaerd



Wij kregen het droevig bericht van het overlijden van **Jan Vanden Wyngaerd**.

Jan was van bij het begin bij het Molenhuisgebeuren betrokken.

Wij hebben hem gekend als een medeoprichter, als statutair lid en als bestuurder in onze vzw Moulin de Belle Meuse. Hij was een gedreven organisator en begeleider van wandel- en kajaktochten.

Jan werd geboren te Elewijt op 7 december 1933. Hij is van ons heengegaan te Bonheiden op 10 maart 2017. Hij was de echtgenoot van Wiske Dehaes.

Vrienden zijn als bomen.
Ze wachten op je
Tot je nog eens langskomt
En ze zijn onverstoortbaar
Als je wegblijft.
Jan zal nu wegblijven.

Hij was als een boom – knoestig – meer knotwilg dan eik – maar als pionier van het eerste uur had hij een groot Molenhuishart. Alhoewel hij veel van de natuur hield, was de na-

tuur voor hem niet zo mild. Zijn voeten vormden een ernstige beperking die hij echter met uiterste wilskracht te lijf ging, vaak in totale ontkenning.

Jan heeft zijn grenzen voorbij geleefd, is meermaals gevallen maar nog vaker terug opgestaan. Tot zijn gezondheid hem uiteindelijk inhaalde.

De lentekriebels zullen anders zijn zonder Jan:

* geen pater familias meer (die dacht dat hij alles in de gaten moest houden maar in feite door alle anderen in de gaten werd gehouden)

* geen mountainbiker meer die op 83-jarige leeftijd nog over kop gaat

* geen kanovaarder met een behoorlijke hoofdwonde als gevolg van een té enthousiaste afdaling.

Hij keek en zag dat het goed was.

We zullen hem missen!

(Tekstje ter gelegenheid voorgelezen door Rozette op het werkweekend II)

Met ons innig medeleven met de familie en al wie hem dierbaar was, in deze moeilijke momenten. Het bestuur van vzw Moulin de Bellemeuse

Contactadres:
vzw "Moulin de Belle Meuse"
p.a. Jo Roels / Koning Albertlaan 143 / 3360 Korbeek-Lo (Bierbeek)
0495 50 61 75



Sint-Antonius en Park Heverlee

samen met



nodigt u graag uit voor een gezellig samenzijn met nadien een verzorgde broodmaaltijd op woensdag 5 april om 14 uur in de Kristoffelzaal naast de Sint-Antoniuskerk op de Schreursvest

Met Pasen in het vooruitzicht maken Lea, Marie-Jeanne, Raymonde, An en Hilde vooraf sfeervolle bloemstukjes
Wie meedoet aan de tombola maakt kans om er eentje mee naar huis te nemen.



Wie wil deelnemen aan de broodmaaltijd kan dit melden tot en met zondag 2 april

bij François Buekenhout
016 23 44 74 0498 04 74 01

of bij Hilde Sinap
016 44 87 22 of 0472 47 50 35



Vastenactie Sint-Antonius



VASTENACTIE 2017 in Sint-Antonius

Verkoop van bio windruivengelei

Verkoop gelei bereid van bio windruiven aan 3 euro per pot. Verkoop iedere zondag tot en met 9 april tussen 12.30 en 13.30 u. in de Kristoffelzaal naast de kerk. Zolang de voorraad strekt!

Verkoop van verse soep

De soepverkoop loopt nog tot en met zondag 9 april. We voorzien iedere zondag twee verschillende soepen aan 6 euro per liter. Af te halen tussen 12.30 en 13.30 u.

zondag 9 april
fijne groentesoep . . . liter
paprikasoep . . . liter

Bestellen kan bij:
Mathieu Voets, Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be
Caroline Van Audenhoven
L.Schreursvest 33 carolineva@telenet.be

En ook genieten van een kom warme soep kan iedere zondag van de vasten na de viering in de Kristoffelzaal naast de kerk.