

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

47

2016

WEEKKRANT

23 NOVEMBER

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO



Allerheiligen-Allerzielen in Sint-Franciscus

Wij bewaren de moed om zingend elkaar te dragen
en om uw Naam hoog te houden
met allen die ons zijn voorgegaan.
Dan zullen wij in stilte denken
aan de mensen die gestorven zijn
en noemen wij speciaal:

E.H. Jacobus Rosier * E.H. Petrus Coen * E.H. Mauritz Andries
Willem Fierens * Stanislaw (Mimi) Wierzbinski-Lawicka
Marguerite Demolder en echtgenoot Felix Beullens
Leonard Frederix * Willy Nelissen * Jeannine Boddaert-De Buyser
E.H. Modest Goossens * Maria Vanhelmont-Meulemans,
Germaine Goossens-Similon * Victorine Hubin-Ginckels
Suzanne Bogaert-Willocx * Victoire Verheyden-Alens
René Serneels en echtgenote Denise Sellekaerts
Rosa Van Esch * Leonie Vertommen * Marie-Thérèse Devijver
Aline Vink-Demolder * Emile Van Vaerenbergh

In hun spoor bewaren ook wij de hoop tot het einde.
Ook nu weten wij ons niet alleen:
onze naam is door U gekend,
onze weg is gegaan door Jezus, uw Zoon.



'k Had een heerlijk visioen in mijn dromen
Alleluia! Ik moet het U zingen.

Want ik droomde van hemelse dingen:
van een tafel gedekt voor een feest,
van een tafel gedekt als in dromen.
Alleluia en ieder mag eten,
alle honger en haat zijn vergeten
aan de tafel van Gods brulloftsfeest!

Want ik droomde van hemelse dingen:
van een tafel gedekt in Gods huis.
Van een huis opgesmukt als in dromen.
Alleluia, hier klinken gezangen.
Hier verdwijnt het onrustig verlangen
en zegt God met een lach: 'Welkom thuis!'
Mauritz Andries



Een lege stoel spreekt stille taal, beroert een snaar van leed
een donk're toon waar 't diepste 'ik' in pijn geen raad mee weet.
Soms klinkt een tere melodie vol weemoed en toch blij
van innigheid en stil geluk als eens... maar nu... voorbij.

Allerheiligen vandaag...

Het is een dag vol herinneringen,
een dag van stilstaan
bij de leegte en het gemis.

Een moeilijke dag voor velen onder ons
die iemand moeten missen.

Maar toch willen wij in onze gemeenschap
er geen trieste dag van maken
want er is hoop.

Wij geloven dat er leven blijft,
dat we verbonden blijven.

Daarom leggen wij hun geest,
dat wil zeggen alles wat ze voor ons betekenden
en nu nog betekenen,
in de handen van de levende God.

Het kleine vlammetje op de lege plaatsen zien we
als het symbool van hun aanwezigheid tussen ons.
Zo willen we dan ook bidden voor elkaar,
bidden dat, ook in ons verdriet,
er altijd hoop op leven blijft.



Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page

Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 252151
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters,

federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.

016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,

parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 27 november
1ste zondag van de Advent
OKRA viering

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor Jacobus Rosier, pater Norbertijn en stichter van de parochie
Intentie voor Modest Goossens vanwege de burenen
Intentie voor Felix Leenaerts
Intentie voor de familie Segers-Demandt en zoon Gerard
Voorganger: erepastor Jef Bulckens
Assistent: Cécile Van Hoecke
Lector: OKRA leden
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Herman Baumers

Zondag 4 december
2de zondag van de Advent

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: pastor Fons Boey
Lector: Jaak Jaeken
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

SINT-ANTONIUS

Zondag 27 november
1ste zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer Willy Schaeken, mevrouw Johanna Van Uffelen
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgel: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 04 december
2de zondag van de Advent A

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer René Preud'homme echtgenoot van mevrouw Denise Parmentier
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 27 november
Eerste zondag van de Advent

10.30 u. Viering

Zondag 4 december
Tweede zondag van de Advent

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelstraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

THOMAS MORE EN ZIJN UTOPIA ONTRAFELD



Lezingen in Museum M

Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven

Je leert de verhalen kennen achter de tentoonstelling 'Op zoek naar Utopia' in M-Museum Leuven. Specialisten diepen op een heldere manier een thema uit. Op de website krijg je meer achtergrond bij elke voordracht.

Donderdag, 24 november 2016 om 20 uur - Gratis

Barbara Baert, gewoon hoogleraar kunstwetenschappen KU Leuven
De besloten tuin als artistieke vrijplaats. Het onderzoek naar een bijzonder erfgoed in de Lage Landen.

Donderdag, 8 december 2016 om 20 uur - Gratis

Koenraad Van Cleempoel, gewoon hoogleraar architectuur en kunst, Universiteit Hasselt
Wetenschappelijke instrumenten tijdens de renaissance; een nieuw evenwicht tussen Utopia en observatie.

Donderdag 12 januari 2017 om 20 uur - Gratis

Herman Pleij, emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde - Universiteit Amsterdam
Rechtvaardigen van lust en genot tussen middeleeuwen en vroegmoderne tijd: alleen in utopieën?

AGENDA FRANCISCUS

Woensdag 23 november
9.30 u.: OKRA teamvergadering
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 24 november
NM: Seniorencafé
AV: Buurtkoor PARCOEUR

Vrijdag 25 november
VM en NM: De Ark - Bar Michotte
AV: Blij Rondeel

Zaterdag 26 november
AV: Blij Rondeel

zondag 27 november
8-14 u.: Receptie OKRA
AV: Koor DISSONANT

Dinsdag 29 november
NM: Seniorencafé

Woensdag 30 november
20u.: Koor Blij Rondeel

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

'Juist in de verborgen omgang met God krijgen we dieper contact met mensen' (Henri J.M. Nouwen)

Maakt deze 'verborgen omgang' ons nu niet wereldvreemd en mensenschuw? Geen sprake van! Juist in het stille gesprek met de Eeuwige komen allen ter sprake die wij 'onze naasten' noemen. We noemen hun namen voor God; je denkt aan hen, je bidt voor hen - en hoe zou je dat dagelijks doen zonder ook werkelijk met hen mee te leven in goede en slechte tijden? De voor iedereen zichtbare omgang met mensen wordt juist uit die verborgen omgang met God geboren.

André F. Troost.

In december zijn er twee meditatie-avonden: op 5 en 19 december.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolaanstraat 6, Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berte@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

OXFAM SOLIDARITEIT



Op zoek naar leuke tweedehands boeken?

Bookshop Leuven, Parijsstraat 60 - 3000 Leuven

Maandag tot zaterdag van 10 tot 18 u.
Tel. 016 50 07 05 - bookshop.leuven@oxfambookshopleuven
www.facebook.com/oxfambookshopleuven

Schenk je boeken!

Geef je uitgelezen boeken af in de Oxfam-tweedehandswinkel. Wij aanvaarden geen beschadigde, vervuilde of onvolledige boeken, encyclopedieën, tijdschriften, verzamelmappen, computerhandboeken, losbladige werken, reeksen, telefoon- en schoolboeken.

Word vrijwilliger!

Geef je tijd: doe de kassa, sorteer en prijs de artikelen, verzorg de promotie, help de klanten of leg je toe op de boekhouding. Ben je wekelijks een 4 uurtjes vrij en heb je een passie voor boeken? Neem contact op met de Oxfam Bookshop.

Koop bewust!

Kom kiezen uit meer dan 9.000 tweedehandsboeken - waaronder een groot aanbod anderstalige literatuur - voor een prijsje. Zo verklein je de afvalberg, stimuleer je de sociale economie en steun je Oxfam-projecten in de hele wereld.

INKOM: € 17 • VVK: € 15

LAIÏS

BLAUWPUT IN CONCERT

ZATERDAG Gratis drankje na afloop
26 NOVEMBER 2016 • 20u15
HEILIG HARTKERK BLAUWPUT

Sluit jij weer bij ons aan?

Ook in 2017 wil KERK&leven graag elke week uw reisgezel zijn. Week na week gaan we op zoek naar de kleine en grote verhalen die ons even doen nadenken, vol verwondering en bewondering. Verhalen over mensen op zoek naar geloof en zingeving, mensen die voor elkaar de handen uit de mouwen steken, mensen die elkaar stimuleren en inspireren.

Mensen uit uw lokale geloofsgemeenschap en uit alle windstreken in binnen- en buitenland. Van kerktoren tot Vaticaan, van noord tot zuid. Wonderlijke mensen vindt u overal.

Toon Osaer – Luk Vanmaercke

en op de vlucht

Om alle nummers te ontvangen schrijf je best vlug in. Wij zouden het fijn vinden u bij onze abonnees terug te vinden.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor 2017 samen voor de drie parochies van de Federatie Frando. Die lijst moet hij dan tijdig aan de drukkerij bezorgen. Je kan zijn werk vlotter laten verlopen als je vlug overschrijft.

In zijn naam: Hartelijk dank!

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer: **BE82 3770 0592 0168** van Wauters Frando K-L, Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo

KERK & leven FEDERATIE FRANDO

Sint-Franciscus parochiefeest 2 okt 2016

DANKVIERING MET EEN BI op zondag 26 juni in Sint-An

MOSSELFEEST

in Sint-Antonius

Schreursvest 33 Heverlee

op zondag 27 november 2016

Aperitief vanaf 12.00 uur

Mosselen en stoofvlees worden opgediend vanaf 12u30 tot 14u30 in volgorde van het binnenkomen

U bent van harte welkom!

de parochieploeg en alle medewerkers

Inschrijving mosselweek 27 november 2016

familie :

adres :

aantal personen (aantal plaatsen aan tafel):

kinderstoel: ja/nee

bestelt :

mosselen, friet	.. x 22,00 euro = euro
mosselen, brood	.. x 22,00 euro = euro
stoofvlees, friet	.. x 18,00 euro = euro
balletjes, friet	.. x 18,00 euro = euro

kindermenu's

mosselen, friet	.. x 10,00 euro = euro
stoofvlees, friet	.. x 8,00 euro = euro
balletjes, friet	.. x 8,00 euro = euro

cornetto	.. x 2,00 euro = euro
taart abrikoos	.. x 3,00 euro = euro
taart kriek	.. x 3,00 euro = euro
taart flan	.. x 3,00 euro = euro

en betaalt bij bestelling:

U kan inschrijven tot en met zondag 20 november bij:

Mathieu Voets, Volhardingslaan 30
mathieu.voets@telenet.be

Caroline Gorissen-Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33
carolineva@telenet.be

Zondag 27 november 2016

db feesten special

Ontmoeting
 Verbondenheid
 Dankbaarheid

ortolanenstraat 6 10u30 – 16 u

10.30 u: viering
 opgeluisterd door
 Van Puyenbroeck H
 Concertband Leuven

11.30 u: aperitief
 13.00 u: kaas - wijn taart

Bijdrage voor de maaltijd (drank inbegrepen) 18 euro

Kinderen -12: 8 euro
 Kinderen -3: Gratis

OKRA Sint-Franciscus

om te betalen=overschrijven=deelnemen voor het vieruurtje van maandag 5 december: 6 euro met code 051216

Op Zondag 27 november is er de jaarlijkse eucharistieviering en receptie maar ook de uiterste datum

Maria Immaculata

Spaanse dubbelkorige muziek
 Mateo Romero (1575–1647)

Vocaal en instrumentaal ensemble
 OrSeCante o.l.v. Arnout Malfliet

Zaterdag 3 dec. 2016, 20.30 u
 Zondag 4 dec. 2016, 15 u
 Abdijkerk Vlierbeek Kessel-Lo

Kaarten: € 12 vvk / € 15 kassa
www.orsecante.be

Op enkele dagen van het feest van 'Maria onbevleete ontvangenis' brengt OrSeCante onder leiding van Arnout Malfliet een 'Maria Immaculata'-concert. Wanneer we de metafoer van Maria gebruiken om onze 'oermoeder' aarde te symboliseren, dan raakt dit vrij onbeduidend feest iedere toehoorder. Wie wil onze aarde immers niet onbevleete en dus zuiver houden? Centraal staat de dubbelkorige

'Missa Bonae Voluntatis' van Mateo Romero (Luik 1575–Madrid 1647). We wisselen de orde van dienst af met gregoriaanse zang en meerkorige motetten. Bijzonder aan de door Arnout Malfliet gekozen uitvoering is de begeleiding door twee orgels en een theorb. Deze authentieke uitvoeringspraktijk doet de prachtige muziek van Romero alle eer aan. Het concert wordt twee maal uitge-

voerd in de Onze-Lieve-Vrouwkerk (abdijkerk) van Vlierbeek te Kessel-Lo: op 3 december om 20u30 en op 4 december om 15u. Kaarten kosten 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Na het concert bieden we u een drankje aan bij een gezellige babbel in de Oude Feestzaal van de Abdij Vlierbeek.

Kalenderblaadje

We zitten allemaal in een omgeving en er komen al dadelijk zoveel kleine belangen naar voor die zo een grote hoop vormen dat we het Grote Belang niet meer zien. Toch moet je zeggen dat heel veel mensen er wel toe komen; eenvoudige mensen met een heel diepe levenswijsheid, je kan ze overal ontmoeten. Het is ook geen zaak van

geleerd zijn of gestudeerd hebben; er zijn geleerde mensen die nooit doordringen tot de kern van het leven. **L. Vander Kerken**

WEES WAAKZAAM!
 Waakzaamheid is een spanning. Wie waakt en wacht ziet gespan-

nen uit naar de geliefde, die elk ogenblik kan komen. Hij ziet uit naar het licht, dat - enkel nog weerhouden door wat mistflarden - elk ogenblik kan doorbreken. Waakzaamheid is een actie. Wie waakt en wacht, neemt de hinderpalen weg die de geliefden beletten te komen. *Albert Hari en Charles Singer, Wegen van verwachting.*

AFSCHEID VIERING



Laat ons maar van liefde zingen, laat ons maar de dood weerstaan, laat ons maar elkaar omringen met de moed om door te gaan (**Hein Stufkens**)

Komende dinsdag is het Allerheiligen. Met de parochie is er dan een gedachtenisviering met de families die het afgelopen jaar iemand verloren.

Vandaag zijn we bijeen rond de woorden van dichters die - soms beter dan wijzelf - uiting geven aan gevoelens van verdriet, gemis en nood aan een luisterend oor.

Linne heeft voor deze viering opgeschreven wat haar bezighoudt als iemand ons verlaat.

Afscheid is: alle goede dingen zeggen tegen een persoon.

Als iemand gestorven is, is het raar als die er niet meer is.

Waar die persoon is weet niemand. Waar is die naartoe?

Die mens is tot stof teruggekeerd.

Iemand loslaten is moeilijk.

De mens leeft in ons verder, in ons hart.

*We willen herinneringen bewaren. Een voorwerp, een zin op een kaartje, of een foto helpen ons om terug te denken aan wie ons dierbaar was. In de tekst van **Kris Gelaude** herhalen we - als een gebed:*

Laat niet verloren gaan.

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

Niet het werken en zwoegen. Niet

een ster aan de hemel
Niet het zaad in de aarde. Niet het lied in het hart van de mens
Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik
Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

Niet de droom, niet de hunker. Niet de schoonheid die ons vervulde.

Niet de lach van weleer. Niet de tranen van nu.

Niet de voetstap van de geliefde. Niet het vuur, niet de glans, Niet de trouw, niet de leegte. Niet de vragen, de stilte nadien.

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

Niet de moed ondanks alles. Niet het vruchteloos hopen.

Niet het lichaam gebroken. Niet het stemloos verdriet.

Niet het licht in de ogen. Niet het land van belofte.

Niet de adem van leven. Niet de kracht van de ziel.

Laat niet verloren gaan. Geen naam, geen ogenblik

Mensen in verdriet nabij zijn is soms moeilijk.

Marinus Van den Berg schreef daarover.

Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.

Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.

Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.

Je denkt misschien dat je moet troosten en adviseren.

Wat ik vraag is dit:

Wil je nog eens

en nog eens

luisteren naar mijn verhaal,

naar wat ik voel en denk.

Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd te geven.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen,

maar als het kan slechts te aanvaarden

zoals het voor mij voelt.

Je luisterend aanwezig zijn

zal mijn dag anders maken.

Bij het begin van de viering lezen we in de tekst van Linne "De mens - van wie we afscheid moesten nemen - leeft verder in ons hart". Volgende teksten die we nu horen zeggen het met andere woorden.

Wij lezen uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe.

(1 Korintiërs 15,35-44 - vrije vertaling)

...Een mens: in vergankelijkheid werd hij gezaaid om in onvergankelijkheid tot leven te komen.

Wat gezaaid werd in geringheid en zwakte staat op in heerlijkheid en kracht.

Een lichaam dat bezielde was wordt ten grave gedragen, een nieuw bestaan wordt tot leven gewekt.

Jij blijft mijn hart raken (Toon Hermans)

Nu 't rouwrumoer rondom jou is verstomd, de stoet voorbij is, de schuifelende voeten, nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

En telkens weer zal ik je tegenkomen, we zeggen veel te gauw: het is voorbij Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, niet wie je was en ook niet wat je zei.

Ik zal nog altijd grapjes met je maken, we zullen samen door het stille landschap gaan. Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, raak je mijn hart nog duidelijker aan.

Zoek niet maar mijn graf (C.M. Gutiérrez)

Zoek niet naar mijn graf. Vraag niet wie ik ben, en of je mij gekend hebt.

De idealen die ik had blijven ook zonder mij bestaan.

Ik ben dood, maar leef voort in de idealen die ik had.

En de anderen die blijven strijden zullen nieuwe rozen doen bloeien.

Zoek niet naar mijn graf, want dat zal je niet vinden.

Mijn handen zijn nu de handen van anderen die strijden.

Mijn stem roept in andere stemmen,

mijn droom leeft voort bij anderen.

En weet, dat ik pas sterf,

als jullie de moed opgeven.

Bij de voorbeden nodigen we jullie uit om -wie dat wil- een kaarsje te komen aansteken aan de paaskaars.

Laat ons bidden

Laat ons bidden in de stilte van ons hart,

Dat de liefde ons daartoe bezielen mag.

Gever van alle leven,

Gij zijt het begin en het einde, de eerste en de laatste dag.

Alles komt van U en keert tot u terug. Gij kent ons hart.

Gij weet hoezeer wij verlangen naar vreugde en geluk.

Als het donker is zoeken wij naar licht, als het koud is naar warmte.

Zijn wij in nood dan zien wij uit naar iemand die ons kan helpen.

Neem ons bij de hand, verwarm ons hart, verlicht ons pad. Laat ons geborgen zijn in uw liefde. Blijf ons nabij in vreugde en verdriet.

Slotbezinning

Verbonden en zegenend (Kris Gelaude/Jos Bielen)

Nu wacht een wereld vol vragen. Luister met aandacht en kijk met je hart.

Liefde alleen vindt een antwoord dat kan verzachten wat kil is en hard.

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen,

dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

Sta op en leef onbevangen. God maakt je vrij en Hij geeft je zijn kracht.

Mensen bezielde en bewogen worden een teken, een licht in de nacht.

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen,

dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

Ga dan met woorden van vrede. Reik ze grootmoedig aan wie je ontmoet.

Laat ze verbinden, niet breken. Dat ze tot troost zijn, die hoop wekt en moed.

Dat wij op iedere plek steeds met minzaamheid komen, dat wij verbonden en zegenend gaan, dat wij verbonden en zegenend gaan.

Chris Willocx en Lieve Neukermans - Uit de viering van 30 oktober 2016 in het Don Bosco centrum

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer

Deberiotstraat 24, Leuven

Aanvang 14.00 u. - Einde 15.45 u.

Topsportbegeleiding: op zoek naar het kleinste verschil

Prof. Peter Hespel (Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen)

Dinsdag 29 november 2016

Leven met de dreiging van geïnduceerde aardbevingen

Prof. Manuel Sintubin (Faculteit Wetenschappen)

Dinsdag 6 december 2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL - Dienst Alumni, Universiteitshal, Naamsestraat 22 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01. E-mailadressen: udll@alum.kuleuven.be of Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: <http://alum.kuleuven.be/udll>. Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

LEZINGEN IN SENIORAMA

"Slachtofferhulp, hoe slachtoffers begeleiden en ondersteunen in het verwerkingsproces" door Christel De Bruycker, hulpverlener CAW Oost-Bra-bant

Datum: maandag 28 november 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

GELAATSVERZORGING

Gelaatsverzorging op dinsdag 22 november vanaf 13.30 u.

Je kan vanaf nu maandelijks genieten van een ontspannende gelaatsverzorging.

Maggie komt eenmaal per maand langs bij Seniorama om je een rustgevende gezichtsmassage te geven.

Gedurende 45 minuten zorgt ze voor het reinigen van de huid, de massage, een masker en indien gewenst een lichte maquillage.

Ondertussen krijg je raad over hoe je je huid gezond kan houden. Maggie werkt uitsluitend met anti-allergische producten. Maak een afspraak via het onthaal tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Kostprijs: € 20 te betalen bij inschrijving.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling: Sterrebeek (16 km)

Woensdag 23 november 2016

Bijeenkomst om 8.45 u. busstation Leuven

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 63 39 26 of 0472 90 40 96 en 015 51 46 36 of 0499 41 02 97

Namiddagwandelingen (8 km)

Donderdag 1 en 15 december 2016 om 13.30 u. De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel.

De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km.

Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 23 77 59

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - vlakke rit (40 km of 25 km)

Donderdag 29 november 2016

Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug (25 km). Verzekering verplicht.

Voor meer info: 016 25 44 36

HULP BIJ LAPTOP GEBRUIK

Je hebt een computercursus gevolgd en je werkt regelmatig op je laptop (draagbare pc) en af en toe word je met een probleempje geconfronteerd. Je hebt bv. last met de opsommingstekens of de marges of met het maken van een tabel? Hoe krijg je een pdf-document geopend en afgedrukt? Het lukt je niet je foto's van je digitaal fototoestel op je computer te zetten? Wat is het beste antivirusprogramma? De update, upgrade of back-up wil niet lukken. Of... mijn pc doet raar!...

Seniorama probeert een antwoord op je vragen te vinden en organiseert begeleiding bij laptop-gebruik waar je gedurende 45 min. individuele hulp krijgt: echt maatwerk. Alleen onderwerpen die in onze cursussen (zie jaarprogramma) aangeleerd worden, kunnen behandeld worden. We doen geen herstellingen van hardware. Onze lesgevers komen niet aan huis. Seniorama vraagt een bijdrage van €5,50, vooraf te betalen.

Vooraf inschrijven op het onthaal is noodzakelijk: 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be.

Omschrijf je probleem. Vergeet niet je laptop en de voedingskabel mee te brengen, eventueel ook de muis.

Plaats, dag en uur:

woensdag 30 november 2016: 1 persoon om 14.00 u. en 1 persoon om 15.00 u.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven.

PAROCHIEAGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 24 november 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

Vrijdag 25 november 19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de kerk

Zondag 27 november 12.00 uur Mosselweek

Dinsdag 29 november 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras

20.00 uur Kerkraad in de Kristoffelzaal

Donderdag 1 december 14.00 uur Kaartnamiddag op het terras