

KERK & Leven

42

2016

WEEKKRANT

19 OKTOBER

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Sint-Franciscus parochiefeest 2 okt 2016



De aarde is de plek die God ons geeft om er een gemeenschappelijk huis van te maken, een rechtvaardige samenleving op te bouwen en te genieten van de vruchten die de aarde geeft. In deze geest hebben wij ons jaarthema genoemd:

**duimen voor een
warme gemeenschap**

Vandaag komen we samen om met Franciscus de patroonheilige van onze gemeenschap in Zijn sporen te bidden en te zorgen voor Gods schepping omdat wij erkennen dat Zij kwetsbaar is omdat God van ons verlangt dat wij van onze gekwetste aarde opnieuw zijn vruchtbare en gastvrije thuis maken.



voor een warme
gemeenschap



Laudato si o mi Signore!

Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen.

Fotografie: Thierry Van Craenels



Onze Vader.....

lees verder op pagina 3

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit
KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.
KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee tel. 016
22 38 11,
gsm 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016
250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo tel. 016 252151
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters,
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-
Lo tel.
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op: maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 23 oktober
30ste zondag door het jaar
Missiezondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen

Zondag 30 oktober
30ste zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Lieven Dries
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 23 oktober
30ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en
samenzang
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 30 oktober
30ste zondag door het jaar C

11.00 u. Viering
Intentie: Mevrouw Rosalie Missoul,
weduwe van de heer Etienne
Lamproye
Voorganger: Pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Hilde Pex
Homilie: pater Luc Van den
Wijngaert

DON BOSCO

Zondag 23 oktober
30ste zondag door het Kerkelijk Jaar
Missiezondag

10.30 u. Viering

Zondag 30 oktober
31ste zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelstraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

*Geef je over aan de stilte
want zij verheft je,
daal in haar neer want zij verdiept je,
luister roerloos naar haar
want zij schenkt je
het woord dat de Ene in je neerlegt.*

Onze tweede avond meditatie van
deze maand: op maandag 24 oktober
2016.

Volgende maand komen we samen
op maandag 7 en maandag 21 no-
vember.

Samenkomst om 20 uur in de stil-
le ruimte "Ademtocht" in het Don
Boscocentrum, Ortolanenstraat 6,
Kessel-Lo.

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Wie lijdt, protesteert niet alleen
maar tegen zijn noodlot. Hij lijdt
immers omdat hij leeft, en hij is le-
vend omdat hij geïnteresseerd is in
het leven en bemint. Wie van niets
meer kan houden, wordt apathisch
en zal ook niet meer lijden. Hem
kunnen dood en leven niet meer
schelen. Maar hoe meer iemand be-
mint des te kwetsbaarder wordt hij
ook. Hoe meer iemand kan lijden,
des te gelukkiger kan hij ook zijn,
des te meer kan hij ook treuren. Dat
zou men de dialectiek van het leven
kunnen noemen: de liefde maakt
het leven levend en de mens sterfe-
lijk.
Moltmann

AGENDA PAROCHIE-
GELOOFSGEMEENSCHAP
SINT-ANTONIUS

Donderdag 20 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Vrijdag 21 oktober
19.45 tot 21 uur Koorrepetitie in de
kerk

Zondag 23 oktober
**12.00 tot 13.30 uur Ontmoetings-
ruimte** in de Kristoffelzaal

Dinsdag 25 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras

Dinsdag 26 oktober
14.00 uur Infonamiddag georgani-
seerd door Samana Sint-Antonius
en Park Heverlee rond het thema
'Onthouden en vergeten'. Gevolgd
door een broodmaaltijd in de Anto-
niusruimte.

Donderdag 27 oktober
14.00 uur Kaartnamiddag op het
terras
18.45 tot 20.15 uur Vormselcatechese
in de Kristoffelzaal en terras. Voor-
bereiding van de Naamopgave.

WIE GENIET VAN HET LEVEN
HEEFT GEEN HAAST - bzn

Liefdevol gedenken wij



*Mochten we nog iets tegen jou kunnen
zeggen zou het zeker 'dank je' zijn*

Op zaterdag 8 oktober 2016 namen
wij in de Sint-Franciscuskerk te He-

verlee afscheid van mevrouw
Denise Sellekaerts weduwe van
René Serneels, bestuurslid van Zie-
kenzorg Sint-Franciscus Parochie
Heverlee, lid van de TT vrienden,
lid van OKRA, geboren te Antwer-
pen op 1 januari 1938 en onverwacht
thuis overleden te Leuven op 2 ok-
tober 2016.
De Sint-Franciscusgemeenschap
zal haar gedenken in de viering van
Allerheiligen op 1 november 2016.

*Liefste Mama, Oma,
Je huis staat leeg, je hebt het zo plots en
onverwacht verlaten. Een huis waarvan
je de deur altijd voor iedereen openzette.
Gezelligheid was er troef, daar zorgde je
voor met je oneindige gulheid.*

Je hebt er ook zoveel gezorgd voor Opa,

*voor je kinderen en voor je naasten, die een
goede babbel konden gebruiken. Ook voor
je kleinkinderen, die aan je lippen hingen
als je fantastische verhalen vertelde.*

*Want omgaan met kinderen was je passie,
die vele kinderoogjes heeft doen fonkelen.
We hadden nog zo gehoopt dat je nog heel
wat welverdiende jaartjes van je "oude"
dag zou kunnen genieten. Wie had het ge-
dacht, jij die altijd zo betrouwbaar was,
je hebt je zo onverwacht bij Opa gevoegd.*

*Laat je maar eens goed door hem verwen-
nen.*

*Vaarwel mama, we zullen je heel erg mis-
sen.*

MOLENHUIS BERISMENIL
Kalender van de eigen activiteiten

* Creatief (manuele expressie)
weekend – 25 nov. – 27 nov. 2016
* Winterwandelmiddag
12 dec. – 16 dec. 2016
* Van oud naar Nieuwjaar
29 dec. – 1 jan. 2016-2017

* Winterwandeleweekend
20 jan. – 22 jan. 2017
* Mutskesweekend
24 febr. – 26 febr. 2017
* Werkweekend
10 maart – 12 maart 2017
* Zangweekend
17 maart – 19 maart 2017
* Lentewandeleweekend
24 maart – 26 maart 2017

Deelnemingskosten voor de eigen
activiteiten

1. Een gewone eigen activiteit (3 maaltij-
den per dag inbegrepen)
Per persoon, per nacht
Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro
pp/n; Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n;
Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind
(4-5 jaar) 8 euro pp/n

2. Een activiteit met als doel het onder-
houd van het Molenhuis (werkweekends,
werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3 maal-
tijden per dag inbegrepen
Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro
pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n;
Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind
(4-5 jaar) 4 euro pp/n

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse
Koning Albertlaan 143, 3360 Kor-
beek-Lo
0495 50 61 75
contact@moulindebellemeuse.be
Website:
www.moulindebellemeuse.be
info@moulindebellemeuse.be

AGENDA
SINT-FRANCISCUS

Woensdag 19 oktober
14-14 u.: Ziekenzorg Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 20 oktober
NM: Seniorencafé en matcurling

Vrijdag 21 oktober
VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

Zondag 23 oktober
11-13 u.: Zondagscafé
NM: Buurtwandeling tot 18 uur
AV: Koor DISSONANT

Maandag 24 oktober
20u30: bestuur P.C.

Dinsdag 25 oktober
NM: Seniorencafé
AV: Prisma

Woensdag 26 oktober
14-14 u.: Ziekenzorg Crea
20u.: Koor Blij Rondeel

Afscheid Liliana Duma, dirigent koor Blij Rondeel



Lieven Dries dankt dirigent Liliana Duma

Vervolg van pagina 1
Duimen voor een warme gemeenschap

Dag Liliana

Graag willen we vandaag een woordje van dank richten tot u naar aanleiding van je afscheid bij het koor Blij Rondeel en dus ook van onze gemeenschap.

Als mijn informatie klopt ben je in 2002 begonnen bij Blij Rondeel.

Vele jaren heb je kleur gegeven aan onze vieringen met het koor. Met de nodige kennis wist je dit koor te laten groeien tot het niveau waarop ze nu staan. Maar dat kon alleen maar dankzij je kennis, gedrevenheid, strengheid, maar vooral en-

thousiasme voor de muziek.

We hebben vele genres muziek gehoord. Vele talen passeerden daarbij de revue. De ene al wat beter verstaanbaar dan de andere. Maar ook de vele instrumenten, koren, groepen, acteurs, ... wist je te verenigen met muziek.

Vele concerten, reizen, vieringen en vooral zoveel liederen later staan we hier vandaag want we moeten helaas afscheid nemen.

Je levensweg slaat nu even een andere weg in dan de onze.

We wensen je voor wat komt:

Veel warmte en goede zorgen voor je ouders en familie, veel levensvreugde en hopelijk zien en horen we je in de toekomst nog terug.

Daarom zeggen we nu met een bloemetje, bedankt en hopelijk tot ziens.



Slotlied: Ik zal voor de Heer van het Lied staan met niets anders op mijn tong dan een loflied. Hallelujah - L. Cohen

MUSEUM - M LEUVEN UTOPIA



Thomas More

Tentoonstelling/ Op zoek naar Utopia

Van 20 oktober 2016 tot 17 januari 2017
Curator: Jan Van der Stock

De meest spraakmakende tentoonstelling van 2016:

Alle grote meesters uit de tijd van Thomas More.

Meer dan tachtig topstukken van Vlaamse meesters en andere kunstenaars zijn te zien in Museum - M Leuven. Veel werken zijn voor de eerste keer te zien, zoals de Besloten Hofjes, of keren na lange tijd terug naar Leuven. Toonaangevende collecties geven werken in bruikleen. Zo komt het wereldberoemde portret van Erasmus uit de persoonlijke collectie van koningin Elisabeth II voor het eerst naar Leuven.

'Op zoek naar Utopia' biedt alles voor een fascinerende ervaring. De tentoonstelling dompelt je onder in de kunst en de wetenschap van de 15de en 16de eeuw. De drang naar het onbekende voert je langs vele hoogtepunten en laat je Utopia op een bijzondere manier beleven.

Museum - M, Leopold Vanderkekenstraat 28, 3000 Leuven. Openingsuren: Ma-Zo: 11.00 - 18.00 uur; Wo: gesloten; Do: 11.00 - 22.00 uur. Tickets kan je online aankopen op www.utopialeuven.be/tickets. (Uit Programmajds Leuven)

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?



PAROCHIEBLAD 2017

Ook in 2017 wil KERK&leven graag elke week uw reisgezel zijn. Een gezelschap die u gidst langs grote en kleine verhalen over mensen op zoek naar zingeving.

SLUIT JIJ WEER BIJ ONS AAN?

Om alle nummers te ontvangen schrijf je best vlug in. Vandaag nog? Een goed idee!
Wij zien u graag op onze lijst terug.

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

We zijn hem daar dankbaar voor. Heb je zin in een kleine goede daad? Schrijf dan zo vlug mogelijk in. Zo maak je het hem gemakkelijker.

Je kan 35 euro overschrijven op rekeningnummer:

BE82 3770 0592 0168 van
Wauters Frando K-L
Cristianlaan 43
3010 Kessel-Lo

Abonneren kan ook via de website www.kerknet.be bij Kerk&leven. Het nummer van onze federatie Frando is 4330.

Wie toch nog liever contant betaalt kan terecht bij:

* Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo
016 25 05 93

* Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
016 25 45 87

* Of op het secretariaat van Sint-Franciscus:
Tiensesteenweg 190,
3001 Heverlee - Tel. 016 25 04 59
Openingsuren: van 9.30 tot 11.30 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

STILTE VINDEN IN EEN BRUISENDE STAD



Vormingplus - Wandeling

Kleine intieme plaatsen in parken en steegjes, historische maar ook nieuwe gebouwen die stilte bieden, beelden die doen stil vallen, landschapselementen die doen verstillen. Het kan allemaal op deze stiltewandeling door Leuven. We ervaren de stilte in de stad op een aantal van de plekken die we passeren. We

starten op het Ladeuzeplein en zijn na 2 uur terug ter plaatse.

Begeleiding: Leen Hellinckx
Wanneer: Zaterdag 29 oktober 2016 van 11 u. tot 13 u. of van 15 u. tot 17 u.
Waar: Ladeuzeplein Leuven
Prijs: 3 euro

Vormingplus Oost-Brabant

Paul van Ostaijenlaan 22-24,
3001 Heverlee
tel. 016 52 59 00 - Fax 016 52 59 01
info@vormingplusoostbrabant.be
www.vormingplus.be
IBAN: BE29 7785 9226 3564
BIC: GKCCBEBB

LEUVEN+ Aanbod voor groepen

Zin in een leuke cultuur-historische uitstap met je vereniging, bedrijf, familie of vrienden?

Wil je kennis maken met Leuven, herinneringen aan jouw studententijd ophalen, genieten van een hapje en een drankje onder begeleiding van een deskundige gids of heb je een bepaald thema in gedachten? Dan ben je bij Leuven+ aan het juiste adres.

Architectuurwandeling

In Leuven staan architecturale

hoogstandjes uit alle tijden: van de Romaanse Poort kan je tien eeuwen architectuurgeschiedenis doorkruisen over de gotiek van de Sint-Pieterskerk en het stadhuud, de renaissance van het Pauscollege tot de barok van de Sint-Michielskerk. Ben je meer geïnteresseerd in het classicisme uit de 18de eeuw of de neogotiek en de art-nouveau uit de 19de eeuw dan kan je opnieuw in Leuven terecht. En tenslotte tonen we je ook graag het nieuw kwartier uit het interbellum en de hedendaagse prijswinnende architectuur van toppers zoals Aldo Rossi of Stephane Beel. Kortom; als je

geïnteresseerd bent in architectuur dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Andere wandelingen:

- *Ontdek Leuven
- *Universitaire wandeling
- *Op stap met een beginnend
- *Standbeelden wandeling
- *Leuvense bierversnaperingen
- *Hapje Tapje
- *Luchtig Leuven

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Wandelingen kunnen rechtstreeks worden aangevraagd bij Leuven+. Je reserveert je gids best tenminste drie weken op voor-

hand. Alle wandelingen kunnen worden gegidst in het Nederlands - Frans - Duits - Spaans en... Leuven.

Een wandeling van max. 2 uur kost 5 euro per persoon met een minimum van 75 euro. We voorzien 1 gids per groep van maximaal 25 personen. Elk extra begonnen uur kost 35 euro.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: <http://www.leuven-plus.be>
E-mail: info@leuven-plus.be
Telefoon: 0460 97 85 66
(Uit Programmajds Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

VREDESWEEK – ONZE HOOP LEVENDIG HOUDEN



Van 21 september tot 2 oktober is het de Vlaamse Vredesweek. Allerlei organisaties zoals Pax Christi, 11.11.11, Broederlijk Delen, (en vele andere) geven dan in hun tijdschriften en werking bijzondere aandacht aan de vredesproblematiek.

Vandaag staan we vooral stil bij hoopgevende woorden maar ...laat ons in deze tijden bij het begin van de viering nog eens extra aan de roep om vrede denken, aan de slachtoffers van oorlogsgeweld, en ook aan de weldaad van de talloze vredesstichters **die onze hoop levendig houden** en aan onze persoonlijke en collectieve mogelijkheden om iets bij te dragen tot een wereld van vrede en rechtvaardigheid, waar "niemand nog wakker schrikt in de nacht en niemand nog vreest voor de nieuwe morgen".

Openingsgebed

Vertwijfeld door zo veel geweld, roepen wij tot U, God. Keer U niet af van hen die ongewild in deze hel terechtgekomen zijn. Richt hen op, gebroken als zij zijn. Spreek Gij de aanstokers aan, breng hen tot rede.

Geef dat wijzelf al onze zwakheden bundelen tot weerbare kracht. Dat wij elkaar bemoedigen in de overtuiging dat het mogelijk is het tij te keren. Leer ons de onverschilligheid te haten. En telkens opnieuw te

blijven ijveren voor recht en vrede.

Geef de wereld mensen met een rijke verbeelding en een ontombare bezieling, mensen die blijven zoeken naar nieuwe uitwegen, mensen van hoop en vrede. Amen
(De kleine hoop - Charles Péguy)

Het geloof waar ik het meest van hou is de hoop

Geloof, dat verwondert me niet, zegt God. Ik ben overal zo zichtbaar aanwezig, in de zon en de maan en de sterren aan de hemel en in 't gewemel van de vissen in rivieren, en in alle dieren, en in het hart van de mens, zegt God, dat het diepste is en het meest in het kind dat het liefste is dat ik ooit heb geschapen. In alles wat boven en onder is ben ik zo luisterrijk aanwezig, dat geloven, zegt God, in mijn ogen geen wonder is.

Ook **liefde** verwondert me niet, zegt God. Er is onder de mensen zoveel verdriet, soms niet te stelpen, dat je toch vanzelf ziet hoe ze elkaar moeten helpen. Ze zouden wel harten van steen moeten hebben als ze voor een die tekort heeft, het brood niet uit hun mond zouden sparen. Nee, liefde, zegt God, dat verwondert me niet.

Maar wat me verwondert, zegt God, is de **hoop**. Daar ben ik van ondersteboven. Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat. Wat een wonder is er niet voor nodig dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren, een vlammetje dat keer op keer weer wankelt en dreigt neer te slaan maar

altijd weer weet op te staan, en nooit wil doven.

Commentaar

Wat ons hoop geeft? Het boek van Dirk Van Duppen en Johan Hoebke. *De supersamenwerker*.

Deze mannen brengen de resultaten samen van wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen aantonen dat de mens van nature gemaakt is om voor mekaar te zorgen.

Onze aanleg voor samenwerking en solidariteit is groter dan onze aanleg voor egoïsme. We hebben het vermogen om een samenleving op te bouwen waarin het goed is om te leven. We zingen het hier af en toe "Mens voor de mensen zijn, herder als god, trooster voor groot en klein, zo lief als god".

Hoe komt het dan dat er zoveel verkeerd gaat?

De omstandigheden waarin we leven bepalen sterk hoe we denken en hoe we ons leven inrichten. In onze maatschappij worden *competitie, hebzucht en concurrentie* opgehield. Maar het is ook anders mogelijk. Duurzaam samenleven en samenwerken kunnen we, omdat er een basis is *vanbetrokkenheid* op elkaar - optimisme - mildheid.

Als de omstandigheden waarin we vandaag leven verhinderen dat het beste in de mens naar boven komt, dan moeten we die omstandigheden veranderen.

En eigen ervaringen?

Vrienden, kennissen hebben die durven en kunnen reageren op racistische uitspraken. Mensen bezig zien die met overtuiging een boodschap overbrengen en met volharding werken om aan slechte toe-

standen een draai te geven naar iets beter. Verhalen via een film, een boek of aan mekaar verteld, waarin de moed getoond wordt om in moeilijke omstandigheden voort te doen. Het samenzijn op zondag hier.

Geloofsbelijdenis (naar Ludo Abicht)

Ik geloof in de rol die bijzondere mensen zoals Boeddha, de bijbelse profeten, de Griekse filosofen en Jezus gespeeld hebben, die ons de weg gewezen hebben naar een rijkere vorm van menselijk bestaan.

Jezus heeft de mensen onderwezen en de machthebbers ontmaskerd en werd daarom vervolgd en geëxecuteerd. Maar zijn voorbeeld en geest leven verder en helpen ons op de weg naar een beter leven in een betere wereld.

De levende herinnering aan het bestaan van voorbeeldmensen, vormen de basis van een nieuwe toekomstige gemeenschap waarin mensen zullen zijn zoals ze bedoeld zijn: lief en geladen met kracht.

Dat is onze hoop. Daar blijven we aan werken.

Voorbeden Keren wij ons hart tot God en bidden wij:

Voor hen die oog hebben voor de mensen om hen heen, voor allen die zich laten raken door de zorgen en de nood van anderen: *dat zij tot daden komen*.

Laat ons bidden: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Voor hen die weigeren te zien, voor

allen die zichzelf genoeg zijn en de ellende van de wereld angstvallig buiten hun blikveld houden: *dat hun ogen worden geopend*.

Voor hen wie het goed gaat, voor allen die zonder overmatige materiële zorgen door het leven gaan: *dat zij blijven opkomen voor gelijke kansen voor ieder*.

Laat ons bidden: Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar

Voor hen die een kwetsbaar bestaan leiden, voor allen die leven van dag tot dag, afhankelijk van de goedgeloofheid van anderen: *dat zij tot hun recht komen*.

Voor oude mensen, hier en overal: om een onbezorgde levensavond; voor alle volwassenen: om echt geluk van binnenuit; voor alle jongeren: voor een ideaal in hun leven; voor alle kinderen van de wereld: om een zorgeloze, blij jeugd.

Gij roept, bezielt, bemoedigt. Spreek ons aan, zoals Gij van oudsher tot mensen hebt gesproken. Leef op in ons, opdat wij herleven. Amen

Slotgebed

Moge de Heer ons zegenen, moge de glans van zijn gelaat over ons lichten. Zegenen wij ook elkaar. Mogen wij elkaar behoeden voor wanhoop en verraad. Dit vragen wij aan wie wij noemen: Vader, Zoon en Heiligende Geest.

Lieve Neukermans – Uit de viering van 25 september in het Don Boscocentrum

Ziekenzorg cm Sint-Antonius en Park Heverlee organiseert een infonamiddag rond



Onthouden en vergeten

op woensdag 26 oktober 2016 om 14 uur in de Kristoffelzaal naast de kerk op de Schreursvest te Heverlee

Rond de werking van het geheugen bestaan heel wat misverstanden. Bijvoorbeeld dat je geheugen automatisch achteruit gaat bij het ouder worden. Maar is dat wel zo? Daarom is het interessant om eens dieper in te zoomen op dit onderdeel van onze hersenen, dat zo belangrijk is voor ons functioneren. Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht in de werking van het geheugen, wordt er stilgestaan bij 'dementie' en 'depressie' en worden er bovendien enkele tips meegegeven om het geheugen actief te houden.

IEDEREEN WELKOM!

Wie nadien graag deelneemt aan de broodmaaltijd, kan hiervoor inschrijven tot zondag 23 oktober bij François Buekenhout, Pleinstraat 13 te 3001 Heverlee tel. 016 23 44 74 gsm 0498 04 74 01 of bij Hilde Sinap, Koning Albertplein 2 bus 1 te 3010 Kessel-Lo tel. 016 44 87 22 gsm 0472 47 50 35

samana

SINT KWINTEN LINDEN Parochiedag
23 oktober 2016
BARMHARTIGHEID IS LIEFDE



10 U. PLECHTIGE EUCHARISTIEVIERING
11 U. OPENING TENTOONSTELLING (IN DE KERK)
Sofie De Groot - Chris Zeegers - Lut Rubbens
Leo Merckx - Guy Vits - Maj Van Oekelen
Leen van den Bosch
RECEPTIE

LEZING IN SENIORAMA
"Het belang van een juiste ademhaling"

door Helga Willems, Buteyco Belgium
Datum: maandag 24 oktober 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven
Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen - rit met hellingen (40 km)
Donderdag 27 oktober 2016
Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven
Verzekering verplicht
Voor meer info: 016 40 66 58 of 016 44 32 45

GSM, iPhone, smartphone

Wie problemen heeft met gsm/smartphone of iPhone kan telkens op **donderdag vanaf** 10 u. een **afspraak maken** met een lesgever. Merk en type van het toestel opgeven en je probleem zo goed mogelijk omschrijven. Zorg ervoor dat je toestel opgeladen is. Inschrijven via het onthaal van Seniorama tel. 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be Bijdrage: € 5 vooraf te betalen. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

Seniorama vzw Activiteiten Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven www.seniorama.be