

# KERK & Leven

40

2016

WEEKKRANT

5 OKTOBER

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Scouts Sint-Paulus Heverlee op kamp - enkele sfeerbeelden

Deze scoutsgroep heeft zijn lokalen op het Lemmekesveld en achter de kerk van Sint-Antonius.



*Écht plezier is te vinden onder de regenboog*



*Waterpret op z'n scouts*



*Even rusten zoals alleen givers dat kunnen*



*Jong-givers begeven zich op gladde gronden*



*Harde strijd op gladde gronden*



*Meer harde strijd op gladde gronden*



*Gek zijn doet geen zeer*



*Dieren kunnen ook afen toe wat liefde gebruiken*



*verbonden zijn op z'n scouts-----Vervolgt op pagina 3*



## Colofon

### REDACTIE

#### Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

### PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

### DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

### ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

### Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

### VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

### Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

### ABONNEMENTEN

**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

### REDACTIECONTACTPERSOON

#### SINT-ANTONIUS

**Caroline Van Audenhoven**  
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee tel. 016 22 38 11,  
gsm 0476 39 79 02 carolineva@telenet.be

### REDACTIECONTACTPERSOON

#### DON BOSCO

**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

### REDACTIECONTACTPERSOON

#### SINT-FRANCISCUS

**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo tel. 016 25 05 93  
gsm 0474 893766  
hv.overbeke@telenet.be

### EINDREDACTIE FRANDO

#### Leo Page

Verenigingstraat 21  
3010 Kessel-Lo tel. 016 25 21 51  
gsm 0479 508178 leopage41@gmail.com

### CONTACTADRESSEN

#### DON BOSCO

**Jef Wauters,**  
federatiepastoor Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo tel.  
016 25 58 92 gsm 0485 06 30 38

#### SINT-ANTONIUS

**Caroline Van Audenhoven,**  
parochieassistent  
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02

#### SINT-FRANCISCUS

**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op: maandag,  
dinsdag, donderdag en vrijdag,  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

### SINT-FRANCISCUS

**Zondag 9 oktober**  
**28ste zondag door het jaar**  
**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
**Dag van de chronische zieken**  
Voorganger: Pater Jozef Valkeners  
Lector: Ziekenzorg  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Anna Rusakova

**Zondag 16 oktober**  
**29ste zondag door het jaar**  
**10.00 u.** Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Cécile Van Hoecke  
Lector: Jaak Jaeken  
Zang: Franciscuskoor en ensemble  
Orgel: Herman Baumers

### BLAUWPUT

Zondag  
10.00 u. eucharistieviering

### LINDEN

Zondag  
10.00 u. Gezinsviering

### SINT-ANTONIUS

**Zondag 09 oktober**  
**28ste zondag door het jaar C**  
**Nationale Ziekendag**  
**11.00 u.** Viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Walter Verhelst  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen  
Orgel: Nico Janssens  
Dirigent: Toon Maes

**Zondag 16 oktober**  
**29ste zondag door het jaar C**  
**11.00 u.** Viering met koor- en samenzang  
Voorganger: pater Marcel Vertonghen  
Assistent: Myriam Neves  
Lector: Eva Voets  
Homilie: pater Marcel Vertonghen  
Beelden: Leo Swinnen  
Orgel: Nico Janssens  
Dirigent: Toon Maes

### DON BOSCO

**Zondag 9 oktober**  
**28ste zondag door het Kerkelijk Jaar**  
**10.30 u.** Viering

**Zondag 16 oktober**  
**29ste zondag door het Kerkelijk Jaar**  
**10.30 u.** Viering

### BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat  
Zaterdag: 18.45 u.  
Kerk H. Familie  
Zondag 8 en 10 uur  
Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

### VLIERBEEK

Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
09.00 u. kapel broeders Maristen  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## AFSCHEID



Heer onze God,  
Wij vragen U: ontferm U over Jos.  
Neem hem op in uw grenzeloze Liefde  
en laat hem delen  
in uw eeuwige Vreugde.

Op woensdag 21 september namen we in de geloofsgemeenschap **Sint-Antonius** afscheid van de heer **Frans Josef, Jos Bloemmen**. Jos werd geboren in Veerle op 3 januari 1944 en overleed in het WZC Huyze Honingsdries te Averbode op 14 september.

In de parochie leerde we Jos voor het eerst kennen in 1996. Jos voelde zich dadelijk aangetrokken bij alles wat er georganiseerd werd. Zo was hij na de eucharistieviering aanwezig in 't zaaltje op het zondagsontmoetingsmoment. Hij nam vaak deel aan parochiefeesten en ging een aantal keer mee op herfstweekend.

Wij gedenken Jos in onze gebeden en viering. Op zondag 6 november wordt er voor Jos een herdenkingsviering opgedragen.

### LEZING IN SENIORAMA

**"Wolfgang Amadé, een aparte kijk op Mozart vanuit zijn briefwisseling"**

door Yves Knockaert, Lemmensinstituut  
Datum: maandag 10 oktober 2016 van 14.00 u. tot 16.00 u.  
Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven  
Bijdrage: 5,50 euro, leden 4,50 euro, koffie inbegrepen



**Op zondag 9 oktober**  
**na de viering**  
**in de Kristoffelzaal**  
**inschrijving voor het**  
**29ste herfstweekend**  
**van de**  
**geloofsgemeenschap**  
**Sint-Antonius**  
**in de jeugdherberg**  
**'Ardennen-Eifel'**  
**te Sankt Vith**  
**van 28 - 30 oktober 2016**

**SPORT EN SPEL**  
**WANDELEN**  
**GEZELIG SAMENZIJN**



**Prijs voor het weekend vol pension**

<b>-3 jaar</b>	<b>0 euro</b>
<b>3-11 jaar</b>	<b>51 euro</b>
<b>12-29 jaar</b>	<b>63 euro</b>
<b>+ 30 jaar</b>	<b>75 euro</b>

**Info: jules.chris@telenet.be 0477 57 48 51**

## AGENDA

### PAROCHIE-GELOOFSGEMEENSCHAP

#### SINT-ANTONIUS

**Donderdag**  
**14.00 uur Kaartnamiddag**  
op het terras

**Zondag**  
**12.00 uur Ontmoetingsruimte**  
in de Kristoffelzaal

**Dinsdag**  
**14.00 uur Kaartnamiddag**  
op het terras

**Woensdag**  
**10.00 uur Ziekenzorgkern**  
in de Kristoffelzaal

**Donderdag 13.00 uur**  
**Bedevaart** naar Scherpenheuvel

## MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

### Don Boscocentrum "Ademtocht"

*De maan en de sterren in de nacht  
glanzen in hollen van peilloos zwijgen.  
Hemel en aarde, leven en dood,  
komen voort uit het geheim van de stilte  
als vertalers van een onuitgesproken taal.*

Onze volgende meditatie gaat door op maandag 10 oktober 2016.

We komen samen om 20 uur in de stille ruimte "Ademtocht" in het Don Boscocentrum, Ortolaanstraat 6, Kessel-Lo.

### Contactpersoon:

**jos vermeulen 016/89.03.16**  
vermeulen.berthe@telenet.be  
meditatie in de christelijke traditie:  
<http://www.christmed.be>

## KALENDERBLAADJE

Waarachtige troost ontwijkt de droeve werkelijkheid niet. Troost is altijd als het verzorgen van een wonde, niet als de ontkenning van het bestaan van de wonde. Troosten is niet het bieden van een oplossing voor de oorzaak van het lijden, maar het uitwisselen van gevoelens met iemand die van de pijn wil weten.

Kijk eens bij wie men troost zoekt. Niet bij de gemakkelijke prater die verstrooidheid wil bieden; niet bij de theoloog die met een ideeënsysteem bijna het onnodige van het verdriet wil aantonen; niet bij de arts die slechts belang stelt in fysiologische processen.

Wél bij kinderen die de rechtstreekse vragen niet ontwijken; wel bij de mens die het verdriet in het referentiekader van deze lijdende durft op te zoeken. De gesproken woorden zijn vaak secundair; het gaat om tekenen van mee-voelen: de ogen, de mime, het gebaar van verbonden willen zijn in het lijden.

**L. Th. Brands**

## AGENDA

### SINT-FRANCISCUS

**Woensdag 5 oktober**  
20u.: Koor Blij Rondeel

**Donderdag 6 oktober**  
NM: Seniorencafé met matcurling

**Vrijdag 7 oktober**  
VM+NM: De Ark-BAR MICHOTTE

**Zaterdag 8 oktober**  
AV: Ziekenzorg zaal klaarzetten

**Zondag 9 oktober**  
Ganse dag: Ziekenzorg - Dag van Chronisch Ziekten

**Maandag 10 oktober**  
13.30u.: OKRA wandeling

**Dinsdag 11 oktober**  
NM: Seniorencafé  
AV: Prisma

**Woensdag 12 oktober**  
20u.: Koor Blij Rondeel

**IK BEN NIET VAN JOU**  
**IK BER ER VOOR JOU**  
bzn



## VERVOLG VAN PAGINA 1 - SFEERBEELDEN KAMP SCOUTS SINT-PAULUS HEVERLEE



*Praatjes slaan in de tempel*



*Avondje eten bij kaarslicht*



*Verfrissing op warme dagen*



*Niet meer nodig dan een meer*



*Eén reuze stoel voor een troep kabouters*



*Een groot vuur voor een kleinkamp*



*Even rusten*



*Wie wordt er nu niet blij van pannenkoeken*



*Stappen, stappen en nog eens stappen scouts*



*Chaos kan ook plezier zijn*



*Vriendschap kent geen leeftijd*



*Niks gezonder dan glimlachen met fruit*



*Pret is te vinden in de simpelste dingen*



*Avondje samentroepen*



*Wanneer de leiding zotter is dan de leden*



## KINDEREN VAN HET LICHT – KINDEREN VAN DE DUISTERNIS



Een vader had twee zonen

's Zondags komen we hier samen om mekaar te bemoedigen bijbels te handelen in ons dagelijks leven; zo gaat het vandaag over twee lezingen over omgaan met geld – en de boodschappen lopen niet parallel!

**Eerste lezing: Amos 8: 4-7**  
Amos vervloekt de geldzuchtigen.

**Evangelie uit Lucas: 16: 1-9**

Een rentmeester dreigt door verkwisting zijn taak te verliezen. Hij roept de schuldenaars van de heer bij zich en vermindert hun schulden. Zo zal hij bij hen thuis welkom zijn en als een vriend gezien worden. En de rijke heer prijst de oneerlijke rentmeester omdat hij zo slim heeft gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer om met elkaar dan de kinderen van het licht.

Ook ik, Jezus, zeg jullie:  
Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.

**Homilie**

Vandaag hoorden we heel bevreemdende lezingen over het omgaan met de mammon: najagen van geld als geldzucht.

**\* Amos**

De directe boodschap van Amos is gemakkelijk te verstaan – maar heel radicaal voor mensen van onze tijd, voor wie het normaal is dat winstbejag en eigen profijt de motor zijn van de economie.

Hij veroordeelt de mensen die voor alles denken aan geld verdienen en die de armen kwaad berokkenen door ze naar de ondergang te helpen. De Heer zal al die geldzuchtige rijken straffen en naar de verdorpenis helpen.

**Het lot van de machtelozen moet ons bekommeren**

Als uitleg moet ik er geen tekening bij maken dat degenen die het goed

hebben, en België is een van de rijkste en meest welstellende landen, dat degenen die het goed hebben de dure plicht hebben de minderbedeelden te steunen. En dan denk ik in de eerste plaats aan zoveel mensen die have en goed verloren hebben en ons om hulp vragen.

'Het lot van de machtelozen moet ons bekommeren. Punt!' Dat is de directe vertaling van de Thora die Amos ons voorhoudt in zijn donderpreek.

**\* Uit het Lucas evangelie**

De pericope uit het Lucas evangelie gaat ook over de mammon maar brengt een boodschap die veel meer genuanceerd is. De rentmeester doet zijn werk slecht, zal ontslagen worden, bedriegt op het eerste gezicht nog eens zijn baas; maar wordt door die baas, zelfs door Jezus, geprezen omdat hij slim heeft gehandeld (het slim zijn, niet de onrechtvaardigheid wordt geprezen!).

Eerst een beetje omkadering van het verhaal. De rentmeester en de grootgrondbezitter staan alle twee voor heerschappen die de mammon najagen. In de visie van de Thora plegen ze ongerechtigheid. Daar bestaat geen twijfel over!

De rijke grootgrondbezitter vergaart zijn rijkdom niet in overeenstemming met de Thora. Hij buit immers de situatie van armen uit i.p.v. ze te helpen: hij ontleent geld aan kleine boeren; zoveel dat ze op den duur hun schulden niet kunnen terugbetalen. Hij koopt dan hun gronden op en slaat twee vliegen in een slag: hij vergroot zijn grondbezit en hij verwerft pachters die aan handen en voeten aan hem gebonden zijn.

De rentmeester is evenmin een propere figuur. Hij is verantwoordelijk voor het rendement van de landerijen en moet ervoor zorgen dat de schuldenaars hun schulden vereffenen met zijn baas. Rentmeesters hebben de reputatie van meer te eisen van de schuldenaars dan ze schuldig zijn aan de grote baas; dat overschot steekt de rentmeester in zijn zak.

Grootgrondbezitter en rentmeester staan allebei als beeld voor geldzuchtige lieden. Vlak voor zijn ontslag verandert de rentmeester dus rap de schuldbrieven en iedereen is content: de schuldenaars varen er wel bij; de rentmeester maakt een goede beurt bij de schuldenaars en de grote baas lijdt geen schade want de kwijtschelding betrof het deel dat de rentmeester anders in zijn zak had gestoken. En die wordt nu geprezen door de baas om zijn slim gedrag. Raar, want van de heer, en zeker van Jezus zou je een berisping of een bestraffing verwachten.

Welke verklaring kan je nu geven voor de lof die de rentmeester ontvangt voor zijn slim gedrag?

– Van de nood een deugd maken. Dat kan echt, een deugd maken van de nood!

– Het evangelie zelf suggereert: moesten de kinderen van het licht even creatief zijn om de noodlijdenden te helpen, als de kinderen van de duisternis spitsvondig zijn om hun hachje te redden, het rijk Gods zou veel dichterbij staan bij zijn realisatie. Daar valt zeker iets over te zeggen?

– Het meest voel ik mij aangesproken door de stelling dat rechtvaardig handelen niet noodzakelijk moet verlopen volgens radicale principiële stellingnames. Gerechtigheid moet niet afgedwongen worden door het kwaad te bestraffen met machtsvertoon; stelling die door Amos wordt verdedigd.

Beter is het overleg te plegen met de tegenpartij. Overleg plegen, onderhandelen veronderstelt immers dat de tegenstander met respect wordt benaderd.

**\* Een actualisering**

Klinkt die redenering overtuigend? Ik probeer het via een actualisering van het thema: omgaan met geld dat onrechtvaardig werd verdiend. De Europese Mogendheden hebben voor – en vooral na 14 – 18 de landen van het Midden-Oosten en Afrika hertekend in hun grenzen en gekoloniseerd. Voor hen waren de kolonies middel tot verrijking en bezetting van machtsposities. Europa heeft zich gedragen gelijk de grootgrondbezitter uit het evan-

gelie. De regeringen van elk koloniaal land organiseerden de exploitatie van de kolonies. Zij zijn te vergelijken met de rentmeester. En in de inlandse bevolking herkennen we de kleine pachters uit het evangelie.

**Chaos aldaar en vluchtelingenproblematiek!**

Na zoveel jaren krijgt het Westen de rekening gepresenteerd voor de culturele vernedering van een hoogstaande Moslim samenleving met bovendien uitbuiting van de bevolking.

Hoe gaat het vluchtelingenprobleem nu benaderd worden door de regeringen; de grootgrondbezitters en rentmeesters uit onze parabel? Gaan ze de bescherming inroepen van het eigendomsrecht over gestolen rijkdom? Handen af van onze welvaart! Of integendeel, gaan ze als christenen de vluchtelingen ontvangen en integreren in onze maatschappij – zo talrijk als ze zich aanmelden?

Amos zou zeggen: open grenzen, met alle risico's vandien!

De rentmeester denkt: Overleg plegen is wenselijk; ja we ontvangen de vluchtelingen, maar zijn toch attent ons integratievermogen niet te overbelasten. We moeten erover waken dat ons maatschappelijk weefsel er niet kapot aan gaat.

(Laat mij direct opmerken dat in vergelijking met Libanon en Jordanië ons opvangvermogen nog lang zijn grenzen niet heeft bereikt.)

**\* Liefdevol, respectvol handelen**

Terug naar de evangeliëperikope. Deze parabel over de rentmeester doet ons nadenken over de rechtlijnigheid waarmee de Thora al dan niet moet worden toegepast in een concrete situatie. Als we impulsief ons gevoelens van rechtvaardigheid zouden volgen, zeggen we 'Weg met de rentmeester; hij moet gestraft worden'. Zo stelt Amos het beeld voor van God; maar dat is het Godsbeeld van 600 jaar v. Chr.

Jezus doet een genuanceerde uitspraak over omgaan met geld. "Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is".

We mogen het misschien interpreteren als: in het leven van alledag moet je wel omgaan met geld, maar doe het zodanig dat "als de mammon er niet meer is" t.t.z. als je leven voorbij is," je opgenomen wordt in de eeuwige tenten". Als je met de valse mammon omgaat; zorg ervoor dat je altijd vrienden maakt door rechtschapen te blijven en geen vijanden als gevolg van onrecht.

Alleszins lees ik ook een oproep tot liefdevol, respectvol handelen, zelfs in de omgang met de misdadiger. Aan elke mens moet je een kans geven om tot leven te komen – ook aan de onrechtvaardige rentmeester. In dat geval is overleg nodig. Hoe kan de schade hersteld worden? Hoe kan de oplichter terug geïntegreerd worden in de maatschappij? Enzovoort.

**Kunnen we besluiten als volgt?**

In onze wereld vol onrecht is het toch mogelijk van bijbels te handelen bij de omgang met geld, als we er maar niet onze mammon van maken.

**Slotgebed**

Wat als we elkaar eens zagen met de kwetsuren die we in ons dragen? Zouden we niet milder voor elkaar zijn bij het zien van al die pijn?

Misschien werden we dan ook wat milder voor ons eigen ik en keken we eens meer met een positieve blik. We zijn toch allemaal als een druppel in de oceaan die, zonder al die druppels niet eens zou bestaan

We zijn gelijken op reis in de tijd vaak eenzaam op zoek naar iets als 'verbondenheid'. (Christel Hesel-mans)

Herman Baeyens – Uit de viering van 18 september 2016 in het Don Boscocentrum

## DOOP FRÉ LEMMENS 10/09/2016 PAROCHIE SINT-ANTONIUS HEVERLEE



Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.  
Diep in dat dingetje verbergt zich zoets groots.  
Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs.  
Een kind is méér dan alleen iets engelachtigs.  
Ik weet niet wát het is, dát niet, maar ik maak me sterk:  
Zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.  
-Toon Hermans-

Fré is het dochtertje van Bram en Anneleen Van Den Daele. Welkom lieve Fré!

**Proficiat mama en papa, peter Koenraad en meter Ruth en de hele familie.**



## MOLENHUIS BERISMENIL



**Verstillende parels**

Van zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november 2016

**"Zoek de parel in jezelf"**

De enige weg tot innerlijke vrede is de verzoening met jezelf en het leven van elke dag (Anselm Grün)

Een sprankelende vierdaagse ontrent onthaasten en verstillend – natuurbeleving – meditatie & verinnerlijking – gezonde voeding met energie o.a. van het element **lucht**.

**Herfst** = loslaten en inkeer, als bolsters ons openen voor de zachtheid van de avond. Zijn & tonen wie we zijn... De eenvoud voelen van het

zijn in het nu-moment. Samen voeling hebben met de magie van de natuur en haar stilte... Bewust in contact komen met die mooie diepe kern in jezelf, via verstillend...

Centraal staat verbinding – cirkelend tussen het morgenmoment & wat de dag aanbiedt, met natuurwandelingen, sacrale dans, aromatherapie, voedingsinfo, dans, klank & expressie, enz. met aandacht voor stilte en ceremonies (sjamanisme).

De energie van de Molen doet de rest.

Samen met de creatieve keukeningen, die in elk van ons huist, helpen we met z'n allen de menuthorie (hoofdzakelijk vegetarisch!) in een lekkere praktijk om te zetten. In de geest van gezonde voeding kan je 's morgens kiezen voor een gevarieerd fruitontbijt (i.p.v. brood met...) Graag op voorhand reserveren! Een

aanrader en ... je bent zeker niet de enige!

**Meebrengen:**

Hoelaken en kussensloop, slaapzak, toiletgerief, warme klederen, degelijke stapschoenen, laarzen, regenjas, rugzakje, dik matje & groot badlaken, badjas, ev. verrekijker, zaklamp, papier & schrijfgierief...

**Kostprijs:** 40 euro + 17 euro extra voor boomoliën, aroma's, salie en etherische oliën, enz.

**Inschrijven voor 10 oktober . Je bent pas ingeschreven na storting.**

**Maximum aantal deelnemers:** 16

**Minimum leeftijd:** 20 jaar  
**Verantwoordelijke:** Gino Vanneste en Martine Verbert / Menenstraat 529, 8560 Wevelgem / Tel. & fax: 056 51 94 82 / gino.vaneste@belgacom.net / BE11 9799 8234 2748. Met vermelding: Verstillde parels 2016