

KERK & Leven

29

2016

WEEKKRANT

20 JULI

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

FEESTELIJKE KRISTOFFELVIERING - SAMEN OP WEG in de parochiekerk van Sint-Antonius op 19 juni 2016



Ondanks de vele maatregelen: een geïntegreerd verkeersbeleid met strenge politiecontroles op snelheid en alcohol, het plaatsen van flitspalen, het wegwerken van zwarte punten, meer fietspaden, gordelacties, verkeerseducatie en sensibilisering is er nog een hele weg af te leggen.

Het belangrijkste blijft dat mensen hun gedrag in het verkeer aanpassen. Onze Kristoffelgroep wil daartoe bijdragen want Kristoffel is en blijft voor onze houding in het verkeer een bron van inspiratie in het verlengde van de boodschap van Jezus.

In de eerste lezing uit de profeet Jesaja hoorden we hoe er een weg werd aangelegd door de woestijn waardoor het volk veilig en zingend op weg kon gaan naar Jeruzalem. Door Jezus te volgen kunnen ook wij veilig op weg gaan.



Het evangelie vertelt ons het verhaal van de zaaier. Alleen het zaad dat in de goede aarde valt brengt vruchten voort. En dat zaad is het woord van God. Samen onderweg met een Christelijke houding kunnen wij het goede zaad vruchten laten voortbrengen. Staan onze oren open voor het Woord van God, voor de Boodschap van het evangelie?

Vragen om een zegen is weten, beseffen dat je kwetsbaar bent en dat is zeker in het verkeer zo, want als je je op de baan begeeft dan ben je kwetsbaar. Een zegen vragen en krijgen betekent echter niet dat je 'onkwetsbaar' wordt. Het betekent wel je vanuit dat besef van kwetsbaarheid, van jezelf en van anderen, je anders gaat gedragen op de weg.



Vragen om een zegen betekent ook dat er een innerlijke inspiratiebron is. Die inspiratiebron kan voor iedereen anders zijn. Maar voor ons, als Christenen, betekent dit een religieuze, gelovige inspiratie. Het is getuigenis afleggen dat we willen meewerken aan een gelovig project geïnspireerd door waarden als: goedheid, dienstbaarheid, rechtvaardigheid, solidariteit. En dit alles met dankbaarheid voor wat we zijn, voor wat we krijgen ... Moge deze zegen ons kracht geven om de weg te volgen die Christus ons is voorgedaan.

Lit de homilie van Mathieu Voets Foto's Leo Swinnen

Na de viering volgde de zegening van de weggebruikers. Jong en oud, voetgangers, fietsers, vespa-rijders en autobestuurders lieten zich zegenen. En dan samen onderweg met een christelijke houding.



Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit
KERK & leven zijn auteursrechtelijk
beschermd. Zonder toestemming van de
uitgever mogen ze op geen enkele wijze
worden verspreid. De uitgever is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van de
advertenties. Lezersbrieven moeten naam en
adres vermelden. De redactie behoudt zich
het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbek-Lo
tel. 016 25 05 93
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 21 51
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 24 juli
17de zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 31 juli
18de zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Fons Boey
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Tom Akkermans

Zondag 7 augustus
19de zondag door het jaar
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Lector: François Barrette
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 14 augustus
20ste zondag door het jaar
10.00 u. Woord- en communieviering
van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Karel De Rocker
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Tom Akkermans

Maandag 15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Jaak Jaeken
Muziek: Franciscuskoor en
ensemble
Orgel: Raoul Vereecken

Agenda
Franciscus

Elke zondag
11-13 u.: Zondagscafé

Donderdag 21 juli
NM: Seniorencafé

Dinsdag 26 juli
NM: Seniorencafé

Donderdag 28 juli
NM: Seniorencafé

Vrijdag 29 juli
AV: KALYPSO

Dinsdag 2 augustus
NM: Seniorencafé

Donderdag 4 augustus
NM: Seniorencafé

Maandag 8 augustus
13.30 u.: OKRA wandeling

Dinsdag 9 augustus
NM: Seniorencafé

SINT-ANTONIUS

Zaterdag 23 juli
Huwelijk van Phylie en Joris
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Caroline Van Audenhoven

Zondag 24 juli
17de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Luc Van den
Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 31 juli
18de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: Mathieu Voets
Assistent: Myriam Neves
cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 07 augustus
19de zondag door het jaar B
11.00 u. Viering
Intentie: vrome stichting
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mieke Vanhooymissen
cd-muziek: Leo Swinnen

Zondag 14 augustus
O.L. Vrouw Hemelvaart
11.00 u. Viering
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
cd-muziek: Leo Swinnen

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

WANDELEN MET
SENIORAMA

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan
traag tempo).
Woensdag 27 juli 2016 om 13.30
u. De Becker Remyplein, ter hoogte
van de kapel. De chauffeurs geven
een lift tegen 0,10 euro per km.
Voorzie gemakkelijke kledij
en stapschoenen. Verzekering ver-
plicht. Voor meer info: 016 63 39 26

Namiddagwandeling (8 km).
Donderdag 4 augustus 2016 om
13.30 u. De Becker Remyplein, ter
hoogte van de kapel. De chauffeurs
geven een lift tegen 0,10 euro per
km. Voorzie gemakkelijke kledij
en stapschoenen. Verzekering ver-
plicht. Voor meer info: 016 23 77 59

Namiddagwandeling (5 à 6 km aan
traag tempo)
Woensdag 10 en 24 augustus 2016
om 13.30 u. De Becker Remyplein,
ter hoogte van de kapel. De chauffeurs
geven een lift tegen 0,10 euro per
km. Voorzie gemakkelijke kledij
en stapschoenen. Verzekering ver-
plicht.
Voor meer info: 016 63 39 26

DON BOSCO

Zondag 24 juli
Zeventiende zondag door het
Kerkelijk Jaar
Geen viering in Don Bosco

Zondag 31 juli
Achttiende zondag door het kerkelijk
jaar
10.30 u. Viering

Zondag 7 augustus
Negentiende zondag door het
Kerkelijk Jaar
Geen viering in Don Bosco

DON BOSCO - zomer 2016

Vieringen:
Tijdens de vakantiemaanden
zijn er vieringen op:

Zondag 31 juli
Zondag 14 augustus
Zondag 28 augustus

Vanaf 4 september
terug iedere week

Na de vieringen is er gelegenheid
om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar
Op het nummer **0485/063038**

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

ZOMER VAN Vlieg

Uit met de kinderen.
Vlieg wijst kinderen en ouder(s) al
jaren trouw de weg naar fijne vrije-
tijdsaanbod. Deze zomer zoemt ze
rond in M, de Bib Leuven en Kunst
in Huis. In M heeft Vlieg een
schat verstopt. Staan je zintuigen
op scherp? Kraak de aanwijzingen
en beland in de schuilplaats van
Vlieg. Ook in de bibliotheek staat
een schatkist. Speur als een echte
detective tussen de boeken en kraak
de code. Bij Kunst in Huis is er een
kunstwerk gestolen. Enkel een kale
plek aan de muur en een mysterieuze
kist blijven achter. Help jij de
dief te vatten?

M - Vanderkeelenstraat 28, Leuven:
van vr 1/07 tot wo 31/08.
Tweebronnen/De Bib Leuven -
Diestsestraat49, Leuven - van vr
1/07 tot wo 31/08.
Tweebronnen/Kunst in Huis -
Diestsestraat 49, Leuven - van vr
1/07 tot za 27/08 tijdens de ope-
ningsuren
www.zomervanvlieg.be.
(Uit: Uit in Leuven)

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Vrij voor alles
Vrij voor niets in het bijzonder
Leven gewoon, adem
Tevreden-verwonderd
Thuis zonder vragen of wensen

In augustus gaan de meditatie door
op maandag 1, maandag 15 en maan-
dag 29 augustus 2016.
We komen om 20 uur samen in de
stille ruimte "Ademtocht" in het
Don Boscocentrum, Ortola-
nenstraat 6, Kessel-Lo.
We luisteren eerst naar een inlei-
dende tekst, mediteren dan 25 mi-
nuten en eindigen met het drinken
van een kopje koffie of thee.
Jij bent ook welkom. Verwittig wel
even Jos Vermeulen

Contactpersoon:

jos vermeulen 016/89.03.16
vermeulen.berthe@telenet.be
meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

KALENDERBLAADJE

De eerbied voor de mens stelt ons
tot taak het boze in de wereld te be-
strijden onder al zijn vormen, uit
respect voor de mens: strijd tegen
het fysische kwaad om de wereld te
maken tot een betere wereld voor de
mens, ontmaskering en bestrijding
van alle vormen van onrecht die in
de wereld bestaan.
De strijd zal echter altijd moeten ge-
beuren uit eerbied voor de mens,
d.i. uit eerbied voor elk mens af-
zonderlijk en allen gezamenlijk -
en zal daarom ook nooit mensen
kunnen sacrificeren aan het beoogde
doel.
Hierin ligt de betekenis van alle
ware revolutionaire of contestatai-
re bewegingen. Maar daarin ligt te-
gelijk hun norm. Een revolutie die
de rechten van de mens verkracht,
heeft haar eigen recht ondermijnd.
D. Scheltens

VAKANTIEREGELING



Ook het parochieblad blijft nog wat
in vakantiesfeer.
Na dit parochieblad 29 (30-31) van
woensdag 20 juli 2016 volgen weer
2 parochieblad-loze weken:
woensdag 27 juli en woensdag 3 au-
gustus.
Vanaf parochieblad 32 van woens-
dag 10 augustus kent uw parochie-
blad terug de gewone wekelijkse re-
gelmaat.

**Aan allen nog een verdere,
heerlijke vakantietijd toege-
wenst!**

Homilie tijdens de slotviering op 19 juni van de Sint-Franciscusgemeenschap



Homilie Denise Meeus namens de werkgroep liturgie

Graag wil ik jullie vandaag een gesprek vertellen tussen een grootmoeder en haar kleinzoon Sander. Sander, 11 jaar oud, logeerde eind september 2015 een weekend bij zijn grootouders. 's Avonds, bij een kommetje chips en een glaasje fruitsap, zei hij plots uit het niets: "Weet je oma, bij ons is de vormselcatechese gestart. Maar ik ga er mee stoppen. Ik laat mij niet vormen. Ik geloof niet in God. En Jezus heeft toch niet bestaan. En de bijbel is een boek waar allemaal verhalen in staan die de mensen leren hoe ze als goede mensen kunnen leven". Daar moet je als oma wel even van slikken... Maar ze herpakte zich en zei: "Dat heb jij goed gezien van die bijbel! Daar staan inderdaad heel wat verhalen in, denk maar aan de parabellen. Daar staan ook andere dingen in, zoals Jezus die zegt: "Wees niet bang, alles komt goed". Jij denkt ook dat Jezus niet heeft ge-

leefd? Hier moet ik je tegenspreken. Er zijn bewijzen gevonden dat Jezus wél heeft bestaan.

Je zegt me ook dat je niet in God gelooft. Toen ik 11 jaar was, was ik ook niet met God bezig".

"Oma, waarom geloof jij nu wel in God? Dat heeft toch geen zin? De wereld is toch zoals ze is?"

"Ja Sander, de wereld is zoals ze is. Maar wij kunnen wel op een bepaalde manier naar die wereld kijken. Iemand die in God gelooft noemen wij een gelovige mens. Wel, een gelovig mens zet een speciale bril op om naar die wereld te kijken, een gelovige bril.

Deze bril helpt je om met veel aandacht en verwondering te kijken naar al het mooie rondom jou. Zo leer je meer genieten van het leven. Maar onze gelovige bril brengt ook alle tekorten en onrechtvaardigheden in onze wereld scherper in beeld. Straffer nog: wij worden aangespoord om, samen met vele andere mensen, deze problemen op te lossen.

Niemand wordt verplicht om gelovig te worden, wel uitgenodigd. Het is immers een manier van leven die je gelukkig maakt".

"Wel oma, ik vind het moeilijk om mee de problemen van andere mensen op te lossen".

"Geef eens een voorbeeld?"

"Wel, bij ons op school zijn er

sinds dit schooljaar ook vluchtelingenkinderen. Wij verstaan hun taal niet en zij spreken nog geen Nederlands. Op de speelplaats proberen wij ons dus te behelpen met gebaren. Maar mijn vrienden die hen het meest proberen te helpen, worden door die vluchtelingenkinderen heel vaak gestampt en geslagen. Wij hebben het aan onze meester verteld, maar hij wist er ook geen antwoord op.

Toen heeft hij een tolk laten komen die zowel met ons als met de vluchtelingenkinderen als met de meester heeft gepraat. Deze meneer vertelde ons dat de gebaren die wij gebruiken, voor die andere kinderen een heel andere betekenis hebben dan voor ons. Sommige gebaren mogen zij in hun land zelfs niet gebruiken omdat ze vies zijn. Nu weten wij het dus helemaal niet meer!

"En wat zegt de meester?"

"De meester zegt: "Als we kiezen voor een school waar iedereen zich goed voelt en gelukkig is, dan moeten we daar nu aan werken."

Hij zegt: "Ons geluk van later begint hier en nu. Dat is onze toekomst. Het zal voor iedereen soms moeilijk zijn. Maar moeilijk gaat ook! Wanneer we op het einde van het schooljaar mekaar beter verstaan en misschien vrienden geworden zijn, zullen we fier zijn op

datgene wat we bereikt hebben."

"Ik vind jullie meester fantastisch!"

"Oma, ik ben er echt niet gerust in. Nu hebben onze Chiro-leiders diezelfde kinderen uitgenodigd om naar de Chiro te komen. Onze leiders zeggen dat die kinderen nog nooit echt gespeeld hebben, dat zij alleen maar oorlogje kunnen spelen. Onze leiders willen hen écht leren spelen. Gaan ze dan onze zondagnamiddag ook nog verpesten?"

"Lieve Sander, het is heel normaal dat je ongerust bent. Maar nogmaals, Jezus zou zeggen: "Wees niet bang!" Wanneer er zoveel mensen zijn aan zij staan, en jullie samen met hen, komt dat goed!"

"Weet je Sander, ik ga voor jullie allen bidden opdat je de juiste ideeën, de juiste woorden, het nodige geduld mogen vinden om samen te groeien in verdraagzaamheid en vriendschap."

"Oma, bidden, hoe doe je dat?"

"Willen we daarover een volgende keer spreken?"

"Waarom?"

"Spreken zoals wij nu praten, doe je best beetje bij beetje.

Het is zoals het nemen van medicamenten. De pilletjes die de dokter voorschrijft, neem je best niet allemaal in één keer. Je neemt één medicamentje per keer zodat ieder pilletje apart zijn werking kan doen. Dat

geeft het beste resultaat.

Praten en denken over ons leven, over Jezus, over God doe je ook best beetje bij beetje."

Toen werd het stil. De laatste stukjes chips werden verdeeld en het laatste fruitsap werd stilzwijgend in de glazen gegoten. Genietend van de verbondenheid met haar kleinzoon, dacht oma aan de woorden uit het evangelie: worden als een kind...

Tja beste Oma, hoe is het eigenlijk met die eenvoud gesteld?

En die ontvankelijkheid, dat blijven zoeken naar antwoorden, is dat nog deel van je leven?

Kan je op tijd en stond plaats maken voor verbeelding, verwondering? Is er in je leven nog tijd voor schijnbare nutteloosheid?

Laat ons die oma vooral veel vertrouwen toewensen, vertrouwen in zichzelf en in de ander. Dat is de enige manier om haar eigen kwetsbaarheid, haar eigen hulpeloosheid onder ogen te kunnen zien. Dat is de enige manier om te geloven dat alles goed komt, om te kunnen voelen dat ze gedragen wordt door diegene die wij God noemen. Dat vertrouwen wens ik ook ieder van jullie toe. Amen.

(Werkgroep liturgie)

MOLENHUIS BERISMENIL

Molenhuisactiviteiten (onze eigen activiteiten)

* 12 augustus – 21 augustus 2016
10-daagse 2016

* 04 september – 09 september 2016
Vasten en zuiveren

* 09 september – 11 september 2016
Stekesweekend

* 23 september – 25 september 2016
Herfstwandeleweekend

* 10 oktober – 14 oktober 2016
Nazomermidweek

* 21 oktober – 23 oktober 2016
Werkweekend

* 29 oktober – 02 november 2016
Verstillende parels

* 25 november – 27 november 2016
Creatief (manuele expressie) weekend

* 12 december – 16 december 2016
Wintermidweek

* 29 december 2016 – 1 januari 2017
Met de Bonkelaars naar 2017

Deelnemingskosten voor de eigen activiteiten

Deze tarieven zijn geldig tot 31 december 2016

1. Een gewone activiteit (3 maaltijden per dag inbegrepen)

Per persoon, per nacht
Volwassenen (+ 18 jaar) 20 euro pp/n;
Kind (13-18 jaar) 16 euro pp/n;
Kind (6-12 jaar) 12 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 8 euro pp/n

2. Een activiteit met als doel het onderhoud van het Molenhuis (werkweekends, werkvakantie, groenweekend, e.d.) 3 maaltijden per dag

Volwassenen (+ 18 jaar) 10 euro pp/n; Kind (13-18 jaar) 8 euro pp/n; Kind (6-12 jaar) 6 euro pp/n; Kind (4-5 jaar) 4 euro pp/n

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse
Koning Albertlaan 143, 3360 Korbek-Lo 0495 50 61 75
contact@moulindebellemeuse.be
Website:
www.moulindebellemeuse.be
info@moulindebellemeuse.be

FIETSTOCHT: LEVEN EN NOG MEER LEVEN IN DE WIJK

Heb je al gehoord van 'De Nof' of van 'De Stille Rozentuin'? Ken je de 'Dijle Eend' en wat vind je van 'Beruchte Kunst'? Met 'Kom op voor je wijk' werden zij creatief uitgedaagd om het 'samen-leven' lokaal te versterken en hun wijk een stukje groener, speelser of gezelliger te maken. Onze gids neemt je al fietsend mee naar een aantal van deze

mooie plekjes. Bij de laatste krijg je een drankje aangeboden en kan je je vragen kwijt aan Schepen Bieke Verlinden. Met de inspiratie van deze dag kan je aan de slag in jouw straat of buurt. Datum: Dinsdag 26 juli 2016 van 14 tot 16.30 u. Prijs: Gratis. Plaats: Station Leuven, Martelarenplein, Leuven. Begeleiding: Dirk Baro.

Vormingplus Oost-Brabant, 016 52 59 00 info@vormingplusob.be

THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN

'Ken-uw-stad' en 'Zomerwandelingen' 2016

Doorheen het jaar organiseert de Koninklijke Leuvense gidsenbond **Leuven+ verschillende** themawandelingen. Van maart tot juni en in september en oktober kan je elke derde zondag van de maand om 15 u. aansluiten bij een Ken Uw stadwandeling.

In juli en augustus ben je elke woensdagavond om 19 u. welkom op één van onze zomerwandelingen.

Bezette stad: het dagelijkse leven tijdens WO I Woensdag 27 juli 2016 – 19 uur. In 2014 schonken wij uiteraard veel aandacht aan de brand in Leuven, 100 jaar voordien aan het begin van de eerste wereldoorlog. Maar daarna volgden nog bijna vier jaar van Duitse bezetting. De Leuvenaars moesten proberen om zo normaal mogelijk te leven in een stad die voor een groot stuk in puin lag, waar niet alleen tekort aan voedsel was maar ook aan kolen en brandstof, waar de Duitse overheid een nieuwe tijdzone invoerde, waar voor elke verplaatsing buiten de stad een aparte toelating nodig was en waar tegen het eind van de oorlog nieuwe stromen vluchtelingen, nu afkomstig uit de

Frontstreek moesten worden opgevangen.

Wij nemen je mee op een wandeling door het Leuven van voor de wederopbouw en vertellen je hoe onze (over)grootouders de oorlog wisten te overleven.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Fietsen met Thomas Berg Woensdag 31 juli 2016 – 19 uur. Hoofdinspecteur Thomas Berg uit de misdaadromans van Jo Claes moet zich af en toe buiten de binnenstad van Leuven wagen. Daar willen we hem dit jaar volgen, op de fiets. We garanderen je een boeiende en vooral spannende tocht. Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Aan tafel: 5 eeuwen lekker eten in Leuven Woensdag 3 augustus 2016 – 19 uur.

Natuurlijk kan je in Leuven op tal van plaatsen lekker eten en drinken. Maar hoe zat het vroeger? Sinds wanneer werd er op restaurant gegaan? Wie heeft de menukaart uitgevonden? Waar was de Leuvense uitgangsbuurt in het Ancien Régime? Wat vonden Leopold Mozart en Victor Hugo van het eten dat hun werd voorgezet? We gaan niet alleen op restaurant, we kijken uit waar onze grootouders hun boter, kaas, groenten, vis

en vlees gingen kopen. Kwam er wel elke dag vlees op tafel? En hoe vers was de vis van de Middeleeuwen? Dat op het schilderij van Dirk Bouts wel messen maar geen vorken te zien zijn is niet zonder reden. En over de tafelmanieren van zijn tijdgenoten valt ook wel een en ander te vertellen. Tenslotte willen wij je ook vertellen hoe er vroeger feest gevierd werd – tot in het stadhuis toe.

Dit is een wandeling die je zeker niet op je honger zal laten zitten. Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Op stap met de professor Woensdag 10 augustus 2016 – 19 uur Tijdens deze wandeling zal een professor je de universiteit van binnenuit leren kennen. De professoren die je begeleiden zijn niet de eersten de besten: zowel de bekende humanist Erycius Puteanus als de eerste vrouwelijke hoogleraar Marguerite Lefèvre zullen hun opwachting maken. Zij vertellen elk hun persoonlijk verhaal op basis van hun eigen leven – maar één ding garanderen ze allemaal: ze zullen de oude universiteitsgebouwen opnieuw doen bruisen van leven.

Vertrek: Pui stadhuis - Einde: Centrum

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur. Je kan individueel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per persoon. Tickets worden verkocht aan het startpunt van een wandeling. Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of van de stad Leuven <http://www.visitleuven.be/> Klikken op "Vrije tijd" en daarna op "Toerisme". (Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)



Jubileren

is voorzichtig bladeren
in het boek van de jaren,
is met open ogen van dankbaarheid
zien en beleven wat mogelijk is.

Jubileren

is naar mensen kijken en gelukkig beseffen
wat zij voor jou betekend hebben;
hun wijze woorden opnieuw horen,
hun bemoedigende handen opnieuw voelen
en hun vragen opnieuw beluisteren.
Is beseffen dat je het zonder hen niet
klaargespeeld zou hebben.

Jubileren,

is stil worden en schroomvol aanvaarden
dat God je gedragen heeft doorheen al dit
mooie en goede dat aan jou en door jou
al gebeurd is en durven zeggen:

DANK JE WEL.

Jubileren,

is stilstaan en terugblikken op het verleden
dankbaar om die voorbije 20 jaren,
maar meteen in de toekomst kijken,
vol vertrouwen uitkijken naar al dat mooie
dat nog zal gegeven worden.

Je scherp stellen om

met moed en enthousiasme verder te gaan.

Twintig jaar aan het roer van Ziekenzorg



Voorzitter François Buekenhout trakteert zijn kernleden op een heerlijke biscuit en schuimwijn

Ziekenzorg op de Sint-Antoniusparochie bestaat natuurlijk al veel langer. Maar de werking kende van 1993 tot 1996 een serieuze dip. De meeste kernleden waren te oud om Ziekenzorg nog langer te trekken. In juni 1996 nam François de fakkel over. Hij wist nieuwe kernleden te engageren die de werking nieuw leven inbliezen. In mei 2007 kwam de vraag van Ziekenzorg Park Heverlee om bij ons aan te sluiten. Het enige overgebleven kernlid en de zieken van Park hebben zich onmiddellijk thuis gevoeld in Sint-Antonius. We pasten onze naam aan Ziekenzorg cm Sint-Antonius en Park Heverlee. Inmiddels groeide de ploeg uit tot 23 kernleden en vaste medewerkers en een 10-tal losse medewerkers. Met veel inzet van zichzelf gesteund deze ploeg willen we blijven werken aan het algemeen thema van Ziekenzorg cm 'De eenzaamheid doorbreken'.

De eenzaamheid doorbreken... Samen zijn... de ene keer met veel plezier... de andere keer biddend en bezinnend



Op woensdag 25 mei: een geslaagde namiddag Zitdans. Niet alleen de armen en benen bewogen, maar ook heel wat lachspieren.



Op donderdag 23 juni: met 39 op bedevaart naar Scherpenheuvel

Namens de zieken en de kernleden: duizendmaal dank François.

“Fuga op de vlucht. Flarden van toen en nu...”



Gitarist Jan Wouters

Er zit muziek in Sint-Kwinten
– 2016 – thema: “Fuga op de vlucht.
Flarden van toen en nu...”

Jan Wouters, gitaar, i.s.m. de parochieraad Sint-Kwinten & Toerisme Leuven.

Dit jaar werd er voor het thema “Fuga op de vlucht. Flarden van nu en toen...” gekozen. Een thema dat trouwens zeer actueel is.

De vier verschillende en zeer verscheiden gitaarrecitals worden dit jaar rond het thema “vluchten”

in al zijn vormen opgebouwd. Het wordt een mix van oude (fuga, e.a.) en hedendaagse muziek (volksmuziek, klassiek).

Vandaar dat elk programma werd samengesteld uit een “fuga” (muziekvorm), muziek ontstaan uit repressie met al dan niet het wegvluchten van de componisten uit het eigen land en muziek om de hectische realiteit te “ont-vluchten” en weg te dromen in tijdloze muziek.

Elke vorm van vluchten brengt

echter een onvoorspelbare uitkomst waardoor het “toen” en het “nu” zich als flarden van herinneringen vermengen.

De toegangsprijs wordt bewust gratis gehouden omdat iedereen (zonder enig onderscheid) welkom is.

Deze editie kwam, zoals voorgaande jaren, tot stand in samenwerking met de parochie Sint-Kwinten en de gids Lambert Juvéyns. Na elk recital geeft hij een interessante rondleiding, opgebouwd rond een bepaald thema.

Concerten:

op 24/07 om 14u30: “Een Laatste Avondmaal” (thema rondleiding)

op 7/08 om 14u30: “van ’t Sestich in de Kwintenskerk” (thema rondleiding)

op 21/08 om 14u30: “Rituelen rond St-Quintinus” (thema rondleiding)

De volledige programma’s, zijn terug te vinden op de website ww.janwouters.be.