

KERK & Leven

21

2016

WEEKKRANT

25 MEI

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Je hoeft niet bang te zijn Viering eerste communie 5 mei Sint-Franciscusgemeenschap



Wees niet bang voor de wereld om je heen.
Want Jezus is bij jou.
Hij helpt je er door heen.

'k Zou een goede zwemmer worden later
of heel mijn leven varen op de zee
maar ik ben verschrikkelijk bang voor water.
Ach, was ik maar zo bang niet geweest.

's Ochtends is het altijd heel gezellig
dan wil ik blijven liggen in mijn bed
Maar 's avonds zou ik liever niet gaan slapen.
Wie heeft dat monster onder 't bed gezet?

'k Zou vanavond graag nog buiten spelen
met mijn vrienden in het bos of op de straat.
Maar ik zal me weer moeten vervelen.
Want ik ben bang in 't donker 's avonds laat.
(Pieter Vanderveken)



Aan tafel! Aan tafel!
Brood en wijn staan al klaar.
Jezus deelt al wat Hij heeft.
Jezus deelt al wat Hij heeft.
't Is echt waar!

'k Heb een heerlijk fijn gevoel,
heel veel kriebels in mijn buik.
'k Zit op 't puntje van mijn stoel
want Jezus nodigt mij nu uit.

Mijn hartje gaat veel sneller slaan,
doet van rikke-tikke-tik.
Jezus zegt: 'kom, schuif maar aan.
Neem en eet want dit ben ik.'

Fotografie: Peter Verhaegen

lees verder op pagina 3

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbek-Lo
tel. 016 25 05 93
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 11
3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 21 51
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,

parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 mei
9de zondag door het jaar

10.00 u. Woord- en communieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie voor René Serneels, vanwege de burens
Voorganger: Thierry Van Craenem
Lector: Ronny Van de Gaer
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Raoul Vereecken

Zondag 5 juni
10de zo door het jaar

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 mei
9de zondag door het jaar C

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
Assistent: Mieke Vanhooymissen
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 05 juni
10de zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer Henri Nagant
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Hilde Pex
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Chris Klein
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 29 mei
Negende zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

Zondag 5 juni
Tiende zondag door het Kerkelijk Jaar

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.
Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

WELKOM IN ONS MIDDEN !

DOOPSEL



Water...
Het is niet door mensen gemaakt.
Het is een heel oud symbool
van aangeraakt worden door God,
het leven.

Op zaterdag 7 mei werd **Roan Peeters**, het tweede zontje van Maarten en Femke Swalus, door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.
Welkom Roan!

Proficiat aan mama Femke en papa Maarten, peter Wietse en meter Anneleen, grootouders en familie.

PATAPAS: LEKKERE AARDAPPELHAPJES

Vrijdag 27 mei 2016 van 13.30 tot 16.30 uur LDC Ter Vlierbeke, Rustoordlaan 3, 3010 Kessel-Lo

Een lekker hapje hoeft echt niet duur te zijn. Onze Vlaamse klassieker in een ander jasje van chips tot frietjes, van snack tot bataat. Een culinaire reis door de wereld van de aardappel. We maken een tiental kleine hapjes (tapas) allemaal op basis van patat of aanverwanten. Georganiseerd door LDC Ter Vlierbeke.

Begeleider: Mark Stroobants

Reservaties: Inschrijven: 016 52 59 00 – info@vorming-plusob.be
Organisatie: Vorming-plus Oost-Brabant



Leuven Orgelstad

ORGELSPEL

Van mei tot diep in november toont *Leuven Orgelstad* het orgel in alle toonaarden.



Alle registers worden opengetrokken met een nieuwe orgelwandelingsdeling en de doorstart van onze marktconcerten *Orgel op vrijdag*. Dat zijn korte, maar fel gesmaakte concertjes van 35 minuten waarbij nagekeuveld wordt bij een glaasje wijn. Het is een formule die aanslaat, ook bij de organisten.

Vrijdag 12.30 uur, marktconcerten, 30 CC: Kapel Romaanse Poort, Brusselsesstraat 63, Leuven
www.leuvenorgelstad.be
(Uit Info-blad Leuven)

Overlijden



Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een heel bijzonder persoon.

Op zaterdag 7 mei namen we in de parochiekerk van **Sint-Antonius** met velen afscheid van de heer **Willy Van Bruystegem**, weduwnaar van mevrouw Alda Van Hove. Willy was een rasechte Leuenaar, geboren en getogen, zoals dan wordt gezegd. Hij werd geboren te Leuven op 9 oktober en overleed op de Palliatieve Zorgzorg van het Heilig Hartziekenhuis op 2 mei. Wij gedenken deze overledene in ons gebed en bieden de familie onze christelijke deelneming aan.

KALENDERBLAADJE

Verlies en scheiding en het verdriet dat daaruit voortkomt, zijn onontwarbaar verweven met de ingewikkeldheid van het leven zelf. Leer een verdriet overwinnen en je bent overwinnaar van het leven zelf, aangezien verdriet alomtegenwoordig is: het is aanwezig in het goede en het slechte, in winst en verlies, in oud worden en nieuwe geboorte. Verdriet zit in de kern van het leven zelf en als we een leven willen opbouwen dat geluk en voldoening geeft, dan moeten we leren verdriet aan te wenden voor groei en verandering. **A. Freese**

De geest in de mens is de meest fantastische kracht op aarde, schepend of vernietigend. Alles in je eigen leven wordt bepaald door de geest die je bezielt. Phil Bosmans

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Velen doen je geloven dat je leven moet veranderen om gelukkig te zijn. Dat je zelf moet veranderen. Maar dat is een illusie. Mediteren laat je ervaren dat je goed bent zoals je bent.
Het is eigenlijk met je verstand niet te begrijpen. Wanneer je trouw mediteert vindt er een stille (r)evolutie plaats. Niet het krampachtig streven naar geluk, maar de liefde komt centraal te staan. God komt zachtjes en in volle vrijheid met zijn Geest in je hart.

Op de maand juni komen we samen ter meditatie op maandag 6 en maandag 20 juni 2016.
Weer om 20 uur in de Stille Zone van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap
Sint-Antonius

Woensdag 25 mei
14.00 uur Ontmoetingsnamiddag van Ziekenzorg cm Sint-Antonius en Park Heverlee met zitdans en broodmaaltijd in de Kristoffelzaal
20.00 uur Vergadering van de frando-ploeg
In de Kristoffelzaal

Donderdag 26 mei
14.00 uur Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Zondag 29 mei
12.00 uur Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 31 mei
14.00 uur Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal
20.00 uur Planningsvergadering met de leden van de Parochieploeg en de catechisten van Eerste Communie en Vormsel in de Kristoffelzaal

Donderdag 2 juni
14.00 uur Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 25 mei
9.30 u.: OKRA Teamvergadering
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 mei
NM: Seniorencafé
AV: Koor Parcoeur

Vrijdag 27 mei
VM en NM: De ARK

Zondag 29 mei
11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 31 mei
NM: Seniorencafé

Woensdag 1 juni
8.15 - 10 u.: De ARK
20 u.: Koor Blij Rondeel

Je hoeft niet bang te zijn

vervolg van pagina 2 Viering eerste communie 5 mei Sint-Franciscusgemeenschap



Er zijn veel toffe mensen in de wereld rondom mij. We helpen graag elkaar en daarom zingen wij:

Ik steek mijn duim omhoog voor jou, Dat heb je goed gedaan! Jij steekt jouw duim omhoog voor mij, Dat heb ik tof gedaan.

En lukt het eens wat minder, gaan mijn duimen naar omlaag, dan wil ik herbeginnen, dan zing ik toch nog graag

Die duim wijst naar de Vader die ook het goede wil. Hij steunt en helpt me verder, en dat maakt veel verschil.

Hoi hoi lieve mensen, luister eens naar mij: 'k heb er vanaf vandaag een kei-toffe vriend blij!

Vandaag wil ik echt danken om mijn vis in zijn bokaal, om de kikkers in de vijver, om mijn hond met zijn kabaal.

Maar het meest toch zeg ik dank omdat Jezus houdt van mij, want dat vind ik zo geweldig



Lieve Jezus,
Ik wil aan Jou blijven denken:
als ik zing en bid,
als ik luister naar Jouw woorden.
Ik wil met Jou op weg gaan!

fotografie: Peter Verhaegen

Op de fiets met Leuven+



LEUVEN+

Ook per fiets kan je Leuven onder leiding van een gids bezoeken. Dit zijn enkele mogelijkheden:

Leuven en haar abdijen:

Een fietswandeling waarbij naast het historische stadscentrum de klemtoon ligt op de rijke religieuze aanwezigheid in en rond onze universiteitsstad.

(Duur: 1,5-2 uren)

Andere mogelijkheden:

*Leuven en haar moderne architectuur

*Leuven en haar universiteit

*Leuven-Noord: kanaal – rivier - ab-

dij en groenrecreatie

*Leuven-Zuid: bos – kasteel – abdij - rivier

*Leuven-Bertem langs de Voer

Hoe een gidsbeurt bestellen?

Voor fietsen voorzie je best één gids per 15 personen.

Je moet zelf ook voor fietsen zorgen.

Tijdens de fietstocht zorgt de verantwoordelijke ervoor dat alle fietsen vooraf getest zijn en dat 1 persoon als laatste de groep afsluit. Hij of zij heeft een gsm om technische of andere bijstand te kunnen oproepen.

Alle fietstochten kunnen worden gegidst in het Nederlands – Frans – Duits – Spaans en... Leuven.

Leuven+ Koninklijke Leuvense Gidsenbond

Web site: <http://www.leuven-plus.be>

E-mail: info@leuven-plus.be

Telefoon: 0460 97 85 66

(Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

RELIGIE EN SOCIAAL VERZET

Religies staan onder verdenking. "Ze zijn schuldig aan het grote bloedvergieten in de geschiedenis", zo luidt een populaire atheïstische claim.

Anderzijds heb je ook de ongenueerde verdedigers van de religies. Ze zeggen dat het net de godsdiensten zijn die het idee van een universalistische vrede en geweldloosheid geïntroduceerd hebben.

Waar ligt de waarheid?

De Britse Karen Armstrong, prominent deskundige op het gebied van de wereldreligies heeft er een dik boek aan gewijd: *In naam van God. Religie en geweld*.

Na een uitvoerige studie die van een indrukwekkende eruditie getuigt, komt ze tot de conclusie: "Met religie, net als met het weer, kan het alle kanten op. Het blijkt niet juist te zijn om te zeggen dat religie een onveranderlijke en onuitwisbare kern van geweld heeft. Identieke religieuze geloofsovertuigingen en gebruiken hebben mensen tot tegenstelde acties geïnspireerd."

Evenzo heb je langs de ene kant verstikkend 'fundamentalisme' en langs de andere kant 'bevrijdingstheologie'. En daartussen alle varianten.

Wat ons vooral interesseert is **de rol die religie kan spelen in de strijd om bevrijding**. Met betrekking tot het christendom hoort daar onlosmakelijk een bevrijdende lezing van de Bijbel bij.

Een belangrijke gids op dat vlak is de Nederlands-Duitse exegeet **Ton Veerkamp**.

De Bijbel, zegt hij, is een 'groot verhaal' waarin het gaat om 'Déze Wereld Anders', om solidariteit.

Terwijl in deze kapitalistische wereld, alles draait rond concurrentie, individualisme, en persoonlijk gewin. Dat zou in de natuur van de mens liggen. Dat laatste wordt tegengesproken door recente wetenschappelijke ontwikkelingen die aantonen dat mensen spontaan altruïst en tot meer samenwerking bereid zijn dan het neoliberale beeld van de hebzuchtige

homo economicus ons vertelt.

Op zaterdag 28 mei gaat hierover een studievoormiddag door van 10 tot 13 uur in Elcker-Ik, Breughelstraat 31-33 – 2018 Antwerpen

*Daar heeft Antoinette Van Mossevelde, voorganger Dominicusgemeente, het over Karen Armstrong en Ton Veerkamp.

*Dirk Van Duppen, voorzitter geneeskunde voor het Volk, reageert vanuit de wetenschap.

*Elke Vandepierre, coördinator van Motief, vormingsinstelling over levensbeschouwing en samenleving, spreekt over de rol van levensbeschouwelijke vorming in maatschappijverandering.

Bijdrage: 5 euro.

Inlichtingen en inschrijvingen:

Christenen voor het Socialisme, Belgradestraat 80 – 2800 Mechelen.

Tel. 015 41 64 84 – christenen.v.h.socialisme@skynet.be – www.cvhs.be

Lentefeest Ziekenzorg cm Sint-Antonius en Park Heverlee donderdag 21 april



Het feest begon met een eucharistieviering onder het thema groeikracht



Daarna nodigde een fijn versierde zaal de 67 deelnemers uit voor een lekker en fijn verzorgd feestmaal

'Eenzaamheid doorbreken!...' een blijvende opgave voor onze Ziekenzorgkern en de medewerkers

Met dank aan Marie-Jeanne, Lea, Raymonde, Anny, Chiara, François, Hilde, Paul, Omer, Jules, Christiane, Lieve, Hilde, Johan, Suzy, Leo, pater Walter en Caroline



En of er gezongen werd!

EEN NIEUW GEBOD GEEF IK JULLIE

'Heb elkaar lief' zegt Jezus tegen zijn leerlingen en Hij noemt dat 'een nieuw gebod'. In feite is dat gebod van de wederzijdse liefde oeroud, maar het is wel door Jezus op een nieuwe, radicale wijze voorgeleefd. Woensdag 27 april zal het dertien jaar geleden zijn dat Dorothee Sölle overleden is. Bij deze gelegenheid brengen wij in deze viering een aantal van haar teksten.

Een vriend

Een vriend en een vriend en een vriend en een vriend, zeg niet dat is vier, het is meer, het kleine éénmaaléén is de vriendschap, het grote de revolutie. Begin met het kleine, want een vriend heerst niet, een vriend heeft altijd tijd of hij weet iemand die nu tijd heeft, een vriend weet altijd raad of hij kent iemand anders die raad weet, een vriend is altijd bereikbaar of hij vindt iemand die bereikbaar is. Het kleine éénmaaléén is het netwerk, het grote de nieuwe stad. (Dorothee Sölle - Voor de jonge kameraden - Uit: Speel toch van brood en rozen, 1981)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En Hij die op de troon zetelt, zei: 'Zie, Ik maak alles nieuw.'

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, in de taal van het eigenbelang, in de macht der machtigen. (Dorothee Sölle - Geloofsbelijdenis)

Lezing uit het evangelie van Johannes

Jezus zegt tot zijn leerlingen : Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt.

Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben.

Maar ik wil geloven in het recht van de zwakste, in de open hand, in de macht van de overtuiging. (Dorothee Sölle - Geloofsbelijdenis)

Duiding

1. Johannes heeft zijn gemeenschap vele verhalen over Jezus verteld, en ook dat hij hem heel erg miste, hij, de geliefde leerling van Jezus. Johannes schrijft zijn evangelie en de openbaring of Apocalyps om zijn gemeente in verdrukking te bemoedigen en te steunen.

Daartoe heeft hij een aantal woorden van Jezus samengebracht in wat je een afscheidsrede kunt noemen. Deze rede plaatst Johannes in de nacht voor Pesach, Pasen. Want zo ervaren Johannes en zijn gemeente de tijd waarin ze leven: als een nacht, een nacht van lijden en verdrukking, in de afwezigheid van de Messias. Hij projecteert deze nacht het lijden van zijn gemeente naar het lijden van Jezus.

De afscheidswaarden van Jezus worden op deze wijze niet alleen tot zijn eigen leerlingen gesproken, maar ook tot de gemeente van Johannes. Zo putten zij moed uit de woorden.

Ik zal niet geloven dat ik de verdrukking

elders kan bestrijden als ik het onrecht hier laat bestaan. (Dorothee Sölle - Geloofsbelijdenis)

2. Heb elkander lief zoals ik jullie heb liefgehad, is het eerste bemoedigend woord in de afscheidsrede van Jezus.

Hij noemt dit een nieuw gebod, en dat is verwonderlijk, want in het boek Leviticus lezen wij over de liefde tot de naaste die is als jij, die bestaansrecht heeft, die gelijkwaardig is, zo verschillend als we zijn.

Waarin is dit gebod dan nieuw? Dit gebod is nieuw omdat deze liefde van Jezus naar zijn leerlingen uitgaat van zijn vader. Je kan het vergelijken met een kledingstuk dat van andere kleding verschilt omdat het op een ander patroon is gesneden.

Jezus grondvest de liefde in zijn en onze vader. Dat betekent dat wij allen broers en zussen zijn en de opdracht krijgen elkaar lief te hebben, hoe verschillend wij ook zijn.

Maar ik wil geloven dat recht één is, hier en daar, dat ik niet vrij ben zolang nog een mens slaaf is. (Dorothee Sölle - Geloofsbelijdenis)

3. Daar heeft onze samenleving het vandaag zeer moeilijk mee. De komst van zoveel vluchtelingen met andere gewoontes, cultuur en godsdienst alsook de terreuraanslagen in Europa in naam van IS is daar niet vreemd aan.

De kloof tussen moslims en niet-moslims is sinds de aanslagen van 22 maart groter geworden, zegt Salah Echallaoui, sinds vorige maand de nieuwe voorzitter van de Moslimexecutieve, vorige zaterdag in een interview met Le Soir. "De meerderheid van de bevolking kan het onderscheid maken, maar er zijn inderdaad stigmatiserende blikken."

Een dialoog tussen de religies is vandaag broodnodig. Zo gebruikt de aartsbisschop van Bombay, kardinaal Oswald Gracias, volgende beeldspraak: "Geen muren scheiden de religies in India, maar er hangen misschien wel gordijnen tussen en die moeten we weer open-trekken."

Het nieuwe gebod van Jezus, door Johannes in zijn evangelie gebracht is blijkbaar radicaal en niet eenvoudig in het dagdagelijks leven in praktijk te brengen.

Ik durf geloven
-altijd en ondanks alles-
in de nieuwe mens,
n de andere weg.

Ik durf geloven in Gods eigen droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dorothee Sölle (1929 - 2003) Geloofsbelijdenis.

Wij hebben de langste adem

Misschien hebben wij het ons te eenvoudig voorgesteld toen we destijds vertrokken voor de lange tocht door de woestijn om betere methoden te vinden voor het leven met elkaar.

We dachten: 'O Heer, maak ons tot werktuig van uw vrede.'

Maar toen kwam de moeizame strijd met de autoriteiten die orde wisten en geen vrede; het dagelijkse zwoegen om kleinigheden, het ontzettend alleen gelaten worden.

Wij hebben de langste adem. Wij hebben de betere toekomst nodig. Bij ons horen de mensen met erger pijn, de slachtoffers van het kapitaal. Bij ons heeft al eens iemand brood verdeeld dat voldoende was voor allen.

Wij hebben de langste adem. Wij bouwen de menselijke stad.

Onze bondgenoten zijn mensen zonder rechten in instellingen, mensen zonder land in steden. Bij ons horen de doden van de Tweede Wereldoorlog die eindelijk gerechtigheid te eten willen hebben. Bij ons is al eens iemand opgestaan uit de doden.

(Dorothee Sölle - uit 'Adem halen' een uitgave van Broederlijk Delen) Jef Wauters - Uit de viering van de Vijfde Vastenzondag in het Don Boscocentrum