

KERK & Leven

17

2016

WEEKKRANT

27 APRIL

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Dietrich Bonhoeffer - 9 april 1945



Torso aan de Westkant van de Zionskerk in Berlijn ter herinnering aan Dietrich Bonhoeffer. Creatie van beeldhouwer Karl Biedermann in 1988.

Gisteren, 9 april, was het precies 71 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op persoonlijk bevel van Adolf Hitler werd geëxecuteerd.

Bonhoeffer was een jong, briljant theoloog, toen Hitler aan de macht kwam. Hij verzette zich tegen de maatregelen tegen de Joden en werd overtuigd pacifist. Toen studenten hem tijdens een conferentie vroegen wat hij zou doen als hij voor militaire dienst zou worden opgeroepen, was hij even stil. Daarna zei hij langzaam: 'Dan hoop ik dat God mij de kracht geeft om de wapens niet op te nemen'. Iedereen wist dat

dit hem z'n leven zou kosten, want weigering stond gelijk aan landverraad. Vrienden raadden hem aan, te ontsnappen naar Amerika. Dat deed hij, maar daar aangekomen voelde hij dat hij terug moest en dat deed hij.

Hij kreeg in plaats van een gevechtsfunctie in het leger een plek bij de militaire spionagedienst. In die kringen werd een aanslag op Hitler voorbereid. Hoewel pacifist, deed Bonhoeffer daaraan mee. De aanslag werd gepleegd op 20 juli 1944 onder leiding van Von Stauffenberg maar mislukte, zoals bekend. Op persoonlijk bevel van Hit-

ler werden alle betrokkenen opgepakt en na een schijnproces opgehangen. Met Bonhoeffer gebeurde dit op 9 april 1945.

Waarom hij juist in onze tijd mensen inspireert? Peter: 'Omdat hij verwoordt wat wij denken en voelen, bijvoorbeeld als hij zegt: "Met en voor God leven wij zonder God". En omdat hij een diep geloof combineert met een even diepe betrokkenheid op deze wereld'.

Brief van Dietrich Bonhoeffer

Voor en met God leven wij zonder God. God laat zich uit de wereld terugdringen tot op het kruis, God is zwak en machteloos in de wereld en juist zo en alleen zo is Hij met ons en helpt Hij ons. Hier ligt het wezenlijke verschil met alle religies. Het religieuze in de mens verwijst hem in zijn nood naar Gods macht in de wereld. De bijbel verwijst de mens naar Gods onmacht en lijden; alleen de lijdende God kan helpen. In zoverre kan men zeggen dat de geschetste ontwikkeling tot mondigheid, die afrekent met een verkeerde voorstelling van God, de blik vrijmaakt voor de God van de bijbel, die door zijn machteloosheid in de wereld macht en ruimte krijgt.

Uit een brief van 16 juli 1944

Wij zijn allen opgegroeid met een wereldbeeld bestaande uit twee werkelijkheden: een natuurlijke werkelijkheid waarin wij mensen op aarde leven en een bovennatuurlijke, goddelijke. Via het gebed tot God communiceren wij met deze goddelijke werkelijkheid.

Maar de hemel is op ons hoofd gevallen. Mensen komen tot het inzicht dat er slechts een werkelijkheid is waarin we leven. Het verstaansmodel, het wereldbeeld van de twee werkelijkheden werkt niet meer, geeft geen antwoord meer op onze levensvragen.

De wetenschap is zo sterk geëvolu-

eerd dat God niet meer als werkhypothese kan gebruikt worden, God, niet langer stoplap voor ons niet weten. Met de opkomst van de democratie had de politiek geen God in den hoge meer nodig, geen God als Monarch.

En dan komen er vragen als: 'Waar is God', of bemerkingen als 'God is dood'. Het heeft ook een knauw gegeven aan het opstandingsgeloof. Vooral na Auschwitz hebben joden deze vraag gesteld: 'Waar was God tijdens de genocide op zijn volk?' Eén van de eerste theologen die dit veranderd wereldbeeld aanvoelde en op zoek ging naar nieuwe verstaansmodellen was de Duitse protestantse pastor en theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Ik geloof in God, die niet sterk is. Die lijden en geweld niet kan verhinderen, maar die wil dat wij mensen die lijden ondersteunen, dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid.

Ondanks het veranderd wereldbeeld merk ik dat nog vele mensen bidden, zich wenden tot God bij ziekte of dood, of wanneer zij een moeilijke situatie beleven. Na de aanslagen in Brussel twitterden wereldwijd duizenden '#Pray for Belgium'. In de allergrootste nood bidt menig atheïst: 'Oh God, als U bestaat, heb ik U nu nodig! De mens blijft geloven in een goede God die alles in Zijn hand heeft, een deus ex machina! Wij staan hier machteloos, wij laten het aan u over. God als stoplap.

Dit verschijnsel laat zich verklaren dat ondanks onze gesecculariseerde wereld deze nog steeds in twee werkelijkheden wordt opgedeeld: de publieke en de private, de zogenaamde 'binnenkamer' Zo blijft de hedendaagse, gesecculariseerde mens zich toch nog vast-

klampen aan een religieuze God, daar waar Bonhoeffer zegt dat met het verdwijnen van de bovennatuurlijke, goddelijke werkelijkheid de God van de religie ons heeft verlaten.

Ik geloof in God, die niet van steen is, maar die hart heeft voor mensen. Ik geloof in God, die ik niet kan zien, maar die zichtbaar wordt als ik mij liefdevol inzet voor anderen.

De God van de religie heeft ons verlaten maar de God van het geloof gaat met ons de nieuwe wereld binnen, aldus Bonhoeffer. Geloven is niet bidden in de zin van innerlijk spreken met zichzelf, maar daadwerkelijk handelen ten behoeve van de ander.

Daarom kun je zeggen: God bestaat niet; God gebeurt. God is niet uit het leven en uit de taal verdwenen. God is wel veranderd. Daarom staan we nu in een nieuwe verhouding tot God. Die verhouding is een er-zijn-voor-de-ander, voor de naaste op het moment waarop hij onze weg kruist. God in de gedaante van een mens.

In het jaar 1973 zal Schillebeeckx deze menswording van God in Jezus verder uitwerken in zijn boek: 'Jezus, het verhaal van een levende'. Wij leven in een tijd waarin God ons verlaat. God heeft ons te verstaan gegeven dat wij moeten leven als mensen die het zonder God met het leven moeten klaren. 'Op eigen benen staan', wordt het motto.

Je kan het vergelijken met het volwassen worden. Eerst zijn er onze ouders die ons zeggen wat goed en kwaad is. Later zullen wij ons eigen oordeel vormen en leven wij verder zonder de ouderlijke correctie.

Lees verder op pagina 3

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
tel. 016 250593
gsm 0474 893766
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page

Vereenigingstraat 21
3010 Kessel-Lo
tel. 016 252151
gsm 0479 508178
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven, parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag,
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 1 mei

6e Paaszondag

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Fons Boey
Lector: Thierry Van Craenem
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

Donderdag 5 mei

O.H.Hemelvaart

Eerste Communie

10.00 u. Eucharistieviering van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Marcel Doms
Assistent: Lieven Dries
Lectors: Communicantjes
Zang: Pieter Vanderveken
Piano: Johan Van Audenhaege

Zondag 8 mei

7e Paaszondag

10.00 u. Woord- en communieviering
van de
Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Cécile Van Hoecke
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Herman Baumers

SINT-ANTONIUS

Zondag 1 mei

11.00 u. Eerste Communieviering

Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Eva Voets
Homilie: Eva Voets
Beelden: Leo Swinnen
Orgel: Nico Janssens
Dirigent: Rita Taes

Donderdag 5 mei

O.H.Hemelvaart

11.00 u. Viering opgeluisterd door de

zanggroep 'De Completen'

Meer info hieronder.
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Liliane Wagemans
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Ad Van Poppel

Zondag 8 mei

7de Paaszondag

11.00 u. Viering met koor- en

samenzang

Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 1 mei

Zesde paaszondag

10.30 u. Viering

Zondag 8 mei

Zevende paaszondag

10.30 u. Viering

BLAUWPUT

Zondag

10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat

Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.

Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag

10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering

Zondag

09.00 u. kapel broeders Maristen

10.30 u. eucharistieviering

10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Viering op Ons Heer Hemelvaart in de parochiekerk van Sint-Antonius

Op Ons Heer Hemelvaart, op donderdag 5 mei, om 11 uur in de parochiekerk van Sint-Antonius wordt de viering muzikaal opgeluisterd door 'De Completen'.

'De Completen' is de naam van een groep zangers die in november 2014 besloten zich samen toe te leggen op de vroege polyfone muziek. Zij begonnen regelmatig te repeteren aan de muziek van onder andere Da Vittoria en Josquin Deprez.

Zij kwamen in contact met het Huis van de Polyfonie/Alamire Foundation in de Abdij van Park in Heverlee/Leuven, een trefpunt waar mensen uit het onderzoeksveld en mensen uit de muziekpraktijk elkaar

ontmoeten en samenwerken aan projecten. Zo maakten zij kennis met een van zijn bezielders, Stratton Bull. Hij leerde hun heel wat geheimen kennen van de oude muzieknotatie. Zijn uitgebreide kennis van deze muziek is voor hen van onschatbare waarde.

Via Stratton en de Alamire Foundation konden ze voor het eerst optreden voor een publiek op het festival "Laus Polyfoniae 2015" in AMUZ in Antwerpen. Dit festival belichtte de manuscripten uitgegeven door Petrus Alamire dankzij een waaier aan activiteiten. Graag voeren ze de mooie, oude polyfonie zo authentiek mogelijk uit.

'De Completen', genoemd naar de religieuze afsluiting van de dag, zijn:

Sopranen

Annick Desair
Mimi Van Dyck
Griet Vercruyse (afwezig op 5/5)

Alten

Nikki Melis
Elisabeth Schollaert

Tenoren

Frank Elsen
Frank Van Belle

Bassen

Bart Schoukens
Lieven Van den Eede

Het definitieve programma staat nog niet helemaal vast, maar ze denken aan muziek van grote meesters uit de polyfone muziek van rond de 15e eeuw zoals Trombetti, Da Vittoria en Agazzari.

Iedereen is

van harte WELKOM!



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Het allerbelangrijkste doel in Christelijke Meditatie is om Gods mysterieuze en stille aanwezigheid binnenin ons toe te staan om steeds meer niet slechts een werkelijkheid te worden, maar de werkelijkheid in ons leven; om toe te staan dat die werkelijkheid betekenis, vorm en zin geeft aan alles wat we zijn.

John Main

Op maandag 9 gaat onze eerste meditatieavond van de meimaand door. We komen samen om 20 uur in de Stille Zone van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In mei is nog een tweede samenkomst en dit op maandag 23 mei.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

De echte waarde, de fundamentele, is de liefde waarmee men een daad stelt en niet de grootheid van de daad zelf. De liefde maakt alles groot en zonder de liefde wordt het grootste waardeloos.

"Ik begreep dat zonder de liefde alle werken niets zijn, zelfs de schitterendste, zoals het opwekken van doden."

"Het is niet de waarde en zelfs niet de uiterlijke heiligheid van de handelingen die men verricht die van tel is, maar alleen de liefde waarmee men ze stelt." schreef Theresia van Lisieux.

K. De Meester

Agenda

Parochie-geloofsgemeenschap

Sint-Antonius

Woensdag 27 april

17.30-19.15 uur Repetitie voor de Eerste Kommunikanten in de kerk

Donderdag 28 april

14.00 uur Kaartnamiddag

in de Kristoffelzaal
20.00 uur Kerkraad
in de Kristoffelzaal

Zondag 01 mei

12.00 uur Ontmoetingsruimte

in de Kristoffelzaal

Dinsdag 03 mei

14.00 uur Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 27 april

VM: De ARK
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 28 april

NM: Seniorencafé

Vrijdag 29 april

VM en NM: De ARK

Zondag 1 mei

11-13 u.: Zondagscafé

Dinsdag 3 mei

VM: Ziekenzorg kern
NM: Seniorencafé
20 u. Gastvrij Michotte, info-avond door en over sans-papiers.

Woensdag 4 mei

8,15 - 10 uur: De ARK
20 u.: Koor Blij Rondeel

Als Jezus ons vandaag in de parabel van de Goede Herder zegt: 'Ik ken mijn schapen', betekent dat veel meer dan alleen maar 'Ik weet alles over mijn schapen'. Dan betekent dat: Ik ben betrokken partij, Ik heb mijn leven helemaal met hun leven verbonden. Voor Jezus zijn we geen 'nummer'. Hij draagt zorg voor ieder van ons en roept ons op hetzelfde te doen voor onze medemens. Wie Jezus' voorbeeld volgt en dienstbaar is voor een ander, krijgt Gods belofte van leven in overvloed, leven in eeuwigheid. Maar het lukt ons niet altijd.

naar *Levensrecht*

Uit de Sint-Franciscusviering van 17 april 2016

Dietrich Bonhoeffer - 9 april 1945

Vervolg van pagina 1

Ik geloof in God, die ons een eigen verantwoordelijkheid heeft gegeven en die wil dat wij deze aarde leefbaar houden. Ik geloof in God, die mensen aanmoedigt om het goede te doen.

God is alleen daar aanwezig waar mensen er zijn voor de ander. Geloven heeft nu te maken met een houding, een politieke houding van betrokkenheid op de ander, met een houding van daadwerkelijk er-zijn-voor-de-ander. M.a.w.: de godsnaam.

De figuur van Jezus neemt een centrale plaats in in het denken van Bonhoeffer.

In Jezus is God mens geworden. God is niet langer de monarch op zijn troon maar is ons nabij gekomen. In zijn vernedering aan het kruis ontthoort Jezus de hoge 'God' en tegelijkertijd in zijn opstanding verheft hij de vernederde mens.

De ervaring van het goddelijke staat niet langer voor blinde onderwerping aan een hemelse macht, maar voor de ervaring van vriendschap in de navolging van de mens Jezus en voor deelname aan zijn lijden.

Je leert pas geloven als je midden in de aardsheid van dit leven staat met alle ervaringen en twijfels. Verbonden met God in deze ene aardse werkelijkheid leven door er te zijn voor de ander, vooral voor de lijdende mens.

Ik geloof dat vanwege Jezus Christus, die ons heeft laten zien, wat echte liefde is en wiens geest nog altijd onder ons doorwerkt.

Dit alles heb ik bij toeval eenvoudig verwoord gehoord door een gedeputeerde die met niemand van buiten verbonden is en het soms heel moeilijk heeft vooral in zijn psychotische momenten. Hij vertelde me hoe bang hij dan is

en hoe hij rust vindt in zijn verbondenheid met God.

Maar soms werkt het niet, dan is het alsof er geen God meer is.

'Dan tracht ik te leven in het besef dat God om mij heen is, dat hij in mij is en ik dus in hem, en dan wordt ik opnieuw rustig.'

Zo wordt God steeds opnieuw mens, leven wij met God verbonden als wij er zijn voor de ander.

Ik geloof in God, die mild en ruimhartig is, maar streng voor ieder die mensen uitsluit, wegstoort vanwege huidskleur, afkomst of geslacht.



9 april 1945

'Gevangene Bonhoeffer, klaarmaken en meekomen'.

Bonhoeffer pakte zijn spullen bij elkaar en nam afscheid van zijn medegevangenen.

Tegen een van hen zei hij: 'Dit is het einde - voor mij het begin van het leven'.

Na een lange autotocht kwam hij laat in de avond in het kamp Flossenbürg. Daar vond het standgericht plaats, dat uitliep op het al te voren bekende vonnis: ophanging. In het grauwe morgenlicht zag de kamparts door de geopende deur van de barak hem in gebed verzonen.

Even later was Bonhoeffer ook bij de galg nog kort in gebed. Rustig beklom hij het schavot. De dood volgde na een paar seconden.

Tien jaar later verklaarde de arts: 'In mijn bijna vijftigjarige praktijk heb ik haast nog nooit iemand met zo'n

overgave aan God zien sterven'.

Zo stierf Dietrich Bonhoeffer door de hand van de beul, 9 april 1945, vlak voor het einde van de oorlog.

Brief van Dietrich Bonhoeffer

Ik ervaar het tot op dit moment, dat je pas leert geloven als je midden in de aardsheid van dit leven staat; als je aards leeft, dus met alle taken en problemen, successen en mislukkingen, met alle ervaringen en twijfels; want dan geef je je helemaal over aan God, dan neem je niet meer je eigen lijden, maar Gods lijden in de wereld au sérieux, dan waak je met Christus in Ghetsemane. Dat is, meen ik, geloof ik, dat is 'metanoia'; zo word je een mens, een christen.

Uit een brief van 21 juli 1944

Jef Wauters Uit de viering van 10 april in het Don Boscocentrum

Kinderen opgevangen in België - Tentoonstelling in KADOC



Kadoc haalt momenteel herinneringen aan een nagenoeg vergeten geschiedenis op. De tentoonstelling **De Hongaartjes, Belgisch-Hongaarse kinderacties** werpt een licht op de aanwezigheid van Hongaarse kinderen in het België van de jaren 1920 en 1940.

De Hongaarse kinderen belandden voor het eerst in onze contreien in 1923 ten gevolge van de barre omstandigheden waarin ze opgroeiden in het Hongarije van na de Eer-

ste Wereldoorlog. Het land werd geconfronteerd met moeilijke economische omstandigheden en voedseltekorten. De Hongaarse staatsliga voor Kinderbescherming selecteerde verzwakte kinderen om aan te sterken in West-Europa. Onder leiding van het Hongaars Kinderwerk in België dat gepatroneerd werd door kardinaal Mercier, werd naar gastgezinnen gezocht. Op die manier kwamen tussen 1923 en 1927 twintigduizend Hongaarse kinderen naar ons land, waar ze school liepen, hun communie deden en ingeschakeld werden in de propaganda voor de kinderactie.

Een tweede kinderactie vond plaats tussen 1946 en 1948 en diende opnieuw een antwoord te bieden op de sociaal-economische situatie waarin Hongarije na de Tweede Wereldoorlog beland was. De actie was met zo'n duizend kinderen een pak kleinschaliger dan zijn voorganger, wat zijn oorzaak vond bij de communistische autoriteiten, die het vertrek van de kinderen moeilijker toestonden.

Tot 29 mei 2016 kan in Kadoc aan de hand van erfgoed, vaak afkomstig uit familieverzamelingen, het verhaal van de "Hongaartjes" die in België verbleven, ontdekt worden.



Info: www.kadoc.be

MOLENHUIS BERISMENIL



Gebruik van Het Molenhuis door derden

We geven voorrang aan groepen die milieu- of sociaalbewust zijn en aandacht hebben voor diegenen die het moeilijk hebben in onze maatschappij.

Maximum bezetting

Het woonhuis is geschikt voor groepen tot 12 personen.

Het kamphuis is geschikt voor groepen tot 30 personen.

Grote groepen gebruiken het ganse Molenhuis: Het maximum overnachtingen is dan 50 personen.

Wij onderscheiden vier soorten gebruikers:

1. Sociale sector

Het betreft hier vooral vzw's die tot de Bijzondere Jeugdbijstand behoren, initiatieven of organisaties voor mensen in armoede of kinderen met lichamelijke, psychische, mentale en sociale beperkingen, MPI's (o.m. BSO en BLO),...

2. Scholen

Het betreft vooral bosklassen voor lager- en secundair onderwijs. Deze doelgroep (jongeren tot 18 jaar) staat onder begeleiding van minstens 1 volwassene.

3. Families en Verenigingen

Het betreft gezinnen, familiebijeenkomsten, verenigingen, vriendengroepen,...

De groepsstructuur, het samenzijn en het samen beleven met respect voor de natuur en het huis is zeer belangrijk.

4. Vorming

Bezinningsdagen, vormende activiteiten, opleidingen, geneeswijzen, meditatie, enz. Meestal gebeuren deze activiteiten onder deskundige begeleiding.

We willen 'Vorming' als een afzonderlijk type van gebruik blijven opvolgen omdat deze activiteiten goed aansluiten bij onze krachtlijnen en om mogelijk samen te werken met de verantwoordelijken om soortgelijke activiteiten te organiseren als een Molenhuisactiviteit.

Tarieven

Alleen voor het **Woonhuis** betaal je per persoon 11 euro per nacht (vanaf 4 jaar)

Minimum basisprijs voor het Woonhuis per nacht is 44 euro.

Eenheidsprijs per nacht voor het gebruik van het **Kamphuis**:

Tarief A: 125 euro – Tarief B: 190 euro – Tarief C: 250 euro

Eenheidsprijs per nacht voor het gebruik van het **ganse Molenhuis**:

Tarief A: 170 euro – Tarief B: 260 euro – Tarief C: 340 euro

Tarief A: Vooral van toepassing voor de sociale sector

Tarief B: Vooral voor de scholen

Tarief C: Vooral voor families, verenigingen, vormingsactiviteiten en alle andere verbruikers

Op aanvraag kan de Raad van Bestuur afwijken van de standaardtoewijzing.

Contactadres:

Vzw. Moulin de Belle Meuse
Koning Albertlaan 143,
3360 Korbeek-Lo
0495 50 61 75
contact@moulindebellemeuse.be



Dit is het pakkend verhaal van Daisy, een begenadigde jonge vrouw, die na een moedig gedragen ziekte op 31-jarige leeftijd overleed. Het verhaal van Daisy is onlosmakelijk verbonden met het verhaal van de kapel van O.L.-Vrouw van Steenbergen. Voor haar overlijden had Daisy haar zorg geuit over het verval ervan. Gedreven door een innerlijk vuur hebben haar ouders zich, na haar overlijden, met vele anderen, belangeloos ingezet om dit hei-

ligdom te doen herrijzen naar lichaam en ziel. Naast het spirituele wordt in het boek ook uitgebreid aandacht besteed aan de historische van de kapel en aan de restauratie. Dit boek (19 euro) is verkrijgbaar in de kapel of via kapelvansteenbergen@telenet.be of bij boekhandel Peeters, Bondgenotenlaan 153, 3000 Leuven. Het boek wordt verkocht ten voordele van de kapel. V.U.: De vrienden van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen, v.z.w.

OPENLUCHTMIS en KAARSJESPROCESSIE

Op 1 mei van 19u tot 20u zullen weer honderden mensen hun weg vinden naar de mystieke plaats aan het Zoet-Water (Oud-Heverlee) om samen de openluchtmis bij te wonen en daarna mee op te stappen in de kaarsjesprocessie.

Hartelijk welkom!

Waar:

Kapel van Onze Lieve Vrouw van Steenbergen,
Witte Bomendreef 1,
3050 Oud-Heverlee.
De vrienden van O.L.Vrouw van Steenbergen, vzw
www.kapelvansteenbergen.be

ZALEN VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN
IN HET DON BOSCOCENTRUM
ORTOLANENSTRAAT 4-6, 3010 KESSEL-LO

Bar
Capaciteit: 40 personen

Grote zaal (deel A) met keuken
Capaciteit: 150 personen.

Instuif met keuken (naast de Chiro-
lokalen). Capaciteit:
voor feesten: 50 personen,
voor vergaderingen: 60 personen.

Inlichtingen en reservatie
Blanka Cuyt
Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo
Tel. 016 26 18 03

Zalen voor groeps- en familiebijeenkomsten
Léon Schreursvest 33 te 3001 Heverlee



Locatie zalen op de buitenring rond Leuven



Kristoffelzaal naast de kerk met bar 92 m²



Antoniusruimte achter de kerk met bar 122,40 m²



Terras achter de kerk 40,26 m²



Volledig uitgeruste keuken kookgedeelte en afwasgedeelte
Alle zalen kunnen in combinatie met de keuken gereserveerd worden
voor ontmoetingen, koffietafels en feesten (geen fuiven).
Meer info en reservatie: Hubert.gorissen@telenet.be 0473 88 21 73

Nuttige adressen

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190
3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u.
Maandag: Lieve en Lut De Geest
Dinsdag: Zuster Mia
Woensdag: niet open
Donderdag: Lieve Van
Haegenborgh (Tinter)
Vrijdag: Arnold Vanhoucke

Parochieteam

__Thierry Van Craenem
voorzitter
tel. 016 89 55 40
Thierry.vancraenem@telenet.be
__Lieven Dries
Tel. 016 89 55 40
Lieven.Dries@telenet.be
__Annemie Mennes
tel. 016 35 62 76
Johannemie.vam@skynet.be
__Jos Van Aerschot
tel. 016 25 03 41
Jos_vanaerschot@hotmail.com
__Marion Van Wouwe
tel. 016 25 67 79
Marion.vanwouwe@dommel.be

Parochierekening

V.Z.W. Vereniging der Parochiale werken. Gewest Leuven-Parochie Sint-Franciscus
001 5768523 09

E-mailadres

franciscusheverlee@gmail.com

Website

www.franciscusfrando.be
Webmaster: Leo Page
leopage41@gmail.com

SINT-ANTONIUS

Pastorie

Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11

Parochieploeg

__Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11 gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be
__Myriam Neves
Platte-Lostraat 202, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 96 90
myriam.neves@telenet.be
__Mirjam Van Lammeren
Bierbeekstraat 14, 3001 Heverlee
tel. 016 23 95 24
mirjam.vanlammeren@gmail.com
__Mathieu Voets
Volhardingslaan 30, 3001 Heverlee
tel. 016 89 05 89 gsm 0475 67 56 67
mathieu.voets@telenet.be

Parochierekening

VPW Gewest Leuven vzw Afd. 1221 ST.-ANT.
BE26 2300 1619 0229

Sint-Antonius op het web

www.sintantoniusparochie.be
Webmaster: Leo Swinnen
leo.swinnen@telenet.be

DON BOSCO

Onze priester

__Jef Wauters
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92 - gsm 0485 06 30 38
jef.w@edpnet.be

Beleidsgroep

__Blanka Cuyt
Verzoeningstraat 9, 3010 Kessel-Lo,
tel. 016 26 18 03
__Pat Laforce
Koetsweg 160, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 10 30
pat.laforce@skynet.be
__Hubert Quax
Platte-Lostraat 286, 3010 Kessel-Lo,
tel. 016 25 24 23
famquax@hotmail.com
__Jef Vanhout
Ruiterslaan 11, 3010 Kessel-Lo
gsm 0498 12 25 80
__Jef Wauters
(zie onze priester)
__Majo Werrebrouck
tel. 016 25 24 59
majo.werrebrouck@law.kuleuven.be
__Marleen Willems
Nachtegalestraat 118, 3210 Linden
tel. 016 25 64 62

Parochierekening

VZW V.P.W. Gewest Leuven Parochie Don Bosco
068 2052822 38

UNIVERSITEIT

DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. - Einde 15.45 u.

"Robots in dienst van de mens"

Em.prof Hendrik Van Brussel (Faculteit Ingenieurswetenschappen)
Dinsdag 3 mei 2016

"De Europese Unie, een politiek systeem als (g)een ander?"

Prof. Steven Van Hecke (Faculteit Sociale Wetenschappen)
Dinsdag 10 mei 2016

Inlichtingen:

Secretariaat UDLL - Naamsestraat 22 - bus 5601 - 3000 Leuven

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01

E-mailadres: udl@alum.kuleuven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/-universiteit_derde_leeftijd_leuven

Bankrekeningnummer: BE57 7380 4224 4835 - BIC: KREDBEBB

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsdagtochten Vrijdag 29 april 2016

- Peulis-rit - vlak (74 km) Vertrek: 9.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven met mogelijkheid tot aansluiting om 10.00 u. stipt aan Wijgmaalbrug. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 25 44 36

VOETVERZORGING

Op woensdag 4 mei 2016 om 9.00 uur

is Janne Pardon aanwezig. Je kan een afspraak maken via het onthaal 016 22 20 14 of onthaal@seniorama.be

Prijs per verzorgingsbeurt € 23, ter plaatse te betalen. Informeer bij uw mutualiteit naar de korting.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

DIGITAAL FOTOTOESTELGEBRUIK

Leer je digitaal fototoestel kennen en gebruiken!

Na afspraak, via het onthaal 016 22 20 14, **iedere woensdag (behalve schoolvakantie) vanaf 10.00 u.**

Merk en type van fototoestel opgeven. € 3 vooraf te betalen.

Seniorama vzw Activiteiten - Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven www.seniorama.be

THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN

Ken-Uw-Stad- en zomerwandelingen 2016

Doorheen het jaar organiseert de Koninklijke Leuvense gidsenbond **Leuven+ verschillende** themawandelingen.

Mei-Juni

* Zondag 15 mei 2016 - 15 uur: *Dromend van Utopia: Leuven zendt haar zonen en dochters uit.* Vertrek: Pater Damiiaanplein

* Zondag 5 juni 2016 - 10.30 en 14.30 uur: *Met de fiets en de prentenatlas uit 1615 op verkenning.* Vertrek: Pui stadhuys

* Zondag 19 juni 2016 - 15 uur: *Rond de Luibank* Vertrek: Sint-Jacobsplein

Deze wandelingen duren ongeveer 2 uur. Tickets worden verkocht aan het startpunt van een wandeling. Je kan individueel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per persoon. Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of van de stad Leuven <http://www.visitleuven.be/> Klikken op "Vrije tijd" en daarna op "Toerisme". (Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)



donderdag 19 mei 2016

fietstocht naar Scherpenheuvel

vertrek 11.30 u.
9u. aan het Ontmoetingscentrum St.-Kwinten Linden viering in Scherpenheuvel daarna meegebrachte pick-nick verorberen in de Pelgrim

terug in Linden rond 17 uur

inschrijven vóór 16 mei via 016/62 08 06 of www.sintkwintendlinden.be

Bedevaart Scherpenheuvel OKRA ~ maandag 2 mei

Op maandag 2 mei 2016 gaan we samen op bedevaart naar Scherpenheuvel, om samen te vieren rond het thema "welkom aan boord", **Welkom aan boord, bij OKRA, in het trefpunt, in de buurt of familie. Mensen aan boord halen geeft energie, maakt nieuwe dingen mogelijk. Het loont de**

moeite je hand uit te steken en iemand aan boord te helpen.

We zien je graag op maandag 2 mei, in de Mariahal in Scherpenheuvel: Om 13.30 u voor gewesten Aarschot, Diest, Haacht en Winge Om 15.30 u voor gewesten Dijleland, Leuven, Neerdaal, Tienen en Zoutleeuw

Met meer dan 1500 OKRA-leden maken we er een mooie viering van. Een OKRA-zangkoor, de vrijwilligers die alles voorbereiden en verschillende OKRA-proosten staan daar garant voor.

Vele OKRA -treffpunten komen in groep naar Scherpenheuvel en organiseren vervoer. Meer info hierover vind je bij je trefpuntbestuur.