

KERK & Leven

08

2016

WEEKKRANT

24 FEBRUARI

JAARGANG 77

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

De opdracht van Jezus in de tempel

Lichtmisviering Sint-Antoniusparochie zondag 31 januari 2016



Wij willen Jezus' vrienden zijn en licht en vriendschap doorgeven aan anderen. Daarom brengen we nu een lichtje ontstoken aan de Paaskaars tot bij het Kind Jezus.



Dit feest wordt ook wel 'Maria Lichtmis' genoemd.

Op deze bijzondere dag gedenken we hoe Jozef en Maria met hun kindje naar de tempel gingen. Ze wilden hun zoon Jezus toevertrouwen aan God.

Ze wilden God om kracht en zegen vragen.

Daar in de tempel kwam reeds aan het licht wie Jezus worden zou.

De oudere mensen in de tempel hadden oog voor hem.

Zij bewonderden het kindje Jezus en ze zagen dat hij LICHT en vrede zou brengen in de wereld. Ook vandaag willen wij onze kinderen bij God brengen.

Wij hopen dat ook zij mogen kennismaken met Jezus, het Licht voor deze wereld.

Wij hopen en geloven dat ook deze kinderen een lichtpunt mogen zijn voor velen.

Heer, onze God, zegen deze kinderen, laat hen opgroeien in gezondheid, wijsheid en deugd. Trek uw beschermende hand nooit terug.

Lees verder op pagina 3

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Olivier Lins

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

EINDREDACTIE FRANDO

Leo Page
Verenigingstraat 21
Tel. 016 25 21 51
Gsm 0479 50 81 78
leopage41@gmail.com

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven, parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tienssteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 28 februari
3e zondag van de vasten
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap. Eucharistieviering met samenzangen orgelmuziek
Thema: Heilig de grond
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Cécile Van Hoecke
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

Zondag 6 maart
4e zondag van de vasten
10.00 u. Eucharistie- en verzoeningsviering met samenzang en orgelmuziek.

Tijdens de woorddienst willen we stil staan bij ons mens-zijn, met vallen en opstaan.
Thema: Kom eindelijk thuis
Voorganger: Erepastor Jef Bulckens
Assistent: Thierry Van Craenen
Zang: Eddy Van Espen
Orgel: Herman Baumers

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 28 februari
3de zondag in de Veertigdagentijd
11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 06 maart
4de zondag in de Veertigdagentijd
11.00 u. Viering met koor- en samenzang

Intentie: mevrouw Louise De Smedt, weduwe van de heer Gustaaf Vansina
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Hilde Pex
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 28 februari
Derde zondag van de veertigdagentijd
10.30 u. Viering

Zondag 6 maart
Vierde zondag van de veertigdagentijd
10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

HEB JE EVEN TIJD NODIG IN JE LEVEN?



Heb je even tijd nodig in je leven? Tijd om even na te denken over ons leven? Als we naar onze wereld kijken met het onheil dat overal gebeurt, is het duidelijk: er moet iets keren of het loopt slecht af. Soms zou je liefst je hoofd in het zand steken, je afschermen van al die problemen. Maar dat kan niet. De boodschap die Jezus in de wereld bracht, daagt ook ons vandaag uit. Een hele uitdaging voor onze "Vastentijd". We willen even stil staan bij dit alles.

Op volgende momenten ben je ook nog welkom rond het "Taizé"-kruis in de Sint-Franciscusgemeenschap. Heel wat taizégezangen zullen centraal staan tijdens de vieringen.

Vijfde zondag van de vasten (20 maart): Naamopgave van onze eerste communicanten - **familieviering:** Eucharistieviering met onze eerste communicanten. Tijdens deze viering zullen 4 kinderen gedoopt worden. De viering wordt muzikaal opgeluisterd met zang en muziek door ons ensemble.
Thema: Kijk met andere ogen



GOEDE WEEK:

- **Palmzondag (20 maart) - 10 u**
Thema: Ga je mee met hem op weg
Palmtocht en wijding van de palmtakken in de kerk.

- **Witte donderdag (24 maart) - 20 u**

Thema: Afdalen
Witte donderdagviering met aansluitend stemmige wake bij het Taizé-kruis

- **Goede vrijdag (25 maart) Kruisweg om 15 u**
Goede vrijdagviering om 20 u
Thema: Het is volbracht
Wake rond het Taizé-kruis met vertelling van het lijdensverhaal

- **Paaswake (26 maart) - 20 u - familieviering**
Thema: Ziet u het licht?
Eucharistieviering rond het nieuwe licht.
Feestelijke viering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

- **Paasdag (27 maart) - 10 u**
Thema: Opstaan
Eucharistieviering rond het nieuwe licht.
Feestelijke paasviering opgeluisterd door het koor Blij Rondeel.

- **Paasmaandag (28 maart) - 10 u**
Sobere paasviering opgeluisterd met instrumentale muziek.
Ideale viering om even tot rust te komen in deze paasdagen.

Hopelijk vier jij ook mee in deze belangrijke periode van het jaar.

De werkgroep liturgie

In het 'Grote Leven' geborgen



Op vrijdag 12 februari namen we in de parochiekerk van Sint-Antonius afscheid van mevrouw **Maria 'Liske' Matthijs**. Liske is geboren te Rotselaar op 21 maart 1923 en overleed te Leuven op 6 februari. Zij was 'Marraine' van de mannen van '23, gewezen zaakvoerder van Café Parkpoort en trotse 'kotmadam'.

In onze parochie hebben we Liske leren kennen als een aangename, erkentelijke, warme vrouw. Ze was er altijd graag bij op onze feesten. Heel erkentelijk was ze voor alles wat er voor haar gedaan werd vanuit Ziekenzorg, vooral voor Lea, die haar wekelijks de Communie bracht. Dat was ook telkens een gelegenheid om, na de Communie, alle nieuws te weten te komen van de parochie en om veel nieuws over haar kinderen en kleinkinderen te kunnen vertellen.

Allen die haar gekend hebben, zullen aan deze fijne vrouw een warme herinnering overhouden.

Wij bieden haar familie onze christelijke deelneming aan. Op zondag 10 april om 11 uur wordt er voor haar, namens onze geloofsgemeenschap, een herdenkingsviering opgedragen.

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Meditatie is het tot stilte komen in het centrum van ons wezen. Wanneer we mediteren komen we bij die centrale stilte die de bron is van alle actie, onze beweging naar God toe door middel van Christus binnenin ons.

Kim Nataraja

Derde meditatieavond in deze februari maand: op maandag 29 februari 2016.

We verzamelen om 20 uur in de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Bosco centrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

In maart gaan de meditatie door op maandag 14 en maandag 28 maart 2016.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 - vermeulen.berthe@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

KALENDERBLAADJE

Juist in de storm, juist als de moeilijkheden geweldige vormen aannemen en de situatie hopeloos schijnt, heeft het stampende en rollende schip er meer dan ooit behoefte aan dat wij blijven helpen en dat wij mee roeien. Het gaat immers om de mensen! Op het schip moet men proberen vast te hechten wat loszit, de gaten dichten, het schip, door wisselende winden uit de koers geraakt, in de juiste richting te sturen, welke van te voren door de Heer is aangegeven, en het weer vlot maken.

H. King

TEN PARADIJZE



Bewonderenswaardig was haar levenskracht. Groot was haar liefde voor haar dierbaren. Nu is zij in rust van ons heen-gaan.

Op zaterdag 13 februari 2016 vond in de Sint-Franciscuskerk de uitvaartplechtigheid plaats van mevrouw **Jeanine De Buysser**, echtgenote van Raymond Boddaert, gewezen onderwijzeres, geboren te Assebroek op 2 februari 1935 en godvruchtig overleden te Leuven in het WZC Booghuis op 7 februari 2016, gesterkt door het ziekensacrament. De Sint-Franciscusgemeenschap zal haar gedenken in de viering van Allerheiligen op 1 november 2016.

Dag Lieve moeder, je nam de tijd om gelukkig te zijn, je was een wandelend wonder op deze aarde, je was uniek, onvervangbaar.

We zullen je missen elke dag in kleine, eenvoudige dingen maar in ons hart zal je met ons samenblijven.
K.Gibran



Vervolg van pagina 1 - LICHTMIS

Opvoeden is een stukje van de schepping in onze handen krijgen. Een parel uit Gods hand gevallen met onze zorg omringen, aanvaarden en ontvankelijk zijn, geduldig kunnen wachten en woorden in het hart bewaren.

Opvoeden is liefhebben, geloven in het leven, geloven in het goede.

Antwoorden op vele vragen en dromen kunnen raden. Bewonderen, geestdriftig zijn, veel zien en nog meer zwijgen, zien groeien, zien ontluiken, zien zoeken. Eerbiedigen, niet kwetsen. Niet alles willen weten, niet alles willen doen.

Opvoeden is wagen, vertrouwen op de toekomst, kijken naar de verthen, is de vreugde kennen mens te zijn en anderen daartoe te helpen.

Opvoeden is een stukje van de Schepping weer bij de Schepper te brengen. Een parel uit Gods hand gevallen, weer in zijn handen leggen.

Tot God, bron en oorsprong van alle leven, het Licht op onze weg, willen wij vol vertrouwen bidden voor de kinderen die in het voorbije jaar gedoopt werden:

* Elma Buedts
* Celle Kenis

dat ze mogen ervaren dat God en vele mensen hen graag zien, dat ook zij anderen zouden liefhebben.

* Ella Michiels
* Camille Vanheusden

dat ze kunnen lachen en spreken, zingen en bidden.

* Joachim Geleyn
* Vic Peeters

dat ze het zingen van de dingen mogen horen, het roepen van de mensen in nood, de stem van God.

* Mon De Ridder
* Lies Dobbelaere

dat ze kunnen gaan en staan, lopen en dansen, dat ze Jezus volgen op de weg die leidt naar het volle geluk.

* Charlotte Debecker
* Gaston Vangoetsenhoven

dat ze de wereld een stukje mooier mogen maken en vreugde brengen waar ze ook komen.



JEZUS VERVULT DE THORA

De Schrift is een boek voor alle tijden. Maar de oude woorden die daarin staan moeten wel met de ogen van nu gelezen worden. Dan kunnen zij voor ons, mensen van deze tijd, nog steeds een goede boodschap zijn.

Gebed om de Geest

Wij bidden om de Geest, het talent om mens te zijn, mens naar de bedoeling van God. (Hans Bouma)

Eerste Lezing

Bert is 36 jaar, heeft een tenniselboog. Opereren is de enige optie. Daarna thuis zitten is niets voor hem en betekent een groot inkomensverlies terwijl de afbetaling van zijn huis doorloopt. Maar de patroon wil alleen maar werknemers die 100 procent fit zijn.

Al sinds 2007 verplicht de wet werkgevers om bij reïntegratie aangepast werk te geven of een andere functie in het bedrijf ter beschikking te stellen. Het gaat om artikel 34 van de 'wet op de arbeidsovereenkomsten' van april 2007. Maar dit artikel is na acht jaar nog altijd niet via een Koninklijk Besluit in werking gebracht.

Johan is een jonge metaalbewerker, 31 lentes oud en een harde werker. Zijn rug geraakt overbelast. Hij onderging een zware rugoperatie. Daarna was hij een periode werkonbekwaam, gevolgd door 4 maanden van halftijds, aangepast werk. Maar de werkgever wou geen aangepast werk aanbieden. Hij raadde Johan aan om terug naar huis te gaan en op ziekenkas te blijven tot hij volledig genezen is.

Lezing uit het evangelie van Lucas

In zijn eerste grote optreden in de synagoge van Nazareth leest Jezus het bekende citaat uit de profetie van Jesaja, waarin aan armen de blijde boodschap wordt aangekondigd en aan gevangenen hun bevrijding. Jezus maakt duidelijk hoe zijn invulling van de Thora zal zijn. Geen neerdrukkend juk van wetten en sancties, zoals de templelite en een aantal Schriftgeleerden oplegden, maar bevrijdend en licht om te dragen. Zo ziet Jezus zijn opdracht in het leven. Hij zal de Thora zichtbaar maken, vervullen.

LEUVEN IN DE WEER VOOR VLUCHTELINGEN

De stad Leuven wil ook voor vluchtelingen een warme thuis zijn. Daarom brengen ze verschillende helpende handen samen. Tijdens een **stadsgesprek** worden de krachten gebundeld. Het stadsgesprek vindt plaats op **10 maart 2016 om 18.30 u .in** het auditorium Jean Monnet op de Campus Sociale Wetenschappen, Parkstraat 51, Leuven.

Gebed om de Geest

Wij bidden om de Geest, de wil om vrede te stichten, alles wat leeft recht te doen. (Hans Bouma)

Duiding

1. Dit kerkelijk jaar dat met de advent begon, lezen we het evangelie van Lucas.

Wij weten reeds dat Jezus een koningszoon is uit het huis van koning David, de geliefde koning van de joden. Wij vernamen ook dat hij geen koning wil zijn zoals alle andere koningen van de volkeren. Als hij dan toch koning is, is het op de wijze van de Thora zoals Deuteronomium 19 het beschrijft: *Als een herder die zorg draagt voor zijn schapen, die de weg terug naar het land van de angst niet gaat.*

2. Als een nieuw bevrijdingsverhaal, de weg van bevrijding opnieuw gaan, het realiseren van het Rijk van God, zo ziet Jezus zijn doop, zijn zending.

Hiertoe laat hij zich inspireren door de profeet Jesaja. Hij zal het zijn die aan armen het goede nieuws zal brengen, aan gevangenen hun bevrijding, aan verdrukten hun bevrijding. Hij zal het zijn die mens en aarde in hun relaties zal herstellen.

Hij moet er wel op letten dat de arme geen nieuwe rijke wordt en de verdrukte een nieuwe machthebber, het oude systeem waarin zoveel revoluties in uitmonden. Jezus trapt niet in deze valstrik juist door elke vorm van macht af te wijzen.

3. Dat leert ons Jezus in de woestijn. De woestijn is de ruimte tussen Egypte en het Beloofde Land, de plaats waar een keuze moet gemaakt worden. Jezus kiest hier voor het beloofde land en wijst het samenlevingsmodel van Egypte af:

Op het economisch vlak kiest hij niet voor het hebben en het graaien maar voor breken en delen. Op het politiek vlak doet hij afstand van de macht, van het heersen en kiest hij voor het dienen. Religie tenslotte is voor hem geen ondersteuning van de macht maar het recht doen aan de minste mens, de arme, de weduwe, de wees.

4. Het orakel van Jesaja klonk toen als een troost voor armen en ongelukkigen. Dit is vandaag niet het geval. Welke boodschap krijgen de werklozen,

de langdurig zieken vandaag. Zeker geen goed nieuws zoals we konden horen uit de verhalen die we tijdens de eerste lezing hoorden.

De elektriciteitsleveranciers panikeren. Steeds meer mensen kunnen hun energiefactuur niet betalen. Eén op de vijf Vlaamse huishoudens worstelt met de energierekening. Vanaf 1 maart moet elk gezin of alleenstaande ook nog eens 100 euro Turteltaks ophoesten, terwijl grote multinationals de dans ontspringen.

Twee jaar terug waren de 85 rijkste mensen even vermogend als de armste helft van de wereldbevolking. Ondertussen is de ongelijkheid nog toegenomen. Nu bezitten de 62 rijkste mensen evenveel als de armste helft.

5. Tijd voor een ander beleid, dat het gedane onrecht ongedaan maakt. Dat is precies wat Jezus aankondigt te zullen doen t.o.v. zijn volk.

Eén voorbeeld hoe het aangedane onrecht vooral ten aanzien van de zwaksten ongedaan kan gemaakt worden. De notionele-intrestafte, een fiscaal voordeel voor bedrijven, bestaat 10 jaar. De maatregel was aangekondigd als budgetneutraal, maar blijkt 40 miljard aan de samenleving te kosten. Een enorm bedrag waarvan alleen al de helft volstaat om de armoede in ons land weg te werken. Waarop wachten de verkozenen van het volk?

Gebed om de Geest

Wij bidden om de Geest, de kracht om te geloven, de macht om te hopen. (Hans Bouma)

Voorbeden

* Bidden we voor al die mensen die in onze maatschappij niet meetellen:

vreemdelingen, vluchtelingen, de kleine mensen die ongezien worden voorbijgelopen.

Dat wij doordrongen worden van het besef dat God hen hoog acht en groot zal maken.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

* Bidden we voor al die mensen die het slachtoffer zijn van economisch winstbejag, die moeten vechten voor een dagelijkse homp brood en voor de zieken in landen zonder behoorlijk uitgebouwde gezondheidszorg.

Dat wij doordrongen worden van het besef dat God rijken heen zal zenden met lege handen en hongerigen zal verzadigen.

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

Wek uw kracht en kom ons bevrijden

gen en vrijwilligers spelen een belangrijke rol voor jongeren en kinderen. Hoe pakken we dat aan?

5. Het verenigingsleven (cultuur, jeugdwerk, sport, sociaal-cultureel werk, ...) kan heel wat betekenen voor integratie en beeldvorming van mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Hoe betrekken we hen daarbij?

6. Hoe maken we Leuven extra gastvrij?

Inschrijven kan op www.leuven.be/vluchtelingen of 016 27 26 89

Bidden we voor al die mensen die vernederd worden, onder de voet gelopen alsof ze het vuil van de straat zijn, mensen die overal op de laatste plaats komen.

Dat wij doordrongen worden van het besef dat God machtigen van hun troon zal stoten en geringen zal verheffen.

Gebed om de Geest

Wij bidden om de Geest, het vuur om liefde hebben, de moed van de dienstbaarheid. (Hans Bouma)

Tafelgebed

Diep in ons horen wij jouw stem die ons roept om mens te worden. Steeds opnieuw geef jij ons de vrije keuze om een mens naar jouw hart te worden.

Jouw woord van leven is voor ons als een lamp voor onze voeten, als een licht op ons pad in donkere tijden.

Mens naar jouw hart was uw zoon Jezus, - een weg ten leven heeft hij ons voorgeleefd.

Nooit heeft hij zich blind gestaard op iemands uiterlijk, hem met de nek aangekeken.

Steeds opnieuw nam hij hen hun angst weg, gaf hij hen vertrouwen, liet hij hen kristalhelder zien hoe mooi een mens is die om de ander geeft.

Deel jullie leven zoals ik het deed, zoals brood gebroken wordt tot leven voor ieder op aarde. Deel jullie vreugde zoals ik het deed, zoals wijn verschonken wordt tot levensvreugde voor ieder op aarde.

Mogen ook wij leven in de geest, aangewaaid uit oude tijden. Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Fluister ons verhalen in, gedichten, liederen die de wereldwijde voedselcrisis ombuigt tot overvloedige verzadiging, uw hemel op aarde, vrede en gerechtigheid. (Jef Wauters)

Slotgebed en Zegen

God van Liefde, wij richten ons tot U: wijs ons de weg om mensen te worden met een open oog voor elkaar, met handen die bereid zijn om te helpen, met een stem die opkomt voor rechtvaardigheid en met een hart waarin ruimte is voor de medemens. Amen.

Jef Wauters – Uit de viering van 24 januari 2016 in het Don Boscocentrum

Informatie

Voor alle vragen over het thema vluchtelingen kan je terecht bij Infopunt Vluchtelingen Leuven, Andreas Vesaliusstraat 47, 3000 Leuven. Tel. 016 24 80 11 – vluchtelingen@leuven.be. Voor meer info kan je terecht bij de directie sociale zaken, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven. Tel. 016 27 26 89 – stadsgesprek@leuven.be. *Uit Info-blad Leuven*



Soepverkoop -- vastenactie 2016



Broederlijk Delen

OMDAT HET ZUIDEN PLANNEN HEEFT

Elke zondag een keuze tussen twee verse soepen.

Kostprijs: 6 euro per liter.

Warme soep in de Kristoffelzaal tussen 12.00 en 13.30 uur aan 2 euro.



SOEPBESTELLING

naam.....
tel/gsm.....

Bestellen kan bij:
Mathieu Voets
Volhardingslaan 30 3001 Heverlee
0475 67 56 67
mathieu.voets@telenet.be
of
Caroline Gorissen-Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33 3001 Heverlee
0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

Soepverkoop

Elke zondag een keuze tussen twee verse soepen. Kostprijs: 6 euro per liter.

Warme soep in de Kristoffelzaal tussen 12.00 en 13.30 uur aan 2 euro.

op zondag 28 februari
Preisoeep
Champignonsoep

op zondag 06 maart
Bloemkoolsoep
Ossenstaartsoep

op zondag 13 maart
Fijne groentesoep
Tomatensoep met balletjes

op zondag 20 maart
Broccolisoepp met kruidenkaas
Pastinaaksoep

Samen rustig genietend van een gezellig ontbijt, zo begint de zondag anders dan de andere dagen...

Graag nodigen wij u uit op het jaarlijks

zondags wereldontbijt

Een ontbijt met producten afkomstig uit Derde Wereldlanden waarvoor de boeren een rechtvaardige prijs ontvingen en met biologische producten van eigen bodem.

Deelnameprijs: volwassenen: 7 euro
kinderen - 12 jaar: 3 euro
kinderen - 3 jaar: gratis

De opbrengst van het ontbijt gaat integraal naar Broederlijk Delen.



van harte welkom

op zondag 28 februari 2015 van 8.30 u. tot 10.30 u. in onze Kristoffelzaal



Een goed overlevingspakket bevat een portie humor - bzn

MOLENHUIS BERISMENIL



Werkweekend

Van vrijdag 11 maart 2016, 19 u., tot zondag 13 maart 2016, 16 u.

Als jij één van die vele mensen bent, die al eens in Het Molenhuis verbleef, dan moet je zeker vol bewondering hebben staan kijken naar alle gedane werken en je waarschijnlijk hebben gevraagd hoe dit Molenhuis kan blijven bestaan! **Enkel het engagement van enthousiaste vrijwilligers maakt al meer dan 35 jaar het Molenhuis mogelijk!**

Zoals je ondertussen begrepen hebt, is Het Molenhuis geen verhuurhuis, geen gîte, geen huis om zonder wederdienst effen te gebruiken. Als je wil participeren in ons project hopen wij ook dat je daadwerkelijk voeling krijgt met onze werking door bijvoorbeeld jouw deelname aan een werkweekend, een groenweekend, een tien-daagse... Door die inzet, die wederdienst, geef je uitdrukking aan jouw verbondenheid en respect.

De werkjes die we doen tijdens het gezellige werkweekend zijn geen grote projecten maar het dagelijks onderhoud zodat het Molenhuis en haar omgeving een plaats blijft waar jij 'thuis' kan komen. Werken wordt in Het Molenhuis gezellig samen zijn!

Meebrengen:

Basisuitrusting: Slaapzak, hoeslaken en kussensloop, warme kleren en regenjas, toiletgerief, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, rugzakje, drinkbus en drinkbeker, zaklampen. + jouw eigen werkgerief

Kostprijs: volwassenen 20 euro, kinderen (13-18 j.) 16 euro, kinderen (6-12 j.) 12 euro, kinderen (4-5 j.) 8 euro.

Verantwoordelijke: Ivo Hendrickx, Johan Deforche, Alfred Barette en co

0497 53 29 22 / ivo@moulindebellemuse.be

Bankrekening: BE42 9799 3935 2954 / Met vermelding: werkweekend+data+naam



JAAR VAN BARMHARTIGHEID
Filmavond: Fireproof

Donderdag 3 maart om 20.00u. in de parochiezaal, Dorpsstraat 26, 3360

Bierbeek

Uit het leven gegrepen... waar moed, vertrouwen, hoop zwaar op de proef worden gesteld, maar waar ook barmhartigheid tegenover zichzelf en de ander de zwaarste brand weet te overwinnen en waar liefde sterker uit de brand komt als nooit te voren!

Info: Diaken Jan Abts, diaken.jan.abts@gmail.com, 0486 16 84 63

AGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 25 februari
14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Zondag 28 februari
08.30.00 u. Solidariteitsontbijt
in de Kristoffelzaal
12.00 u. Ontmoetingsmoment
in de Kristoffelzaal
Soepverkoop t.v.v. Broederlijk Delen

Dinsdag 1 maart
14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45 u. Vormselcatechese
in de Kristoffelzaal

Woensdag 2 maart
20.00 u. Vergadering parochieploeg
en comité voor het tijdelijke
in de Kristoffelzaal

Donderdag 3 maart
14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal
18.45 u. Vormselcatechese
in de Kristoffelzaal

Sint-Franciscus

Woensdag 24 februari
VM: De ARK
13-17 uur: Eerste Communie
20 u.: Koor Blij Rondeel

Donderdag 25 februari
VM: OKRA Tablet iPad
NM: Seniorencafé
AV: Parcoeur

Vrijdag 26 februari

VM en NM: De ARK

Zaterdag 27 februari
RESTAURANTDAGEN in het
Parochiaal Centrum

Zondag 28 februari
RESTAURANTDAGEN in het
Parochiaal Centrum

Dinsdag 1 maart

9u.: Kern Ziekenzorg

Woensdag 2 maart
8,15-10 uur: De ARK
20 u.: Koor Blij Rondeel

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD * Aula Rector Pieter De Somer. Deberiotstraat 24, Leuven Aanvang 14.00 u. - Einde 15.45 u.

'Ruimtelijke planning op zee: het Marien Ruimtelijk Plan' Dhr. Jan Seys (Vlaams Instituut voor de Zee)
Dinsdag 1 maart 2016

'De vooruitgang van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer' Prof. Bart De Strooper (Faculteit Geneeskunde)
Dinsdag 8 maart 2016

Inlichtingen: Secretariaat UDLL - Naamssestraat 22 - bus 5601 - 3000 Leuven Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01

40 JAAR UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN Concert in Gasthuisberg

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot een uniek concert ter gelegenheid van de viering van 40 jaar Universiteit Derde Leeftijd

Leuven. Het concert gaat tweemaal door: **op zaterdagavond 19 maart (20 uur) en op zondagnamiddag 20 maart (15 uur) in het Centraal Auditorium Gasthuisberg** (meer dan 800 zitplaatsen). Op zondagnamiddag zijn er tevens enkele korte gelegenheidstoespraken. Het concert wordt telkens gevolgd door een receptie. Het concert wordt gebracht door **Liebrecht Vanbeckevoort**, laureaat van de Koningin Elisabeth wedstrijd piano, **Iris Luypaers** (sopraan), **Gijs Van der Linden** (tenor), **het Leuven Universitair Koor** en **het Universitair Symfonisch Orkest**.

Katelijne Boon (Klara) verzorgt de presentatie. Door de uitzonderlijke gezamenlijke aanwezigheid van pianist, solisten, koor en orkest is het mogelijk de zeer mooie maar zelden uitgevoerde Koorfantasie van Ludwig Van Beethoven ook aan te bieden.

Een samenvatting van het programma: **R. Schumann 'F. Mendelssohn 'G. Puccini 'F. Lehar 'L. Van Beethoven**. U kan zich voor dit concert inschrijven **via onze website:** http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/lenteconcert-nav-40-jaar-UDLL. De kostprijs inclusief receptie bedraagt **25 euro per persoon**.

Uw betaling dient uitgevoerd te worden op rekeningnummer **BE57 7380 4224 4835** (BIC: KREDBEBB), met vermelding van "inschrijving lenteconcert UDLL", uw naam en het aantal deelnemers. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling en indien het maximum aantal inschrijvingen nog niet behaald werd. De kaarten worden niet verzonden maar bezorgd bij de ingang van het auditorium, vanaf 1 uur voor de start van het concert.