

KERK & Leven

37

2015

WEEKKRANT

16 SEPTEMBER

JAARGANG 76

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

TIEN JAAR OSMOSE-ENGAGEMENT IN CASABLANCA



Flash mob tegen pesten tijdens zomers Buurtfeest 2012

Op 10 mei, feest van de heilige Damiaan, heb ik een publiek verslag mogen geven tijdens de misviering in de parochie Don Bosco over mijn engagement in de Casablanca- buurt. Het zijn tien jaar geworden om met tevredenheid op terug te kijken.

Onze aankomst in de wijk

Toen mijn vrouw en ik in de zomer van 2005 in de wijk onze intrek namen, waren wij op onze hoede. Is het hier wel veilig? Kunnen

wij naar beneden gaan en protest aantekenen als jongeren van ouders geboren in Marokko te veel lawaai maken, zonder dat wij geslagen of beledigd worden? Mijn vrouw was van plan studies theologie te doen, stage te lopen in Londen en priester te worden in de Church of England (Anglicaanse kerk). Intussen was een goedkope woning welkom. De huur van het appartement op Prins-Regentplein viel mee. En na enkele brieven naar bestuurders van de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal, werden de beloften over nieuwe vloerbekleding en ter beschikking stellen van een fietsgarage annex stapelruimte, ook effectief uitgevoerd. Een mens moet assertief zijn, anders dreig je “een hettetfretter” te worden, en door verzuring, passiviteit of wrok je enthousiasme voor leven, God en mensen te verliezen.

Vriendschapskrediet

Vanuit deze sobere woonbasis heb ik mij ingezet voor deze gemeenschap. Als kinderen op de lagere school hadden wij geleerd over het leven in flatgebouwen. Dat de mensen daar dicht naast elkaar wonen, maar vaak minder dan in woonstraten elkaar kennen of interactie aangaan. Dat de burens zelfs vaak elkaars namen niet kennen na vele jaren! Dat moest en zou anders kunnen.

Niet met mij.

Vanaf dag één, O.L.V.-tenhemelopneming, grepen wij elke kans tot vriendelijk contact, tot gesprek met burens, er zijn in ons gebouw 24 woningen. Telkens als wij bij toeval samen met iemand anders, nat van de regen of blij met de zonnestralen, in de traphal toekwamen, begonnen wij een gesprekje, bijvoorbeeld over het weer. Of over actuele gebeurtenissen in de buurt.

Meteen in de eerste week trof ik een hondenstrontje aan op de trap... Gelukkig had ik de heer al ontmoet die een hondje aan de lijn voerde. Dadelijk heb ik hem opgezocht en vriendelijk

maar kordaat gesteld dat dit niet kon, en vervolgens hebben wij de daad bij het woord gevoegd en zelf de opkuis gedaan. Dat is daarna geen enkele keer meer voorgevallen, en de zestigjarige heer, laten we hem voor de gelegenheid Waldo noemen, is een vriend en vertrouwenspersoon geworden. Als ik nu op reis ga en mijn Fellow niet mee kan, dan is de man een van de kandidaten om voor mijn hond te zorgen.

Broeders maken is wel zo spaarzaam. Bij een andere buurman die hier uit Vlaamse ouders is geboren, Arno, ga ik geregeld op bezoek, en hij bij mij. Dat is ook het ge-

val met Robin, die lange tijd vastgelopen zat na de plotse en tragische dood van beide ouders, toen hij een jongeling was. Wij bespreken bij elkaar thuis de actualiteit in de wereld en in de buurt, de laatste omzendbrieven van Dijledal, of wij genieten samen van een film op het grote scherm. Met Arno en Robin ben ik al een hele weg gegaan. Toen mijn echtgenote naar Engeland was vertrokken voor de stage en later de universitaire studies, voelde ik mij geregeld eenzaam en dan was het deugdzaam een luisterend oor en aanspraak te vinden bij de filosofisch ingestelde arbeider met ziektepensioen die Arno is. Ook hij verloor zijn beide ouders tijdens een ramp toen hij amper twaalf was.

Tijdens een van de eerste jaren in Casablanca had ik hem op een middag in diepe slaap aangetroffen, liggend op zijn buik op de stoep naast de struikjes die rondom onze gemeenschappelijke woning groeien... Naast hem lag zijn portefeuille, die was vanzelf uit zijn broekzak gegleden... De eerste afschuw heb ik opzij gezet, ik heb mijn stap ingehouden, hem overeind geholpen, zijn bezit meegenomen en hem in zijn eigen thuis ondergebracht.

Misschien ben ik die dag een afspraak misgelopen, dat weet ik niet meer, maar op die manier bouw je “vriendschapskrediet” op, vertrouwen bij de mensen die leven in je onmiddellijke omgeving. Dat zijn goede werken, maar dat is ook een strategische daad die je zelf onbedoeld vroeg of laat voordelen oplevert. Dat opnemen van zorg voor je broeder is gevolg geven aan verworven wijsheid, én een investering in sociaal kapitaal. Zo maak je een veilige leefomgeving, een kring om je heen. Want “Wie goed doet, goed ontmoet”. Liefde werkt. Dat mogen wij geloven.



Een goede buurt geeft kansen om op te groeien in sociale rijkdom.



Het huisdier kan katalysator zijn voor nieuwe vriendschappen

Lees verder op pagina 4

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, Federatiepastoor

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven,
parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 20 september
25ste zondag door het jaar

10.00 u. Eremis en dankviering Bart Pauwels
Voorgangers: Bart Pauwels, medepaters, parochiepriesters, gebedsleiders...
Lector: medeparochianen
Cantor: Jan Vankeirsbilck
Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page
Muziek: Herman Baumers en ensemble

Zondag 27 september
26ste zondag door het jaar

10.00 u. Viering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Herdenkingsviering voor Eugène en Luc Haine
Jaargetijde voor André Demin
Voorganger: Pater Jozef Valkeners
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Guy Saenen
Orgel: Anna Rusakova

BLAUWPUT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

SINT-ANTONIUS

Zondag 20 september
25ste zondag door het jaar B

11.00 u. Kindgerichte viering met koor- en samenzang
Intentie: Sara Voets
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Caroline Van Audenhoven
Lector: Eva Voets
Homilie: Caroline Van Audenhoven
Beelden: Hubert Gorissen
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 27 september
26ste zondag door het jaar B

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistent: Mirjam Van Lammeren
Lector: Kaat Gorissen
Homilie: pater Luc Van den Wijngaert
Beelden: Caroline Van Audenhoven
Orgelist: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 20 september
Vijftiengste zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 27 september
Zesentwintigste zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie
Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Op maandag 28 september 2015 gaat onze tweede meditatie-avond van september door.

Zoals steeds beginnen we om 20 uur, in de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Je mag best eens met ons meedoen. Geef dan een seintje aan Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berthe@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
http://www.christmed.be

*Ontdek Leuven

Deze wandeling brengt je langs de voornaamste bezienswaardigheden en geeft een mooi beeld van de stad, ideaal voor een eerste kennismaking. Je wandelt langs de Grote Markt met het stadhuis en de Sint-Pieterskerk. Ook de vele universiteitsgebouwen en leuke plekjes krijgen aandacht. Een bezoek aan het Groot Begijnhof, door Unesco uitgeroepen tot werelderfgoed mag natuurlijk niet ontbreken. *Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of van de stad Leuven http://www.visitleuven.be/*

MOLENHUIS BERISMENIL

Creatief
natuurobservatie weekend

Van vrijdag 2 oktober 2015, 19 u.,
tot zondag 4 oktober 2015, 16 u.

Het uitgangspunt van dit weekend is de natuur in en rond het Molenhuis: wijzelf, de dieren, de planten, de bomen, enz... Te veel om op te noemen! Het Molenhuis biedt ons ontelbare onderwerpen. Ieder kiest wat hem/haar het meest verwondert.

We richten ons tot alle mensen die graag creatief bezig willen zijn met beeldende vorming door tekenen, schetsen, schilderen, en alle variaties die hiermee mogelijk zijn!

De bedoeling is dat jij ontdekt wat je kan met papier, houtskool, pastel, potlood, acryl, ecoline, enz... Vooral de mensen die geen ervaring hebben met tekenen en schilderen zijn welkom. Voor hen is het een mooie gelegenheid om met hun ongekend kunnen kennis te maken!

We werken vooral 's voormiddags en 's namiddags. Al doende ontdekken we allerlei dingen over techniek en andere zaken die met tekenen, schetsen, enz... te maken hebben. Een persoonlijke benadering staat hierbij voorop: waar de één zich thuis voelt in de precisie zal de ander zich gelukkig voelen door

met veel expressie op een groot blad papier zichzelf te overtreffen.

Het belangrijkste is: **meedoen** met het aanbod en dan ook het **onbezorgde** plezier dat je aan **expressie** kunt beleven. Stel je voor:... heerlijk in een nazomerzonnetje creatief scheppen en niets anders aan je hoofd dan de ervaring dat je een knap werk aan het maken bent. **Ze gaan je niet geloven als je daarmee thuis komt!**

Zeker meebrengen: Hoeslaken en kussensloop, toiletgerief, warme kleren, donsdekken of slaapzak, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, regenjas, rugzakje, zaklampen, drinkbeker en drinkbus. Koop niets extra aan! Maar als je thuis teken-, schilder- en het daarbij horend gerief in huis hebt: meebrengen a.u.b.! Wij zorgen voor materiaal en papier.
Voor 's avonds: een gezelschapsspel en/of een goed leesboek.

Inschrijven : Voor 20 september 2015

Kostprijs: volwassenen 40 euro, kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen (6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16 euro.

+ **10 euro** voor materiaal zoals papier, teken- en schetsgerief, pastels, ecoline en acrylverf.

Maximum aantal deelnemers: 25

Verantwoordelijken: Jo Roels, Koning Albertlaan 143, 3360 Bierbeek 0495 50 61 75 - Jo.roels@telenet.be
Bankrekening: BE04 7855 0652 6931

Vermelding: Creatief wknd + naam

De ontmoeting

Zondag 27 september 2015

Bedoeling van deze ontmoeting is de **twintigduizend inwoners** van zeven aanpalende parochies beter **zicht te geven op elkaar**. Geloven doe je immers nooit alleen en **meer buiten de kerk dan binnen de kerk**. Dit is een namiddag van en voor **gewone mensen** met doordeweekse beroepen, gepensioneerden, huisvrouwen en huismannen van wie er **twalf** gaan **in één dozijn** en die wel eens op een ongedwongen manier willen weten hoe anderen de **zin zoeken voor hun leven** in een up-to-date evangelie.

WEEK VAN OKRA

Al de OPEN activiteiten die we uitwerken in die week zijn bedoeld voor de leden van OKRA Sint-Franciscus Heverlee en hun familieleden, vrienden en kennissen die onze werking willen ontdekken om nadien zelf lid van ons OKRA trefpunt te worden.

maandag 21 september: maandelijke wandeling in Linden: we vertrekken om 14.15 uur met bus 372 op perron 9 (of 5 afhankelijk van de aanpassingswerken aldaar) We maken een rustige boswandeling voorzien van een rustpauze en besluiten met een drankje in de buurt van de bushalte.

dinsdag 22 september: om 14 uur ledenvergadering in het Parochiecentrum met chocoladeproeverij. De uitleg krijgen we van vertegenwoordigers van Oxfam wereldwinkel van Leuven. Toegang is gratis.

woensdag 23 september: om 9.30 uur is er in het Parochiecentrum een teamvergadering met bespreking en vastleggen van het jaar-

De ontmoeting is **speels met een knipoog** en een drankje. Er is voor **elk wat wils**, want iedere parochie komt met een eigen profiel. Er is ruimte voor **woord en wederwoord** en geen enkele vraag wordt uit de weg gegaan. Als je echt wil weten wat er leeft aan zin zoeken bij uren ben je van harte welkom.

Zondag 27 september '15

Zaal Don Bosco

Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo

Vanaf 14 uur - gratis inkom

Voor meer informatie:

de_ontmoeting@gmail.com

programma 2016

donderdag 24 september: om 14 uur organiseren we in het Parochiecentrum Tornooi MATCURLING met uitleg over spel en reglement, opwarming en spelen met occasionele duo's.

vrijdag 25 september: uitstap naar Gent met de trein van 9.03 u. Geleide wandeling in het stadscentrum - lunch - boottocht van 90 min. - vrije tijd . Dat alles voor de prijs van 39 euro (zonder treinticket)

zondag 27 september om 12 uur in het parochiecentrum. **Feestelijke LUNCH** *aperitief *voorgerecht: gerookte ham met meloenen slaatje *soep: venkel roomsoep *hoofdgerecht: zalm filet met witloofsausje en aardappeltjes *dessert: mascarpone met rode vruchten. Dranken aan democratische prijzen te verkrijgen met drankbonnetjes.

Leden betalen voor zichzelf en diegenen die ze meebrengen **19 euro per** persoon door overschrijving uiterlijk op zondag 20 september.

Eerste Communie 2016 in de federatie FRANDO



Franciscus Antonius Don Bosco

Beste ouder

Kinderen die volgend jaar 8 worden en/of nu in het tweede leerjaar zitten, kunnen in 2016 hun Eerste Communie vieren. Deze mededeling wil vooral een herinnering zijn voor de ouders om te zorgen voor een tijdige inschrijving.

De Eerste Communieviering is geen schoolgebonden activiteit. Het meest zinvol is het om voor de 'eigen' parochie te kiezen (waar u woont of deelneemt aan de vieringen).

Hebt u tot nu geen 'eigen' parochie, dan kan u kiezen voor een van de parochies van FRANDO. Een mogelijke herverdeling kan nodig zijn als de groep in één parochie te groot wordt. Begin oktober wordt u desgevallend van de definitieve regeling op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groeten,
federatiepastoor Jef Wauters
de Eerste Communie-catechisten van FRANDO

SINT-FRANCISCUS
Eerste Communieviering
Hemelvaartdag,
donderdag 5 mei 2016

Samen spelen en werken, plezier maken, opkomen voor jezelf en de anderen, delen met elkaar, zingen, knutselen, samen vieren en feesten... Allemaal elementen die aan bod komen in de voorbereiding naar de Eerste Communie. Een mooi kinderboek vormt de rode draad, het leven van Jezus de inspiratie!

Er worden zes catechesemomenten georganiseerd vanaf januari 2016 (1 keer per maand). Telkens op een woensdagnamiddag van 14 uur tot 16.30 uur in de parochiezaal.

In oktober is er een ouderavond gepland. Verder nodigen wij de gezinnen met een communicant uit op twee gezinsvieringen.

De eerste communie kan in onze parochie gerealiseerd worden als er voldoende betrokkenheid en engagement van de ouders is bij de catechese en het begeleiden van de kinderen. Alle praktische informatie wordt meegedeeld eind september en op de eerste ouderavond.

namens de parochie
Annemie Van Audenhaege – Mennes
Korbeek-Losestraat 1
3001 Heverlee
johannemie.vam@skynet.be
016 35 62 76

SINT-ANTONIUS
Eerste Communieviering
zondag 1 mei 2016

Een fijn verzorgde kindgerichte Eerste Communieviering wordt tijdens een vijftal bijeenkomsten voorbereid. Aan de hand van een leuk kinderverhaal worden de kinderen geboeid en enthousiast betrokken bij de voorbereiding. Wij komen hiervoor na de Paasvakantie vijf keer samen. Telkens anderhalf uur op woensdag- en zaterdagmiddag (uren nog te bepalen). U wordt tijdig op de hoogte gebracht van de concrete afspraken voor deze samenkomsten.

In de loop van het jaar plannen wij enkele vieringen waarin de kinderen centraal staan. Een eerste kindgerichte viering heeft plaats op zondag 20 september 2015 om 11 uur. We nodigen u daarvoor alvast van harte uit.

U bent uiteraard iedere zondag welkom in de viering om 11 uur. Kinderen voelen er zich makkelijk thuis. Een teken- en Bijbelhoekje en een schoolbord dragen daar toe bij. En ook bij de communie worden zij niet vergeten!

In de loop van het jaar vinden er ook heel wat fijne nevenactiviteiten plaats. Vraag ons gerust meer informatie.

namens de catechese- en de parochieploeg
parochieassistent Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33
3001 Heverlee
carolineva@telenet.be
016 22 38 11
0476 39 79 02

DON BOSCO
Eerste Communieviering
zondag 17 april 2016

Je zoon of dochter heeft ondertussen zijn/haar kleuterjaren afgesloten en een plaatsje veroverd in de lagere school. Rekenen, lezen en schrijven, allemaal vaardigheden die een kind nodig heeft om in onze wereld mee te draaien. Maar er is meer. Hoe breng je het belang bij van samenwerken, van delen met elkaar, van vriendschap, van elkaar te helpen en daar waar nodig je te laten helpen?

Een van de manieren om deze punten in de schijnwerper te plaatsen is de Eerste Communie. In de Don Boscogemeenschap van Kessel-Lo proberen we dat op een eigentijdse en kindgerichte manier te doen. We werken daarom ieder jaar met een kinderverhaal (een prentenboek - bv. Snip in 2015, Joris de gelukkige egel, in 2014: De gelukkige zoekers en in 2010: De stad die ervandoor ging) dat we gebruiken als opstapje om op een speelse manier die thema's ter sprake te brengen. Vanuit dat samen spelen en samen dingen doen, trekken we ook de lijn naar de Bijbelse traditie. De nadruk ligt echter op het samen dingen beleven, vertellen aan elkaar en zo zelf ontdekken waar het in de christelijke traditie om draait.

Om er voor te zorgen dat datgene wat we ontdekken verder gaat dan de kerkdeur, vragen we aan de ouders zelf ook een engagement in het voorbereiden van de viering en het ineenknutselen van het decor en de versiering van de kerk. Concreet betekent dit dat we tussen januari en april 2016 vier woensdagnamiddagen samenkomen met de kinderen en twee avonden met de ouders. Deze data worden later meegedeeld.

pastoor Jef Wauters
Cristianlaan 43 3010 Kessel-Lo
016 25 58 92
jef.w@edpnet.be

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan tot en met
30 september 2015

via de inschrijvingsstrook
hieronder

of via mail

Sint-Franciscus

Annemie Mennes
Korbeek-Losestraat 1,
3001 Heverlee
johannemie.vam@skynet.be
016 35 62 76

Sint-Antonius

parochieassistent
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33,
3001 Heverlee
carolineva@telenet.be
016 22 38 11
0476 39 79 02

Don Bosco

federatiepastoor, pastoor
Don Bosco Jef Wauters
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
jef.w@edpnet.be
016 25 58 92

Inschrijving Eerste Communie 2016

Naam en voornaam van het kind:

Geboortedatum:

Naam vader:

Naam moeder:

Adres:

Telefoon/gsm nummer:

Email:

Parochie waar het kind gedoopt werd:

Wij wensen ons kind in te schrijven voor de Eerste Communie

- in de parochie waar wij wonen:
- in de parochie waar wij deelnemen aan de vieringen:
- We wonen niet op een van de parochies van FRANDO en nemen er tot heden niet deel aan de vieringen. We gaan akkoord om eventueel in een andere parochie dan deze van onze keuze de Eerste Communie te vieren. Onze voorkeur gaat in volgorde naar:
a.....
b.....
c.....

Via ons e-mailadres mag u ons wel/geen (*) informatie doorgeven over vieringen en activiteiten in de parochie. (* schrappen wat niet past. a.u.b.)

handtekening van de ouders

AGENDA

Sint-Franciscus

Woensdag 16 september
8.15 uur - 10 uur De ARK
20.00 u. koor Blij Rondeel

Donderdag 17 september
14.00 u. Seniorencafé met curling op tapijt
20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

Zondag 20 september
11.00 u. en namiddag
ZONDAGSCAFE en receptie eremis
Bart Pauwels

Dinsdag 22 september
14.00 u. Seniorencafé
20.00 u. Fotoclub Prisma

Woensdag 23 september
20.00 u. koor Blij Rondeel
10.00 u. OKRA Kerngroep

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 17 september
14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

Zondag 20 september
12.00 u. Ontmoetingsruimte
in de Kristoffelzaal

Dinsdag 22 september
14.00 u. Kaartnamiddag
in de Kristoffelzaal

KALENDERBLAADJE

Naast liefde mag niet tot de spontane affectiviteit beperkt blijven, maar zij moet zich telkens weer in affectiviteit belichamen, in deernis, tederheid en vreugde om de ander, wil zij niet het masker worden van werkdrijf en heerszucht.

Schoonenberg

Hapje tapje - Een wandeling door Leuven vol smakelijke verhalen over eten en drinken. Als het water ons in de mond komt staat er een hartig of zoet proevortje klaar. Van middeleeuwse markten tot de huidige vrijdagmarkt, van armoedige maaltijden in colleges tot culinaire

hoogstandjes nu, van een universitaire bier- en wijn kelder tot de hedendaagse fakbars: dit alles en nog veel meer komt aan bod. Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond (www.gidsenleuven.be) of van de stad Leuven <http://www.visitleuven.be/>

vervolg van pagina 1 - ENGAGEMENT IN CASABLANCA

Ook spannende momenten

De tieners met exotische oorsprong, dat was een ander paar mouwen. Wanneer zij in de avond na tien nog met de bal speelden, wat tussen de wanden van het plein galmt en het inslapen belemmert, nam ik aanvankelijk plaats op mijn balkon op de tweede verdieping. Op mijn luide, vriendelijke aanmaningen kreeg ik soms vriendelijke antwoorden en wat ik vroeg, het einde van het spel.

Maar soms waren beledigingen mijn deel. Geregeld heb ik dan de politie ingeschakeld. Het was als geboren Leuenaar en volwassen burger deugdendoend te merken dat die inspecteurs meestal binnen de tien minuten aankwamen, beleefd maar doortastend de jongeren aanspraken, op hun plichten wezen, en een identiteitscontrole doorvoerden. De verrekijker die ik gebruik om watervogels en herten te observeren leverde goede diensten om die taferelen te volgen...

Tijdens een bepaalde periode, wel een jaar of twee drie lang, liep de spanning echter hoog op. Tijdens de Ramadanmaand in 2008, daagden groepjes tieners geboren uit ouders die het levenslicht zagen in rurale dorpjes in Marokko mij uit. Terwijl ik op de bus wachtte, kwam er eentje herhaaldelijk rakelings langs me gereden met de bromfiets, raakte mij daarbij aan. Een kerel gooidde van de overkant van de straat zijn helm naar mij toe... Toen heb ik alle manmoedigheid die er in mij zat moeten aanboren om rustig te blijven, en heb ik mijzelf toegelaten op de meest spannende momenten vocaal stoom af te laten.

Op een dag kwam het tot een persoonlijke "confrontatie". Letterlijk: het voorhoofd (*le front* in het Frans) van Ajoeb, de meest driftige én moedige jonge man van de groep, en het mijne raakten elkaar bijna. Een volle minuut lang keken wij elkaar zwijgend in de ogen. (In feite keek ik in de zijne, want hij fixeerde een punt elders). Een jongen die naast de kerel stond, stelde: "Mijnheer Hublou, seffens zijt ge uw tanden kwijt!" Maar ik heb ervaring met vechten, op de lagere school verdeedigde ik reeds de jongetjes die gepest werden met mijn vuisten. Dergelijke situaties maken mij dus niet (meer) bang. Ajoeb heeft toen gevoeld dat ik hem geen kwaad wilde, dat ik er niet op uit was eens iemand te slaan, en dat ik niet bang was (dat heb ik ook in woorden gezegd). Ik houd van mensen. Hij heeft mij dan op woeste manier gevraagd wat ik dan met hem te maken had? Daarop stelde ik: "Ik ben voor u een Medemens!" en dat kwam van diep. Hij keek dan nadenkend, zweeg en ging weg.



Activiteiten brengen verscheidene mensen bij elkaar

God berispt wie hij liefheeft. Wie volhoudt, zal gered worden (Hebreeën 12)

Vanaf die dag is het beter beginnen gaan tussen ons. Ook met de andere jongens. Veel verbetering in het samenleven tussen blanken en nieuwe Vlamingen is er ook kunnen intreden nadat de ervaren buurtwerker van het RISO, Johan Fobelets, enkele jaren na elkaar in de zomer vergaderingen heeft georganiseerd waar beide groepen elkaar konden beluisteren, aanspreken, grieven uiten en elkaars namen en gezicht, elkaars stem konden leren kennen.

De kers op de taart kwam er toen wij dankzij een weldoener uit de streek van Maastricht, een paar dagen in groep zonder kosten in die stad konden logeren en samen uitstappen maken. Blanke vrouwen en hun gezin, mannen van hier en jonge Vlamingen uit Marokkaanse ouders geboren door elkaar. Wij voeren met een schip en bezochten een kerstmarkt. De hoteleigenaar deed zijn goede daad in het kader van een tv-programma, als een soort herstel voor de aanwezigheid die hij zijn stervende moeder niet had kunnen bieden omwille van zijn workaholic-profiel. Ajoeb en ik leerden elkaar op die reis verder kennen en waarderen. Elkaar vinden aan de ontbijttafel, met slaap in de ogen, brengt broederlijkheid naar boven. Het hielp dat ik grote eerbied heb voor de deugd van de moed, het lef, voor vitaliteit in mensen, mannen. Dat ik eerbied ervaar voor mensen die het vermogen bezitten vrang en vrij te spreken, op te komen voor wat zij diep in zichzelf voelen. Uit ervaring weet ik dat die talenten waardevolle tools kunnen zijn als je opkomt voor een betere wereld, voor rechtvaardigheid, voor jezelf of anderen. Samen staan wij sterker. Leven en laten leven.

I did it My Way

Mijn moed speelde tijdelijk echter ook tegen mij. Op vraag van een paar jongens van een jaar of dertien, had ik op een herfstavond, zittend op het plein, uitleg gegeven over menselijke liefdesrelaties en over seksualiteit. Dat lag in de lijn van mijn werk als Bezinningsbegeleider voor scholen. De echo's van dit persoonlijke gesprek kwamen echter vervormd aan bij andere jongeren. Gedurende verscheiden jaren werd ik daarna telkens wanneer ik te voet door de buurt stapte, door allerlei jongeren, blank en gekleurd, beschimpt. Men noemde mij "Pedol!". Dat waren moeilijke tijden. Ik kon mij optrekken aan het besef dat ook Jezus graag omging met kinderen. Dat Marc Dutoir niet staat voor de enige werkelijkheid die er is, dat wij die zieke man niet als referentiepunt voor betekenis en normen in menselijke relaties mogen laten worden. Die haatcampagne en die vervreemding is doorbroken geraakt nadat ik op een avond met de vraag het rustig te houden op het basketveldje naar de jongeren toe ben gestapt. Ik had mijn karmijnrode kamermantel over mijn pyjama getrokken. Het maakte indruk op Hakim, Rachid, Yussef, Mo(hammed), Nourdine en anderen, dat ik hen zo direct opzocht, mij kwetsbaar opstelde. Toen



Een deel van het team v/h Buurthuis met Schepen Sociale Zaken Bieke Verlinden

hebben wij een en ander uitgepraat, zij hebben mij op de rooster gelegd. Godzijdank vond ik de juiste woorden om mijn zuivere bedoelingen over te brengen. Om goede werken te doen en er toch niet onderdoor te gaan zijn vele talenten welkom...

Intussen zijn de meeste van die jonge kerels onzichtbaar geworden. Mede dankzij de inzet van opeenvolgende jongerenwerk(st)ers, zoals Bieke en Toon, hebben zij werk gevonden! Geregeld komt de ene of de andere trots melden dat hij werkt op de griffie van de rechtbank, bij een grote bank, als financieel adviseur... Anderen groeten mij vanuit hun dienstwagen als onze paden kruisen in de stad. Ook bij alle blanke Belgen hebben wij respect en een zeker prestige verworven. Moeilijke karakters laten ons met rust. Onder anderen door een gedurfd, kritisch publiek gesprek met de voorzitter van Dijledal in het buurthuis, heeft men begrepen dat ik over bijzondere talenten beschik, en niet aarzel deze bij gelegenheid in te zetten ten voordele van de onderdrukte medemens. Zo heb ik een klacht geschreven aan het stadsbestuur toen de groendienst onder mijn raam kwam werken met bladblazers, en ik niet meer kon schrijven van het lawaai. Ik stuurde kopies naar gemeenteraadsleden van de oppositie. Een van hen, nota bene lid van het Vlaams Blok, heeft de zaak technisch gedocumenteerd, en het schepencollege van Leuven is overgegaan tot verandering van de toestellen door blazers aangedreven met viertaktmotoren, die veel minder gerucht maken.

Een lokaal sociaal weefsel

Door een bepaalde kwaliteit van aanwezigheid is deze buurt een soort "stam" voor mij geworden, zoals die bij inheemse volkeren (Indianen) functioneert. Het lokale sociale weefsel, dat ik mee heb opgebouwd, draagt mij ook. Mijn arbeid is daarbij niet zeer zichtbaar, niet bezoldigd, niet projectmatig gepland, die verloopt eerder via het grijpen van kansen tot interactie en hulp bieden. Meer door te luisteren, interesse te betonen in mensen, dan door grote daden of schenkingen. Ik leef volgens het adagium, wie doet wat hij kan, is waard dat hij leeft. Door de opdracht gewoon een goede buur te zijn laat ik mij leiden. Dat is een aanwezige, beschikbare, warme buur met mededogen. De dagelijkse inzet gaat voort. Ik maak nog nieuwe kennis en vrienden, zodat het samenleven zich verder verdiept en meer vreugde en veiligheid brengt. De laatste tijd zijn jong en oud het er over eens: "Het is rustig in Casablanca".

De kleine goedheid

Als ik mijn huis nu verlaat, zijn er altijd mensen die mij groeten. Dat doet deugd, want zoals filosoof Emmanuel Levinas zegt: "Le bonjour est une première bénédiction". Levinas is een Joodse denker die vandaag herontdekt wordt, ook door het werk en de media-optredens van prof. Psychiater Dirk De Wachter. Zij wijzen er telkens weer op, hoe de gewone goedheid (la petite bonté) tussen mensen zulk een niet klein te krijgen Kracht is, die echt wel aarde aan de dijk zet. Mijn diep geloof in de wondere waarde van Ontmoeting is mij tot bron van hoop en geloof. Als je bereid bent je te laten veranderen door ontmoetingen, kan je innerlijk blijven groeien als mens, ook al wordt je 100 jaar. Het gaat mij ook om het effectief doen van de kleine positieve dingen die je persoonlijk mogelijk acht. Geduldig, verstandig, waakzaam, gedurfd, welwillend-kritisch. Zo raap ik onderweg zwerfpuil op, en deponeer het in de bakjes. Op die manier verdwijnt een stuk troosteloosheid uit de wijk, waarbij ik oplet niet over eigen grenzen te gaan, bijvoorbeeld niet op zondagen. De liefde en eerbied voor de grote groene natuur is mij altijd een krachtbron. Een dag dat ik de zon heb zien opgaan, zal anders, fijner, positiever gekleurd verlopen. De groetheid van de Natuur relateert veel van onze mensenzorgen. Zo ga ik geregeld fluiten tijdens wandelingen, in het besef dat dit het klimaat opwarmt. Meestal kijk ik elkeden die mij kruist op de groene paden door het bos in de Buurt aan. Als er oogcontact komt, spreek ik vaak een groet uit. Soms groeit dat uit tot een waardevolle Kleine Ontmoeting (zie het essay van Ruth Soenen). Soms echter kwetste ik mij aan de gesloten, barre, wantrouwige of angstige blikken! En soms kijk ik tijdens de wandeling naar de aarde, omdat ik momentaan het behoeden van mijn innerlijke vrede nodig heb voor alles. "Lankmoedigheid" was mij zowat elke dag, nu al 120 maanden lang, een steun. Het blijft een kardinale deugd, Rik Torfs heeft daar terecht een boekje aan gewijd.

Heiligen en osmose

Soms sta ik stil en maak ik mij de bedenking: de voornamen die mijn moeder mij bij mijn geboorte heeft gegeven, waren toch wel bijzonder geïnspireerd? Het is alsof die heiligen mij goed begeleiden op mijn pad. Stefanus was een publiek, visionair spreker die barstte van het lef. Antonius helpt mensen de draad terug te vinden, ook als zij onder druk staan van de stress van alledag. En Christoffel... die is geroepen de Messias te dragen. Dat lees ik als de vocatie "Zijn soort werken te doen. De hulpelozen bijstand verlenen. Er helemaal zijn voor mens en ding en dier". Vegen voor de eigen deur. Je niet laten meeslepen



Jef, ervaren sportcoach, leert Milan schilderen

door modieuze, nieuwerwetse dingen. Met als persoonlijke inspiratie en toetssteen de Reis, de kennis van de leefwijzen van volkeren in verre landen. De Vreemdeling is voor mij een Bron van veel goeds. Luister. De beste manier om met Vreemdelingen, hier geboren of ver weg, te leven bestaat er in de Wand die je tussen hem/haar en jou onvermijdelijk optrekt, half-doorlaatbaar te maken, semi-permeabel. Dan krijg je osmose. Dan passeert er af en toe iets, dan gebeurt er Uitwisseling. Zonder dat je je identiteit verliest. Osmose, dat is het fysiologische proces waarbij kersen zwellen na een regenbui. En soms barsten ze! Ware rijkdom is soms lastig om dragen. Zij maakt het bestaan echter zo veel heerlijker.

De laatste tijd pluk ik meer en meer vruchten van mijn diffuse, volgehouden inzet. De contacten met buurtbewoners lopen steeds vlotter. En mijn innerlijk leven loopt beter. Tussendoor kan tot bidden komen: "Ik heb u lief, mijn God!". Dat is in dezelfde woorden spreken als deze die ik en mijn broertje gebruikten als kleine jongens, om eender welk moment plots, vol dankbaarheid voor het wonder van onze liefdevolle, unieke, krachtige verbondenheid met haar, onze moeder aan te spreken: "Mama... Ik heb u lief?". Zij antwoordde dan stevast met tederheid en blijdschap, "Ja, jongen, ik u ook!" Voor mij is de toverachtige as waar alles om draait in het universum de verbinding tussen het hartje van het kind en het hart van zijn moeder. Vaderfiguren, vrienden en alle mogelijke observaties, ervaringen, perspectieven en emoties kleden die vitale menselijke kern aan, een leven lang.

Mijn laatste woord is waardering voor het 30-tal vrijwilligers die vaak al twee decennia meewerken aan het sociaal restaurant, de kinderopvang, de jongerenbegeleiding, het onthaal in het Buurthuis, de jaarlijkse Buurtfeesten. Zij zijn stille krachten die van de Buurt een herbergzame plek maken, een grote familie. Zij belichamen de Kleine Goedheid, met soms kleine kantjes, maar ook geduld, nederigheid, goede wil, standvastigheid. "Zalig de nederigen van hart..." (Bergrede, evangelie volgens Mattheus, 5).

Stefaan Hublou Solfrian

Artistieke Inspiratiebronnen voor wie zich geëngageerd wil integreren in een gemeenschap:

- Film "Danst met de wolven" van en met Kevin Costner, die als soldaat John Dunbar stam lid van de Lakota (Sioux) wordt.
- Tekenenreeks "Magasin General" van Loisel en Tripp over het goede dorpsleven in Canada.

Op dinsdagmiddagen van 12 tot 13.30 wordt er huisgemaakte soep geserveerd in het Buurthuis Casablanca. Welkom.

<https://www.facebook.com/groups/Buurtwerkcasablanca>
Blog: community.dewereldmoragon.be/blog/stefaanhublou