

# KERK & *leven*

35

2015

WEEKKRANT

2 SEPTEMBER

JAARGANG 76

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS  
SINT-ANTONIUS  
DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Mijn hart zingt voor de Heer

*Magnificat*

Op 15 augustus 2015 vierde

*Zuster Mia Hilven*

Professie jubileum  
1965 - 2015

haar 50 jaar  
gegeven zijn aan de Heer  
en de medemensen.

### O.L.V. Hemelvaart in Sint-Franciscus



Dank woord voor Zuster Mia

Onze parochie leeft en draait goed. En dat is te danken aan de inzet van zoveel helpende handen – onze vrijwilligers. Ook al is het soms vechten tegen windmolens. Toch is het doel altijd in zicht en kunnen we tevreden terugblikken op het harde werk.

Maar hebben jullie er enig idee van hoe dikwijls we een zin gebruiken met het woordje **ZIJ – HAAR – DE ZUSTER?**

- Och, ik zal dat even aan haar vragen, zij weet dat wel
- Als ik de zuster zie, mag ik niet vergeten om die brief af te geven
- Oh, geweldig, de zuster heeft al gebeld om een voorganger te zoeken

Jullie horen mij al komen : **ZIJ – HAAR – DE ZUSTER**, dat is onze zuster Mia.

Lieve zuster Mia, woorden schieten tekort om onze dankbaarheid uit te drukken voor uw inzet, uw hulp, uw aanwezigheid in onze parochie.

Woorden zoals naastenliefde en medemens staan in hoofdletters in uw woordenboek.

Daarom willen wij u in naam van de hele parochiegemeenschap heel graag bedanken voor uw werk, uw geduld, uw begrip en uw eindeloze energie waar wij gretig gebruik van maken.

Hartelijk dank en van harte gefeliciteerd met uw jubileum!

Marion

vervolgt op pagina 3



## Colofon

**REDACTIE**  
**Algemene redactie**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**DIENST PAROCHEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Filip Debruyne

**Diocesane redactie Mechelen-Brussel**  
Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

**ABONNEMENTEN**  
**Philippe Nachtergaele**  
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

**PLAATSELIJKE**  
**EINDREDACTIE-CONTACTPERSOON**  
**SINT-ANTONIUS**  
**Caroline Van Audenhoven**  
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02  
carolineva@telenet.be

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**DON BOSCO**  
**Gilberte Havet**  
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

**REDACTIECONTACTPERSOON**  
**SINT-FRANCISCUS**  
**Herman Van Overbeke**  
Kasteelstraat 58, 3330 Korbek-Lo  
Tel. 016 25 05 93  
Gsm 0474 89 37 66  
hv.overbeke@telenet.be

## CONTACTADRESSEN

**DON BOSCO**  
**Jef Wauters, Federatiepastoor**  
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92  
gsm 0485 06 30 38

**SINT-ANTONIUS**  
**Caroline Van Audenhoven, parochieassistent**  
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11,  
gsm 0476 39 79 02

**SINT-FRANCISCUS**  
**Parochiesecretariaat**  
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van 09.30 u. - 11.30 u. op:  
maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

**Zondag 6 september**  
**23ste zondag door het jaar – startviering werkjaar.**  
**10.00 u.** Viering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Ere pastor Jef Bulckens  
Assistent: Lieven Dries  
Lector: François Barette samen met kinderen en volwassenen uit de gemeenschap.  
Zang: Lut Ruwet  
Orgel: Raoul Vereecken

**15.00 u.** Priesterwijding **Bart Pauwels** in de abdij van Averbode

**Zondag 13 september**  
**24ste zondag door het jaar**  
**10.00 u.** Gebedsviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Cécile Van Hoecke  
Lector: Karel De Rocker  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Anna Rusakova

## LINDEN

Zondag  
10.00 u. Gezinsviering

## AGENDA

## SINT-FRANCISCUS

## Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van **10.00 u. in** het parochiecentrum

**Woensdag 2 september**  
**20.00 u.** Blij Rondeel

**Donderdag 3 september**  
**14.00 u.** Seniorencafé met curling op tapijt  
**20.00 u.** Buurtkoor Parcoeur

**Maandag 7 september**  
**14.00 u.** OKRA ledenvergadering

**Dinsdag 8 september**  
**14.00 u.** Seniorencafé  
**20.00 u.** Fotoclub Prisma

## MOLENHUIS BERISMENIL

## Herfstwandeleweekend

Van vrijdag 18 september 2015 – 19 uur tot zondag 20 september 2015 – 16 uur

## \*Vrijdag 18 september

**21 uur:** Iedereen tracht om dan aanwezig te zijn. Wie eerst is en binnen kan, zorgt voor een warme kachel. Met een boterham en een kommetje soep leren we elkaar kennen.

**22 uur:** Samenkomst rond de kachel. We maken enkele afspraken om samen te kunnen genieten van twee dagen intens samen genieten-geven-nemen-ontdekken-lachen-helpen-kokerellen-rusten-plagen-wandelen, enz.

## \*Zaterdag 19 september

**08.00 uur:** Ontbijt. De rugzakken voor de wandeling en de landloperskeuken vullen.

**09.30 uur:** Wandeling. Om te genieten van het landschap, de stilte, de geuren, de eerste herfstkleuren,...

**13.00 uur:** Ergens onderweg houden we halt en laten we op moderne wijze (gasvuurtjes) de pannetjes

## SINT-ANTONIUS

**Zondag 06 september**  
**23ste zondag door het jaar B**  
**11.00 u.** Viering  
Voorganger: Walter Verhelst  
Assistent: Myriam Neves  
Lector: Ann Wouters  
Homilie pater Walter Verhelst  
Beelden: Leo Swinnen

**Zondag 13 september**  
**24ste zondag door het jaar B**  
**11.00 u.** Viering met koor- en samenzang  
Intentie: mevrouw Lucia Vos, weduwe Willy Kell  
Voorganger: pater Romain Clement  
Assistent: Caroline Van Audenhoven  
Lector: Liliane Wagemans  
Homilie: pater Romain Clement  
Beelden: Hubert Gorissen  
Orgel: Nico Janssens  
Dirigent: Toon Maes

## BLAUWPUT

Zondag  
10.00 u. eucharistieviering

## HEB IK U SOMS TOT IETS VERPLICHT? (1Kon 19,20)

Abt Jos Wouters, de abdijsamen- schap van Averbode, Herman en Rosette Pauwels-Van Kerkhove, delen u met vreugde mee dat hun medebroeder en zoon **BART PAUWELS** door handoplegging en gebed tot priester zal gewijd worden door Mgr. Frans Daneels o.praem., titulair aartsbischop van Bitá, secretaris van de Apostolische Signatuur, op **zondag 6 september 2015 om 15.00 uur in** de abdijkerk van Averbode.

**Graag nodigen wij u uit de wijdingsplechtigheid met ons mee te vieren.**

met spek en eieren voor elkaar ronnen. Na de landloperskeuken, afhankelijk van het weer, doen we een bosduttje.

**18.00 uur:** Vermoeid, verrijkt en voldaan vinden we hopelijk het Molenhuis terug. Dan beginnen we het grote feest van samen kokerellen, tafel dekken, eten, afwassen, enz...

## \*Zondag 20 september

**08.00 uur:** Ontbijt  
**09.00 uur:** Ochtendwandeling.  
**13.30 uur:** Middagmaal. En daarna: samen opruimen, poetsen, enz...

**Zeker meebrengen: Hoeslaken** en kussensloop, toiletgerief, warme kleren, donsdeken of slaapzak, gezelschapsspel, wandelschoenen, laarzen, huispantoffels, regenjas, rugzakje, zaklampen, drinkbeker en drinkbus, gezelschapsspel, als je het hebt: een "camping gasvuur"  
**Kostprijs:** volwassenen 40 euro, kinderen (13-18 j.) 32 euro, kinderen (6-12 j.) 24 euro, kinderen (4-5 j.) 16 euro.  
**Inschrijven:** 10 dagen voor het wan-

## DON BOSCO

**Zondag 6 september**  
**Drieëntwintigste zondag door het kerkelijk jaar**  
10.30 u. Viering

**Zondag 13 september**  
**Vierentwintigste zondag door het kerkelijk jaar**  
10.30 u. Viering

## BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelstraat  
Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie  
Zondag 8 en 10 uur  
Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

## VLIERBEEK

Zaterdag  
18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
09.00 u. kapel broeders Maristen  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

Samen met de familie Pauwels-Van Kerkhove nodigt de parochiegemeenschap van Sint Franciscus Heverlee u uit om de Heer te bidden en te danken in de eucharistieviering waarin Bart zal voorgaan op **zondag 20 september 2015 om 10.00 uur** in de Sint Franciscuskerk Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee.

Na deze dankviering hopen we u te mogen ontmoeten op een receptie die aangeboden wordt door de parochiegemeenschap.

Wil u a.u.b. uw aanwezigheid bevestigen vóór 6 september 2015? Dat kan u best doen per email op [b.pauwels@abdijaverbode.be](mailto:b.pauwels@abdijaverbode.be) of per telefoon op het nummer 013 78 04 40.

delweekend  
**Max. aantal deelnemers: 25**

**Verantwoordelijke:** Michaël Hoeterickx, Middelweg 19, 3001 Heverlee 0478 25 22 01 / michael.hoeterickx@telenet.be  
Bankrekening: BE83 0003 1434 9415 / Vermelding: Wandelweekend + naam + datum

## THEMAWANDELINGEN IN LEUVEN \*Dood maar niet vergeten:

Bezoek aan het oude kerkhof van Wijgmaal. Zondag 6 september 2015 – 15.00 uur. Tot 1875 behoorde Wijgmaal, niettegenstaande de aanwezigheid van een eeuwenoude kapel, tot de parochie Herent, en dienden de Wijgmalenaren naar de kerk van Herent te gaan om hun zondagsplicht te vervullen. Zo dienden de Wijgmaalse overledenen ook in Herent te worden begraven. Toen in het vermelde jaar Wijgmaal een zelfstandige parochie werd, werd er dan ook uitgekeken naar een plek om hun doden te begraven: het huidige ‘oude kerkhof’. Hier

AGENDA PAROCHE-  
GELOOFGEMEENSCHAP  
SINT-ANTONIUS

**Donderdag 3 september**  
**14.00 u.** Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

**Zondag 6 september**  
**12.00 u.** Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

**Dinsdag 8 september**  
**14.00 u.** Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal  
**20.30 u.** Parochieploeg in de Kristoffelzaal

**Woensdag 9 september**  
**10.00 u.** Kernvergadering Ziekenzorg cm Samen Sterk in de Kristoffelzaal

SENIORAMA LEUVEN  
ZOMERACTIVITEITEN 2015

**Dinsdag 22 september 2015 13.45 u.**  
Leuven stadhuys en Universiteitshallen  
Bijdrage: 4,00 euro  
Inschrijven tot 15 september via  
Onthaal Seniorama 016 22 20 14

## KALENDERBLAADJE

In een samenleving waar het model van de grote economische organisatie alle ruimte tussen de mensen schijnt te vullen met doelmatigheid en programmering, zoeken velen naar die plaatsen van geborgenheid, waar relativiteit overzichtelijk blijft en verder reikt dan vluchtige, functionele vriendschap.

Dit zoeken lijkt in de toekomst te zullen toenemen en aan de eigenlijke kerkwording nieuwe kansen te bieden.

**J. Kerkhofs**

treffen we de graven van bekende Wijgmalenaren, o.a. van pastoor Alphonse Bellon, de eerste pastoor van de jonge parochie, van dokter Prosper Switters die hulp bood aan de Belgische troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog, enz. Zes en zestig graven herinneren aan de slag van de molen, tussen Rotselaar en Wijgmaal. Bij die slag sneuvelden er meer dan 300 soldaten. Vertrek: plein voor Ymeria, Pastoor Bellonstraat – Einde: oud kerkhof in de Wittebolsstraat. Je kan bij deze uitstappen individueel aansluiten. Je hoeft niet te reserveren. Kostprijs: 5 euro per persoon. De themawandelingen duren ongeveer 2 uur. Alle info vind je op de website van de Leuvense Gidsenbond ([www.gidsenleuven.be](http://www.gidsenleuven.be)) of van de stad Leuven <http://www.visitleuven.be/> Klikken op "Vrije tijd" en daarna op "Toerisme". (Uit Programmagids Koninklijke Leuvense Gidsenbond)

## Homilie door Hugo Carmeliet voor jubilaris zuster Mia



Hugo Carmeliet s.j.

Vervolg van pagina 1 - Jubileumviering zuster Mia

We kennen ze, de afbeeldingen van Maria, die je soms aantreft in kleine kerkjes, de vele veldkapelletjes langs de weg, de madonna's die al eeuwenlang pelgrims trekken, de middeleeuwse schilderijen, de houten of stenen beelden, honderden jaren oud. Ze stralen rust en schoonheid uit, ze ontroeren ons omdat ze iets weerspiegelen van de hemel, van het goddelijke. Al die kunstenaars van zoveel eeuwen hebben - ieder op eigen wijze - proberen weer te geven dat Maria het aardse ontstijgt, ze prijzen haar de hemel in.

En de bijbel? Wat zegt de schrift over haar? Wie is die vrouw, bekleed met de zon en de maan aan haar voeten, die de ziener van het boek der Openbaring een beslissende rol in het drama van de wereldgeschiedenis laat spelen? De eeuwen door heeft men het zich afgevraagd, en er zijn veel soorten uitleg aan het visioen gegeven.

Maar de kern van de zaak is duidelijk. Johannes heeft zijn boek geschreven ongeveer 70 jaar na de dood van Jezus. De eerste uitbarstingen van christenvervolgingen waren toen al gebeurd in Rome, maar het ergste moet nog komen. Johannes schildert in vreeswekken-

de beelden de strijd tussen God en de duivelse machten. De christenen lijken geen enkele kans tot overleven te hebben. Maar de boodschap van Johannes is dat de onschuld, het kwetsbare, het zwakke, in die strijd niet ten onder zal gaan. Uiteindelijk zal het overwinnen. Het boek van de Openbaring wil voor alles een boodschap zijn van hoop en vertrouwen voor de beginnende kerk in moeilijke tijden maar ook voor ons vandaag. Want God laat zien dat hij aan de kant van de zwakken en de weerlozen staat.

Dat blijkt ook uit het evangelie van vandaag. Lukas begint zijn evangelie met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Naar algemene maatstaven waren zijn ouders belangrijke personen. Zijn aankondiging gebeurt in de tempel, terwijl het volk buiten staat te bidden. Maria was een totaal onbekend meisje. Haar wordt de komst van Jezus, haar zoon, aangekondigd in het onooglijke Nazareth, en niemand behalve zij zelf weet ervan. Normaal zou men denken, wie uit Elisabeth zal geboren worden en zo plechtig is aangekondigd, is de drager van een nieuwe toekomst. Maar het is net omgekeerd. Het evangelie zet de dingen op zijn kop. En Maria zelf doet dat nog eens: *Zij gaat* bij Elisabeth op bezoek. Maar Elisabeth, die heeft het door. Ze reageert verrast: wat gebeurt er nu, dat de toekomstige moeder van mijn Heer bij *mij* op bezoek komt en *mij* komt dienen?

Ja, zegt Maria, zo is het. En ze zingt haar Magnificat. Mijn hart prijst hoog de Heer. Wie dat lied in een andere context dan die van de kerk en de liturgie zou plaatsen kan er direct een revolutionaire protestsong

van maken. De God die door Maria hoog wordt geprezen is een God die heersers en machthebbers van hun troon stoot en de geringen, de onaanzienlijken die niet meetellen, verheft. Mensen die honger hebben overlaadt hij met gaven, maar de rijken stuurt hij weg met lege handen. Je zou voor minder last krijgen van de politie en de staatsveiligheid. Zie maar wat er in andere landen gebeurt.

Over Maria weten wij niet zoveel. Want ook het Magnificat wordt haar door Lukas in de mond gelegd. Maar het belangrijkste wat zij ons te zeggen heeft staat in het evangelie van vandaag. Wanneer haar nicht Elisabeth haar zegt: "Zalig gij die geloofd hebt dat tot vervulling zal komen wat u vanwege de Heer gezegd is". Maria is een vrouw die onwankelbaar geloofde, in de hemel jazeker, maar eerst in een hemel op aarde, de hemel van vrede en gerechtigheid, van liefde en menselijkheid. Als Maria ons iets doet, als dit feest van vandaag ons iets te zeggen heeft en ook wij geloven in opstanding en verrijzenis, in hemel en tenhemelopneming, dan zullen wij naar beneden moeten kijken, niet wegluchten van de levensbedreigende en verslindende draak die in allerlei gedaanten in onze wereld aanwezig is. Dan moeten wij proberen solidair te zijn met de kleinen en de armen van onze aarde, de naamlozen die lijden onder de macht en het geweld van de draak. Dan zullen wij moeten geloven dat alleen langs die weg, opstanding, tenhemelopneming mogelijk is. Dat is de weg van het evangelie, de weg van Maria.

**Beste Mia, die weg stond ook jou voor ogen toen je op 2 Februari 1963 intrad bij de Zusters van Liefde in Gent en er op 8 September 1970 je eeuwige geloften uitsprak. Op het gedachtenisprentje van die dag staat: "Door Gods genade ben ik wat ik ben...".** Het is het diepste geheim van elke roeping. Want God zoeken is op de allereerste plaats zich door God laten vinden. Je waagde de sprong, weliswaar in een heel andere tijd dan vandaag. Alles leek toen nog zo zeker en vol toekomstverwachting. Maar toch was het ook een sprong in het onbekende. Maar je vertrouwde erop dat, zoals de schrift het zo mooi omschrijft, Hij je zou voorgaan in een schaduwvolk overdag en een licht in de nacht. Want God is Liefde. Deze woorden, ze staan gegrift in het kruisje dat je draagt, om toch maar nooit te vergeten.

Vandaag kijken we even achterom, in grote dankbaarheid om de voorbije 50 jaar religieus leven. Samen met jou zingen we je Magnificat. Om de grote dingen die Hij ook aan jou deed en door jou aan velen. Je was 13 jaar opvoedster bij mentaal gehandicapten in Ave Regina in Lovenjoel, je stelde je 28 jaar ten dienste van de verpleegsterschool Kapucijnenvoer in Leuven voor ont-haal en telefoon. En hier in Heverlee ben je dienstbaar in parochie en secretariaat en ziekenzorg. Meermaals vergezeld je zieken met de bedevaarten naar Lourdes en Ban-neux.

Ja, de dienstbaarheid van Maria was voor jou een sterke inspiratie om ook jouw leven in dienst te stellen van hen die je op jouw levensweg werden gegeven.



Jubilaris zuster Mia Hilven

Zoals voor jou, heeft Maria een grote plaats ingenomen in het geloofleven van vele mensen.

Ontelbaar velen hebben in de loop van de geschiedenis bij haar hun toevlucht gezocht en gevonden, haar hun zorgen en vragen toevertrouwd. Als bij een moeder die begrijpt en troost. Erop vertrouwend dat het zo wel terecht komt. Want niet zij is het centrum - en dat is belangrijk om Maria de juiste plaats te geven in ons leven - maar de dienstmaagd des Heren - wegwijzer naar haar zoon en naar God, ons uitnodigend haar te volgen in haar onverwoestbaar geloof in Gods trouw aan ieder van ons.

Vandaag vieren wij dat zij is thuisgekomen, waar ook wij ooit hopen te zijn. Met haar zingen wij vandaag haar Magnificat mee. Ook wij prijzen haar de hemel in. Een beetje zoals tijdens de kaarskensprocessie in Lourdes, waar bij het telkens weerkerend refrein Ave Maria, de brandende kaarsjes in de hoogte worden gestoken.

**Beste Mia, van harte gelukgewenst! Het mag je goed gaan, héél goed!**

### EEN NATUURWANDELING IN DE OMGEVING VAN DE VOORMALIGE ABDIJ VAN VLIERBEEK OP ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015

Hebt u zin in een stevige wandeling door wat ooit de landerijen, weilanden en bossen rond de benedictijnenabdij van Vlierbeek waren? Een ervaren natuurgids van de Heemkundige Kring staat op 13 september 2015 om 14 u. klaar om samen op pad te gaan. Het vertrekpunt is aan de ingang van het Provinciedomein aan de Holsbeeksesteenweg 55.

De stichting van de benedictijnenabdij van Vlierbeek dateert uit 1125. Het moerassige gebied buiten de Leuvense stadsmuur, in de vallei van de Vlierbeek, kreeg destijds vooral door het werk van de monniken een heel ander uitzicht. Ontdek hoe de natuur, het landschap en de bewoning evolueerden door de eeuwen heen. En geniet van de eerste herfstkleuren.

Stevige wandelschoenen zijn aanbevolen. Sommige delen van het parcours zijn niet geschikt voor kinderwagens en rolstoelen. De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelnemen kost 2 EUR. Reserveren is niet nodig.

Tijdens de zomermaanden zijn er regelmatig geleide bezoeken aan de abdijsite. Voor groepen zijn er op aanvraag rondleidingen op de site, op het kerkhof of in de omgeving mogelijk. Voor het actuele aanbod en de voorwaarden voor een groepsbezoek: zie [www.abdijvanvlierbeek.be](http://www.abdijvanvlierbeek.be)

Een combinatie van een bezoek aan het Provinciedomein en de abdij van Vlierbeek is een mooie daguitstap. Er zijn zowel in Vlierbeek als in het park eetgelegenheden.



## ONTMOETINGS-DAG

7 parochies maken kennis met elkaar

Zondag 27 september



Don Bosco, 14-17h  
Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo



Voor meer informatie mail:

[de\\_ontmoeting@gmail.com](mailto:de_ontmoeting@gmail.com)

### MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

In september komen we samen mediteren: op maandag 14 september 2015 en maandag 28 september. Zoals steeds om 20 uur in de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Wil je de meditatie ook eens bijwonen, verwittig dan even Jos Vermeulen.

**Jos Vermeulen** 016 89 03 16 – [vermeulen.berte@telenet.be](mailto:vermeulen.berte@telenet.be)  
Meditatie in de christelijke traditie: <http://www.christmed.be>

### CONCERTBAND LEUVEN

We kregen de Concertband op feestvieringen in de parochie reeds in volle actie te horen en te zien. Dat kikkerde de vreugdesfeer wel op.

De Concertband Leuven repeteert nog steeds wekelijks op dinsdag van 20 tot 22 uur in ons Gemeenschapscentrum Don Bosco. Ze spelen populaire songs en filmmuziek. Muzikanten zijn steeds van harte welkom.

Willem Boon

[boon-cuyt@hotmail.com](mailto:boon-cuyt@hotmail.com)

## CHIROKAMP HEKEKO 2015 – MEEUWEN-GRUITRODE



Het is goed geweest. We hebben weer 10 dagen chiro-kamp overleefd. Want het blijft spannend tot de laatste moment. Dat begint al op 20 juli, als de eerste fietsers naar het kampterrein vertrekken. Zijn de fietsen wel allemaal in orde, zijn er geen ongelukken gebeurd onderweg? Heeft iedereen voldoende eten en drinken bij? Geen platte banden? Fluovestje aan? De helm blijft een teer discussiepunt... Aangekomen op de kampplaats worden een 30-tal tenten rechtgezet. In een mum van tijd staan die mastodonten overeind, of het nu over een patrouilletent, een seniortent of de reftent gaat. Alles staat stevig vastgepind in de grond, regen of wind hebben er geen vat op. 3 containers worden uitgeladen, want er wordt redelijk wat materiaal meegesjouwd. Mondvoorraad voor de eerste dag, want op de tweede dag wordt er een container besteld voedsel afgeleverd, om U te zeggen. Tafels, stoelen, diepvriezers, koelkasten, gigantische kookpotten, een 8-tal gasbakkens, 3 braadsleeën, microgolf-oven, kleinere gasvuren voor de "speciallekes", werkbladen in inox voor in de keukentent. En het belangrijkste: ons glazen koffietasje waarmee het zout op de patatten wordt gestrooid en dat al jaren meegaat en met fluwelen handschoentjes wordt behandeld. Want het heeft de ideale maat en kan niet vervangen worden. Dat "dsjatteke" hangt aan een touw boven de kookpotten. Het wordt als laatste uitge-

pakt als we aankomen en als eerste ingepakt als we vertrekken.

Meeuwen-Gruitrode in Limburg was dit jaar weer de place-to-be. Een prachtige kampplaats, met voldoende ruimte om alle tenten te zetten, open plekken om te ravotten en te spelen en een zandberg in de buurt om het geheel nog spannender te maken. 288 man in het totaal: 40-tal leiding, 4 VB's, 12 mannen en vrouwen kookploeg en zoals elk jaar de duo-baan van verpleegsters. De rest zijn onze leden tussen de 6 en de 18 jaar.

Al 15 jaar maak ik deel uit van die grote familie, toch sta ik elk jaar even stil bij de inzet en de vriendschap van zoveel vrijwilligers: leiding, VB's (volwassen begeleiders), keukenploeg, verpleegsters. Vergelijk het maar met de bedrijvigheid van een goed draaiend restaurant, waar de chefkok ook de handen uit de mouwen steekt om zijn personeel met raad en daad bij te staan in de dagelijkse gang van zaken. Want 288 monden voeden, dat moet je verdienen elke dag opnieuw. Maar we staan er en het eten is altijd op tijd klaar: 8 uur ontbijt, half 1 middagmaal, tussen 4 uur en half 5 een vier-uurtje en om 7 uur het avondmaal.

Dit jaar heb ik veel plezier beleefd aan mijn "speciallekes", kinderen met een aangepaste voedingsbehoefte. Kinderen met een allergie, waar apart voor gekookt wordt.

Zonder de hulp en de steun van de hele kookploeg, kunnen deze kinderen niet mee op kamp. Iedereen respecteert mijn tijdschema als ik voor hen kook. Iedereen weet dat er op voorhand soep, groenten, vlees, aardappelen moeten afgeschept worden, voor er kruiden, boter of andere ingrediënten worden toegevoegd. Niemand gooit paanmeel bij het gehakt (want iedereen weet dat daar gluten in zitten) zonder dat er afgeschept wordt om ballekes te rollen voor de speciallekes. Geen bouillonblokjes in de soep, daar zitten ook gluten in. Geen bechamelsaus met gewone melk, daar kan ons lactosepatiëntje niet tegen. Geen cornetto-ijsje met nootjes, maar een waterijsje of een extra stuk fruit. Glutenvrij brood in de vriezer, meegegeven door dankbare ouders. Geen wafel, maar een koek zonder toevoeging van soja-bloem. 4 bruine boterhammen wegen exact 126 gram. Dat is de portie koolhydraten die onze diabetespatiënt mag eten. Maar het wordt bijna een routine om al die regels toe te passen op elk kind met zijn specifieke behoeften. En dat kan alleen maar door de samenwerking van de hele groep. Zonder die steun gaat het feestje voor heel wat kinderen niet door. En als die kinderen je aan het einde van het kamp hartelijk rond de nek vliegen, dan besef ik maar al te goed: daarvoor doen we het!

Elk jaar valt er ook wel iemand in de prijzen, een jubilaris. Dit jaar was ik aan de beurt. 15 jaar kookploeg chiro HEKEKO. Dat er voor mij zou gezongen worden, had ik wel verwacht. Zingen staat altijd op het programma van de chiro. Maar ik wilde de eerste zijn. En stiekem had ik al een liedje gemaakt als dank aan de leiding en alle kinderen. En als jullie de melodie kennen van het kinderliedje: "In een klein station-

netje, 's morgens in de vroege", dan kunnen jullie allemaal meezingen.

*Elke zondag om 2 uur  
Ga ik naar de chiro  
Al mijn vriendjes zijn er al  
Blij en goedgezind  
Lachen, zingen, spelen  
Je geen moment vervelen  
Rollen in het zand  
Dat is zo plezant*

*En dan is het zomer  
Het begint te kriebelen  
Mijn koffers staan al klaar  
Het kamp komt dichterbij  
10 dagen dolle pret  
De leiding gaat zelfs niet naar bed  
Iedereen super-blij  
Want de chiro dat zijn wij!*

Dat heb ik voor de leiding en de kookploeg gezongen, en op één of andere manier hebben ze de tekst bemachtigd, gekopieerd en 's anderendaags heeft de hele bende kinderen het ook voor mij gezongen. Dat er wat tranen gingen vloeien tijdens deze 10 dagen had ik wel verwacht. Maar dat het een spelletje en een uitdaging zou worden om elke dag wel een snottermoment te voorzien, was toch wel hilarisch. En ze zijn er in geslaagd! Daarom wil ik hier al afronden, bij

dit toch wel meer persoonlijke verslag.

Het is goed geweest. **Ik heb 15 fantastische jaren meegemaakt.** Ik heb kinderen zien komen en gaan. Ik heb ze zien groeien, letterlijk en figuurlijk. Een aantal hebben nog catechese gevolgd bij mij, ik heb de eerste vriendjes of vriendinnetjes gezien, de blijdschap, het verdriet, de ruzies, de verzoeningen, de eerste sigaret (spijtig genoeg) of het eerste pintje.

De chiro zal nooit uit mijn hart verdwijnen en daarom hoop ik dat er zondags om 2 uur, als de spelletjes aan de gang zijn, en er nog ruiltochten gedaan worden, ze ook aan mijn deur komen staan om een ei te ruilen tegen een koek, om wafels te verkopen voor het kamp, om steunkaarten te verkopen voor de aspijfuif, om een handtekening te mogen zetten op een blote buik. En ik blijf het herhalen: in deze groep wordt er – net zoals in de parochie – gevierd, verkondigd, gemeenschap gevormd rond de figuur van Jezus, ook al beseffen ze het niet.

**Van harte!**

Marion  
Foto's: Thierry Van Craenem



## MARIA EEN VROUW MET EEN GROOT GELOOF



Het Magnificat hertaalt door Dorothee Sölle

**\* Er staat geschreven dat Maria sprak:**  
"Mijn hart prijst hoog de heer, van vreugde juicht mijn geest om god mijn redder daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie van heden af prijst elk geslacht mij zalig."

*Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verhoogt zich zeer, want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, goedgegunstig aangezien; en deed mij grote dingen.*

**\* Zo zeggen wij het nu:**  
Mijn ziel ziet het land der vrijheid en mijn geest zal zich van de angst bevrijden, de lege gezichten der vrouwen vullen zich met leven en wij zullen mensen worden, verwacht door generaties slachtoffers voor ons.

**\* Er staat geschreven dat Maria sprak:**  
"Want hij deed wonderwerken aan mij, Hij die machtig is, heilig is zijn naam, barmhartigheid is hij van geslacht tot geslacht."

*Van nu aan, om wat Hij, de Sterke, deed aan mij, zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam, want heilig is zijn naam. Hij zal zijn trouw bewijzen.*

**\* Zo zeggen wij het nu:**  
De grote verandering die zich aan ons en door ons voltrekt zal zich aan allen voltrekken – of uitblijven... Barmhartigheid geschiedt als de afhankelijkken hun verknoeiende leven kunnen opgeven en leren zelf te leven.

**Er staat geschreven dat Maria sprak:**  
"Hij toont de kracht van zijn arm: slaat hooghartigen uiteen, heersers ontnemt hij hun troon maar hij verheft de geringen"

*Zijn arm verstoort met kracht de groten uit hun macht, de vorsten van hun tronen; maar Hij maakt kleinen groot en zal met overvloed de hongerigen lonen.*

**\* Zo zeggen wij het nu:**  
Wij zullen onteigenen onze bezitters en uitlachen hen die het

vrouwelijk wezen kennen, de heerschappij van de mannetjes over de wijfjes zal ophouden, objecten worden subjecten. Zij verschaffen zich hun eigen beter recht.

**\* Er staat geschreven dat Maria sprak:**  
"Hongerigen overlaadt hij met gaven en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aange-trokken, gedachtig zijn barmhartigheid."

*Hij heeft het lang voorzegd: aan Israël, zijn knecht, zal Hij genade schenken, en Hij zal Abraham en al wie na hem kwam in eeuwigheid gedenken.*

**\* Zo zeggen wij het nu:**  
Vrouwen zullen reizen naar de maan en in het parlement beslissingen nemen. Aan hun verlangen naar zelfbeschikking wordt voldaan en de honger naar macht krijgt geen voedsel. Van hun angsten wijkt elke grond. Aan de uitbuiting komt een einde.

Jef Wauters

**SCRABBELEN, SCHAKEN EN RUMMIKUB BIJ SENIORAMA**  
Woensdag 2, 9, 16, 23 en 30 september 2015 verwachten we de liefhebbers van scrabble, schaken en rummikub van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

**FIETSEN MET SENIORAMA**  
**Fietsdagtocht Dinsdag 8 september 2015 – Wezembeek-Oppem – meestal vlak – (70 km).** Vertrek: 9.30 u. stipt Parkpoort. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 22 32 63  
**Fietsen - rit met hellingen (40 km)**  
Donderdag 10 september 2015 Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven. Verzekering verplicht. Voor meer info: 0472 60 88 30

**WANDELEN MET SENIORAMA**  
**Namiddagwandeling (5 à 6 km aan traag tempo) Woensdag 9 september 2015 om 13.30 u.** De Becker Remyplein, ter hoogte van de kapel. De chauffeurs geven een lift tegen 0,10 euro per km. Voorzije gemakkelijke kledij en stapschoenen. Verzekering verplicht. Voor meer info: 016 63 39 26  
**Seniorama vzw Activiteiten** Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven [www.seniorama.be](http://www.seniorama.be)