

# KERK & Leven

25

2015

WEEKKRANT

24 JUNI

JAARGANG 76

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

## FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Engagementsviering Don Bosco 24 mei 2015



Aandachtig luisteren naar het verhaal...



...dat door Constance werd gebracht



Ieder spreekt zijn engagement uit



Een piramidale samenleving bedreigt vele waarden



Voor deze samenleving waarin wij de naaste worden van elkaar willen wij ons inzetten

IK WIL DAT VRIENDSCHAP BLIJFT WANT ZONDER VRIENDEN IS HET LEVEN MAAR SAAL EN HELEMAAL ALLEEN ZIJN IS OOK NIET ALT IJD LEUK.



Wat jongeren niet graag zien verdwijnen:  
vriendschap  
familie  
natuur



vervolgt op pag.3 Breken geeft leven

## Colofon

## REDACTIE

## Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne

## Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart  
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen  
015 29 84 17  
hans.medart@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

## Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo  
philippe.nachtergaele@gmail.com

## PLAATSSELIJKE

## EINDREDACTIE-

## CONTACTPERSOON

## SINT-ANTONIUS

## Caroline Van Audenhoven

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02  
carolineva@telenet.be

## REDACTIECONTACTPERSOON

## DON BOSCO

## Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 45 87  
gilberte.havet@gmail.com

## REDACTIECONTACTPERSOON

## SINT-FRANCISCUS

## Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo  
Tel. 016 25 05 93  
Gsm 0474 89 37 66  
hv.overbeke@telenet.be

## CONTACTADRESSEN

## DON BOSCO

## Jef Wauters, Federatiepastoor

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo  
tel. 016 25 58 92  
gsm 0485 06 30 38

## SINT-ANTONIUS

## Caroline Van Audenhoven,

## parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee  
tel. 016 22 38 11,  
gsm 0476 39 79 02

## SINT-FRANCISCUS

## Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee  
tel. 016 25 04 59  
Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op:  
maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag.  
(woensdag niet open)

## VIERINGEN

## SINT-FRANCISCUS

## Zondag 28 juni

## 13de zondag door het jaar

**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Pater Jozef Valkeners  
Lector: Ronny Van de Gaer  
Zang: Eddy Van Espen  
Orgel: Herman Baumers

## Zondag 5 juli

## 14de zondag door het jaar

**10.00 u.** Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap  
Voorganger: Pastor Marcel Doms  
Lector: Jacques Mommens  
Zang: Lut Ruwet  
Orgel: Raoul Vereecken

## BLAUWPUT

## Zondag

10.00 u. eucharistieviering

## LINDEN

## Zondag

10.00 u. Gezinsviering

## SINT-ANTONIUS

## Zondag 28 juni

## Dankviering

**11.00 u.** Kindgerichte dankviering met koor- en samenzang  
Voorgangers: pater Luc Van den Wijngaert  
Assistenten: Myriam Neves en Caroline Van Audenhoven  
Lector: kinderen  
Homilie: Caroline Van Audenhoven  
Beelden: Leo Swinnen  
Orgel/piano: Nico Janssens  
Dirigent: Toon Maes

## BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelstraat  
Zaterdag: 18.45 u.

## Kerk H. Familie

## Zondag 8 en 10 uur

Maandag: 19 u.  
Donderdag 8 u.

## VLIERBEEK

## Zaterdag

18.30 u. eucharistieviering  
Zondag  
09.00 u. kapel broeders Maristen  
10.30 u. eucharistieviering  
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

## DON BOSCO

## Zondag 28 juni

## Dertiende zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

## Zondag 5 juli

## Veertiende zondag door het kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

## DON BOSCO – ZOMER 2015

## Vieringen

Tijdens de vakantiemaanden zijn er vieringen op:

## zondag 05 juli

## zondag 19 juli

## zondag 02 augustus

## zondag 16 augustus

## zondag 30 augustus

## Vanaf 6 september terug iedere week.

Na de vieringen is er gelegenheid om elkaar in de bar te ontmoeten.

De parochie is steeds bereikbaar op het nummer **0485 06 30 38**

## VAKANTIEREGELING

Ook het parochieblad komt in vakantiesfeer.

Het nummer 26 (27-28) dat volgde de week woensdag, 1 juli 2015, verschijnt brengt nieuws van drie weken.

Op woensdag 8 en woensdag 15 juli komt er dus geen parochieblad.

Nummer 29 (30-31) kan je verwachten op woensdag 22 juli 2015.

Dan weer 2 parochieblad-loze weken: woensdag 29 juli en woensdag 5 augustus.

Vanaf woensdag 12 augustus keren we met parochieblad 32 terug uit vakantie en zetten de gewone wekelijkse regelmaat weer in.

**Een fijne, zonnige, uitrustende vakantieperiode gewenst aan u allen!**

## EEN PIEPKLEIN MOSTERDZAADJE DAT UITGROEIT TOT EEN FORSE STRUIK OF BOOM

*Overweging door Cécile Van Hoecke tijdens de gebedsdienst van de Franciscusgemeenschap van zondag 14 juni 2015.*

In de beeldtaal van de Bijbel staan grote bomen meestal symbool voor de grootheidswaan en de heerszucht van koningen die denken dat ze God zelf zijn.

Maar zijn profetie was ook bedoeld om namens God verheugend nieuws aan de mensen te brengen. *'Uit de top van de hoge ceder zal Ik een teer klein twijgje wegplukken. Ik zal het planten en het zal uitgroeien tot een prachtige ceder.*

*Daaronder, in de schaduw van zijn takken zullen allerlei soorten vogels nestelen.'*

Misschien kan men denken dat de ceder hier Gods liefde voorstelt waarin mensen zich geborgen voelen zoals de vogels die in de ceder nestelen.

Mensen, wat ik te zeggen heb is goed voor u, voor allemaal, sterken en zwakken.

Marcus neemt de beeldspraak van de profet over in de vergelijking van Gods koninkrijk met een piepklein mosterdzaadje dat uitgroeit tot een forse struik of boom.

Het zaad ontkiemt in de aarde en schiet op. De boer weet niet hoe het gebeurt en kan er ook niets aan doen, maar hij is er gerust in. De twee gelijkenissen hebben dezelfde bedoeling.

Het Marcusevangelie is rond het jaar 70 geschreven, waarschijnlijk voor de jonge christelijke gemeente in Rome.

Christenen waren een kleine minderheid in een vijandige omgeving. Ze kregen het hard te verduren. Het kostte hun ontzettend veel moeite om zich overeind te houden. Ze moesten vechten tegen ontmoediging.

De evangelist wilde zijn lezers opmonteren, hen moed inspreken. **Geef het niet op! Blijf het zaad van Gods woord uitstrooien.** Het ontkiemt vanzelf en schiet op, ook al merk je het niet onmiddellijk. Gun het alle tijd om in zijn eigen tempo uit te groeien tot een volwassen struik of boom en laat met het nodige geduld zijn vruchten rijp worden. Gods tijd is niet onze tijd.

Achter ons ligt de tijd waarin de kerk leek op een hoge boom. Een breed vertakte boom waarin vogels van allerlei pluimage konden nestelen.

In Vlaanderen spreekt men nog van het voorbijje triomfantelijke 'Koekeberg-katholicisme'.

Uit die boom zijn onnoemelijk veel vogels weggevlogen om elders te gaan nestelen. Die exodus duurt nog altijd voort. De gelovigen die overblijven zijn een kleiner wordende maatschappelijke minderheid.

We zitten vandaag in een situatie

die iets of wat lijkt op die van de oorspronkelijke lezers van het Marcusevangelie.

Ons gekrompen aantal en onze verzwakte maatschappelijke positie maken ons soms moedeloos en tasten ons gelovig vertrouwen aan. We moeten vechten tegen het pessimistisch vooruitzicht dat we misschien zullen uitsterven.

Bisschop De Kesel van Brugge zei in de krant *De Morgen* op 31/03/2012: *We staan niet voor het einde van het christendom in onze streken, wel van zijn maatschappelijke positie.*

*We moeten ons inschakelen in een pluralistische context.*

*De nieuwe rol van de kerk wordt bescheiden.*

*Ze moet werken aan haar authenticiteit of echtheid en pracht en praal moeten plaats maken voor dienende bescheidenheid.*

We mogen er niet mee ophouden het mosterdzaadje van Gods koninkrijk kwistig uit te strooien, in de vaste hoop dat het hier of daar in goede aarde valt waar het zijn groei-kracht onstuitbaar zal uitwerken. Een prestigieuze grote boom zal het niet voortbrengen. Geen trotse koningsceder maar een stevige struik, een boompje niet hoger dan enkele meters, maar wel met brede takken en ook enkele lage takken dicht bij de grond.

Van Ward Bruyninckx vond ik een

mooi verhaaltje om mee te besluiten.

Het is een doordenker en gaat als volgt:

*Er was eens een vogel met slappe vleugels...*

*Het was geen hoogvlieger, moed en kracht ontbrak*

*en misschien had hij wel een minderwaardigheidscomplex.*

*De anderen slieden in hoge scheervlucht doorheen het azuurblauwe.*

*Hij keek, maar pikte in de grond en tippelde wat, enkele meters,*

*Vloog eens op en plofte terug op de grond... Zijn hart werd een kleine spons die al het verdriet opzooog.*

*Hij voelde zich verloren.*

*De anderen vlogen ver tot in de hoge takken van spichtige pijnbomen.*

*Hij tippelde verder, tot het hem ineens te machtig werd:*

*Hij verzamelde al zijn krachten en vloog...maar zijn krachten begaven*

*Gelukkig kon hij zich neerzetten, op een boom die nog een tak had, laag bij de grond.*

*Voor vogels met slappe vleugels heeft God gelukkig bomen geschapen met lage takken.*

*Soms denk ik dat mensen die van elkaar houden,*

*bomen zijn met lage takken.*

**MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE**

**Don Boscocentrum "Ademtocht"**

In de komende julimaand komen we op maandag 6 en maandag 20 samen om te mediteren, om 20 uur in

de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – ver-  
meulen.berte@telenet.be  
Meditatie in de christelijke traditie:  
<http://www.christmed.be>

**Weet je:** we hebben elkaar veel meer nodig dan we laten blijken, we hebben elkaar veel meer te bieden dan we gewoonlijk geven, veel meer te zeggen dan we uitspreken.

**Weet je:** we kunnen elkaar veel meer troosten dan we beseffen, veel meer danken dan we vermoeden, veel meer steunen dan we tot nu toe

deden.

**Weet je:** we kunnen elkaar veel meer aanmoedigen in het goede, veel meer bewonderen in het schone, veel meer helpen in het moeilijke.

*Uit de gebedsdienst van de Franciscusgemeenschap van 14 juni 2015*

ENGAGEMENTSVIERING 24 MEI 2015 DON BOSCOCENTRUM

vervolg van pagina 1

**Inleiding**

Twaalf jongens en meisjes zullen vanuit onze gemeenschap volgende week gevormd worden.

Zij zijn met twaalf, zoals de leerlingen van Jezus, zoals de stammen van Israël, symbool voor een nieuwe samenleving in gerechtigheid, vrijheid en broederschap, waarin de ene mens niet boven de andere staat, maar waarin we de naaste worden van de andere.

**Het verhaal van de vallei van de wentelmolens**

In de Vallei van de Wentelmolens kwamen de modelmachines aan. Dromen waren niet meer nodig. En toch, hier en daar sluimerden nog een paar mooie dromen. Eentje daarvan was van Anna, de naaister. Zij ontmoet de vogelman. Hij droomt van te kunnen vliegen. Anna maakt een vleugelpak, speciaal voor hem. Maar ook de kinderen, de mannen en de vrouwen hervinden hun dromen.

**Verloren dromen**

Machines beloven ons de vervulling van onze wensen, zonder dat wij er ons moeten voor inspannen, moeiteloos, zonder inzet. Op het weekend ontdekten we dat dan veel uit ons leven verdwijnt, waardevolle dingen waarvoor wij kiezen.

*Luisteren wij naar deze twaalf jongens en meisjes en wat zij niet graag zouden zien verdwijnen.*

**Elias:** De natuur is puur.

**Arne:** Deze dingen zie ik niet graag verdwijnen: de natuur, de zon, de dieren, de vrede, het geluk, de vriendschap.

**Floor:** Ik wil dat vriendschap blijft want zonder vrienden is het leven maar saai en helemaal alleen zijn is ook niet altijd leuk. Daarom hoop ik dat vriendschap nooit verdwijnt maar wel voor eeuwig blijft bestaan.

**Pieter:** Ik zou niet willen dat de natuur zou verdwijnen want ze is zo mooi en vol van leven.

**Marte:** Ik wil de vriendschap niet weg omdat je met vriendschap plezier maakt en dan ben je niet alleen.

**Yano:** Natuur mag niet weg.



Een aandenken met op de achterzijde hun persoonlijk engagement

**Ranya:** Een goede band moet je behouden dan kan je nog eens praten met iemand en praten over gevoelens en dingen die er gebeurd zijn.

**Jenne:** Ik wil dat de scouts, de familie, de vrienden, de sport en de natuur niet verdwijnen.

**Anke:** Ik vind dat de vriendschap niet mag verdwijnen. Dan zal niemand elkaar nog helpen als er weer een aardbeving in Nepal komt. Dan zal geen land helpen om de mensen uit het puin te halen of de mensensmokkelaars tegen te gaan. Dus is de conclusie: vriendschap moet blijven.

**Patrick: Vrede** is onmisbaar. Respect voor iedereen. Eerst praten voor ruzie. De oorlog verklaren, zo dom. Een vrede is goed voor iedereen!

**Kuno: De** natuur want die zuivert de lucht, de dieren want die zijn de mooiste dingen van de wereld, vrede, dat is er nu soms ook niet. Vriendschap, want dat is het mooiste dat er is.

**Hadewych:** Familie is belangrijk. Ze geven je liefde en vriendschap en cadeautjes. Zonder je familie zou je niet bestaan. Familie staat altijd voor je klaar! Als je verdrietig bent, dan moet je oom maar even onnozel doen en je bent weer vrolijk. Daarom hoop ik met heel mijn hart dat mijn familie nog lang bij mij blijft.

**Duiding**

Drie weken geleden waren we samen op weekend. We werkten er met het prachtig verhaal: "De vallei van de wentelmolens", een verhaal over dromen en vergezichten, over het delen van de geest en de inspiratie, een echt pinksterverhaal.

1. Het verhaal vertelt ons over het belang van het blijven dromen in het leven. We maakten kennis met een aantal grote dromen uit onze mensengeschiedenis.

*Gandhi* die ons laat zien hoe een volk zich ook op een geweldloze manier van een onderdrukker kan bevrijden.

*Maarten Luther King* die droomde dat zijn zwarte kinderen ooit evenveel kansen zouden krijgen als de kinderen van de blanken.

*Malala* die droomt dat alle meisjes evenzeer onderwijskansen krijgen en niet achtergesteld worden op jongens.

En het pinksterverhaal van vandaag vertelt ons van de grote droom van Jezus en de christenen dat er ooit een wereld komt waarin geen honger, geweld en pijn meer zal zijn omdat mensen niets nog als hun persoonlijke eigendom beschouwen en alles met elkaar willen delen.

Hoe belangrijk dromen zijn om te leven en te overleven zien we iedere dag met de bootvluchtelingen, mensen die de oorlog, het geweld en de honger in hun eigen land willen ontvluchten om in Europa een nieuw leven op te bouwen.

2. Alles van waarde in het leven wordt

ons niet zomaar in de schoot geworpen zoals een blikje Cola uit een machine valt. Alles van waarde in het leven vraagt een inspanning van een mens, daar moeten wij ons voor inzetten, soms een leven lang. Wij hebben zojuist gehoord wat jullie in jullie leven niet graag zouden zien verdwijnen: jullie spreken van vriendschap, milieu en natuur, vrede.

Seffens spreken jullie voor deze gemeenschap jullie engagement uit, datgene waarvoor jullie jullie willen voor inzetten. Ik hoorde zelfs iemand met een nieuw beroep: ecologische stadsontwikkelaar. Dromen doe je niet op je eentje. Wil je je dromen waar maken, dan moet je ze delen. Samen lukt het wel.

3. Ook dan merken we dat dromen waar maken een werk van lange adem is, dat één mensenleven niet voldoende is om grote mensendromen waar te maken. De droom van Jezus en de christenen, een wereld zonder honger is na 2000 jaar nog altijd niet gerealiseerd.

Toch is het belangrijk om ons hier te blijven voor inzetten. Ooit sprak ik hier over de uitbreiding van ons sociaal zekerheidssysteem over heel Europa, zelfs over de hele wereld. Onlangs hoorde ik een pleidooi voor een Europese Sociale Zekerheid, geformuleerd door Galbraith, een zeer bekende econoom.

Je ziet, je mag niet wanhopen, je mag je dromen niet opgeven net zoals Anna en de Vogelmann bleven dromen.

Vandaag en ook volgende week ter gelegenheid van jullie vormsel willen wij als volwassenen jullie zeggen dat jullie er niet alleen voorstaan, dat wij met jullie blijven mee dromen en jullie steunen deze dromen waar te maken.

**Ons engagement**

Leven in de Geest, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd, is kiezen voor deze wereld omgekeerd, niet de ene mens boven de andere, maar ieder wordt naaste van de ander.

*Wij luisteren naar het engagement van onze twaalfvormelingen.*

**Elias:** Beter zorgen voor het Milieu, milieU, milieU, milieU, milieU, milieU.

**Arne:** Geloof in jezelf. En geef niet op. Leef je droom. Uniek is iedereen. Ken jezelf.

**Floor:** Mijn droom is dat ik later een architect kan worden. Dan kan ik de gekste, grappigste, mooiste en de grootste huizen maken. En voor alle mensen zonder huis maak ik een groot opvangcentrum.

*Jouw hand helpt mij op te staan  
Jouw voet helpt mij verder gaan  
En in jou klopt het hart van mijn bestaan.*

**Pieter:** Mijn droom is milieuvriendelijke steden, met veel groen, elektrische auto's, alles op water-, wind- en zonne-energie, ook milieuvriendelijke winkels. Daar wil ik

me voor inzetten.

**Marte:** Mijn droom is dat ik interieurarchitect kan worden omdat ik heel graag meubels inricht en omdat ik soms graag ook eens de meubels van plaats verander.

**Yano:** Ik wil nog beter zorgen voor de wereld. Er mag geen eten weggegooid worden. Er zijn te veel auto's; Waarom geen één auto per gezin?

*Jouw hand helpt mij op te staan  
Jouw voet helpt mij verder gaan  
En in jou klopt het hart van mijn bestaan.*

**Ranya:** Gelijkheid. Zwart, wit of geel, het maakt niet uit want we zijn wie we zijn en dat moet zo blijven. Niemand staat boven of onder iedereen staat naast elkaar.

**Jenne:** De natuur is puur. Wij gebruiken de natuur maar we mogen ze zeker niet verspillen daarom gaat hij kapot daarom wil ik spaarzaam omgaan met eten, mineralen, water enz. dan blijft de natuur voor ieder bewaard.

**Anke:** Vrede. Waarom is er geen vrede? Als je kijkt naar Syrië of Irak. Hoeveel mensen zou IS al vermoord hebben? Waarom moet het altijd met oorlog? Kan het nooit met onderhandelen? Ik kan zelf niets aan die oorlog doen. Als je ruzie hebt, doe het dan niet met pijn. Maar praat er over met vrienden of vriendinnen.

*Jouw hand helpt mij op te staan  
Jouw voet helpt mij verder gaan  
En in jou klopt het hart van mijn bestaan.*

**Patrick:** Milieuverwoesting is slecht voor de dieren, de planeet gaat erdoor kapot. Milieu is mooi, verwoest het niet! De natuur zuivert de lucht. Stel je maar eens voor, een wereld zonder natuur! Daarom wil ik mij inzetten voor de natuur dat er nog generaties lang milieu is voor iedereen.

**Kuno:** Mijn droom is: meer dieren. Dieren sterven uit. Waarom? De vervuiling van de lucht en het water. En de mensen die dieren slachten voor hun vacht of voor het ivoor.



De wentelmolens verspreiden de wind

**Hadewych:** Eeuwige vriendschap dat is mijn droom, zei het roodste roodborstje van het grote bos.

Eeuwige vriendschap, wat is dat? vroeg de sluwste vos van het grote bos. Eeuwige vriendschap is samen kletsen en samen lachen, slaapfeestjes houden en de hele nacht wakker blijven. Maar onderbrak de vos. Ja vos? Heb jij dan met iemand eeuwige vriendschap? Nee, zuchtte het roodborstje. En jij vos? Nee, antwoordde vos triest. Uren lang kletsten en tierden de vos en het roodborstje tot de wekker om 6.00 uur heel luid gaat. Maar stamelde de vos: Zijn wij dan nu vrienden? Ja, onderbrak het roodborstje. Echt waar? vroeg de vos met stralende oogjes. Echt waar lachte het roodborstje.

**Deel je droom**

In ons leeft de droom over deze wereld in gerechtigheid, vrijheid, broederschap, de wereld anders. Geen machine kan deze droom waar maken. Alleen wij samen kunnen deze nu realiseren. Een levensopdracht voor ieder van ons.

*Jef Wauters – Uit de viering van Pinksteren, 7 juni 2015, in het Don Boscocentrum*



dat zwarte mensen overal ter wereld gelijke behandeld worden als blanke mensen

vervolg van pagina 3 - ENGAGEMENTSVIERING 24 mei 2015 DON BOSCOCENTRUM



Wij zijn samen een deel van het geheel



Dankbaar wordt een catechesejaar afgesloten

## Het vluchtelingenprobleem is schrijnend



Het probleem van vluchtelingen in de wereld is schrijnend en aangrijpend. Tot nu toe verdronken in 2015 1600 van de 36000 bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, met als triest hoogtepunt de schipbreuk in het weekeinde van 18 en 19 april 2015, waarbij zo'n 800 mensen omkwamen.

Velen gingen hen voor, van 1988 tot 2013 kwamen 19.144 mensen wereldwijd om bij hun poging te vluchten. Het is een tragedie dat wanhopige mensen een dergelijk lot tref.

Ook door het geweld in Syrië (naar schatting bijna 2,8 miljoen vluchtelingen!) en in Irak worden mensen op de vlucht gejaagd. Daar waar mensen zonder uitzicht leven, komen ze in beweging en dat is begrijpelijk.

Het medeleven van paus Franciscus is sympathiek uitnodigend en het is ook de taak van de kerken om aandacht te vragen voor deze mensonterende situaties. Maar ook de politiek zou ruimhartiger kunnen zijn en bij geval van echte nood de helpende hand uitsteken.



ken. De Conferentie van Europese Kerken (CEC) nodigt de kerken in Europa uit, om **een bijzondere voorbede te** doen voor de vele omgekomen vluchtelingen aan de grenzen van Europa op zoek naar een beter leven:

**We bidden voor de vluchtelingen die de oversteek naar Europa wagen. Zovelen van hen verdrinken in de Middellandse Zee. Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden. Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchten. Houd hun namen geschreven in Uw hand.**

## PAROCHIEAGENDA

**Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius**

**Woensdag 24 juni**

13.30 u. Vertrek uitstap naar Averbo-de met Ziekenzorg cm Samen Sterk

**Donderdag 25 juni**

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

**Zondag 28 juni**

12.00 u. Aperitief onder de toren in de pastorietauin en Barbecue

**Dinsdag 30 juni**

14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

**Sint-Franciscus**

**Woensdag 24 juni**

10.00 u. OKRA kerngroep  
20.00 u. Koor Blij Rondeel

**Donderdag 25 juni**

14.00 u. Seniorencafé  
20.00 u. Buurtkoor Parcoeur

**Vrijdag 26 juni**

20.00 u. Koor Blij Rondeel BBQ

**Zondagscafé**

Iedere zondag na de viering van 10.00 u. in het parochiecentrum

**Dinsdag 30 juni**

14.00 u. Seniorencafé  
20.00 u. Kalipso

**Donderdag 2 juli**

14.00 u. Seniorencafé



**VORMINGPLUS Omgaan met verandering**

Alles in het leven verandert, niets blijft hetzelfde. Soms veranderen er ook dingen terwijl we dat niet willen: in relaties, op het werk, je gezinssituatie of je vrije tijd.

Hoe gaan we daarmee om?

In deze vorming staan we stil bij de impact die veranderingen op jou hebben. We delen ervaringen, kijken wat werkt en wat we eruit geleerd hebben. We gaan oplossings- en toekomstgericht aan de slag: we kijken welke stappen jij kan zetten om tijdens veranderingen verbinding te houden met jezelf, je partner, vrienden of collega's.

**Begeleiding:** Inge Mesotten, educatief medewerkster Impuls vzw  
**Waar:** Vormingplus, Paul van Ostajenlaan 22,

3001 Heverlee

**Wanneer:** Vrijdag 3 juli 2015 van 9.30 tot 16.30 u.

**Prijs:** 22 euro

**Links:** [www.vormingplusob.be/s-carabee/5241](http://www.vormingplusob.be/s-carabee/5241)

**Vormingplus Oost-Brabant,**

Paul van Ostajenlaan 22-24, 3001 Heverlee  
tel. 016 52 59 00 – Fax 016 52 59 01  
info@vormingplusoostbrabant.be  
[www.vormingplus.be](http://www.vormingplus.be)  
IBAN: BE29 7785 9226 3564 BIC: GKCCBEBB

## KWB - KESSEL-LO FIETSTOCHT



**Fietstocht door het Zomerse Hageland**  
Zondag 28 juni 2015

Afstand: ca. 30 km  
Vertrek: 14.00 uur  
Kerk Blauwput

Als afsluiter van ons werkjaar 2014 – 2015 scheren we ons nog een laatste maal de benen en beklommen we ons stalen ros voor een rustig fiets-tochtje door het zomerse Hageland.

**Practisch:**

We proberen een zo vlak mogelijk parcours uit te stippelen, waarbij we toch uit het vaarwater van Rock Werchter blijven.

**Inlichtingen en aanmelden:** bij André Gelin (016 25 23 89)

**Opgelet:** Bij slecht weer wordt de fietstocht afgelast.

## MOLENHUIS BERISMENIL

**Tiendaagse werkvakantie 2015**

7 augustus, 19 uur, tot 16 augustus 2015, 16 uur

Reeds jaren dragen we zorg voor Het Molenhuis te Bérisménil.

We mogen er genieten van de nabijheid van de natuur, van de stilte, van de eenvoud en de soberheid, van het samen zijn en samen doen.

We willen dat het toegankelijk en mogelijk is voor iedereen, rijk of arm, met of zonder betrekking, alleenstaand of in **gezinsverband: Iedereen is welkom**, groot en klein, dik en dun, handig en kluns.

Op onze tiendaagse zorgen we ervoor dat Het Molenhuis er weer wat beter uitziet dan het voorbije jaar. Er zijn allerhande werkjes op te knappen: heel veel onderhoudswerkjes: een laagje verf, de klinken herstellen, een venster vervangen, de lampen eens allemaal nakijken,

enz...

En we doen ook grotere klusjes: een betere vloer in de kapel leggen zodat die mooi sereen wordt en echt uitnodigt om stil te worden, een nieuwe slaapkamer uit onze toverhoed halen, een bbq **metsen...En we doen dit samen.**

Maar de boog moet niet altijd gespannen zijn, we nemen ook **ontspanning.**

Wil je ons steunen bij de start of bij het afsluiten? We komen je halen. We vormen samen een groot gezin.

**In de ontmoeting ligt onze sterkte. Jij komt toch ook? Ook al is het niet de hele tijd.**

**Johan Deforche**

Website: [www.moulindebellemeuse.be](http://www.moulindebellemeuse.be)

info@moulindebellemeuse.be

TIENDAAGSE 2015						
7 – 16 augustus 2015						
INSCHRIJVINGSFORMULIER						
Familie: .....						
Straat: ..... nr.: ...						
Postnummer: .....Gemeente: .....						
Telefoon/GSM:.....						
E-mail: .....						
IK KOM MET DE VOLGENDE PERSONEN:						
Naam -Voornaam IN DRUKLETTERS	Geboorte datum	Begin datum	Eind datum	Aantal dagen	Prijs pp/dag*	TOTAAL
(*) Prijs is de <b>richtprijs</b> voor 3 maaltijden per dag						
Volwassenen (+18 jaar):				€ 10 per dag		
Kind 14-17 jaar:				€ 8 per dag		
Kind 6-13 jaar:				€ 6 per dag		
Kind 4-6 jaar:				€ 4 per dag		
Kind – 4 jaar: gratis				Algemeen Totaal: .....		
Ik schrijf vandaag ..... /...../ 2015 de deelnemingsbijdrage over op rekening BE90 7855 1460 7132 van Deforche Johan, Pater Renaat De Vosstraat 30, 2640 Mortsel, met vermelding: 10-daagse 2015 + naam						
Jouw inschrijving is pas geldig na ontvangst van dit formulier en de volledige deelnemingsbijdrage. <b>INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE is een aanrader!</b>						
Jouw eventuele opmerkingen, vragen, e.d.:						