

KERK & Leven

12

2015

WEEKKRANT

25 MAART

JAARGANG 76

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS
SINT-ANTONIUS
DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Solidariteitsviering Sint-Franciscusgemeenschap op 15 maart 2015



In solidariteit met mensen in Peru, Senegal, Awassa en wereldmissiehulp WMH. „De kledingophaling heeft 800 kg opgeleverd. Dit is een heel mooi resultaat. Hartelijk dank voor jullie steun aan WMH“. (Steven Reunes van WMH)



Dagelijks worden vele volkeren geconfronteerd met een tekort aan levensnoodzakelijk water.



*Goede en betrouwbare God.
Tot U bidden wij voor alle vrijwilligers van
Broederlijk Delen, Let us change, Ligo Naftore*



**Thuma mina Nkosi yam
Sengiyavuma Nkosi yam
Siyabonga Nkosi yam
Roma nna Morena (Sotho)**

*Zend mij, Heer
Ik ga akkoord, Heer
Dank U, Heer
Zend mij, Heer*



Siyahamb' ekukhanyen' kwenkhos'
We are marching in the light of God

foto's:
Thierry van Craenem



Iwo sambe ninu eje Jesu
*Wij die eten, doe ons weten, dat wij teken worden van uw vrede.
Ala fiambe ninu eje Jesu*
Doe ons delen, doe ons helen, blijde boodschap worden voor zovelen.

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE
EINDREDACTIE-
CONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO

Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
gilberte.havet@gmail.com

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven, parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag.
(woensdag niet open)

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 29 maart
Palmzondag

10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Intentie: Felix Leenaerts vanwege OKRA SFH en OKRA Leuven
Voorganger: Modest Goossens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Houcke
Zang: Franciscuskoor en ensemble
Orgel: Anna Rusakova
Projectie: Thierry Van Craenem

Donderdag 2 april
Witte Donderdag

Duiding: samen brood breken en de beker doorgeven

15.00 u. Eucharistieviering met onze zieken en bejaarden met aansluitend een gezellig samenzijn. Alle leden van Ziekenzorg en zieken van de parochie worden hierop uitgenodigd.

Voorganger: pater Jozef Valkeners
Zang: Eddy

Orgel: Anna Rusakova
20.00 u. Witte donderdagviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lectoren: Jacques Mommens
Misdienaars: Simon, Erik, Elmo
Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page
Orgel: Raoul Vereecken
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag

Thema: Om zijn strijd en vertwijfeling, zijn aanvaarden en bovenal zijn hoop op de Vader, dat wij zijn lijdensweg gaan

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: pater Jozef Valkeners
20.00 u. Goede Vrijdagviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Gebedsleider: Thierry Van Craenem
Lector: Karel De Rocker
Zang: Guy Saenen
Sobere gitaarmuziek: Leo Page
Beeldmontage: Lieven Dries

OVERLIJDEN

Vader, wees goed voor hem. Wees zijn nieuwe thuis, waar hij het onbrekbare geluk vindt.

In de **parochiekerk van Sint-Antonius** namen we op 12 maart afscheid

van de heer **Camille Lens**, echtgenoot van mevrouw Lou Pithsy. Camille werd geboren te Leuven op 12 maart 1935, hij zou op die dag 80 geworden zijn. Camille woonde lang samen met zijn vrouw in de Blijde Inkomststraat nr. 84. Hij verbleef nu al enige tijd in het Welzijnscentrum d'Eycken Brug te Korbeek-Lo. Wij bieden mevrouw en zoon Mark onze christelijke deelneming aan. Op zondag 7 juni zal er voor Camille een herdenkingsviering opgedragen worden.

Zaterdag 4 april

Stille Zaterdag - Paaswake
Thema: Wij vieren de verrijzenis van Christus met het ontsteken van het nieuwe Paaslicht

20.00 u. Paaswake –
Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Guido Lauwerier
Misdienaars: Simon, Erik, Elmo
Zang: Franciscuskoor en ensemble o.l.v. Leo Page
Orgel: Raoul Vereecken
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

Zondag 5 april
Paasdag

Thema: Wij vieren de verrijzenis van Christus

10.00 u. Feestelijke
Paaseucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Van Houcke
Misdienaars: Simon, Erik, Elmo
Koor: Blij Rondeel o.l.v. Liliana Duma
Aangepaste instrumentale muziek op orgel: Herman Baumers
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

Maandag 6 april
Paasmaandag

10.00 u. Paaseucharistieviering met aangepaste muziek
Voorganger: Ere-pastor Jef Bulckens
Lector: Thierry Van Craenem

OVERLIJDEN

Als ik zo oud geworden ben, dat ik geen mens meer herken vind ik dat best akelig en doodeng.

Niet eens jouw naam meer weet, pak dan mijn hand heel even beet mens, ben zo bang dat ik je vergeet.

Zeg me hallo en geen gedag laat me voelen dat je me mag vervreemd niet door mijn gedrag.

Vergeet niet dat ik iemand ben.

We namen op vrijdag 13 maart 2015 in de Sint-Franciscuskerk gelovig afscheid van de heer **Fons Declercq**, echtgenoot van Mevrouw Juliette Franckx, geboren te Leuven op 28 april 1933 en er rustig overleden in het woonzorgcentrum Het Booghuis op 6 maart

SINT-ANTONIUS

Zondag 29 maart
Palm- en Passiezondag
Viering met palmwijding

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistenten: Hilde Pex en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Hubert Gorissen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Donderdag 02 april
Witte Donderdag

20.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Luc Van den Wijngaert
Assistenten: Hilde Pex en Mathieu Voets
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Vrijdag 03 april
Goede Vrijdag

15.00 u. Kruisweg
Voorganger: Caroline Van Audenhoven
20.00 u. Kruis- en boeteviering
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Myriam Neves en Mirjam Van Lammeren
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zaterdag 04 april
Paaszaterdag

20.00 u. Paaswake opgeluisterd door het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistenten: Mathieu Voets en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

Zondag 05 april
Pasen - Verrijzeniszonntag

11.00 u. Plechtige viering opgeluisterd door het Sint-Antoniuskoor
Voorganger: pater Romain Clement
Assistenten: Myriam Neves en Caroline Van Audenhoven
Homilie: pater Romain Clement



2015, gesterkt door het ziekensacrament.

Diegene die ik lief heb verlaat ik om diegenen die ik lief had terug te vinden...

Beelden: Leo Swinnen
Orgel/piano: Nico Janssens
Dirigent: Toon Maes

DON BOSCO

Zondag 29 maart
Palmzondag

“Hij heeft geen macht begeerd”
10.30 u. Viering

Donderdag 2 april
Witte Donderdag

“Brood voor de volkeren”
20.00 u. Viering

Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag

“Waarlijk, hij was de Zoon van God”
20.00 u. Viering

Zaterdag 4 april
Paaszaterdag

“De Goede Herder”
20.00 u. Avondviering van Pasen

Zondag 5 april
Pasen

“De Goede Herder”
10.30 u. Paasviering

BLAUWPUNT

Zondag
10.00 u. eucharistieviering

BOVEN-LO

Kapel Zavelstraat-Langelostraat
Zaterdag: 18.45 u.

Kerk H. Familie

Zondag 8 en 10 uur
Maandag: 19 u.
Donderdag 8 u.

LINDEN

Zondag
10.00 u. Gezinsviering

VLIERBEEK

Zaterdag
18.30 u. eucharistieviering
Zondag
09.00 u. kapel broeders Maristen
10.30 u. eucharistieviering
10.30 u. WZC Ter Vlierbeke

MEDITATIE IN DE
CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum “Ademtocht”

Wanneer het onverwachts stil wordt in ons hart en we ons aan God kunnen toevertrouwen, dan komen we steeds dichterbij de oase waar water voor onze ziel te vinden is.

Frère Roger van Taizé

Op maandag 30 maart 2015 om 20 uur in de Stille Zone ‘Ademtocht’ van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo gaat de derde en laatste meditatieavond van deze maand door.

Je bent ook welkom. Verwittig wel even Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berthe@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

NOG ENKELE SFEEBEBEEDEN VAN DE SOLIDARITEITSMALTIJD EN -VIERING VAN DE ST.-FRANCISCUSGEMEENSCHAP OP 15 MAART

Foto's: Thierry van Craenem



Wereldfeest-solidariteits-ontbijt.....



...ten voordele van LET US CHANGE....



.... van 8 tot 9.40 uur.



...in ons leven mogen we heel wat geluk ervaren. Dit beseffen we niet altijd.



...Help ons tijd te maken om dit geluk te delen....



...met anderen, dichtbij en veraf.



Laten we even naar de wereld kijken en samen zien dat elke kleine stap de moeite waard kan zijn. We willen ontsnappen uit een negatief bestaan van verspilling van levengevend water en durven kijken naar wat voor ons ligt.



Het brood en de wijn zijn teken van overvloed en vruchtbaarheid. Wij zeggen U dank, God, voor deze gaven die we kregen uit uw hand. Ze zijn vrucht van werken en rusten, van eerbied en respect.



Wij danken U voor het spoor dat Hij getrokken heeft. Wij mogen voor U zijn: mensen onderweg, die, in het licht van uw evangelie, veertig dagen lang opgaan naar Pasen.

KALENDERBLAADJE

Wij durven het in deze tijd haast niet meer zeggen:

het christendom kan zich nooit geheel met een bepaalde historische situatie assimileren, en daarmee wordt toegegeven dat er aan het christendom altijd een zekere "wereldvreemdheid" eigen blijft.

Dat is natuurlijk niet de wereldvreemdheid van een kerk die blijft vasthouden aan verouderde structuren en leefpatronen en die eenzijdig de secularisatie blijft betreuren. Neen, het is de "wereldvreemdheid" van een christendom dat in diepste en laatste zin het heil niet verwacht van de techniek, de wetenschap, een productiesysteem, de rekenmachines en de planbureaus.
R. Adolfs

Tebie poem, Tebie blagoslovim, Tebie blagodarim, Gospodi. I moltimtisja Bosje nach.

Wij zingen U, wij zegenen U, wij danken U, Heer.
Bidden wij onze God
Lofzang van Dimitry Bortniansky
viering St.-Franciscus 15 maart

LEZING IN SENIORAMA

"Van regendruppels tot drinkwater" door Paul De Smedt, dr. Wetenschappen, Watergroep. Datum: maandag 23 maart 2015 van 14.00 u. tot 16.00 u. Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven. Bijdrage: leden 4,50 euro, niet-leden 5,50 euro, koffie inbegrepen

SENIORENINSPECTEUR GRATIS GESPREK

Dinsdag 31 maart 2015 van 10.00 u. tot 12.00 u. Voel je je onveilig thuis of in je buurt? Kom dan eens praten met senioreninspecteur **Joke Luyckx** van de Leuvense politie. Ze houdt spreekuur bij Seniorama. Je kan bij haar terecht met vragen, problemen en voorstellen over alles waarvoor de politie een bepaalde hand kan reiken. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

SOCIALE VOORZIENINGEN EN WOONVORMEN

Met al je vragen daarover kan je **elke donderdagvoormiddag** bij Seniorama terecht.

Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven



Don Bosco gemeenschap Vieringen van de goede week. God of Geld Hoeveel is genoeg

Tijdens het Marcusjaar laten wij ons tijdens deze Goede Week inspireren door het lijden en opstandingsverhaal van de evangelist Marcus.

Palmzondag: **"Hij heeft geen macht begeerd"**

Witte Donderdag: **"Brood voor de volkeren"**

Goede Vrijdag: **"Waarlijk, hij was de Zoon van God"**

Paasvieringen: **"De Goede Herder"**

"MENSEN ZIJN ALS BOMEN..."

Zie, ik ben een boom:
wat je niet ziet zijn mijn wortels;
ze hebben een brede vertakking in goede grond:
zo hou ik stand in weer en wind.
De grond geeft mij water,
voedsel en levenssappen tegelijk.
Ook als mens heb ik mijn stevige wortels vast geankerd in goede grond.
Zij geven mijn leven stevigheid en zekerheid.
Mijn goede grond, mijn sterke wortels, dat zijn mijn thuis, mijn klas,
mijn vrienden en alle mensen die om mij geven.

Zie, ik ben een boom:
wat je ziet is mijn stam, of liever mijn schors: de buitenkant.
De binnenkant brengt de sappen van de wortels tot in de kruin.
Zij laten mij groeien, bloeien en vruchten dragen.
Ook als mens heb ik een prachtige stam die levenskracht haalt uit mijn wortels.
Vanuit die kracht kan ik leven.
Mijn kracht haal ik van een bemoedigend woord, een schouderklopje, een kans die ik krijg, mezelf te mogen zijn.

Zie, ik ben een boom:
wat je ziet is mijn kruin, takken en bladeren.
Door de levenssappen wordt mijn kruin prachtig.
Zo herken je me! Een den of een eik, een beuk of een berk, een wilg of een vijgenboom.
In de lente draag ik bloesems, in de zomer vruchten.
Ook als mens heb ik een prachtige kruin vol bloesems en vruchten.
Het zijn mijn dromen waarmee ik wil leven: mijn aandacht en zorg voor de anderen, mijn respect en eerbied voor moeder aarde.
Uit de solidariteitsviering St.-Franciscus van 15 maart 2015

ENKEL HET MOOIE KAN DE WERELD REDDEN

Caracashulpfonds

Pater Willy Polders laat ons, in deze brief, kennismaken met het geweld dat in de barrio's soms hoge toppen scheert. Achter dit minder fraaie beeld dat we van Caracas krijgen, gaat echter ook veel positiefs schuil. En laat het nu net die positieve getuigenissen zijn die een aanmoediging betekenen voor onze inzet voor het project van de studiebeurzen.

“Toen ik in september bij het bestuur van het Caracashulpfonds was, werd mij gevraagd om ook aandacht te schenken aan het positieve dat in Campo Rico en Venezuela gebeurt. Ik wil niets liever doen, alleen al om de jarenlange inzet en de sympathieke belangstelling van het Hulpfonds. Er zijn vele mooie zaken te vertellen alhoewel de werkelijkheid in Venezuela er nog slechter voorstaat als de toren van Pisa. Graag wil ik jullie doorheen de harde realiteit van het leven in de barrio's het mooie tonen dat zich niet door het geweld en de moedeloosheid laat fnuiken.

Het gebeurde op 8 oktober. Ik was toen nog in België en durfde het niet te vertellen, om mijn familie en bekenden niet te alarmeren. Zelf was ik ook aangeslagen door het gebeuren, omdat ik hen al lang ken, hun huwelijk heb ingezegend en hun kinderen gedoopt. Het gaat over de familie van Luis Silva, de verantwoordelijke ter plaatse van de studiebeurzen van het Caracashulpfonds.

Zijn dochter Nery was met haar echtgenoot Abraham op bezoek bij haar broers in Campo Rico. Juist toen ze wilden vertrekken, werd er in de buurt plots hevig geschoten. Ze bleven een tijdje wachten tot het leven in de barrio weer normaal klonk, de jeeps weer rondreden, de muziekinstallaties opnieuw boven alles uitklonken en de honden weer blaften.

Toen alles weer normaal leek, reden Abraham en Nery samen met haar broer Javier, diens vrouw en drie kleine kinderen met de auto naar beneden. Ze wisten niet wat er precies gebeurd was, ook niet dat er enkele jongens ernstig gewond waren en vooral niet dat de bewuste schietpartij begonnen was vanuit een voorbijrijdende auto, van hetzelfde merk en dezelfde kleur als

hun auto. Ze waren pas honderd meter van huis, toen ze onder vuur werden genomen. Men dacht met dezelfde auto te maken te hebben die een halfuur voordien de schietpartij was begonnen. De vrouw van Javier sprong onmiddellijk uit de auto, werd gelukkig niet geraakt en begon te schreeuwen dat zij het waren, goed volk uit de buurt. Deze koelbloedige daad heeft het ergste voorkomen.

Als bij wonder werden alleen de twee mannen door kogels getroffen. Bijna niet te geloven omdat de politie nadien 17 kogels heeft terug gevonden in hun auto. Javier kreeg een kogel door zijn longen, maar was na een paar weken weer op de been. Abraham was er erger aan toe. Hij kreeg drie kogels te verwerken. Een in zijn gezicht, een in zijn ingewanden en een in zijn been.

Onmiddellijk werden ze door buren naar het hospitaal gebracht, waar ze Pater Eric aantroffen, die met de gewonden van de schietpartij was meegegaan. Aan hem heeft Abraham zijn leven te danken, omdat een gewonde met drie kogels in zijn lichaam beschouwd wordt als iemand uit het criminele milieu waaraan niet veel aandacht wordt besteed. Pater Eric moest telkens opnieuw aandringen bij een nieuwe dokter of verpleegster dat Abraham een missionaris was en geen uitschot van de maatschappij. Op die manier kreeg hij de nodige verzorging, al vreesde men de eerste dagen voor zijn leven.

(Nery en haar man Abraham waren in 2011 met hun gezin als missionarissen vertrokken naar San Félix.)

Toen Abraham na drie dagen uit zijn coma ontwaakte en zijn vrouw bij zich zag, zei hij haar met veel moeite omwille van de wond in zijn kaaksbeen: ‘Ik heb hen vergeven. Heb jij ze ook vergeven?’ En niet alleen dat geeft onze ruwe werkelijkheid een mooie kleur. Een paar dagen nadien kwamen twee jongens bij de broer van Nery in Campo Rico aankloppen om hun excuses aan te bieden. ‘Het was een vergissing geweest,’ zeiden ze, ‘We wilden niemand van jullie familie vermoorden’.

Het waren jongens tussen 12 en 16 jaar.“

Pater Willy Polders – Caracas

CARACASHULPFONDS

Steu jij mee het Caracashulpfonds en het project van de studiebeurzen voor de jongeren uit Campo Rico,



Caracas, Venezuela. In die straatarme wijk heeft Eugene Vanhorenbeke, de eerste pastoor van de Don Boscoparochie, gewerkt tot zijn overlijden.

Toen hij naar daar vertrok in 1966 werd het Caracashulpfonds opgericht.

Met de bijdragen kon Eugene Vanhorenbeke veel goed doen op zijn nieuwe parochie.

Wij zetten onze hulp nog altijd verder.

Je kan storten op rekening BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds

Eddy Deroost

Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo

DON BOSCO GEMEENSCHAPSFEESTEN



- * **Ontmoeting**
- * **Verbondenheid**
- * **Dankbaarheid**

Zondag 12 april 2015

10.30 u: Viering

11.30 u: Aperitief

Aperitiefconcert: Concertband Leuven

12.00 u: Kaas- wijn

13.00 u: Taart - koffie – thee

* **Plaats:** Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, 3010 Kessel-Lo

* **Tijdstip:** Zondag 12 april 2015 van 10.30 tot 16.00 uur

* **Bijdrage:**

15 euro – drank inbegrepen

07 euro (kinderen -12 j.)

Gratis (kinderen -3 j.)

* **Betalen:** Ter plekke op de dag zelf

* **Inschrijven:** Tot en met Pasen 5 april 2015

via jef.w@edpnet.be

of met inschrijvingsstrook:

DON BOSCO GEMEENSCHAPSFEEST – 12 april 2015

Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

- Zal deelnemen aan het Don Bosco Gemeenschapsfeest 2015
- Inschrijvingen tot en met Pasen 5 april 2015 bij:
- Don Bosco parochie
- Jef Wauters, Cristianlaan 43, Kessel-Lo
- Tel. 016 25 58 92
- Email: jef.w@edpnet.be

PAROCHIEAGENDA

Sint- Franciscus

Woensdag 25 maart
10.00 u. OKRA Teamvergadering
14.00 u. Eerste Communie
20.00 u. Koor Blij Rondeel

Donderdag 26 maart
14.00 u. Seniorencafé
20.00 u. **Romulus BuurTTeater in De Kring Blauwput**

Vrijdag 27 maart
20.00 u. **Romulus BuurTTeater in De Kring Blauwput**

Zaterdag 28 maart
20.00 u. Kalipso
20.00 u. **Romulus BuurTTeater in De Kring Blauwput**

Zondagscafé
Iedere zondag na de viering van 10.00 u. in het parochiecentrum

Dinsdag 31 maart
10.00 u. Ziekenzorg: kerngroepsvergadering
14.00 u. Seniorencafé

Woensdag 1 april
20.00 u. Koor Blij Rondeel

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 26 maart
14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Zondag 29 maart
12.00 u. Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 30 maart
14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Woensdag 1 april
14.00 u. Crea-namiddag in de Kristoffelzaal

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer
Deberiotstraat 24, Leuven
Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

Dyslexie – wat leert de wetenschap over deze stoornis in het leren lezen en spellen?

Prof. Pol Ghesquière (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen)

Dinsdag 31 maart 2015

Paasvakantie: geen les op de dinsdagen 07/04/2015 en 14/04/2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alumni Lovanienses, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01/02
E-mailadressen: udl@alum.kuleuven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/Bankrekening:BE80001460895677

GRIJZE CELLEN LEUVEN

De (on)zin van gevangenisstraf

Maandag 30 maart 2015

19.30 -21.00 uur

STUK, Naamsestraat 96, Leuven

www.deburen.eu

(Uit Info-blad Leuven)

VIJANDIGE GEZICHTEN

De grote oorlog op kleine schaal Expo in KADOC tot 26 april 2015 - Gratis

Spionagetekeningen van 1915 worden geconfronteerd met foto's van nu. Ze tonen dat de erfenis van de oorlog grotendeels uit het landschap werd gewist.

KADOC, Vlamingenstraat 39, Leuven

Van maandag tot vrijdag open van 9.00 tot 17.00 uur.

Meer info: <http://kadoc.kuleuven.be>

(Uit Info-blad Leuven)

ROMULUS

Buurtteater is 30 jaar jong en dat vieren we met een feestelijke productie!

Romulus (de Grote)

Romulus de Grote is de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk. De Germanen staan op punt de macht over te nemen.

Iedereen in paniek. Behalve Romulus. Romulus wil het einde zelfs een handje toesteken. Aan zijn rijk en aan zijn macht mogen ze raken, zelfs aan zijn heerszuchtige vrouw.

Maar van zijn lieve dochter moeten ze afblijven. En ook van zijn kippen...

Locatie: Zaal De Kring, Jozef-Pierrestraat 58 -3010 Kessel-Lo (Leuven)
Reserveren: buurtteater@skynet.be of belletje/ sms naar 0477 37 64 03.

Data:

donderdag 26.3 | 20u
vrijdag 27.03 | 20u
zaterdag 28.03 | 20u