

KERK & Leven

03

2015

WEEKKRANT

21 JANUARI

JAARGANG 76

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

NIEUWJAARSRECEPTIE FRANCISCUSGEMEENSCHAP 4 JANUARI 2015 IN HET PAROCHIAAL CENTRUM

Een kring vol wensen en dank u wel aan klein en groot vanwege het team



THIERRY, ANNEMIE, JOS, LIEVEN, EN MARION

Begin januari hebben wij de gewoonte om even samen te komen om te klinken op het nieuwe jaar. Maar dit feestelijke moment willen we ook aangrijpen om uit de grond van ons hart dank je wel te zeggen tegen al de mensen die hier in onze gemeenschap meewerken om er een levende gemeenschap van te maken. Zonder de vele bouwstenen zou het maar een kleurloze en saaie bedoening zijn. En ja ieder jaar zijn wij vol verwondering over wat er hier allemaal gebeurt. Want...



Dank u vanwege de gemeenschap aan het team
Waardevol is weerloos

Wij wensen jullie allemaal een vredevol,
vreugdevol en vooral gezond 2015

De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn,

komt tot waardering.

Wie waardering kent,

die wordt attent.

Wie attent is,

is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit,

opent bondgenootschap

en verruimt de kring.

Wie een ruime kring beoogt,

die sluit niemand uit.

Wie niemand uitsluit,

komt op voor rechtvaardigheid.

Wie kiest voor rechtvaardigheid,

gunt iedereen kansen

om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie ijvert om anderen aan bod te laten komen,

die werkt aan het Rijk Gods.

Wie werkt aan het Rijk Gods,

heeft een aanvoelen van wie God is,

hoezeer Hij ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God,

die heeft weet van liefde.

Wie weet heeft van liefde,

die ziet wat door mensen mogelijk is.

Wie ziet wat door mensen mogelijk is,

die kan verwonderd zijn, leven en samenleven!

Luc Vandenabeele

Colofon

REDACTIE
Algemene redactie
 Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
 03 210 08 40
 redactie.kerkenleven@kerknet.be
 secretariaat.kl@kerknet.be
 www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
 Trevi plus bvba
 Meerlaan 9, 9620 Zottegem
 09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
 katrien.lannoo@trevipus.be
 www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN
 Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
 03 210 08 30
 dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
 Abonnementen en adreswijzigingen
 uitsluitend via de parochie.

Copyright
 Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
 Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
 Hans Medart
 Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
 015 29 84 17
 hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
 P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
 philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE EINDREDACTIE-CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
 Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
 tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
 carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
 Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
 tel. 016 25 45 87
 havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
 Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
 Tel. 016 25 05 93
 Gsm 0474 89 37 66
 hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, federatiepastoor
 Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
 tel. 016 25 58 92
 gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven, parochieassistent
 Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
 tel. 016 22 38 11,
 gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
 Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
 tel. 016 25 04 59
 Open van **09.30 u.** - **11.30 u.** op:
 maandag, dinsdag,
 donderdag en vrijdag.
 (woensdag niet open)



VIERINGEN

DON BOSCO

Zondag 25 januari
Derde zondag door het Kerkelijk jaar
 10.30 u. Viering

Zondag 1 februari
Vierde zondag door het Kerkelijk jaar
 10.30 u. Viering

Wat hyacinten kunnen, is:

Al een glimp van voorjaar en lente laten zien nog in het diepste van de winter.

Al pronken met weelderige knoppen, lang voor de bloemen bloeien.

Al toveren met kleuren binnen, ook als buiten het grijs nog regeert.

Al weldadig geuren in januari, als alle takken er nog geurloos bijhangen.
 (OKRA-bezinning)

SINT-FRANCISCUS

Zondag 25 januari
3de zondag van het jaar
 10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
 Intentie: Jaargetijde voor Romain Smeuninx en mevrouw Goossens
 Voorganger: Federatiepastor & parochieadministrateur Jef Wauters
 Lector: Guido Lauwerier
 Zang: Lut Ruwet
 Orgel: Herman Baumers

Zondag 1 februari
4de zondag van het jaar
 10.00 u. Gebedsviering met communie van de Sint-Franciscusgemeenschap
 Intentie: voor Felix Leenaerts
 Gebedsleider: Thierry Van Craenem
 Lector: Erik Vanderheiden
 Zang: Sint-Franciscus koor o.l.v. Leo Page
 Orgel: Herman Baumers
 Projectie: Lieven Dries

SINT-ANTONIUS

Zondag 25 januari
Oecumenische viering met de Protestantse Gemeente van Leuven
 11.00 u. Viering met koor- en samenzang
 Voorgangers: Ernst Veen en Caroline Van Audenhoven
 Lectoren uit beide gemeenschappen
 Homilie: Ernst Veen en Caroline Van Audenhoven
 Beelden: Leo Swinnen
 Orgel/piano: Nico Janssens
 Dirigent: Toon Maes

Zondag 01 februari
4de zondag door het jaar B
 11.00 u. Viering met koor- en samenzang
 Intentie: de heer Leo Theunissen, mevrouw Vanessa Verschueren
 Voorganger: pater Romain Clement
 Assistent: Mathieu Voets
 Lector: Eva Voets
 Homilie: pater Romain Clement
 Beelden: Leo Swinnen
 Orgel/piano: Nico Janssens
 Dirigent: Toon Maes

PAROCHEIAGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap
SINT-ANTONIUS

Donderdag 22 januari
 14.00 u. Kaartnamiddag
 in de Kristoffelzaal

Zondag 25 januari
 12.00 u. Ontmoetingsruimte
 in de Kristoffelzaal

Dinsdag 27 januari
 14.00 u. Kaartnamiddag
 in de Kristoffelzaal

SINT-FRANCISCUS

Zondagscafé: Iedere zondag na de viering van **10.00 u.**
 in het parochiecentrum

Seniorencafé: Iedere dinsdag en donderdag vanaf **14.00 u.**
 in het parochiecentrum

OKRA: Matcurling donderdag 22 januari 2015. Opwarming om 14 uur.

OKRA VOORDRACHTEN

Di 27 januari 2015
'Amerika Go West'
 door Paul De Schutter

In deze exploratiefilm brengt de cineast, naast bekende plaatsen zoals San Francisco en de Grand Canyon, ook minder gekende fenomenen in de VS op doek. Jamestown en Williamsburg illustreren de nog jonge geschiedenis van Amerika. Tegenover de blanke Amerikaan plaatst

Paul De Schutter de grote verliezer in de States, de indiaan. Vooral zijn bezoek aan de Cherokee in de wouden van Oklahoma laat een diepe indruk. De Goldrush, rond 1850, liet heel wat spooksteden na. Er is ook aandacht voor de prachtige natuur. Kortom, een documentaire om U tegen te zeggen en bovendien komt de cineast zelf.

Van 14 tot 17 uur
Plaats: OC St-Kwinten, Korenbloemstraat 12, 3210 Linden
 oostbrabant@okra.be
 www.okra.be/oostbrabant

Deelnameprijs
 Een losse voordracht bijwonen:
 -5 euro voor OKRA-leden
 -7 euro voor niet-leden

STOF TOT NADENKEN

Laten we onze *vuisten ballen* om op te komen voor mensen getroffen door onrecht.
 Laten we *onze handen teder* inzetten, laten we ermee zalven en beschermen.
 Laten we met onze *voeten telkens* opnieuw in vrede naar elkaar toegaan.

Laten we verder *kijken dan* elkaars kleine kanten.
 Laten we zien dat elke mens uniek en waardevol is.
 Laten we de stoppen uit onze *oren halen*.
 Laten we onze oren openzetten om mild te luisteren naar elkaars zorgen en vragen, vreugde en verdriet, hoop en wanhoop.

Laten we bij ons *spreken de* dingen bij hun naam noemen.
 Laten we elkaar woorden toefluisteren van bemoediging.
 Laten we geen mensen veroordelen. Laat ons *hart bron* zijn om elkaar graag te blijven zien.
 (*uit het Parochieblad Blauwput*)

PAROCHEZALEN VOOR FEESTEN EN VERGADERINGEN

In Sint-Antoniusparochie
 Schreursvest 3001 Heverlee

Kristoffelzaal (naast de kerk)
 Capaciteit: 60 personen.

Antoniuszaal (achter de kerk)
 Capaciteit: 120 personen.

Terras (achter de kerk)
 Al of niet met gebruik van de **keuken**.

Inlichtingen en reservatie

Hubert Gorissen
 Leon Schreursvest 33,
 3001 Heverlee
 gsm 0473 88 21 73
 hubert.gorissen@telenet.be

In het Don Boscocentrum

Ortolanenstraat 4-6, 3010 Kessel-Lo

Bar

Capaciteit: 40 personen
Instuif met keuken (naast de chiro-lokalen)
 Capaciteit voor feesten: 50 personen, voor vergaderingen: 60 personen.
Grote zaal (deel A) met keuken
 Capaciteit: 150 personen.
Inlichtingen en reservatie
 Blanka Cuyt
 Verzoeningsstraat 9, 3010 Kessel-Lo
 Tel. 016 26 18 03

GEDACHTENIS

In de misviering van 4 januari 2015

Wij verwelkomen de familie De Prins. Herman, onze orgelist, en zijn partner Agnes De Prins kennen wij allemaal, zijn één van ons. Daarom houden zij eraan hier hun ouders te gedenken:

Albert De Prins, overleden op 18 januari 1999
en Maria Leemans, overleden op 22 december 2005.

Zij zijn dankbaar om hun liefde en solidariteit, verder reikend dan hun dorp.

JIJ KAN MET ONS MEE!

In 2012 werd in Don Bosco, bij het Pastoraal Beraad, het idee geopperd te starten met een **vervoerdienst** voor parochianen die moeilijk te been zijn.
 Die vervoerdienst gaat ook in 2015 nog door.

Ben je bereid om regelmatig mensen uit de parochie die weinig mobiel zijn, met de auto op te halen voor de zondagsviering? Of ben je zelf slecht te been en zoek je mensen waarmee je naar de viering kan komen?
 Geef je naam dan op, wij zoeken uit welke combinaties mogelijk zijn. We contacteren je dan persoonlijk om concrete afspraken te maken. Alvast bedankt voor je medewerking!

Namens de beleidsgroep
Katrien Rombouts
 Leopold Béoerlaan 23, 3010 Kessel-Lo

DRIEKONINGENVIERING 4 JANUARI 2015 IN DE FRANCISCUSGEMEENSCHAP



Homilie

Heb je het in je eigen leven nog nooit meegemaakt dat juist diegenen die in de buurt wonen en die het eigenlijk zouden moeten weten, van niets weten, en zij die van heinde en ver komen weten het wel. Het evangelie dat we vandaag lezen geeft ons daar een voorbeeld van. Het zit vol symboliek:

We hebben de wijzen, die waren vroeger vreemdelingen, heidenen die niets met de bijbel en de tempel te maken hadden, en het zijn die mensen die aan de joodse notabelen bekend hebben gemaakt dat de beloofde Messias, hun redder, geboren was.

En zeggen dat het allemaal gekomen is met het licht van één enkele ster.

Maar begint het geloofsverhaal van mensen niet vaak zo? Met een vonk die op een bepaald moment, meestal heel onverwacht, te midden van banale dagelijkse gebeurtenissen, inslaat in het hart van een mens.

En dat moment, dat plotse vermoeden dat er meer is in het leven dan wij vermoeden, vormt de aanzet tot een persoonlijke zoektocht naar het geluk.

Ze zijn vanuit hun dromen over een wereld van vrede en gerechtigheid de wijzen in dit verhaal op zoek gegaan.

Eigenlijk naar een nieuwe planeet. En dan is het voor hen een verrassing geweest te ontdekken dat die nieuwe planeet met de woorden en daden als die van Jezus van Nazareth binnen onmiddellijk bereik is gekomen.

Aan de wijzen werd het gegund. Het kleine, kwetsbare, onverwachte kind maakt het beste in hen wakker wat een mens ooit kan overkomen: het verlangen om goed te zijn, om de grenzeloze kracht van Gods liefde aan anderen te besteden. Voor die waarheid die daar aan hen wordt geopenbaard -dat de zoektocht naar geluk onvermijdelijk langs mensen loopt, klein, kwets-

baar en onverwacht- voor die waarheid gaan ze door de knieën en ze voelen zich zo de koning te rijk dat ze hun kostbaarste bezittingen als gave kunnen wegschenken.

Sinds vele eeuwen nog vóór Kerstmis werd gevierd – heet het Driekoningenfeest in de liturgie het feest van de 'openbaring des Heren'.

Want daar is het de evangelist om te doen: dat God zich in Jezus niet alleen aan de joden heeft geopenbaard, maar aan alle volkeren en culturen over de hele wereld, en dat er wijzen zijn geweest die dit onmiddellijk hebben herkend.

Ze hebben Jezus als koning gehuldigd.

Er is nog iets dat Mattheüs duidelijk heeft willen maken in dit verhaal.

Van meet af aan is de openbaring van God in menselijkheid door de machthebbers van deze wereld tegengewerkt.

Ze zagen in het rijk dat 'niet van deze wereld' is maar in de wereld is gekomen hun concurrent.

Mensen die in de openbaring geloven, ontsnappen aan hun totalitaire macht.

Jezus heeft als volwassen man die tegenwerking aan de lijve ondervonden en is eraan gestorven.

Nog altijd zien we hoe machthebbers de godsdienst naar hun hand proberen te zetten

als machtsinstrument en hoe mensen zich daar laten aan vangen.

Maar laten we verder gaan met de symboliek: De wijzen, de ster, de zoektocht en de geschenken: goud, wierook en mirre.

Van die geschenken zijn in de loop van de tijd tal van interpretaties gegeven.

In de eerste eeuwen van het christendom, de tijd van de Kerkvaders dat waren theologen van die tijd – zeiden die theologen dat de wijzen met hun geschenken het kind geëerd hebben als koning, als God en als mens.

Nuchtere middeleeuwen, die dicht bij de dagelijkse realiteit stonden, gaven een andere interpretatie: de wijzen schonken goud omdat Jozef en Maria arme mensen waren, wierook om de kwalijke geur in de stal of het gamele huis te verdrijven, mirre voor de gezondheid van het kind.

Mirre is een welriekend gomhars dat onder meer gebruikt werd als remedie tegen veel infectieziekten.

Mirre aan iemand aanbieden betekent zoveel als zeggen: moge je leven bewaard blijven voor pijn, ziekte en lijden.

Als je iemand **wierook** cadeau doet, zeg je: dat je leven als een lieflijke geur mag zijn, een vreugde voor allen die met jou te maken krijgen.

Met **goud** zeg je hier niet op de eerste plaats: ik ga je een waardevol stuk edelmetaal geven, maar dan zeg je vooral dat je je eigen waarde mag ontdekken, je kostbaarheid en je rijkdom.

Waarschijnlijk hebben wij al allemaal onze nieuwjaarsgeschenken al uitgedeeld, maar toch is het een week na nieuwjaar nog zinvol om een warme wens uit te spreken:

Ik wens dat we voor elkaar mogen zijn als mirre, want dan spannen we ons in om elkaars pijn te verzachten, elkaars lijden mee te dragen.

Dat we voor elkaar willen zijn als wierook: we delen elkaar vreugde mee, we zoeken in elkaar Gods aangezicht en leren in het licht daarvan te leven.

En dat we voor elkaar zouden zijn als goud: elkaar zien zoals God een mens ziet, zien dat er in ons leven iets is waardoor wij tot een koning worden gemaakt.

Een gelukkig, gezond en vredevol 2015. Amen.

Homilie "Wijze geschenken"
Gerard Braet o.p.



MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

In februari 2015 gaan de meditatie-avonden door op maandag 2 en maandag 16 februari, om 20 uur in de Stille Zone 'Ademtocht' van

het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Je kan Jos verwittigen als je er ook eens bij wil zijn.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie: <http://www.christmed.be>

EERSTE COMMUNIE 2015
Parochie Don Bosco
Kinderen die het tweede leerjaar volgen of geboren zijn in 2007 mogen zich inschrijven bij

Jef Wauters
Tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038
Of jef.w@edpnet.be

**Toch mogen wij mensen van hoop en vertrouwen zijn.
Toch mogen wij blijven geloven in een wereld
waar de vrede het op de duur zal winnen van alle geweld
en waar pijn zal wijken voor genezing.**

(uit de Franciscus-Driekoningenviering)

