

KERK & Leven

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

50

2014

WEEKKRANT

10 DECEMBER

JAARGANG 75

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

VREDE EN ALLE GOEDS



VREDE
&
ALLE
GOEDS

Waar liefde is en wijsheid, daar is geen vrees en geen onwetendheid. Waar geduld is en nederigheid, daar is geen toorn en geen opwinding. Waar armoede is met vreugde, daar is geen hebzucht en geen gierigheid. Waar rust is en bezinning, daar is geen bezorgdheid en geen ronddolent..."(Franciscus, Wijsheidspreuk 27)

Sint Franciscus

Over Franciscus van Assisi zijn ettelijke meters boeken geschreven, die de middeleeuwse heilige nu eens in het brandpunt plaatsen van een sociale of maatschappijkritische beweging, dan weer portretteren als de voortvarende gangmaker van een ecologische beweging of een vredesbeweging.

Voor de franciscaan Jansen is Franciscus op de eerste plaats een onvervalste mysticus die zich door schijnbaar toevallige gebeurtenissen uit het grote, vertrouwde verhaal van zijn tijd liet gooien. Die 'desocialisatie' had een nieuwe verbondenheid met de aarde, de medemens, de eigen wezenskern en de Schepper van dit alles tot gevolg.

Een doorleefde verbondenheid die alleen in termen van nabijheid en ontmoeting kan worden geduid.

Vrede en alle goeds!

Dit is de bekende groet waarmee Franciscus de mensen in steden en dorpen telkens begroette. Het wordt het thema van deze viering.

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte naar een vuur voor hart en handen.

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie roepen om vrede en van gerechtigheid dromen.

Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie wachten in vertrouwen dat de liefde zal blijven.

Eerste lezing: Psalm 142

David schreeuwt de Ene, zijn toevlucht, om hulp.

Lezing uit het evangelie van Lukas
Jezus zendt zijn leerlingen uit om het koninkrijk der hemelen te verkondigen.

Duiding

Franciscus heeft een lange weg afgelegd, ook een spirituele weg naar binnen, om uit te groeien tot de mens die wij kennen. Veel steun en kracht vond hij in psalm 142, een psalm die hem op zijn tocht naar een nieuwe identiteit heeft begeleid naar een mens in vredevolle verbondenheid met al wat leeft. Hij leefde in een tijd die doortrokken was met geweld. Steden waren verscheurd door burgeroorlogen en sociale omwentelingen. Bovendien was er de strijd tussen paus en keizer. En de oproep om de Saracenen in het Midden-Oosten te gaan bevechten.

Als je in deze context de mensen begroet met een welgemeende "Vrede en alle goeds",

de bekende begroeting van Franciscus, dan heeft dit een sterke invloed. Ook Franciscus zelf had in de burgeroorlog van Assisi meegedaan en de adel uit de stad helpen verdrijven. Ook had hij zich ingeschreven voor een kruistocht, maar daar beleefde hij een schok.

Al na één dagreis beseftte hij als in een bliksemflits dat zulk geweld een doodlopende weg is, zowel voor hemzelf als voor de samenleving.

Hij keert terug naar Assisi.

Later ontdekt hij de uitzendingsrede uit het evangelie van Lucas waarin Jezus zijn leerlingen aanmaant niets mee te nemen voor onderweg: geen stok, geen reiszak, geen voedsel en geen geld en de vrede te brengen in elk huis dat zij betreden.

Daarin herkende Franciscus nu opeens zijn roeping: de vrede verkondigen.

Later ging hij inzien en begrijpen dat de verkondiging van de vrede maar geloofwaardig is als je zelf geen (eigen) belangen te verdedigen hebt. Vandaar zijn keuze voor de armoede.

Maar het bezit dat het moeilijkst is om achter te laten, is pretentie en arrogantie, waaruit dan alleen verwijten en veroordelingen voortkomen. Die brengen zelden aarde aan de dijk.

Gelukkig had Franciscus niemand iets te verwijten, want hijzelf had tot over zijn oren in het geweld gestaan. Zo leert hij dat je mensen niet lokt met verwijten en veroordelingen, maar door een beroep te doen op het goede in hen. Dat goede zit meestal half verstikt onder angst, concurrentie, afgunst, wrok, enz...

Franciscus bezat de kunst om dat verstikte goede in de mensen weer tot leven te wekken en te doen opstaan. Dat goede verdreef alle angst,

witterij, ruzie, wrok en wraak en opende de weg naar verzoening tussen mensen in steden en dorpen. Die aanpak ervaaarden de mensen als heel nieuw en bijzonder.

Zo b.v. houdt het dorp Poggio Bustone nog altijd de eerste begroeting van Franciscus in herinnering: Buon giorno, buona gente (goede dag, goed volk). Dat zij, meestal herders en laagsten op de sociale ladder, op wie iedereen neerkeek, nu als goede lieden werden aangesproken, was verrassend nieuw voor hen. Een golf van vrede ging door het dorp.

Op gelijksoortige manier werd zelfs sultan Melek-el-Khamel zo door Franciscus begroet tijdens de vijfde kruistocht en dat bezoek met die begroeting in volle oorlogstijd maakt ook grote indruk op hem. Ook hij, de vijand en de duivel in eigen persoon, tenminste in de ogen van de kruisvaarders, werd als een 'goed' mens, als een schepsel Gods aangesproken.

Om de draagwijdte hiervan in te zien zou dat vandaag zijn alsof een vooraanstaande een gesprek aangaat met de leider van IS.

Zo heeft Franciscus vanuit het goede een brug geslagen tussen vijanden, al was het toen maar voor even. Maar een brug die perspectieven biedt.

Zo geeft de groet "Vrede en alle goeds" in een notendop de bijbelse vredeszending weer zoals de heilige Franciscus van Assisi ze verkondigd heeft en waarmee hij wegen van vrede en verzoening wist te openen.

Vrede over onze toekomst

Geloven in leven en in opstanding ten leven. Wij bidden daarom om de Messiaanse vrede, dat zij neerdaalt over onze toekomst, over het leven van alle mensen.

Vrede over deze stad waarin wij leven en over alle mensen die er zoeken naar werk en brood, liefde en geluk

Vrede over onze huizen, de plaatsen waar wij wonen, vrede over onze woorden en gebaren, over ons omgaan met elkaar.

Vrede de straat waar wij wonen, de mensen die we groeten of alleen maar zien, de burenen die het goed of moeilijk hebben, die zich laten kennen of teruggetrokken naast ons wonen.

Vrede over de plaatsen en landen waar mensen nog amper aan menswaardigheid zijn toegekomen; vrede waar macht en onderdrukking heersen, waar mensen elkaar te schande maken en naar het leven staan.

Wij bidden om de godsvrede, die Jezus Messias heeft voorgeleefd. Met nieuw geloof in ongehoorde woorden en in een ongeziene levenswijze opende Hij wegen waar anderen geen uitweg meer zagen. (Harry Krebbers)

Jef Wauters - Uit de viering rond Franciscus, in het Don Boscocentrum.

Colofon

REDACTIE
Algemene redactie
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel
Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN
Philippe Nachtergaele
P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE EINDREDACTIE-CONTACTPERSOON
SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON
DON BOSCO
Gilberte Havet
Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON
SINT-FRANCISCUS
Herman Van Overbeke
Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO
Jef Wauters, Federatiepastoor
Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS
Caroline Van Audenhoven, parochieassistent
Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS
Parochiesecretariaat
Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open van **09.30 u. - 11.30 u.** op:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag,
woensdag niet.

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 14 december
3de zondag van de advent
Deel in ons verhaal
Waardevol is weerloos
Thema: 'Zending'
10.00 u. Eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap Omhaling Welzijnszorg
Voorganger: Federatiepastor: Jef Wauters
Lector: Guido Lauwerier
Zang: Pieter Vanderveken
Orgel: Johan Van Audenhaeghe
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

Zondag 21 december
4de zondag van de advent
Deel in ons verhaal
Waardevol is weerloos
Thema: 'Belofte'
10.00 u. Verzoeningsviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Voorgangers: ere-pastoren Jef Bulckens en Modest Goossens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Cécile Vanhoecke
Zang: Lut Ruwet
Orgel: Tom Akkermans
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

OVERLIJDEN



Ons geloof biedt ons de troost dat de Heer een plaats heeft voorbereid.

Voor wie Hem liefheeft, verandert tijd in eeuwigheid

Op zaterdag 29 november namen we met velen afscheid van **Louis Laenen**.

Louis werd geboren op 22 januari 1939 en overleed op 20 november.

DOOPSEL

Op zondag 30 november werd **Jack De Winter**, het tweede zoontje van Mich en Nele Colson door het doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap.

Proficiat aan de mama en papa, aan grote broer Josse, aan peter René en meter Anne en de hele familie.

WELKOM lieve Jack!

SINT-ANTONIUS

Zondag 14 december
3de zondag van de Advent
11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Intentie: de heer René Preud'homme
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Ann Wouters
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens

Zondag 21 december
4de zondag van de Advent
11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Marcel Vertonghen
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Eva Voets
Homilie: pater Marcel Vertonghen
Beelden: Leo Swinnen
Orgelist: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 14 december
Derde adventszondag
10.30 u. Viering

Zondag 21 december
Vierde Adventszondag
10.30 u. Viering

PAROCHIEAGENDA

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Donderdag 11 december
14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Zondag 14 december
12.00 u. Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

Dinsdag 16
14.00 u. Kaartnamiddag in de Kristoffelzaal

Woensdag 17 december
20.00 u. Kerkraad in de Kristoffelzaal

Donderdag 18 december
14.00 u. Kaartnamiddag op het terras
18.45 u. Kerstbijeekomst voor de vormelingen in de Antoniusruimte

Sint-Franciscus

Zondagscafé
Iedere zondag na de viering van **10.00 u.** in het parochiecentrum
Seniorencafé
Iedere dinsdag en donderdag vanaf **14.00 u.** in het parochiecentrum

OKRA SINT-FRANCISCUS



Okra Sint-Franciscus deelt mee voor december 2014

Ledenbijeekomst op maandag 15 december

Ledenvergadering in het parochiecentrum om 14 uur:
de Kerstbezinning wordt aangevuld met een Pensenvieruurtje. Prijs 5 euro per persoon:
voor twee pensen, brood, appelmoes en koffie/thee.
Inschrijven en betalen uiterlijk op zondag 7 december is **VERPLICHT!**

Open spelnamiddag op donderdag 18 december

OKRA-leden en sympathisanten worden uitgenodigd om Tapijtcurling te spelen in het Parochiecentrum. Om 14 uur beginnen we met speluitleg en opwarming. Nadien spelen we een individueel tornooi met trio's waarvan een van de drie spelers telkens "scheidsrechter" is.

Kerstmarkt in Keulen

Op woensdag 10 december maken 23 ingeschreven leden, met Violetacars, de verplaatsing naar Keulen voor een bezoek aan de Kerstmarkt, de Dom en een of meer musea van deze interessante stad. Vertrek aan de Colruyt om 7.15 uur.

In december schreven we in voor twee culturele activiteiten van 30CC Leuven

PSYCHOLOG - GRATIS GESPREK

Donderdag 18 december 2014 van 13.00 u. tot 14 u.

Inschrijven via het onthaal 016 22 20 14
of onthaal@seniorama.be.

Sneller dan andere leeftijdsgroepen kunnen senioren wat in de put geraken door ziekte of verlies van hun partner of een naaste. Als ze daarbij nog eens eenzaam zijn, loopt het rouwproces gemakkelijker uit op psychische problemen

Op zaterdag 13 december hebben we een "Rode Loper voor Senioren te Leuven" uitgewerkt: de zestien ingeschreven leden worden om 10.45 uur verwacht aan de ingang van Museum M voor een geleid bezoek aan de tentoonstelling "VESALIUS en het anatomisch theater", nadien gaan we samen lunchen in Den Domus en vervolgens worden we om 14.15 verwacht in de Schouwburg voor de opvoering van de Operette CLIVIA van Nico DOSTAL door het Brussels Operette Theater.

Op zondag 21 december zijn er tien leden ingeschreven voor "DREAMING OF A WHITE CHRISTMAS" in de Abdijkerk van Vlierbeek waar om 15 uur het Vlaams Radio Koor optreedt onder de leiding van Kaspars Putnins. Eerst brengt het koor een selectie uit de wondermooie *Vespers van Rachmaninov*. In het tweede deel gaat het naar een meer vrolijke en vooral typische kerstfeer: die van de Amerikaanse traditionele en overbekende kerstliederen uit de jaren 40 en 50.

Kernledenvergadering

Op donderdag 18 december komt de kerngroep om 9.30 samen in de maandelijkse vergadering. Het hoogtepunt van deze bijeenkomst is de samenstelling van het jaarprogramma 2015. Dat programma wordt met de aanwezigen uitvoerig besproken op de ledenvergadering van maandag 2 februari 2015. Op die bijeenkomst bekijken we ook de stand van zaken in verband met de betaling van het lidgeld voor 2015 en de inschrijvingen voor het banket op maandagen 12 en 26 januari 2015.

of zelfs een depressie, met periodes van angst en verwarring. Een psycholoog kan dan uitkomst bieden, maar voor veel senioren is die stap te groot.

Seniorama verlaagt daarom die drempel. Een psycholoog van het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost (Leuven) komt iedere maand sprekkuur houden bij Seniorama. Plaats: Seniorama Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven

VIERING VAN DE EERSTE ADVENTSZONDAG - 'WEES WAAKZAAM'



Wij zijn de donkere weken ingegaan. De dagen worden steeds korter, de nachten langer, De temperaturen dalen, de winter staat voor de deur

We zoeken de bescherming en de beschutting van onze woningen. We verdrijven de duisternis met ontelbare kleine lichtjes



Ook in de kerk zoeken we beschutting en bescherming Ook hier in de kerk verdrijven we de duisternis. De advent begint. 'Wees waakzaam' roept het evangelie uit.

1 op 7 mensen leeft in ons land in armoede Voor 1 op 7 mensen is de beschutting, de bescherming die onze samenleving biedt, onvoldoende. De paraplu van beschutting en bescherming vertoont nog vele gaten.



Onnoembare en nabije God van mensen, Geef ons een wakkere blik Zodat wij van onder onze paraplu zien kunnen wie niet de kans krijgt om te schuilen tegen armoede of onrecht. Geef ons sterke benen om naar de arme te gaan. Geef ons een wakker hart om hem of haar te omarmen onder onze eigen welvaartsparaplu.

Fotografie: Thierry Van Craenem

... EN VERDER DAN FRANDO

UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD

* Aula Rector Pieter De Somer Deberiotstraat 24, Leuven Aanvang 14.00 u. – Einde 15.45 u.

De vroege christenen, een succesverhaal.

Van Petrus tot Constantijn: de eerste drie eeuwen christendom Prof. Dr. Pierre Trouillez (Kerkhistoricus) Dinsdag 16 december 2014

Het Requiem (1874) van Giuseppe Verdi: dodennis Rossini en Manzoni

Em. Prof. Ignace Bossuyt (Faculteit Letteren) Dinsdag 6 januari 2015

Inlichtingen: Secretariaat: Alumni Lovanienses, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven. Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u. Tel. 016 32 40 01/02 E-mailadressen: udl@alum.kuleuven.be Of: Veerle.Valkenborgh@alum.ku-

leuven.be Website: http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/ Bankrekening: BE80 0014 6089 5677

LEZING IN SENIORAMA

De geplande lezing voor 15 december 2014: "Vergrijzing in Japan: een voorbeeld voor België" door Veerle Devos, journaliste VRT-radio is verplaatst naar maandag 16 februari 2015.

Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven De lezing van 16/2/2015: "Kan Brussel overleven op eigen kracht", door Lucas Vandertaelen, vervalt.

FIETSEN MET SENIORAMA

Fietsen -vlakke rit (40 km of 25 km) Dinsdag 16 en 30 december 2014 Vertrek: 13.30 u. stipt aan Parkpoort te Leuven (40 km) met mogelijkheid tot aansluiting om 14.00 u. stipt aan Wijnmaalbrug (25 km) Verzekering verplicht Voor meer info: 016 25 44 36

FILM

"Die Welle" (Duitsland, 2008) 107 min. Regie: Dennis Gansel met: Jürgen Vogel, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Jacob Matschenz, Frederick Lau Datum: vrijdag 19 december 2014 van 14.00 u. tot 16.30 u. Plaats: Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven Bijdrage: leden 4,00 euro, niet-leden 5,00 euro

WANDELEN MET SENIORAMA

Dagwandeling - Landen (kribbeswandeling) (15 km) Maandag 29 december 2014 Voorzie gemakkelijke kledij en stapschoenen Verzekering verplicht Voor meer info: 015 51 46 36

Seniorama vzw Activiteiten Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven www.seniorama.be

HOMMAGE VOOR FRANCINE DE GREEF



duizend maal dank voor je jarenlange inzet in het koor

FRANCINE

met de

- F van **FA**
- R van **RE**
- A van **ACAPPELLA**
- N van **NOTEN**
- C van **CANON**
- I van **INTRO**
- N van **NOTENBALK**
- E van **ENSEMBLE**

vanwege de Kerkraad en de Parochieploeg van Sint-Antonius van Padua



Een hommage voor Francine De Greef tijdens het koorfeest op zaterdag 29 november.

Sinds 'mensenheugenis' was ze iedere repetitie en iedere zondag present!

Met spijt in het hart moet ze dit engagement nu loslaten maar op zondag zingt ze nu mee van op haar plaats tussen de 'niet-koorleden'!

Nadien volgde een overheerlijk en mooi verzorgd kooretentje, met dank aan de initiatiefnemers Pierre en Lieve en hun uitermate bekwaam koksteam.



En of het lekker was!



Een gezellige avond voor ons koor ter gelegenheid van Sint-Cecilia

U ZIJT WELLEKOME
Vlaanderen zingt kerst
 Samen kerst zingen met de hele familie

Vrijdag 26-12-2014
 16.00 h

H. Hartkerk Blauwput
 Diestsesteenweg Kessel-Lo

*kerst zingen met z'n allen
 en met het koor Canzonetta*

Organisatie: Davidsfonds Kessel-Lo Blauwput
 i.s.m. de afdelingen Don Bosco en Vlierbeek

toegang gratis
 vrije bijdrage t.v.v. Re-born to be alive

DAVIDSFONDS
 cultuur beleef je samen



MOLENHUIS BERISMENIL



Het zou ons genoeg doen, indien je niet meer geïnteresseerd bent, ons dat te laten weten. Daarentegen is een kleine bijdrage op ons rekeningnummer: BE57 7343 7723 5635 (vermeld: Molenhuisboekje), steeds welkom.

Hoe ontvang ik nieuws over Het Molenhuis?

a. Het Molenhuisboekje

Al wie in onze database zit krijgt 4 maal per jaar het boekje toegestuurd. Inschrijven of uitschrijven hierop kan steeds via info@moulindebellemeuse.be of op onze website. Nieuwe deelnemers aan onze "eigen activiteiten" ontvangen het boekje enkele keren automatisch. Verzendingen kosten geld.

b. De nieuwsbrief

Regelmatig verzenden we nieuwsberichten en herinneringen over onze activiteiten per e-mail. We trachten, via dit kanaal, de trouwe bezoekers van Het Molenhuis te betrekken bij het dagelijks gebeuren. Geïnteresseerden sturen een bericht aan: info@moulindebellemeuse.be of schrijven zich in met het onlineformulier op onze website.

c. De website: www.moulindebellemeuse.be

Onze website biedt actuele informatie over alles rond Het Molenhuis:
 * Het programma van de eigen activiteiten – geactualiseerd
 * De aangewezen vervoermiddelen en reisroutes
 * Achtergrond informatie: historiek, verslagen, werken, ...
 * Kalenders van de bezetting
 * Inschrijvingsformulieren en adressen van de verantwoordelijken
 * Fotoboeken over onze activiteiten

Contactadres:

vzw "Moulin de Belle Meuse"
 Koning Albertlaan 143
 3360 Bierbeek
 0495 50 61 75

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

Deze decembermaand is er nog een samenkomst **op maandag 22 december**.

Om 20 uur in de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo. Wil jij er graag eens bij zijn, verwittig dan even Jos Vermeulen.

Jos Vermeulen 016 89 03 16 – vermeulen.berthe@telenet.be
 Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>

PAROCHIEBLAD 2015

Sluit jij weer bij ons aan?



Voor een jaarabonnement kan je 35 euro overschrijven op rekeningnummer: **BE82 3770 0592 0168 van Wauters Frando K-L Cristianlaan 43 3010 Kessel-Lo**

*Sint-Franciscus

Herman Van Overbeke, Kasteelstraat 58, 3360 Korbeek-Lo (016 25 05 93)
 Parochiesecretariaat (016 25 04 59)

*Sint-Antonius

Caroline Van Audenhoven, Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee (016 22 38 11)

*Don Bosco

Gilberte Havet, Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo (016 25 45 87)

Philippe Nachtergaele stelt de lijst voor volgend jaar samen en bezorgt die aan de drukkerij.

BEDANKT HAKERS!



Je thuis delen, verrijkt je leven!

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. Je doet aan pleegzorg om een kind alle kansen te geven maar je doet het ook voor jezelf of je eigen gezin. Pleegzorg betekent immers verrijking op

vele vlakken. Ook volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek kunnen in Pleegzorg terecht.

Pleegzorg deed een oproep aan allen die hun werk een warm hart toedragen. Zij vroegen om mee, tussen 11 mei en 15 augustus, lapjes van 20 op 20 cm te haken. Het mocht in alle kleuren van de regenboog. Eind au-

gustus zou met die honderden lapjes een groots haakwerk gevormd worden om een gevel te bekleden.

Pleegzorg wil nu graag alle hakers en makers bedanken die hen hebben bijgestaan in het realiseren van de prachtige Grannysquare-gevel! Dank zij jullie inzet en dit mooie resultaat konden ze Pleegzorg weer een stukje meer bekendheid geven in de omgeving van de school, via kranten, op websites op sociale media en in talloze gesprekken!
Dank jullie wel!

Voor een terugblik:
www.pleegzorgvlaanderen.be/
 kleurrijk-lappendeken

"ALS ALLES DUISTER IS, ONSTEEK DAN EEN LICHTEND VUUR DAT NOOIT MEER DOOFT"

TIJD

Tijd is iets en tijd is niets
 't is een vleugel of een fiets
 tijd is net zo iets als 'weer'
 wie geen tijd heeft,
 leeft niet meer

Toon Hermans

KERSTZINGEN SAMEN MET HET KOOR CANZONETTA

'U zijt wellecome' is een gezellige kerstsamenzang voor jong en oud. Iedere deelnemer krijgt ter plaatse een gratis zangbundel. Zing dus mee, steun het goede doel, en herontdek de Nederlandstalige kerstliederen uit je jeugdjaaren. Graag tot op tweede Kerstdag!

Toegang: gratis
 Vrije bijdrage t.v.v. Re-born to be alive

Organisatie: Davidsfonds afdeling Blauwput i.s.m. Don Bosco en Vlierbeek

HANDELINGEN VAN DE APOSTELEN



Het boek toont de moeilijkheden van de prille evangelische verkondiging en wil de eerste gemeenschappen opnieuw op het goede spoor zetten.

De laatste van vijf bijeenkomsten heeft plaats op **donderdag 11 december 2014**, om 20 uur in de vergaderzaal van het centrum (boven de bar).

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
 016 25 58 92 - 0485 063 038
Jef.w@edpnet.be

KERSTVIERING IN DE GEVANGENIS

Wie op **24 december 2014** om 17 uur met zijn/haar zangstem de kerstviering in Leuven-Hulp wil opluisteren, kan zich melden bij Majo Werrebrouck of Lieve Neukermans. Dat kan na de viering van zondag in het Don Boscocentrum.

KALENDERBLAADJE

Het ziet er naar uit dat slechts die mensen begrijpend genoeg geworden zijn om de zienswijze van anderen alle ruimte te geven, die zelf eerlijk met de laatste vragen van het bestaan hebben geworsteld.
Baers

EERSTE COMMUNIE 2015

Parochie Don Bosco

Kinderen die het tweede leerjaar volgen of geboren zijn in 2007 mogen zich inschrijven bij

Jef Wauters
 Tel. 016 25 58 92 of 0485 063 038
 Of jef.w@edpnet.be

*Je ging naar school en maakte vriendjes.
 Momenten die je vake en moeke
 niet zo gauw vergeten...*

*Maar ook vandaag
 is het een bijzondere dag.
 Je hebt er lang naar uitgekeken.
 Straks mag je mee aanzitten
 aan de tafel van de Heer.*