

KERK & Leven

40

2014

WEEKKRANT

1 OKTOBER

JAARGANG 75

EDITIE 4330

SINT-FRANCISCUS

SINT-ANTONIUS

DON BOSCO

FEDERATIE FRANDO

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HOEDERS ZIJN VAN ELKAAR



CHRISTELIJK MENSBEELD IN EEN NEOLIBERAAL TIJDPERK

Inleiding

Mensen worden in het huidige tijdsgewricht vooral opgeroepen om *zelfredzame burgers* te zijn. Je moet zelf je eigen maatschappelijk succes organiseren.

Sociale vangnetten worden kleiner of worden in een diepe la opgeborgen. Gevolg is dat meer en meer mensen zich op zichzelf teruggevoerd weten – en dat zij buiten de boot vallen. Vaak worden zij beschouwd als 'mislukte burgers'.

De vraag is: Is dit beeld te corrigeren? Zijn er bronnen vanuit onze sociale, culturele en religieuze traditie die een correctie kunnen bieden? Is er een ander perspectief te geven op het vlak van het mensbeeld, de onderlinge menselijke relaties en betrokkenheid, in het klein en in het groot?

Tafel van Een, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Lezing uit het boek van de menswording

Het verhaal van Kaïn en zijn broeder Abel.

Kaïn vraagt, na de moord op Abel: Ben ik de hoeder van mijn broeder?

Lezing uit het evangelie van Lukas
Iemand stelt Jezus de vraag: Wie is mijn naaste? Jezus vertelt dan het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En stelt op het einde de vraag: Wie is de naaste geworden van hem die in handen van de rovers viel?

Duiding

1.

Vorige week heb je in het parochieblad een interview kunnen lezen met de dekenbegeleider Mark Cardoen. In de komende maanden kunnen jullie in het parochieblad de voorstelling lezen van de verschillende gemeenschappen die de nieuwe parochiale zone, de latere parochie Kessel-Lo zullen vormen.

Dit vraagt veel voorbereiding. Verschillende werkgroepen zullen dit jaar opgezet worden om te zien hoe wij, rekening houdend met ieders eigenheid, tot samenwerking kunnen komen.

Daarom dacht ik vandaag, bij het begin van het werkjaar, deze viering uit te werken rond het mensbeeld dat ons christenen eigen is. Ik koos dezelfde titel als TGL (Tijdschrift voor Geestelijk Leven) in haar lentenummer: "Hoeders zijn van elkaar".

2.

Ben ik soms de hoeder van mijn broeder vraagt Kaïn na de moord op zijn broer?

En hij heeft het altijd geweten: Natuurlijk ben ik de hoeder van mijn broeder.

Maar hij heeft zijn hart verhard, hij heeft ervoor gekozen een mens zonder naaste te zijn.

Dat gebeurt wanneer een mens zich boven de ander, de naaste, plaatst en er op uit is groter, sterker, machtiger dan de ander te worden en deze klein te houden, kleineren, onderdrukken.

Hoeveel geweld, oorlog, dood en vernietiging van leven dit met zich meebrengt weten wij.

In onze traditie worden wij geroepen om hoeders van elkaar te worden, voor elkaar te zorgen, elkaar tot hulp te zijn en te behoeden.

Deze verhalen werden geschreven in Babylonische ballingschap. Ver van Jeruzalem, in hun vreemding, hebben die gedeporteerde 'kinderen van Israël' zich afgevraagd hoe alles zo geworden is, en hoe het anders zou kunnen worden. Daar zijn de bijbelse verhalen over het begin van de mensheid ontstaan - begin is toekomst, opdracht en bedoeling: *waarom bestaan wij, wat is de zin van ons bestaan.*

3.

Hoeders zijn van elkaar staat als visie in schril contrast met het maatschappelijk tijdsgewricht.

Met de glimlach op het gezicht komen politici ons via de media vertellen hoe blij ze zijn met een centrumrechtse regering in Vlaanderen en binnenkort ook op federaal niveau.

Deze regeringen zullen gekenmerkt zijn door het afkalven van de overheden en het verantwoordelijk stellen van de burger.

De verzorgingsstaat, is voorbij, de overheid kan niet meer voor alles zorgen. Het individu heeft de verantwoordelijkheid iets van zijn eigen leven te maken. Word wat je wil, las ik deze week als reclame om zich in een hogeschool in te schrijven.

Een mens moet voor zijn eigen succes zorgen. Je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Lukt het je niet dan heb je pech, dan ben je een mislukte burger, een loser. Ondertussen verkleinen de sociale opvangnetten.

Dit is het *neoliberaal mensbeeld* dat achter de huidige politiek schuilt.

4.

Wie is mijn naaste? vraagt de wetgeleerde en Jezus antwoordt met de

gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Juist hierdoor verplaatst Jezus het perspectief, het gezichtspunt naar de ander, de naaste. Niet door eigen ogen maar door de ogen van de kwetsbare mens, hier van de man die in de handen van de rovers viel wordt de vraag beantwoord. Vandaar Jezus wedervraag: Wie van deze drie is, denk je, de naaste geworden van hem die in de handen van de rovers viel?

En plots merk ik het! Je wordt niet zomaar naaste. Er zijn zoveel mensen in nood, beelden via de media op ons netvlies, aan wie wij voorbijgaan, van wie we niet de naaste worden.

Om naaste te worden moet je je ontfermen, geraakt worden door iemand en dat blijft niet zonder gevolgen!

Ook deze houding staat haaks op het huidig tijdsgewricht. In een neoliberal mensbeeld wordt vaak *pas naar de ander, de naaste omgekeken als die iets kan bijbrengen tot je geluk, je carrière, je succes.*

5.

De tijd van gratis is voorbij. Gratis dat bestaat niet. Er is altijd iemand die het betaalt. Iets voor niets dat kan niet. Ook deze gedachte staat haaks op een christelijke visie waar gratis, gratuite, verwijst naar het latijnse gratia, genade, wat betekent: niet berekend.

Ons leven is een geschenk en wij delen in de liefde die er reeds voor ons was. Als men alleen de kostprijs ziet heeft men geen zicht meer op de menselijke meerwaarde.

Gratis busvervoer bv. zorgde ervoor dat bussen in dalperiodes mensen konden vervoeren en dat oudere mensen in de stad op de koffie gingen en niet thuis verkommerden in alle eenzaamheid.

Wanneer ik de laatste tijd over deze neoliberale mensvisie sprak kreeg

ik wat tegenwind van mensen. Dat deed me plezier want dat betekende dat zij hun leven anders beleefden. Zo verheugde ik mij deze week ook over een interview met een jonge historicus, de Nederlander Rutger Bregman, van wie zijn nieuwste boek verschijnt: 'Gratis geld voor iedereen'

'Waar zijn de grote ideeën over onze samenleving gebleven?', vraagt hij zich daarin af.

Hij is voor een 15-urenweek, een basisinkomen voor iedereen, kortom een man met een visioen.

Ergens hoop ik dat in de toekomst in een nieuwe pastorale zone dit solidaire alternatief een concrete gestalte krijgt.

Voorbeden

* *Wij bidden voor alle gelovige mensen dat zij begaan zijn met het lot van anderen, aandacht en zorg hebben voor allen die het moeilijk hebben en niemand laten vallen als het wat moeilijk wordt. Laat ons zingend bidden.*

Geloven begint in het opstaan van armen, Hopen begint in het diepst van de wanhoop, Liefhebben waar je geen liefde meer hebt.

* *Wij bidden voor allen die een verzorgend beroep hebben of die zich als vrijwilliger dienstbaar maken aan zieken en ouderen, dat hun toewijding en hartelijkheid voor velen een steun mogen zijn, dat hun werk een bron van vreugde moge zijn, voor henzelf en voor anderen. Laat ons zingend bidden.*

(Lees verder op pag.3)

Colofon

REDACTIE

Algemene redactie

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Filip Debruyne

Diocesane redactie Mechelen-Brussel

Hans Medart
Varkensstraat 6, 2800 Mechelen
015 29 84 17
hans.medart@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Philippe Nachtergaele

P. Nollekensstraat 145, 3010 Kessel-Lo
philippe.nachtergaele@gmail.com

PLAATSELIJKE

EINDREDACTIE-CONTACTPERSOON

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11, gsm 0476 39 79 02
carolineva@telenet.be

REDACTIECONTACTPERSOON

DON BOSCO

Gilberte Havet

Grensstraat 79, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 45 87
havet@base.be

REDACTIECONTACTPERSOON

SINT-FRANCISCUS

Herman Van Overbeke

Kasteelstraat 58, 3330 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 05 93
Gsm 0474 89 37 66
hv.overbeke@telenet.be

CONTACTADRESSEN

DON BOSCO

Jef Wauters, federatiepastoor

Cristianlaan 43, 3010 Kessel-Lo
tel. 016 25 58 92
gsm 0485 06 30 38

SINT-ANTONIUS

Caroline Van Audenhoven, parochieassistent

Léon Schreursvest 33, 3001 Heverlee
tel. 016 22 38 11,
gsm 0476 39 79 02

SINT-FRANCISCUS

Parochiesecretariaat

Tiensesteenweg 190, 3001 Heverlee
tel. 016 25 04 59
Open op:
Maandag: 09.30 u. - 11.30 u.
Dinsdag: 09.30 u. - 11.30 u.
Woensdag: 19.00 u. - 20.00 u.
Donderdag: 09.30 u. - 11.30 u.
Vrijdag: 09.30 u. - 11.30 u.

VIERINGEN

SINT-FRANCISCUS

Zondag 05 oktober Feest van Sint Franciscus

10.00 u. Feest eucharistieviering van de Sint-Franciscusgemeenschap
Thema: Deel ons verhaal: Waardevol is weerloos

Intentie: voor de heer Andre Demin
Voorgangers: pastor Marcel Doms, federatie pastor Jef Wauters, ere-pastor Jef Bulckens
Assistent: Lieven Dries
Lector: Karel Derocker
Misdienaars: Elmo, Erik en Simon
Homilie: pastor Marcel Doms
Zang: Koor Blij Rondeel o.l.v. Liliana Duma
Orgel: Herman Baumers
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

11.30 u. Receptie voor alle aanwezigen

Zondag 12 oktober Dag van de chronisch zieken

10.00 u. Eucharistieviering van ziekenzorg
Voorganger: pater Jozef Valkeners
Lectoren: leden van ziekenzorg
Zang: Franciscuskoor o.l.v. Leo Page
Beeldmontage: Thierry Van Craenem

SINT-ANTONIUS

Zondag 05 oktober 27ste zondag door het jaar

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Walter Verhelst
Assistent: Myriam Neves
Lector: Eva Voets
Misdienaars: Kasper en Kato
Homilie: pater Walter Verhelst
Beelden: Leo Swinnen
Orgel: Nico Janssens

Zondag 12 oktober 24ste zondag door het jaar Nationale Ziekendag

11.00 u. Viering met koor- en samenzang
Voorganger: pater Romain Clement
Assistent: Mathieu Voets
Lector: Liliane Wagemans
Misdienaars: Dorien en Paul
Homilie: pater Romain Clement
Beelden: Leo Swinnen
Orgel: Nico Janssens

DON BOSCO

Zondag 5 oktober Zevenentwintigste zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

Zondag 12 oktober Achtentwintigste zondag door het Kerkelijk jaar

10.30 u. Viering

KALENDERBLAADJE

Onze verhouding tot God is een nieuw leven in het 'bestaan voor anderen', in het deelnemen aan het Zijn van Jezus. Niet de oneindige, onbereikbare opgaven, maar de van het ogenblik tot ogenblik gegeven, bereikbare naaste is het transcendente. God in mensengedaante.
Bonhoeffer

MEDITATIE IN DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Don Boscocentrum "Ademtocht"

De eerste meditatieavond van oktober valt op maandag de 13de.

Onze volgende meditatieavond is op maandag 27 oktober 2014.

In de Stille Zone 'Ademtocht' van het Don Boscocentrum, Ortolanenstraat 6, Kessel-Lo.

We vangen aan om 20 uur.

Jos Vermeulen 016 89 03 16
vermeulen.berte@telenet.be
Meditatie in de christelijke traditie:
<http://www.christmed.be>



Om de vieringen in het Don Boscocentrum op te fleuren zorgen Monik Massi en Teejo Desteghe, afwisselend, voor een bloemstuk op het altaar. En wij keken al vaak vol bewondering naar het werk van hun handen. Zij zouden nu graag wat versterking krijgen om af en toe eens in te

springen. Vele mensen werken graag met bloemen. En als je zo dan ook nog anderen plezier kan doen is het fijn een helpende hand te kunnen bieden. Monik en Teejo zouden je heel dankbaar zijn. Er wordt wel niet verwacht dat je

elke keer het kunstwerk der kunstwerken aflevert. Het mag eenvoudig zijn.

Je kan Teejo verwittigen. Teejo Desteghe, Koetsweg 60, Kessel-Lo
Tel. 016 25 94 26

CARACAS HULPFONDS

Pensenkermis



ontvangst van het te betalen bedrag dat kan gestort worden op rekening nummer: BEO6 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds.

We kijken er al naar uit om u op 18 oktober 2014 te mogen begroeten in de Chiro lokalen, Ortolanenlaan, Kessel-Lo, naast het parochiecentrum.

Op zaterdag 18 oktober 2014 nodigen de oud-leiding van Chiro Don Bosco en het Caracashulpfonds u uit voor een smakelijke pensenkermis.

Het initiatief werd genomen door enkele oud-leiders en het Caracashulpfonds. De aanleiding was het studiebeurzenproject in Caracas van onze vroegere proost en stichter van de Chiro Don Bosco Eugene Vanhorenbeek te steunen.

U kan inschrijven voor de pensenkermis door het formulier, dat je verder in dit blad kan vinden, te mailen naar: eddyderoost@skynet.be of het bezorgen op Verenigingstraat 41, 3010 Kessel-Lo.

De inschrijving is pas geldig na

OVERLIJDEN

Er kwam een grote rust over hem, de zorgen gleden van zijn schouders, zoals die avond dat hij bij een goede vriend was uitgenodigd. Op de achtergrond had rustige muziek weerklonken en zo spraken zij over het leven, met zijn grote vreugden en soms het bittere verdriet. Ook over de dood hadden ze gesproken en over God en wat hierna komt. En over vriendschap die in een mensenleven zo onmisbaar is. En dat al het goede eigenlijk herleid kan worden tot liefde.
Hein

Op zaterdag 20 september namen we met velen afscheid van de heer **Hein Nackaerts, weduwnaar** van mevrouw Ida Langendries. Nog geen drie maanden na het overlijden van zijn lieve vrouw stierf ook Hein. Hij werd geboren op 20 maart 1921 en overleed op 12 september. Hein en Ida werden beiden meer dan 93 jaar.

Hein had veel talenten waar velen mochten ervan genieten. Hij was een begenadigd acteur, een ervaren regisseur.

Hij had ook de grote gave om talenten in anderen te ontdekken, te stimuleren en aan te moedigen. Zo was hij de stichter en bezieler van de 'Reynaertghesellen', een gerenommeerd amateurtheater. Hij was oprichter en eredienshoofd van de 'Cultuurdienst van de Boerenbond' en bedenker en regisseur van het voormalige BRT-programma 'Voor boer en tuinder'.

Ook in onze parochie was de inzet van Hein groot.

Jaren was hij voorzitter van de Kerkraad en de man achter eigentijdse, zinvolle Kerstvieringen.

Op de vele recepties en feesten mochten we genieten van zijn 'gave van het woord'.

Bedankt, Hein, voor zoveel goed...dat kan herleid worden tot liefde.

(Vervolg van pag.1)

*Geloven begint in het opstaan van armen,
Hopen begint in het diepst van de wan-
hoop,
Liefhebben waar je geen liefde meer hebt.*

Mens worden naar jouw beeld

(...) Keer ons om, wek ons ten leven,
mens naar jouw beeld, hoeder van
zijn broeder,
de minste mens, nooit uit het oog,
nooit uit het hart.
Heb lief de naaste die is als jij.
Heb lief voorbij de grens, de vreem-

deling, je naaste.
Heb lief voorbij de haat, de vijand,
je naaste.
Heb lief, verstrooi niet, breng sa-
men.
Heb lief, voorbij de dood, je leven
gegeven, je naaste je vriend.
(Jef Wauters)

Zegen

De Eeuwige zegene ons met hoop,
de Eeuwige beware ons bij liefde en
trouw,
de Eeuwige geve ons vrolijkheid,
vrijheid en vrede.

*Jef Wauters Uit de viering in het Don Bo-
scoentrum, op 14 september 2014*



**ZIEKENZORG cm
SAMEN STERK**

**nodigt op de Nationale Zieken-
dag, zondag 12 oktober 2014,
zieken, partners en familie uit
voor
EEN HEERLIJK EN VERZORGD
ONTBIJT
om 9 uur in de Kristoffelzaal
(naast de kerk)**

**Na het ontbijt bent u om 11 uur
welkom in de zondagsviering
met koor- en samenzang.**

**Onze aan-huisgebonden-zie-
ken die hiervoor inschrijven,
ontvangen thuis een ontbijt-
pakket tussen 8 en 9 uur.
Het ontbijt voor de zieken is
gratis.
Voor partners en familieleden
wordt 3 € gevraagd.**

**U kan inschrijven door middel
van de inschrijvingsstrook el-
ders in dit blad.**



EEN HEERLIJK EN VERZORGD ONTBIJT



Onze aan-huisgebonden-zieken ontvangen thuis een ontbijtpakket

**HANDELINGEN VAN DE APOS-
TELEN**
**Een woord dat richting geeft aan de
gemeenschap**

Een historisch of profetisch boek?

Wie zich de vraag stelt naar het le-
ven van de eerste christenen, wordt
steevast verwezen naar het boek "de
handelingen van de apostelen". Dit
boek wordt nog steeds gelezen als
een geschiedschrijving van de jon-
ge kerk waarin de spannende rei-
zen van de grote missionaris Pau-
lus zijn opgenomen.

Vandaag durven wij deze lezing in

vraag stellen. Het boek "De hande-
lingen van de apostelen" is geen
historisch maar wel een profetisch
boek. Het boek toont veeler de
moeilijkheden van de prille evange-
lische verkondiging en wil de eerste
gemeenschappen opnieuw op het
goede spoor zetten. Zij waren reeds
van de rechte weg afgeweken.

Het lijden van Jezus is de ultieme
consequentie van zijn "leven voor
anderen". Dit werd door vele ge-
meenschappen ontkend.

Bovendien zagen zij zich als het
nieuwe uitverkoren volk, los van
en in de plaats van Israël. Zij hadden

een grote bewondering voor Pau-
lus die tot een personencultus uit-
groeide.

Zo verstaan we beter waarom de au-
teur, in het eerste deel van zijn
boek, de nadruk legt op lijden en
martelaarschap als zending en
opdracht van de kerk. Ook bena-
drukt hij Jeruzalem, Israël dus, als
centrum van verkondiging. Petrus
hield daar zijn eerste redevoering
tot de volkeren.

In een tweede deel zal hij op ba-
sis van enkele historische elemen-
ten niet Paulus maar wel het beeld
dat deze gemeenschappen van hem

ophingen, demystificeren.

Voor wie in deze nieuwe visie geïn-
teresseerd is:

*Vijfmaal op donderdag
om 20 uur in de vergaderzaal van het
Don-Bosco centrum, Ortolanenstraat,4-6
(boven de bar)*

02 oktober 2014
16 oktober 2014
13 november 2014
27 november 2014
11 december 2014

Jef Wauters, Cristianlaan 43, 3010
Kessel-Lo
016 25 58 92 - 0485 063 038
Jef.w@edpnet.be



MOLENHUIS BERISMENIL

Werkweekend

**Van vrijdag, 17 oktober, 19 uur,
tot zondag, 19 oktober, 16 uur**

Als jij één van die vele mensen
bent, die al eens in Het Molen-
huis verbleef, dan moet je zeker vol
bewondering hebben staan kijken
naar alle gedane werken en je waar-
schijnlijk hebben afgevraagd hoe
dit Molenhuis kan blijven bestaan!

Enkel het engagement van enthousi-
aste vrijwilligers maakt al meer
dan 35 jaar het Molenhuis moge-
lijk! En liefst met jou erbij!

**Daarom willen we hierbij een
oproep doen tot ieder die het
Molenhuis in zijn hart draagt
en die iets wil terugdoen voor
al de mooie momenten die
hij/zij daar meegemaakt heeft.**

**De werkjes die we doen tij-
dens het gezellige werkweek-
end zijn geen grote projec-
ten maar het dagelijks onder-
houd zodat het Molenhuis en
haar omgeving een plaats blijft
waar jij 'thuis' kan komen.**

Meebrengen:

**Basisuitrusting: Slaapzak,
hoeslaken en kussensloop,
warme kleren en regenjas,
toiletgerief, wandelschoenen,
laarzen, huispantoffels, rug-
zakje met drinkbus en beker,
zaklampen. + jouw eigen werk-
gerief**

**Kostprijs: volwassenen 20 euro
, kinderen (13-18 j.) 16 euro, kin-
deren (6-12 j.) 12 euro, kinderen**

(4-5 j.) 8 euro.

**Verantwoordelijke: Ivo Hend-
rickx
0497 53 29 22 / ivo@moulinde-
bellemeuse.be
Bankrekening: BE42 9799 3935
2954 / Met vermelding: werk-
weekend+naam**

OVERLIJDEN

*Er kwam een grote rust over hem, de zor-
gen gleden van zijn schouders,
zoals die avond dat hij bij een goede
vriend was uitgenodigd.
Op de achtergrond had rustige muziek
weerklonken
en zo spraken zij over het leven, met zijn
grote vreugden en soms het bittere ver-
driet.
Ook over de dood hadden ze gesproken en
over God en wat hierna komt.
En over vriendschap die in een mensenle-
ven zo onmisbaar is.
En dat al het goede eigenlijk herleid kan
worden tot liefde.
Hein*

Op zaterdag 20 september namen
we met velen afscheid van de heer
Hein Nackaerts, weduwnaar
van mevrouw Ida Langendries. Nog
geen drie maanden na het overlij-
den van zijn lieve vrouw stierf ook
Hein. Hij werd geboren op 20 maart
1921 en overleed op 12 september.
Hein en Ida werden beiden meer
dan 93 jaar.

Hein had veel talenten waar velen
mochten ervan genieten. Hij was
een begenadigd acteur, een ervaren
regisseur.
Hij had ook de grote gave om talen-
ten in anderen te ontdekken, te sti-
muleren en aan te moedigen.
Zo was hij de stichter en bezie-
ler van de 'Reynaertghesellen', een
gerenommeerd amateurtheater. Hij
was oprichter en eredienshoofd
van de 'Cultuurdienst van de Boe-
renbond' en bedenker en regisseur
van het voormalige BRT- program-
ma 'Voor boer en tuinder'.

Ook in onze parochie was de inzet
van Hein groot.
Jaren was hij voorzitter van de
Kerkraad en de man achter eigen-
tijdse, zinvolle Kerstvieringen.
Op de vele recepties en feesten
mochten we genieten van zijn 'ga-
ve van het woord'.

*Bedankt, Hein, voor zoveel goed...dat
kan herleid worden tot liefde.*

ZIEKENZORG cm SAMEN STERK INSCHRIJVINGSTROOK

Naam

Adres

Tel.

schrijft in voor het **ontbijt in de Kristoffelzaal** op zondag 12 oktober 2014
voor zichzelf (gratis)
voor partner of familieleden . . aan 3 euro

schrijft in voor het **ontbijtpakket thuis bezorgd** op zondag 12 oktober 2014
voor zichzelf (gratis)
voor partner of familieleden . . aan 3 euro

U kan inschrijven tot zondag 5 oktober bij:
uw Ziekenzorgkernlid
of rechtstreeks bij de kassier, Raymonde Verschaeren
Tervuursevest 294/21 3000 Leuven
0486 80 68 14

...EN VERDER DAN FRANDO

HET ENGELS KERKHOF EN DE STEDELIJKE BEGRAAFPLAATS DEJACHT

Aan de Bierbeekpleindreef in Heverlee liggen een militaire en een burgerlijke begraafplaats. Zij hebben één punt gemeen: beide lagen oorspronkelijk op een andere plaats. De militaire begraafplaats werd na WO II aangelegd en wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission. Vele geallieerde soldaten, vooral bemanningen van de luchtvloot die rond Leuven sneuvelde, liggen hier begraven. Een vijftigtal van deze slachtoffers overleed aan zijn verwon-

dingen in het 101 Britisch General Hospital (ondergebracht in het H. Hartinstituut). Zij werden aanvankelijk begraven aan de overzijde van de dreef. Na de oorlog werd het 'Engels Kerkhof' naar de huidige locatie verplaatst. De begraafplaats heeft de typische kenmerken van de oorlogsbegraafplaatsen van de Commission.

Het kerkhof rond de Sint-Lambertuskerk in het centrum van Heverlee werd door de gemeenteraad gesloten verklaard in 1959. De verhuis van de graven en grafstenen werd in gang gezet... niet zonder talrijke protesten, petitie's en interpellatie's. De briefwisseling tussen bur-

gers en het gemeentebestuur toont aan dat er veel onbegrip en boosheid was. Tegen eind 1968 was de verhuis naar de nieuwe begraafplaats De Jacht dan toch afgerond. Door de overbrenging vinden we hier nu bijvoorbeeld het grafmonument van Louis van Arenbergh, architect van de Sint-Lambertuskerk, die voorheen bij zijn kerk rustte.

Wanneer: Zondag 5 oktober 2014 om 15 uur
Vertrek: Afspraak aan de ingang begraafplaats De Jacht – Bierbeekpleindreef, Heverlee
Duur: van de wandeling: 2 uur
Prijs: 5 euro per persoon

Franciscus van Assisi spreekt

Franciscus, een man van zijn en onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus.

Ontdek doorheen vijf monologen van Geert Fierens, in een hedendaagse evocatie met licht, muziek en zang, hoe verfrissend en vernieuwend de woorden van Franciscus wel zijn.

Kom het meemaken bij de zusters Clarissen op zondag 5 oktober om 16.00 u.

Na de voorstelling is er in het klooster een ontmoeting voorzien bij een hapje en een drankje.

Toegangsprijs: 10 €

De zusters verwachten een seintje van jouw aanwezigheid:
016 25 25 56
e-mail: kessel-lo@clarissen.be

ni Lovanienses, Atrechtcollege, Naamsestraat 63, 3000 Leuven.

Dagelijks open tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 16.30 u.

Tel. 016 32 40 01/02

E-mailadressen: udl@alum.kuleuven.be

Of: Veerle.Valkenborgh@alum.kuleuven.be

Website: http://alum.kuleuven.be/universiteit_derde_leeftijd_leuven/

Bankrekening: BE80 0014 6089 5677

Inlichtingen: Secretariaat: Alum-

Parochieagenda

Sint-Franciscusgemeenschap

Zondagscafé

Iedere zondag na de viering van 10.00 u. in het parochiecentrum.

Seniorencafé

Iedere dinsdag en donderdag vanaf 14.00 u. in het parochiecentrum.

De activiteiten van OKRA en Ziekenzorg worden meegedeeld via de eigen beweging.

Parochie-geloofsgemeenschap Sint-Antonius

Woensdag 01 oktober

20.00 u. Kerkraad in de Kristoffelzaal

Donderdag 02 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag op het terras

Zaterdag 04 oktober

19.00 u. Medewerkersfeest in de Kristoffelzaal

Zondag 05 oktober

12.00 u. Ontmoetingsruimte in de Kristoffelzaal

Donderdag 09 oktober

14.00 u. Kaartnamiddag op het terras

Geert fierens in een nieuwe evocatie

Franciscus van Assisi spreekt

ON TOUR 2

Een man van zijn én onze tijd, gepassioneerd door zijn medemens en zijn vriend Jezus. Ontdek doorheen vijf pakkende toespraken - in een hedendaagse avondvullende evocatie met licht, muziek en zang - hoe verfrissend en vernieuwend zijn woorden wel zijn.

"Zonder veel moeite zagen we voor ons Franciscus zelf."
Hugo en Leen

"Schitterende evocatie, Terug naar de essentie!"
Myriam

"Onvoorstelbaar mooi, ... wat een getuigenis!"
Andre



INSCHRIJVING PENSKERMIS

Chiro lokalen
Ortolanenlaan, Kessel-Lo
Naast het Don Boscocentrum
Op 18 oktober 2014
Bestellen kan tot 9 oktober.

Familie:

Wij komen eten om: 18 u. 19 u. 20 u.
(aankruisen welk uur de voorkeur geniet)

2 zwarte pensen: x12 euro =

2 witte pensen: x12 euro =

1 witte+1zwarte pens x12 euro =

1 zwarte pens: x6 euro =

1 witte pens: x 6 euro =

Totaal bedrag:

Inschrijven via e-mail naar
eddyderoost@skynet.be
Of inschrijvingsstrook bezorgen
Verenigingstraat 41, Kessel-Lo
BE06 4310 2248 0122 van het Caracashulpfonds